

Open Doors Day 2021

One with them-bönesamling för Nigeria

Skriven bön

13 november 2021

Jesus Kristus, vår herre och frälsare, tack för att du for upp till himlen och att du sitter på Faderns högra sida och för att du ständigt ber och manar gott för oss. Tack för att du också ber för alla trogna som för ditt namns skull är föraktade och fångna, och som lider och dör för din skull. Hjälp dem att hålla fast vid dig när ondskans avgrund öppnar sig för dem.

Herre Jesus Kristus, nu ber vi särskilt för alla våra trossyskon i Nigeria, som står i spetsen för ditt arbete trots förföljelse och smärta. Du ser hur de systematiskt fråntas arbete och försörjning och hur de är hårt drabbade av våld från extremister som Boko Haram och Fulani. Se i nåd till dem. Ge dem kraft så att de inte faller. Fyll dem med din helige Ande så att de med frimodighet kan vara dina vittnen och så att de inte hatar sina förföljare, utan älskar dem med din kärlek.

Herre, vi tackar dig för att du har all makt i himmelen och på jorden. Vi ber i tillit till ditt löfte, att du alltid är med dina trogna intill tidens slut. Grip in i våra syskons situation. Du, som är den levande Guden. Du, som är hos dina barn och som gör under mitt ibland oss. Kom till våra syskon, som lever i sorg och saknad efter anhöriga som de mist. Trösta dem och ge dem nytt hopp.

Vi ber också för Fulaniherdar, anhängare till Boko Haram och andra extremister som förföljer ditt folk. Vi ber att de likt Ali Moussad ska få möta dig och få sina liv förvandlade. Herre, grip in och låt ditt rike komma i Nigeria. Finn vägar för oss att hjälpa dem. Låt dem veta att vi står vid deras sida och att vi ber med dem och att de inte ber ensamma.

Amen



Open Doors
I tjänst för världens förföljda kristna