

Broder Andrew

Få böcker har väl fått en så stark genomslagskraft bland kristna ungdomar i Sverige på 1970- och 1980-talet som boken "Guds Smugglare". Bara mellan 1967 och 1982 såldes 30 miljoner av boken på 30 olika språk. På svenska kom en pocketupplaga 1969 på EFS-förlaget tillsammans med Ljus i Öster och såldes för 12 kronor.

Den världsberömda författaren, Anne van der Bijl, mer känd som Broder Andrew är nu död. Han blev 94 år.

Mannen som överskred omöjliga gränser med den dyrbaraste av alla laster, biblar, gömda i dolda skrymslen i sin bil – och som enfaldigt använde bara förbönen som vapen mot välldrillade ryska kommunistiska tullviseringsmän. En utmaning till vår soffliggarkristendom.

Broder Andrew föddes och växte upp i Witte, Holland maj 1928.

I det militära var han 3 år i Indonesien och var 21 år när han kom tillbaka.

Då upplevde han en stark kallelse att bättre kunna tjäna Gud och sökte då till en missionskola hos WEC (World Evangelisation Crusade) i England. Hans flickvän var helt emot och hotade med att lämna honom om han reste till bibelskolan. Men längtan att lära sig mer om Gud och mission var så stark att han åkte han till London i alla fall trots att det inte ens fanns plats på skolan den terminen och han inte ens kunde engelska. Efter att ha jobbat i London en tid så blev det en plats för honom på WEC-skolan september 1953.

När han återvänt till sin hemort i Nederländerna började han resa med biblar till det kommunistiska Östeuropa 1955, och grundade missionsorganisationen "Open Doors" samma år. Han gifte sig med Corrie van Dam 1958. De fick fem barn tillsammans.

Frun var stolt och tacksam till Gud över sin man men det blev lite väl tufft och ensamt år efter år då resandet kunde bli två tredjedelar av årets dagar. På äldre dagar bodde de som särbo. Corry avled 2018. Andrew sista resa gick till Pakistan. Då var han 90 år.

Inget kunde stoppa honom att förmedla biblar till de förföljda kristna bakom järnridån. 1964 behövde Andrew trycka 600 ryska biblar. Förlaget (Holländska bibelsällskapet) krävde att han skulle betala en hel tryckning av 5000 exemplar á 3 dollar per bibel. Helt omöjligt för Andrew. Var då villig att sälja sitt eget hus. La ut det på marknaden. Trots stor bostadsbrist hörde ingen av sig! Men då ringde Holländska bibelsällskapet – de lovade att trycka även om Andrew bara betalade för de 600 biblar som han just då behövde. Och till och med för bara halva priset.

Andrew första besök i Sverige var i augusti 1969 på Slaviska Missionens (nuvarande Ljus i Öster) nordiska missionskonferens i Finnåkers bruk.

Året därpå fick 250 ungdomar från 16 länder en oförglömlig utmaning av denne av tro smittande holländare på den så kallade "Bjursåskonferensen".

"Varje dörr står öppen för att gå in och förkunna Kristus, så länge man är villig att gå och inte oroar sig för om man ska komma ut igen." löd budskapet.

Så fortsatte "Guds Smugglare" att utmana svenska ungdomar bland annat vid internationella missionskonferenser som anordnades av Slaviska Missionen i Kolding Danmark 1972, Ed Sverige 1973 och Grimstad Norge 1974.

Hans radikala budskap som jag ofta fick förmedla som tolk blev en stark inspiration och vägledning också till vad Gud ville med mitt liv.

Många kommer säkert ihåg när den uppfinnige Andrew gav exempel på hur man kan lura tullen. Innan en av sina flera resor till Kuba tog han av sig sin vigselring och ersatte den med en annan värdefull guldring för att få igenom den genom tullen och kunna ge bort den till behövande på Kuba.

Som exempel på den initiativrike Andrew kan nämnas den betydelsefulla och unika konferensen som han anordnade i De Burght i Nederländerna 4-6 januari 1988 med 50 deltagare varav 11 från Sovjet och 3 från Östeuropa. Sovjets justitieminister var där och Dr Fjodor Burlatskij som var Michail Gorbatsjovs närmaste man. Enda deltagare från Skandinavien var jag som hade inbjudits av Andrew. En historisk händelse där kommunistiska myndighetspersoner från Sovjet satt sida vid sida med ledaren från Open Doors – den store kände bibelsmugglaren Broder Andrew – och jag, ledaren för den av KGB så förhatliga Slaviska Missionen.

Andrew bad om att få ta in en miljon biblar till Sovjet och jag presenterade en lista på kristna fångar som borde frigges. Båda dessa önskningar uppfylldes ganska omgående.

Efter att järnridån fallit engagerade sig Andrew mycket för muslimvärlden och gjorde många resor till bland annat Mellanöstern där han frimodigt presenterade Jesus Kristus för muslimska politiska ledare.

Många med mig tackar verkligen Gud för Broder Andrew radikala liv. Hans positiva tro lever nu vidare i svenska avdelningen av Open Doors och inte minst genom hans böcker, förutom "Guds Smugglare", "Smugglingens etik" (1974), "Broder Andrew – Guds Agent" (1984), och den senaste, på svenska 2020, "Och Gud ändrade sig – för att hans folk vågade be".

Wilgot Fritzon

Före detta direktor för Ljus i Öster