

OpenDoors

MAGASIN

JUNI
NR 6
2022

TEMA:

HEMLIGA LÄRJUNGAR I ASIEN

- **STÄNDIGA RISKER**

Ruslan leder
husförsamlingar

SIDA 4

- **FYRA FASER**

Från hemlig till förföljd

SIDA 10

- **ENDA I FAMILJEN**

Uppmuntra Talitha, 17 år

SIDA 16



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna



Omslagsbild:

En man i Samarkand, en av Uzbekistans största städer. Förföljelsen av kristna i Uzbekistan beror, som i flera andra centralasiatiska länder, på bland annat diktatorisk paranoia.

Open Doors är en internationell missionsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

Open Doors Sverige

Drottninggatan 60
702 22 Örebro

Telefon: 019 - 31 05 00

E-post: sweden@od.org

 www.open-doors.se

 facebook.com/OpenDoorsSE


 twitter.com/OpenDoorsSE

 instagram.com/opendoorsse

 youtube.com/opendoorssverige

 vimeo.com/opendoorssverige

 opendoorssverige.podbean.com

 Bankgiro: **900 - 3054**

 Swish: **900 30 54**



Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

Prenumeration:

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa utskick kommer 2022.07.01

ISSN **2000-5962**

Medlemsavgifter 2022:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: **110 kr/år.**

Personer över 26 år: **210 kr/år.**

Familj/hushåll: **310 kr/år.**



Företagsvännar

Avero AB

BMV Studio

Instansia Nordic AB

Närkes energiteknik AB

Paujon

Svanen Fiskeri AB

Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin

Sunnersta Signalservice AB

Att tro i hemlighet

Vi skriver ofta om människor som är hemligt kristna. Är detta personer som inte vågar möta konsekvenserna av sin kristna tro? Människor som medvetet väljer att vara anonyma och gör sin tro till en privatsak?

Nej, det är inte den egna bekvämligheten som står i centrum för de som är hemligt kristna. Primärt handlar det om personer – ofta nyomvända – som befinner sig i omständigheter som allvarligt begränsar möjligheterna till en utlevd tro. Man är fullt medveten om kostnaden kring ett avslöjande och avvaktar därför tillfället då man kan berätta. Egentligen är det inget val man gör. Det handlar primärt om överlevnad och att under rådande omständigheter vara "...listiga som ormar och oskyldiga som duvor". (Matt 10:16)

Även på bibelns tid fanns det hemligt kristna. Dessa fanns "... även bland rådsherrarna. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det, för att inte bli uteslutna ur synagogan" (Joh. 12:42). Att vara rådsherre innebar att man var en av 71 personer i Stora rådet, det judiska folkets högsta politiska och religiösa organ. Ett par av dessa rådsherrar var Nikodemus och Josef från Arimatea. Bägge var djupt indragna i alla processer kring Jesu liv och död. Samtidigt trodde de på Honom i hemlighet.

Nikodemus sökte upp Jesus nattetid för en privatlektion och tog senare en stor risk när han i sin centrala roll gjorde ett försök att försvara Jesus. Men efter att Jesus hade dött klev bägge dessa rådsherrar fram och såg till att Jesus fick en värdig begravning. I samband med detta säger Bibeln rakt ut att Josef var en Jesu lärjunge i hemlighet.

Precis så är det ofta med de hemligt kristna. Efter en lång väntan uppstår en situation som förändrar förutsättningarna. Dagen kommer då man helt enkelt kliver fram ur skuggan. Vi vet inte vilka konsekvenserna blev för de bägge rådsherrarna. Men vi vet att det även i dag finns många hemligt kristna som våndas och väntar på ett liknande tillfälle.



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org



FOTO: JOEL HEARD - UNSPLASH

Ruslan jobbar genom husförsamlingar i Centralasien

Ruslan är en församlingsledare från Centralasien. Han och hans familj har förföljts genom fysiska attacker och vandalisering av familjens hem. Men trots det fortsätter han att arbeta bland kristna med muslimsk bakgrund på avlägsna platser i sitt land.

Ruslan* kör en diskret bil och anländer oftast sent på natten. Han är själv kristen i hemlighet och vill inte utsätta de kristna han möter för fara. Han vet att när de kristna öppnar sina dörrar för att dela med sig av evangeliet riskerar de att även bjuda in förföljelsen till sina hem.

Ruslan har varit involverad i församlingsarbete i mer än 16 år. Tillsammans med ett team arbetar han för att nå ut till kristna med muslimsk bakgrund som bor i byar på landsbygden. Ruslan och hans medarbetare träffas vanligtvis i husförsamlingar och ägnar tre dagar åt att ge uppmuntran och stöd. Att predika evangeliet är också en viktig del av varje besök.

– När vi tillber gör vi det under tystnad, vi klappar inte i händerna för att undvika att dra uppmärksamhet till oss. Vi sitter bara tillsammans vid ett bord som om vi dricker te.

Att mötas som kristna i området är mycket riskabelt.

– Det är absolut nödvändigt att du är en seriös och stabil kristen om du ska öppna ditt hem i din by. Du öppnar ditt hem med risk för att bli förföljd, säger Ruslan.

SOM EN VÄXANDE VÅG

Ruslan beskriver förföljelsen som en växande våg. Den börjar i liten skala och ökar sedan. Ruslan vet det av egen erfarenhet. Hans syster var den första som blev kristen. Förföljelsen började med deras mamma, som helt vände sig emot Ruslans systers omvändelse. Hon skrev till lokaltidningen om kyrkan de gick till och anklagade församlingen för att vara en sekt som tog hennes barn ifrån henne. Hon försökte hindra församlingen på alla tänkbara sätt, till dess

”DU ÖPPNAR
DITT HEM
MED RISK
FÖR ATT BLI
FÖRFÖLJD”



att hon slutligen själv blev kristen. Ruslan följde snart i hennes fotspår. Då bröt alla Ruslans närmaste släktingar kontakten med honom och hans familj.

DOTTERN MISSHANDLADES I SKOLAN

Ruslans barn utsattes också för förföljelse på grund av familjens tro. Hans dotter började dela evangeliet med sina klasskamrater, som alla var muslimer. De uppmanade henne att sluta och sade: "Vi är inte intresserade och vill inte lyssna." Men hans dotter fortsatte ändå, till dess att hon släpades ut på gatan, misshandlades och lämnades i snön. Därefter varnade de henne: "Om du inte slutar kommer vi att bränna dig i ansiktet med syra." Ruslan tvingades flytta sin dotter till en annan skola.

Sedan attackerades familjens hem ett antal gånger, bland annat krossades deras fönster vid ett flertal tillfällen. Han fick också två varningar från myndigheterna att han skulle sluta med sin verksamhet.

SVÅRT ATT BEGRAVA DE KRISTNA

Något som är känslomässigt påfrestande för de kristna är när de inte får begrava sina döda.

– Som jag sa så verkar vi i ett område på landsbygden och det går inte en dag utan att vi utsätts för förföljelse. De låter till exempel inte kristna begravas på en muslimsk kyrkogård eftersom byborna säger att det skändar deras döda. Så även om en person kommer från den byn är det inte möjligt att bli begravd där, eftersom hela byn har förbjudit det.

Open Doors började hjälpa Ruslan för 13 år sedan genom lokala samarbetspartners. Han bjöds in till en pastorskonferens i Centralasien vilket blev början på en stark relation som finns kvar än i dag.

FÖRBÖN OCH EKONOMISKT STÖD VIKTIGT

Ruslan är mycket tacksam för hjälpen han får från Open Doors och dess understödjare. Genom den blir

**"VÅR FÖRSAMLING
ÄR FATTIG.
DET VI INTE
KUNDE HJÄLPA
TILL MED KUNDE
NI GE DEM."**



Ruslan betjänar kristna genom hemförsamlingar, som möts i hemmen av säkerhetsskäl.


det möjligt att sprida evangeliet till byar i avlägsna områden.

Ett exempel är när muslimska ledare i en av byarna upptäckte att några av byborna hade konverterat till kristendomen. Enligt Ruslan gav de tre befallningar som skulle göra livet outhärdligt för de kristna: De kristna barnen fick inte längre gå till skolan, det var förbjudet för deras boskap att äta samma gräs som muslimernas boskapsdjur, och de fick inte vatten till att vattna sina odlingar. Med andra ord ingen chans till överlevnad. Ruslan vände sig till Open Doors för att få hjälp.

– Ni hjälpte dessa kristna att överleva genom den svåra tiden. Några fick hö, andra fick vatten, och andra fick symaskiner eller andra verktyg som hjälpte dem att kunna tjäna pengar. Vår församling är fattig. Det vi inte kunde hjälpa till med kunde ni ge dem. 🙏



**Personen på bilden har inget samband med artikeln. Namnet i texten är ändrat av säkerhetsskäl.*



Dheas hemland är helt stängt för evangeliet. Men genom sin gästfrihet kan hon ändå dela evangeliet med landsmän som är på besök i det land där hon nu befinner sig.

Dhea mötte Gud i fängelset

Redan som 15-åring hamnade Dhea i fängelse, på grund av en graviditet efter en våldtäkt. Det som började med ett trauma använde Gud till något gott. Ett slumpmässigt möte med en kristen under fängelsetiden förändrade hennes liv för alltid.

Dhea växte upp i ett strikt muslimskt land i Sydostasien. Som 15-åring utsattes hon för en våldtäkt och blev gravid. Barnet dog senare, men det hann ändå bli tydligt för alla vad som hade hänt. Dhea ställdes inför rätta i en islamsk domstol och dömdes till 100 piskslag och 2 år i fängelse.

Under tiden i fängelse drabbades Dhea av malaria och togs till ett sjukhus. Situationen verkade bara bli värre, men på sjukhuset fick hon ett livsavgörande möte.

– Jag togs ut från avdelningen för att få en spruta när en främmande man frågade mig varför jag satt i fängelse. Vi pratade bara i 5-7 minuter och sedan togs jag tillbaka till avdelningen, berättar hon.

Gud hade kallat mannen, som var kristen, att åka till Dheas land och dela evangeliet trots att det är olagligt där. Han hade bara fått tillstånd att stanna i landet i två veckor, men under den korta tiden hann han träffa Dhea. Senare lyckades han skicka en bibel till henne i fängelset.

– Jag var så arg på den här mannen. Hur kunde han skicka den här boken till fängelset? Om någon hade sett mig med den hade jag fått ett ännu värre straff, och jag var så orolig. Så jag tänkte att det bästa jag kan göra är att bränna den, minns Dhea.

Men när Dhea tänkte tändstickan hann hon tänka att det inte spelade någon roll om hon läste boken, eftersom hon var en syndare och redan var på väg till helvetet. De första orden hon såg i Bibeln var från Psaltaren, psalm 139, vers 16: ”Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.”

Efter det kunde hon inte bränna Bibeln.

– De följande nio månaderna läste jag boken varje dag. Jag läste saker som jag aldrig hade hört om förut – om en Gud som älskar och förlåter. Jag läste om Herren Jesu liv. Alla de saker som jag läste var nya, och trots att det inte fanns någon som kunde förklara något för mig så fanns den helige Ande där och jag förstod att Herren Jesus är min Frälsare, min Gud, säger hon.

Nio månader efter att hon hade fått bibeln

”JAG VAR SÅ ARG PÅ DEN HÄR MANNEN. HUR KUNDE HAN SKICKA DEN HÄR BOKEN TILL FÄNGELET?”



– Trots att det inte fanns någon som kunde förklara något för mig så fanns den helige Ande där och jag förstod att Herren Jesus är min Frälsare, min Gud.



var Dheas fängelsetid slut, och hon återvände till sin familj. Hon visste vad följderna skulle bli om hon inte höll sin tro hemlig, men trots det fortsatte hon berätta om vad Gud hade gjort för henne.

– Det ledde till att jag åkte i fängelse för andra gången, och den här gången var det mycket värre. De hånade mig och sa: ”Jesus kommer och räddar dig”.

När Dhea frigavs från fängelset fick hon hjälp att flytta till ett annat land.

– Om jag hade stannat kvar tror jag inte att jag skulle vara vid liv fortfarande.

I dag lever Dhea i ett grannland, och välkomnar landsmän, som befinner sig i landet för att få sjukvård, gratis i sitt hem.

– Ibland kan det vara utmanade, för trots att de åter av min mat vill de inte äta tillsammans med mig eftersom jag följer Jesus. I de stunderna torkar min kärlek ut. Men min kärlek är inte tillräcklig oavsett – men det är Guds kärlek, säger hon. 🤲

Fyra faser för hemligt kristna

I många delar av världen är det straffbart att vara kristen. Trots det finns hemligt kristna över allt, inte minst i Asien. Ofta är det inte möjligt för dem att dela sin tro med omgivningen. Vi ska nu få möta fyra kristna från Syd- och Sydostasien, som representerar olika stadier som hemligt kristna går igenom.

1 DÖLJER SIN TRO FÖR OMGIVNINGEN

Morium är en 19-årig kvinna i södra Asien, som är uppvuxen i en konservativ muslimsk familj. Hon har bara vänner som familjen har godkänt, men trots det lärde Morium känna en kristen tjej. Vänskapen ledde till att Morium tog emot Jesus, något hon måste hålla hemligt för sin familj.

”Det är omöjligt att dela min tro med min familj. Om mina föräldrar fick reda på något skulle jag aldrig mer få gå hemifrån.”

Morium vet inte hur länge hon kommer att kunna dölja tron för sin familj, men just nu är det bäst att ingen får veta att hon är kristen.

2 UTTRYCKER SIN TRO FÖR NÅGRA FÅ PERSONER I OMGIVNINGEN

Kabir* från Sydostasien har varit en hemligt kristen i fyra år, eftersom han kommer från en konservativ muslimsk familj. Men så småningom fann han mod och styrka hos Gud.

”Jag växte i min relation med Kristus och tänkte: ”Varför ska jag undanhålla något så fantastiskt från mina närmaste?”

Han delade sin tro med syskon och vänner. Hans syskon reagerade med ilska, men hjälpte honom ändå att fortsätta hålla tron hemlig för deras föräldrar, som bor långt bort. Kabir ber att rätt tillfälle ska dyka upp att dela tron även med dem.

*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

3 TRON HAR AVSLÖJATS, ELLER DELATS AKTIVT MED ANDRA, OCH PERSONEN FÖRFÖLJS NU AV OMGIVNINGEN

När det blev känt att 17-åriga Ruti* pojkvän var kristen gjorde familjen allt de kunde för att splittra paret. En shaman försökte övertyga Ruti att hennes pojkvän hade uttalat en förbannelse över henne, och att det var därför som hon lämnat islam. Familjen krävde att Ruti skulle förneka Kristus men hon ropade: "Jag tror endast på Jesus! Jesus! Jesus!" Då började de slå henne. Någon tog stryptag på henne. Hennes hår klipptes av.

Några månader senare lyckades Ruti fly till en stad långt hemifrån. Genom lokala kristna kom hon till ett skyddat boende som Open Doors samarbetspartners driver.

4 TRON DELAS ÖPPET MED FAMILJ, VÄNNER OCH ANDRA MÄNNISKOR

Katharina* växte upp som en rättrogen muslim, men hon började ifrågasätta sin tro när hennes fästman, som var ateist och född katolik, skulle konvertera för att få gifta sig med henne. Hennes sökande inom islam gjorde henne aldrig nöjd. Det var först när hon fick tag på en bibel som hon fick svar på sina frågor. Hon vittnade för sin man som snart också tog emot Jesus. Paret började dela Guds kärlek med alla runt omkring dem och många kom till tro.

Genom åren har Katharina och hennes man mött förföljelse både inom familjen och på sina arbetsplatser. Under några år tvingades de flytta utomlands för att förföljelsen blev så intensiv, men återvände så småningom. Paret leder i dag en husförsamling. De har ingen kontakt med Katharinas familj, som har förskjutit dem.

SAVE THE
DATE!

12 NOV 2022
CONVENTUM,
ÖREBRO

GEMENSAM

OpenDoors Day 2022

SVERIGES STÖRSTA KONFERENS
OM FÖRFÖLJDA KRISTNA

www.open-doors.se/ODDay



MÖT OPEN DOORS I SOMMAR

...PÅ KONFERENSER

Vi kommer att finnas på flera sommarkonferenser för att uppmärksamma situationen för världens förföljda kristna. Kom gärna och besök vår monter!

Vecka 24: SommarOas

Vecka 25: Nyhemsveckan

Vecka 25: Torpkonferensen
(Seminarium på midsommarafton i Världens tält)

Vecka 26: Israels Vänners
sommarkonferens

Vecka 26: New Wines sommarkonferens

Vecka 27: Smålandskonferensen

Vecka 28: Gotlandskonferensen

Vecka 28: ELM Syd sommarmöte

Vecka 32: ELM Ung Puls 2022



... I SOCIALA MEDIER

Genom att följa oss på Facebook, Instagram och Twitter får du regelbundet böneämnen, vittnesbörd och nyheter från våra förföljda syskon runt om i världen.

Facebook: OpenDoorsSE

Instagram: opendoorsse

Twitter: OpenDoorsSE



FOTO: NIKLAS VEENHUIS, UNSPLASH

LEDIG
TJÄNST

Vi söker Inspiratör till norra Sverige

Har du ett stort hjärta för den förföljda kyrkan och vill se ett större engagemang bland Sveriges kristna? Är du van att tala till och inspirera människor? Då kan du vara den inspiratör vi söker.

För mer information:



www.open-doors.se/inspirator
jobb@od.org

FOTO: KEVIN GONZALEZ

20

Så många år har gått sedan alla kyrkor utanför den ortodoxa, katolska och evangelisk-lutherska kyrkan förbjöds i Eritrea.



Pastor mördad i centrala Indien

Människor sörjer Pastor Yalam under begravningen.

INDIEN | En pastor har mördats och ytterligare en pastor har attackerats i Chhattisgarh i centrala Indien i mitten av mars. Stämningen har varit spänd i området en längre tid. Bland annat namngavs ett 30-tal pastorer och kristna i ett hotbrev i början av året.

Det var på kvällen den 17 mars som pastor Yalam Shankar hittades död utanför sitt hem. Han hade månaderna innan mordet fått flera hotbrev, bland annat ett som var undertecknat av den maoistiska rebellgruppen naxaliterna. I brevet, som hittades i januari, namngavs den nu mördade pastorn tillsammans med ett knappt 30-tal andra pastorer och kristna. Enligt brevet skulle dessa mördas om de fick någon mer att konvertera till kristendom.

Trots hoten fortsatte Yalam Shankar i sin tjänst som pastor. Han uttryckte ofta: "Jag kommer aldrig att sluta tjäna Herren, även om det så skulle kosta mig livet".

De kristna i området uppges vara chockade och rädda efter attackerna. Open Doors samarbetspartner Heena* berättar att attackerna mot kristna ledare ökar för varje dag. Det är fortfarande oklart vem som ligger bakom pastor Yamals död. Enligt uppgifter i lokal media finns misstankar både mot naxaliterna samt en hindutva-inriktad motståndsgrupp mot kristna.

**Namnet har ändrats av säkerhetsskäl*

YTTERLIGARE EN KYRKA STÄNGD I ALGERIET

ALGERIET | Ännu en kyrka i norra Algeriet tvingas stänga. Det beslutade områdets guvernör den 21 mars. Enligt guvernörens beslut ska kyrkan omedelbart upphöra med sin gudstjänstverksamhet. Församlingen samlar fler än 300 kristna och är sedan länge medlem i EPA, den protestantiska kyrkans paraplyorganisation i Algeriet. I och med nedstängningen har totalt 17 kyrkor från EPA stängts igen sedan november 2017. Utöver detta har flera andra kyrkor, som inte tillhör EPA, också beordrats att stänga ned.

KRISTEN INFLUENCER MÖRDAD

IRAK | En ung kristen konvertit, Maria, med tiotusentals följare på sociala medier, mördades i början av mars i Erbil i den irakiska delen av Kurdistan. En släkting arresterades ett par dagar senare, misstänkt för mordet. Det finns misstankar om att mordet var kopplat till Marias beslut att lämna islam och konvertera till kristendomen, något som hennes familj dock förnekar, enligt AsiaNews. Maria var känd för sin aktivism och mordet har lett till starka protester bland hennes följare.

MISSIONÄR KIDNAPPAD I BURKINA FASO

BURKINA FASO | Den amerikanska missionären syster Suellen Tennyson, 83 år gammal, fördes bort från sitt hem i nordöstra Burkina Faso den 5 april av en grupp beväpnade män. Gärningsmännen trängde sig in i kommuniteten i staden Yalgo, där Suellen har varit verksam sedan 2014. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om Suellens tillstånd. Gärningsmännen misstänks tillhöra någon av de olika islamistiska grupperna i norra Burkina Faso.

Samida är en skam

En av utmaningarna för hemligt kristna i Centralasien handlar om heder och skam. Kvinnor granskas extra noga. Samida är en dubbel skam för sin familj: Hon är fortfarande ogift trots att hon är över 20 år, och hon har anslutit sig till en "främmande religion".

Samida lever i en kultur där de allra flesta kvinnor vid 21 års ålder har bildat familj. Att som Samida fortfarande vara singel när man är 26 år är mycket ovanligt. Men åren går och Samidas föräldrar har inte fått några förfrågningar om att gifta bort sin dotter, vilket leder till rykten om familjen.

SAMIDA HAR EN "FRÄMMANDE TRO"

Samidas pappa, som nästan är blind, blev kristen när Samida var i tonåren. Han sa: "Om Jesus är så mäktig som de säger att han är, så kommer jag att bli helad". Men inget hände; inget under skedde. Samidas föräldrar blev djupt besvikna på Jesus, så de bestämde sig för att gå tillbaka till islam.

Samida höll dock troget fast vid Jesus och sitt nyfunna hopp, trots att det ledde till många svårigheter. Hennes föräldrar klagar på henne och säger: "Det är ditt fel; du vanäras oss genom att hålla fast vid kristendomen. Inte konstigt att det inte kommer några friare till dig! Förstår du inte att du är en skam för vårt hem?" Varje dag är Samida tvungen att lyssna på föräldrarnas klagan samtidigt som hon blir slagen.

BRÄNDE UPP SAMIDAS NYA TESTAMENTE

En av Samidas uppgifter är att ta hand om fåren och getterna, som hon tar ut på fälten varje dag. Tidigare läste hon gärna i sitt Nya Testamente,

som hon hade grävt ner i marken. Genom det kunde hon få kraft att gå vidare, under dagar då hon kände förtvivlan. Men en dag fick hennes mamma syn på henne. Hon blev rasande, misshandlade henne och brände upp Nya Testamentet framför hennes ögon.

När några kristna i hennes område såg henne nyligen grät hon och hade ett svart öga. Hennes mamma hade fattat tag i hennes hår, släpat henne till det stora torget i staden och slagit henne med en käpp inför alla som gick förbi.

– Jag arbetar dygnet runt för mina föräldrar och ändå säger de att det inte längre finns plats för mig i huset utan att jag måste bo i stallet. Jag har inget värde i deras ögon, men jag kan inte lämna staden och flytta någon annanstans för det skulle förstöra mitt rykte ännu mer.

"FINNS DET NÅGON UTVÄG?"

Samida förklarar att om en kvinna bor själv tror folk direkt att hon sysslar med prostitution, vilket gör att man inte kan känna sig säker.


– Dessutom tillåter inte lagarna i vårt land att jag flyttar permanent till en annan stad, utan jag kan bara bo där tillfälligt. Alla förväntas mer eller mindre att stanna kvar i den stad där de föddes. Finns det någon lösning för mig? Finns det någon utväg? Ibland är det fruktansvärt svårt för mig att vara i den här situationen. 

FOTO: ADOBE STOCK, BILDEN ÄR ILLUSTRATIV

för sin familj



Be gärna för Samida och hennes föräldrar. Be att hennes föräldrar ska återvända till Jesus. Be att deras tro inte ska vara beroende av ett helandeunder, utan att det ska handla om att Hans ord är oföränderligt. Be att de som familj ska få tillbe Herren tillsammans och att relationerna ska bli återupprättade.

Skicka en hälsning till **TALITHA**

Talitha är en 17-årig tjej i Centralasien, som blev kristen nyligen. Den 5 december 2021 böjde hon knä för att säga ja till Jesus och knappt tre veckor senare, på julafton, döptes hon. Eftersom hennes kyrka stängdes av myndigheterna, på grund av att de inte hade tillstånd att samlas, skedde dopet i en annan kyrka som lånade ut sina lokaler.

Ända från början har hon varit hemligt kristen och är den enda i sin familj som är troende. Talitha är orolig att hennes föräldrar eller någon annan i familjen ska få reda på att hon är kristen.

Talitha känner inte till den världsvida kyrkan, men behöver ert förbönsstöd. Du kan även skicka en uppmuntrande hälsning eller en bön till Talitha.

Hälsningen skickas digitalt och mejlas till redaktion@od.org. *Skrivkampanjen pågår fram till den 15 december 2022*

SKRIVANVISNINGAR:

- Nämn inte Open Doors i ditt mejl.
- Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men skriv inte ut din adress eller ditt fullständiga namn.
- Skicka inte pengar eller erbjudanden om hjälp.



Fler skrivkampanjer hittar du på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv



Jesus uppenbarar sig

Utdrag från Open Doors podcast **Stå stark i stormen**.
Den här andakten publicerades den 9 mars.

Några av Jesu lärjungar tillbringade så mycket tid med honom att de upptäckte att denna maniska som de följde också var Gud. Det som slutligen övertygade dem, enligt Matteus skildring av deras båtferd med Jesus, var då Han stillade stormen.

Än i dag möter många människor Jesus i en övernaturlig uppenbarelse som övertygar dem. Från hela den muslimska världen kommer rapporter om människor som har drömmar och visioner om Jesus.

Hedayat, en ung iranier, hade alltid varit en god muslim, men han upplevde aldrig att Koranens budskap var något positivt. En armenisk kristen vän till Hedayat berättade ibland om sin kristna tro. Han sa inte för mycket för han ville inte få problem. Men en dag gav han Hedayat en film.

Att titta på filmen övertygade inte Hedayat om att den kristna tron var sann. Inte heller hans dröm efteråt. Han berättar: "Jag hade bett bönen i slutet av videon och fick sedan en dröm. Jag såg en man i mitt hus som stod framför mig. Han hade märken på sina handleder och fötter. Jag visste bara att det måste vara Jesus. Men jag kunde inte ge mitt gensvar."

[...]

Hedayat började läsa de tre första evangelierna. Efter några månader kontaktade han sin armeniska vän. Guds ord hade övertygat Hedayat om att inte längre vänta på Imam Mahdi, som shiamuslimerna gör, utan istället vänta på att Jesus ska komma tillbaka. Genom sin vän välkomnades han snart i en husförsamling och fick undervisning och lärjungaträning.

Podden
Stå stark i stormen
hittar du här:
www.open-doors.se/podcast/andakt



TACK VARE DITT STÖD MÅR AZAMAT BÄTTRE

Azamat är en församlingsledare i 40-årsåldern från Centralasien. För fyra år sedan, när Open Doors först kom i kontakt med honom, var han hårt pressad.

Den husförsamling han ledde fick under ett möte ovälkommet besök av polisen och alla medlemmar fick redogöra för varför de deltog. Azamat ansågs vara ansvarig och förhördes dagligen, ofta åtta timmar i sträck. Till slut drogs församlingens tillstånd in. Azamat hotades och utsattes för fysiska påhopp.

Open Doors bjöd då in Azamat och hans hustru till en retreat för pastorer och ledare. Under retreaten fick de dela erfarenheter, uppmuntra varandra med vittnesbörd och be tillsammans.

”Det hjälpte oss oerhört mycket”, konstaterar Azamat.

Hösten 2021 mötte Open Doors Azamat igen. Nu såg han ut att må mycket bättre, trots pandemin och nedstängningar. Azamat berättar att det har varit lugnare den senaste tiden.

”Det har inte varit några samtal från polis, säkerhetspolis eller åklagare. Attityden gentemot kristna konvertiter i landet håller sakta på att förändras.”

Azamat ser förändringen som ett stort bönesvar. Han känner stor tacksamhet till Gud och till dem som har bett och stöttat honom och hans församling.

”Ibland, när jag möter provningar, tänker jag: ’Det här är slutet’. Men så plötsligt känner jag mig buren. Och då vet jag att någon ber för mig.”

Vi vill stå med de kristna och hjälpa dem att hålla ut. Genom en gåva till Open Doors kan du vara en del i det långsiktiga arbetet.

Tack för ditt stöd!

Vänliga hälsningar



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige

GÄVOBEVIS

Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via vår hemsida: www.open-doors.se/ge eller på telefon: 019 - 31 05 00.

Märk betalningen:

”Gåvobevis till förnamn efternamn”

”Minnesgåva till förnamn efternamn”

Vill du göra en insamling till högtidsdag eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på mail: sweden@od.org eller telefon.

Då kan vi komma överens om märkning av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in sin gåva.

Vi kan tillhandahålla insamlat totalbelopp om så önskas.

Alla betalningar görs till:

 Swish 900 3054

eller

 Bankgiro 900-3054

Obs! Var noga med märkningen i textfältet.



						PRATAR OM- KULL	LIV- LIGA PASSIV	HÖG ORT EJ VÄR	SVIK- TA	KLAR- A	
						MED- FELADE INTÅG				SURRA TILL SOLEN	
						NÄPEN PÅ- BUD		MED LAST	ÄR KÄNN- BAR		
											ARK- TIS- LÅGE
DYK- AND		SNÅL BLOM- MA	BLEV VÄG- EN	SE- KRET	FÖR- ORTEN AFRIKA- VÄXT			GE- MAK	FAT- TAR	LÄGGS I JAKT- TID	
					MO- TOR- CYKEL			KLÄNG- ER LÄTT			DRAGIT SIG BAK- LÅNGES
LÅG VID UTLOPP LOSS				GETT BEVIS PÅ	AF- RIKA- SLÄTT					LYXBIL HÄR- HÄRVOR	
		NY- PER FÖRDE				PÅ BO- LOGNA- BIL	FÖR- KUN- NÄRE GRÄS				
SKYD- DAS											KOM- MUN MED SKÄR- GÅRDS- KÄNS- LA
		SKAL- LAR			YPPA- DE	POS- TERING SAMBA- STAD					
LOGE- RA		SKEN INNE- HA				SÄR- SKIL- JA	TRO- VÄR- DIG	SLAG SKÄL			VILL HA FINT FLYT
FISK NIVÅ				TILL- TAL		DI- REKT					
			BRO- KIG GOJA	MYSER PRIMI- TIVT					KAN SEGLA I FLOCK		
FLÖT FLOTT		DEL- STAT- ER	FOG- LIG		NÄSTAN INGET LAPP			MED DOLO- ROSA		MAT STAM- MOR	
		EDI- TION BIBEL- BEL				BERG- BORREN RIKT- NING					
NÄS PRES- SAT					KAN RUSA		OPE- RA- TÖR				
UNDER KRO- NAN			KNUB- BIG					BÖRS- OB- JEKT			



Mejla svaret till: redaktion@od.org eller skicka det i ett kuvert till: Open Doors, Drottninggatan 60, 702 22 Örebro. Vi behöver ditt svar senast 15/8 2022.

Märk kuvertet/mejlet "Sommarkryss" tillsammans med ditt namn och din adress.

Tre personer vinner boken "Och Gud ändrade sig" av Broder Andrew.

En tro som riskerar allt

När en människa söker Jesus vill Ruslan* och hans familj välkomna den personen. Men det är inte riskfritt att vara öppen med sin tro i Centralasien. Under de 16 år som Ruslan har arbetat med husförsamlingar har hans hus vandaliserats ett antal gånger, hans dotter har blivit misshandlad och han har hotats av myndigheter. Ruslan konstaterar: "Du öppnar ditt hem med risk för att bli förföljd."

Stötta Ruslan och andra förföljda kristna i Asien genom en gåva till Open Doors arbete.

EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA GÅR TILL:

**För
250 kr**

får en evangelist i Centralasien hjälp för att kunna sprida evangeliet i svårtillgängliga områden.

**För
400 kr**

får förföljda kristna i Asien praktisk hjälp, genom bland annat juridiskt stöd.

**För
700 kr**

kan församlingsledare som Ruslan få ledarträning.

Märk
din gåva:

"Centralasien22M"

Swish:

900 30 54

Bankgiro:

900-3054



OpenDoors

www.open-doors.se/centralasien22M



När du betalar med Bankernas Internetjänst eller Bankgirots Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

- Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
- Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning. Du kan inte ändra OCR numret.
- Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
- Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Betalningsavsändare

OCR

Inbet avgift (fylls av banken)	
Belopp kronor	öre
• • •	•
	<p>Fyll i det BELOPP SOM BETALAS</p>

90 SVENSK
KONTO INSAMLINGS
KONTROLL

Till bankgirot | Betalningsmottagare
900-3054 Open Doors Sverige

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

> # 9003054#42#

Be för världens förföljda kristna

