

OpenDoors

MAGASIN JUNI NR 6 2021

TEMA:

HEMLIGT KRISTNA

• **EN SKAKAD TEOKRATI**

PETER PAULSSON OM
IRAN
SIDA 3

• **NEDA TJÄNAR GUD
I IRAN**

FÖRSAMLINGSLEDARE
I MER ÄN 25 ÅR
SIDA 4

• **KONVERTITFALL
ÖVERKLAGAS**

PARKINSONSJUK TILL
HÖGSTA DOMSTOLEN
SIDA 15



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna



Omslagsbild:

En ung man i Iran. Landet hamnade på plats åtta på World Watch List 2021 och förföljelsen mot de kristna klassas som extrem.

Foto: **IMB**.

Open Doors är en internationell missionsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

Open Doors målsättning är:


- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

Open Doors Sverige


Drottninggatan 60
702 22 Örebro

Telefon: 019 - 31 05 00


E-post: sweden@od.org

 www.open-doors.se


 facebook.com/OpenDoorsSE

 twitter.com/OpenDoorsSE


 instagram.com/opendoorssve

 youtube.com/opendoorssverige

 vimeo.com/opendoorssverige

 opendoorssverige.podbean.com

 Bankgiro: **900 - 3054**

 Swish: **900 30 54**



Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

Prenumeration:

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa utskick kommer 2021.07.01

ISSN **2000-5962**

Medlemsavgifter 2021:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetslösa: **110 kr/år.**

Personer över 26 år: **210 kr/år.**

Familj/hushåll: **310 kr/år.**

Företagsvänner

Avero AB

BMV Studio

Instansia Nordic AB

Närkes energiteknik AB

Paujon

Svanen Fiskeri AB

Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin



EN SKAKAD TEOKRATI

Iran är ett mångsidigt land och hem till en rad religiösa och etniska grupper vars närvaro i området är historiskt etablerad. Men sedan revolutionen 1979 har den iranska regimen försökt införa en homogen iransk identitet som har medfört en kamp mot allt som anses vara ett hot mot den islamiska republiken.

Den första artikeln i Irans konstitution etablerar landets teokrati och artikel 12 fastställer shiaislam som officiell religion. I artikel 13 skriver man att "zoroastriska, judiska och kristna iranier är de enda erkända religiösa minoriteterna. De kan utöva sina religiösa ceremonier inom lagens gränser. De har rätt till sina privatliv, religiösa studier och kan följa sina egna ritualer."

Regimens tolkning är att landets tre erkända religiösa minoriteter ingår i nationens historiska arv och kan därmed åtnjuta vissa rättigheter (bland dessa landets assyriska och armeniska kristna). Detta var antagligen utgångspunkten för Irans Sverigeambassadör när han nyligen sa att "Iran är det säkraste landet för kristna i Mellanöstern".

Men dessa grupper är hårt hållna och får inte vända sig utåt och påverka resten av befolkningen. Övriga religiösa minoriteter – till exempel den framväxande kristna husförsamlingsrörelsen – saknar lagligt skydd och erhåller inga konstitutionella rättigheter.

Religiösa ledare i Teheran balanserar idag på en slaklina. Missnöjet bland befolkningen är utbrett och man har inte längre majoriteten bakom sig. Regimens egna siffror säger att 95 % av invånarna är shiamuslimer. Men en stor oberoende undersökning visade nyligen att enbart 32 % identifierar sig som shia!

Religionen i Iran är i första hand ett politiskt system. Folket har tröttnat på detta och risken finns att det religiösa styret imploderar. Regimen kämpar därför med alla medel för att behålla sin makt. Ett sätt är att försöka hålla nere intresset för en levande framväxande kyrka.



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org



Neda har tjänat Gud i Iran i mer än 25 år

Isolering, rädsla och den konstanta risken att fångas - att vara ledare i en av Irans husförsamlingar är en påfrestande uppgift. Trots det har Neda* stått i den kallelsen och tjänat Herren i Iran under mer än 25 år, utan tankar på att sluta.

Vi kan inte avslöja var eller hur vi har kontakt med Neda. Om myndigheterna i Iran får reda på att hon har pratat med oss kommer hon att bli kallad till förhör. Trots att det finns risker och att vi måste vara försiktiga vill Neda dela sin berättelse med oss, eftersom hon vet att kyrkan över hela världen omsluter kristna i Iran med böner och stöd. Vi möter en elegant kvinna vars lugna sätt att prata passar perfekt med hennes visa ord. Utöver sin roll som ledare i kyrkan, är Neda mamma till fyra vuxna barn, varav en son är med på intervjun för att tolka.

BLIVANDE MAKEN HADE GÖMT BIBEL

Sin första upplevelse med Gud hade hon långt innan hon kände Honom personligen.

– När jag var barn sa en kristen sjuksköterska till min pappa att jag var ”Guds dotter”.

Neda fortsätter:

– Efter att jag kom till tro, nästan 20 år senare, träffade jag sjuksköterskan igen i husförsamlingen - ett tydligt tecken på att Gud har en plan för var och en av oss.

Neda blev kristen efter att hon hade hittat en bibel gömd i en låda hos hennes blivande man. Det förvånade Neda, eftersom hon uppfattade honom som en strikt muslim. Men när hon började läsa i hemlighet, berördes hennes hjärta.

– Jag blev intresserad av kristendom och besökte en kyrka flera gånger. Det var där jag blev kristen. När förföljelsen ökade och vi inte kunde besöka någon kyrka länge bestämde sig min man och jag oss för att starta en husförsamling.

VÄLSIGNESE OCH SVÅRIGHETER

Den iranska kyrkan kännetecknas av sina många berättelser om Guds kraftfulla närvaro, och som en församlingsledare som har varit med länge har Neda sina berättelser också. Men vad inte alla förstår är att de här välsignelserna går hand i hand med svårigheter.

– Sedan jag gav mitt hjärta till Herren har jag känt rädsla. Speciellt efter att vi startade husförsamlingen. Min man togs regelbundet till förhör. Det pågick i flera år. Människor som vi kände kastades i fängelse. En kristen vän till mig fick sitt barn fräntaget efter att hon lämnade sin man, som hade misshandlat henne i flera år för att få henne att förneka sin tro. Jag kan inte ljuga, det var en väldigt påfrestande situation, speciellt

för min man och mig som ledare i kyrkan.

Nedas son hoppar in i samtalet och säger:

– Ibland var det så mycket press att det bara var vi som familj som kunde träffas säkert. Vi tog det på allvar. En av oss ledde mötet, någon annan spelade gitarr. Min far predikade, och vi tog även upp kollekt. Vad skulle hända om någon hade upptäckt oss? Vi var verkligen rädda, men vi fortsatte.

Ända sedan Nedas man gick bort leder hon kyrkan själv. Hennes barn har gift sig och flyttat till olika städer, kyrkan har förändrats. Men förföljelsen har fortsatt vara konstant stor.

– Vi vet att vissa av oss övervakas, så vi måste vara försiktiga. Vi pratar inte om våra möten på telefon. Istället träffas vi vid busshållplatsen eller i livsmedelsbutiken för att i hemlighet förmedla mötesinformation.

FÖRVÄNTANSFULL PÅ GUDS VERK I IRAN

Neda kunde ha valt att ge upp. Men efter mer än 25 år tjänar hon fortfarande kyrkan. Neda tar inte åt sig åran för detta. Snarare tackar hon Herren, som alltid har lett henne genom stormen.

– ”Jag är vägen, sanningen och livet”.

Neda citerar sin frälsare. Hon har alltid känt Herrens ledning, främst genom bibeltexter. Ibland har Herren kommit till henne genom drömmar. Hon minns en speciellt, under en period då hon var mycket orolig för sina barns säkerhet:

– Jag drömde att jag såg ett lejon som skulle attackera mina barn. Jag var så rädd! Men till min förvåning gjorde lejonet ingenting. Jag förstod den här drömmen när jag läste berättelsen om Daniel i lejongropen: Gud beskyddade oss precis som han hade skyddat Daniel.

Det är Guds påtagliga närvaro som gör att Neda fortsätter att tjäna Herren med glädje i Iran. För ja, det finns press, men den andra sidan av myntet är de välsignelser och mirakel hon ser.

– Trots att vår kyrka bara består av en liten grupp människor, är vi mycket välsignade. Gud visar sin kraft överallt, men jag tror att det blir ännu tydligare på platser där kristna är under press. Jag vet att Gud är med oss, och jag är förväntansfull att se Honom göra fler fantastiska saker i vårt land.

**Nedas namn och andra detaljer i berättelsen har ändrats av säkerhetsskäl.*

Berättelse vid lägerelden
från en hemligt kristen:

”Jag möter andra kristna på gömda platser”

En liten öppen plats i en tät skog i ett främmande land. En lägereld. Plötsligt rasslar löven till och en jätte till man dyker upp. Han har muskler som en bodybuilder. När han närmar sig elden håller du andan – tills du ser hans ögon. De är de vänligaste ögon du någonsin har sett. Han är gästen som du har väntat på. Han ser sig omkring, och börjar sedan att berätta.

”Mitt namn är ”Hemligt kristen”. Det finns ingen anledning att du ska känna till namnet som mina föräldrar gav mig. För dig är jag Hemligt kristen – och om du också är kristen, så tänker jag att vi tillhör samma klan – eller familj till och med. Jag växte upp och bor fortfarande i ett land med muslimsk majoritet. Många saker har hänt som ni i ditt land aldrig har hört talas om. Så mycket kaos, så många förändringar, så mycket våld.

DRÖMDE OM ATT BLI SUPERHJÄLTE

När jag var ung ville jag bli en superhjälte, så att jag skulle kunna strida för mina vänner som tillfångatogs

och utnyttjades av extremisterna. Många av dem kom aldrig tillbaka.

Jag insåg det inte, men de flesta i min familj var kristna i hemlighet. Jag var det inte. Mina föräldrar fortsatte att följa islam. Jag fortsatte att drömma om att rädda människor. I mina ögon fanns det bara två sätt att göra det på: att bli polis eller gå med i militären. Jag tränade hårt för att bli muskulös och blev utvald att träna för specialstyrkorna. Det var riktigt tufft, men jag blev godkänd. En dag fick jag gå på en intervju med en chef inom regeringen som letade efter en förste-livvakt. Alla trodde att han skulle välja mig, men han valde bort mig.

– När jag ser dig i ögonen, ser jag frågor, sade han.

Jag vet att Gud räddade mig här, när jag ser tillbaka på händelsen. Om jag hade blivit anställd som livvakt, skulle jag ha fått gå igenom en omfattande hjärntvätt för att förbli lojal mot landets ledare. Men just den här ledaren kände att det var något med mig som inte stämde.



IRAN

World Watch List 2021

Plats: **8** Poäng: **86**

www.open-doors.se/iran

Foto: **Tron Le KyP** Unsplash

Han hade rätt. Jag hade frågor. Många frågor, faktiskt. Strax innan jag kom in på utbildningen till specialstyrkorna, hade jag en dröm. Jag såg en man i vita kläder, och han inbjöd mig att följa honom. Jag insåg att det var Jesus. Han var så god och fridfull, och hans ögon var som eld. Jag hade inget annat val än att välkomna honom in i mina drömmar. Han beordrade mig inte att följa honom. Han inbjöd mig helt enkelt. Det var jag inte alls van vid. I mitt land talar folk om för dig vad du ska göra, och om du inte lyssnar, så slår de dig. Jesus visade mig från början att han var radikalt annorlunda.

JESUS GAV FRID I DRÖMMAR

I vanliga fall brukade jag inte kunna sova på nätterna för att jag hade så många mardrömmar. Jag kunde drömma om våldet jag hade sett som barn. Men Jesus fortsatte att dyka upp i mina drömmar, och varje gång gav han mig så mycket frid. Jag ville somna nu. Jag var som en liten pojke som väntade på att det skulle bli

läggdags så jag skulle få höra min favoritsaga.

Du skulle ha sett allas ansiktsuttryck när jag kom hem till staden där min familj bodde. Alla visste att min dröm hade varit att bli soldat. Inte nu längre. Jag ville veta mer om 'den där Jesus'. Frågorna växte som ett stort träd i mitt hjärta. Var fanns den bästa platsen att lära sig? Hos mina kristna släktingar, förstås. Men ingen ville prata med mig. De trodde alla att jag hade blivit hjärntvättad i armén och blivit tillbakaskickad för att spionera på min familj.

BAD OM FÖRBÖN

En dag vandrade jag runt i staden eftersom jag kände mig desperat. Jag råkade gå förbi en liten kyrkobyggnad. Det var inte många kristna som gick till den här kyrkan, och det var en slump att prästen ens var där den dagen. Jag gick in, hälsade på prästen och frågade om jag fick ställa några



frågor. Han insåg omedelbart att jag var muslim och att han kunde hamna i stora svårigheter om han skulle prata med mig om tro. Jag kunde, så vitt han visste, vara spion från myndigheterna. Medan vi pratade såg han sig hela tiden omkring för att se om någon iakttog oss. Sedan frågade jag:

– Vill du be för mig?

– Det kan jag göra, svarade han.

Han knäböjde vid en speciell låda där det fanns ett kors, och jag fick sätta mig på en stol. Sedan bad han. Efteråt hittade jag en bibel längst bak i kyrkan, som jag bläddrade igenom. På en av sidorna fick jag syn på en handskrivna adress till en avlägsen, främmande stad. Jag lade den på minnet. Kanske kunde jag åka dit någon gång. Efter att jag hade kommit ut från kyrkan blev jag utfrågad. Det hindrade mig inte från att försöka få veta mer om Jesus. Hur som helst, så övervakade myndigheterna mig nu. Så småningom blev min rädsla verklighet - jag blev arresterad och sattes i fängelse.

ALLTID HOTAD TILL LIVET SOM HEMLIGT KRISTEN

I fängelset torterades jag för att jag sökte Jesus, en Jesus som jag inte ens kände. Misshandeln var smärtsam, men den gjorde min beslutsamhet större. Jag skulle hitta denne Jesus oavsett vad som hände. I hela mitt liv hade jag blivit tvingad att följa 'systemet'. I mina drömmar tvingade Jesus mig aldrig. I stället räckte han ut sin hand. Ingen hade någonsin räckt ut en hand till mig förut.

Fängelset låg nära gränsen, och efter att jag hade blivit frisläppt tvingades jag att arbeta i närheten. Jag mötte en person som kom från den utländska staden som nämnades i bibeln jag hade sett i kyrkan. Jag frågade honom en del om hans stad, och till slut fördjupades våra samtal och vi blev vänner. Han var kristen och ledde mig till slut till Jesus. Vi beslöt att korsa gränsen illegalt och åka till hans hemstad. Adressen som fanns i bibeln var ett hus för gudstjänst, men såg ut som ett vanligt bostadshus. De ursprungliga ägarna var borta sedan länge. För 30 år sedan hade de besökt mitt land och lämnat bibeln i kyrkan där jag hittade den. Sena-

re tvingades dessa kristna att fly, men andra kristna använde fortfarande huset till att mötas för bön och bibelstudier.

Jag lärde mig mycket om Gud och Bibeln i det huset, men var snart tvungen att återvända till mitt land och min familj. Som hemligt kristen är jag alltid hotad till livet. Jag kan inte gå till en kyrka för att få uppleva kristen gemenskap, inte ens ett hemligt husförsamlingsmöte. Jag möter andra kristna på gömda platser. De flesta av dessa människor är som jag: hemligt kristna som har mött Jesus i drömmar och visioner, utan tillgång till Guds Ord.

Gud gör mäktiga saker i mitt land, men Han har visat oss en 'profetia om natt'. Med andra ord: vi förväntar oss mer våld och förstörelse innan det blir bättre. Be för oss. Vi behöver Guds styrka.”

Den vänlige jätten lämnar vår lägereld. Med muskler som ankarkättingar fastnar hans sista ord hos oss: ”Vi behöver Guds styrka”.

Intervju med fältarbetare från området

Hur kan vi stödja personen i reportaget och andra hemligt kristna?

– På grund av pandemin har det varit ännu svårare för honom att möta andra kristna. Vårt nätverk såg till att han inte var ensam. Vi kunde träffa honom och hans familj, och be för dem. Vi har också gett dem nödhjälp och vi fortsätter att ge honom lärjunga- och ledarskapsträning. Han är en nyckel till att hjälpa hemligt kristna, speciellt dem som lider i fängelser. Han ger dem pastoral omsorg. Detta har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från våra understödjare, säger fältarbetaren.

Hur kan vi be?

– Be om mod och beskydd. Be också att de kristna ska stå starka när våldet mot dem ökar. Våldet kan komma från myndigheter men också från ens egen familj. Om man som kristen har tur kan man fly från sitt hem till ett annat land, men situationen där kan vara precis lika dålig, kanske värre, och man riskerar att svälta ihjäl eller fängslas i det nya landet.

– Be att Gud använder dåliga saker för Hans goda syften. En annan hemligt kristen, en ungdomsledare, berättade för mig att när han blev misshandlad i fängelset kunde han känna slagen, men inombords kunde han se barn leka. Och när han torterades, växte kärleken till de här barnen. Gud gav den här unge mannen mer kärlek till dem.

– Till sist, be att vi ska kunna fortsätta att ge hemligt kristna fysisk och andlig föda, att vi kan utrusta dem och ge dem bibelundervisning.

BE FÖR FÄNGSLADE I IRAN

Be för våra förföljda syskon i den persisktalande delen av världen. Många kristna arresteras och fängslas på grund av sin tro. Här nedan finns några konkreta fall att be för. Vissa av dessa har släppts mot borgen i väntan på rättegång. Andra avtjänar långa fängelsestraff sedan flera år tillbaka.

PARASTOU ZARIFTASH

Parastou Zariftash greps den 7 april 2015 i Bushehr, en kuststad vid Persiska viken, när civilklädda säkerhetsagenter gjorde räder mot flera kristna hem. Vid samma tillfälle greps hennes make. Tre år senare dömdes de båda, tillsammans med tio andra som greps samtidigt, till ett års fängelse för "propaganda mot den islamska republiken för att främja kristendom". Domen kvarstod vid en överklagan som gjordes i mars 2019. Parastou och hennes make är frigivna mot borgen, i väntan på att avtjäna sitt fängelsestraff.



MOHAMMAD-REZA (YOUHAN) OMIDI

Mohammad-Reza (Youhan) Omid greps av säkerhetspolisen den **13 maj 2016** i Rasht. Vid samma tillfälle greps även fyra andra som precis som Youhan var medlemmar i den fristående Church of Iran. Fyra månader senare dömdes Youhan till 80 piskrapp för att ha druckit nattvardsvin. Därefter dömdes han i juli 2017 till tio års fängelse samt två års exil för "brott mot rikets säkerhet genom att arrangera husförsamlingar och sprida sionistisk kristendom". Straffet sänktes senare till två års fängelse. Hösten 2020 släpptes Youhan och påbörjade sina två år i exil i södra Iran. I oktober fick han en kallelse för att åka tillbaka till Rasht och ta emot sitt spöstraff, men när han kontaktade de lokala myndigheterna för att ansöka om resetillstånd gav de honom straffet där och då i stället.



NASSER NAVARD GOL-TAPEH

Nasser Navard Gol-Tapeh avtjänar ett tioårigt fängelsestraff i Evin-fängelset i Teheran. Han greps den **24 juni 2016** och dömdes ett år senare för "att försöka störta regimen genom kontakter med Livets ord i Sverige och Elam's sionistiska kristendom". I januari 2018 påbörjade Nasser sitt fängelsestraff. Han har ansökt om att överklaga domen vid tre tillfällen, utan att lyckas.



Det ökända Evin-fängelset i utkanten av Tehran där många kristna sitter fängslade.

FOTO: Sabzphoto

SHIMA ZANGANEH

Shima Zanganeh dömdes för "brott mot rikets säkerhet genom evangelisation" i **december 2018**, av en revolutionsdomstol i Ahvaz i västra Iran. Hon och flera andra konvertiter, däribland hennes syster överraskades av civilklädda säkerhetsagenter i en serie räder mot deras hem och arbetsplatser på morgon den 2 december 2018. Shima är tillfälligt släppt mot borgen, en summa som fastställdes till motsvarande nästan 400 000 svenska kronor.

SAEED (KATHRIN) SAJADPOUR

Saeede (Kathrin) Sajadpour greps tillsammans med sin make och två andra kristna konvertiter den **1 februari 2020**. Tre månader senare sattes de i Lakan-fängelset i staden Rasht vid Kaspiska havet, eftersom de inte hade råd att betala sin borgenssumma. Några dagar senare sänktes summan med mer än hälften, till motsvarande cirka 100 000 svenska kronor och paret kunde bli frisläppta. Den 1 augusti 2020 dömdes Kathrin till två års fängelse för "brott mot rikets säkerhet genom att delta i en husförsamling och sprida sionistisk kristendom". Hon är fortfarande släppt mot borgen, i väntan på att överklaga domen.

ALIREZA VARAK-SHAH

Alireza Varak-Shah är en av fyra kristna konvertiter som greps den **21 april 2021** i Dezful i västra Iran. Konvertiterna var frihetsberövade i två dagar, innan de släpptes på villkor att de inte längre skulle delta i några kristna samlingar. Alireza och de andra varnades för att de när som helst skulle kunna gripas igen.

Vill du ta del av fler fall?

På människorättsorganisationen Article 18:s hemsida finns en lista över ett hundratal kristna, som de senaste åren har fängslats eller gripits. Uppgifterna på listan utgår ifrån offentliga källor. Känsliga fall har tagits bort av säkerhetsskäl. Listan hittar du här:

<https://articleeighteen.com/prisoners-list/>



Taher fylldes med frid i fängelset

I den två kvadratmeter stora fängelsecellen i Iran lutade sig Taher* mot den kalla cementväggen och började sjunga lågt. Ljudet studsade mot väggarna och varje ord fyllde Taher med frid och mod.

"Allt till Jesus vill jag lämna, allt till honom nu jag bär. Honom vill jag tro och älska, i hans sällskap vandra här. Jag nu lämnar allt, ja, jag lämnar allt"

När vakterna kom för att ta honom till förhörsrummet och trakassera honom ännu en gång var han redo.

Taher växte upp som en strikt muslim i Iran, men kände alltid att det var något han saknade i sitt liv. Men det var inte förrän hans yngsta dotter Farah* fick en livshotande sjukdom som en drastisk förändring skedde.

Taher och hans fru Donya* tog med Farah* till olika muslimska ledare för att de skulle be för henne och hela henne, men ingenting hjälpte. I ett desperat försök att få sin tioåriga dotter att överleva frågade Donya några kristna vänner om de kunde be för Farah.

De träffades och de kristna lade sina händer på Farah och bad för henne. Strax därefter helade Gud mirakulöst Farah. Då lämnade Donya islam för att följa Jesus, och efter en tid även Taher.

– Början av mina synder lämnade mig. Det kändes som att jag flög. Det var den vackraste stunden i mitt liv.

Från den dagen var han en Jesu efterföljare. Men för en muslim i Iran, ett land där det är olagligt att konvertera från islam, var det ett mycket modigt beslut. Och snart skulle det sättas på prov.

RISKFYLLD EVANGELISATION

Taher hörde talas om räderna mot kristna hem som utfördes av den iranska säkerhetspolisen, men han var beredd att ta risken att fortsätta träffa andra kristna och dela sin tro i hemlighet med sina vänner och kollegor. Han beställde till och med CD-skivor med kristen litteratur och lärjungamaterial för att dela ut det till andra sökare.

En morgon då Taher var på sitt jobb, fick han ett brådskande samtal. På andra sidan fanns en djup, underlig röst: "Taher, du måste komma hem, nu!" Det var säkerhetspolisen. De fanns hemma hos honom.

SÄKERHETSPOLISEN SÖKTE IGENOM HEMMET

Donya var hemma den morgonen och minns händelsen.

– Mannen vid dörren sade till mig att han var en brevbärare. När jag öppnade dörren satte han ned sin fot i dörrspringan så att jag inte kunde stänga, sade hon.

Säkerhetspolisen bröt sig in i deras hem, förolämpade Donya och tog in hennes döttrar, Farah och Arezoo*, i vardagsrummet. De välte borden, gick igenom lådorna och sökte igenom deras hem på jakt efter bevis på deras kristna tro.

– [I vår husförsamling] brukade vi sjunga "Allt till Jesus vill jag lämna" och vi frågade alltid oss själva "är du redo och villig att överlämna allt till Jesus?", sade Donya.

Då säkerhetspolisen vände upp och ned på hennes hus sade Donya till Herren: "Jag är redo att överlämna allt".

TAHER FÄNGSLAS

När Taher kom in i huset satte poliserna handfängsel på honom och en ögonbindel runt huvudet. De satte honom i en bil och körde iväg.

– Precis där och då kände jag Jesus vid min sida, sade Taher.

Under den kommande veckan förhörde polisen Taher från midnatt till fyra på morgonen varje natt, dessutom vid olika tidpunkter under dagtid. Efter förhören kastades han tillbaka in i den minimala cellen. Men Taher vägrade att ge dem några namn på andra kristna.

Vid ett tillfälle tog de Taher till en avdelning med mördare, våldtäktsmän och farliga kriminella. Och de frågade honom: "Är det hit du vill att dina barn ska komma? Det är här de kommer att hamna. Du måste samarbeta och ge oss namnen, nu!"

Taher visste att han inte kunde kontrollera vad som hände med hans familj. Det var den största prövningen hittills av hans tro, men ändå bröt Taher inte ihop. Han visste att hans fru och barn hade sjungit samma sång, "Allt till Jesus vill jag lämna", och han visste att de ville att han skulle stå stark för Jesus.

SITUATIONEN TVINGADE FAMILJEN PÅ FLYKT

Säkerhetspolisen släppte till slut Taher mot borgen och några månader senare fick han sin dom. Domaren släppte honom på ett villkor: Att Taher skulle sluta evangelisera. Om myndigheterna arresterade honom igen skulle inte domaren visa något överseende, och straffet skulle bli avrättning.

Men precis som när Petrus släpptes fri från fängelset i Apostlagärningarna lyckades inte varningen avskräcka Taher från hans kallelse. Han återvände hem och började evangelisera igen.

Till slut blev situationen i Iran alltför farlig för Taher och hans familj. Säkerhetspolisen följde efter honom överallt. Han kunde inte hitta ett jobb och trakasserier blev övermäktiga. Familjen beslöt sig för att lämna Iran. Idag lever Taher, Donya, Farah och Arezoo som flyktingar i Turkiet, men de älskar fortfarande sitt land och hoppas kunna återvända någon dag om Gud öppnar en dörr för dem.

**Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.*

Sommarkryss

				TASSAR OMKRING	HANDELS- VÄRDE	VÄLDIG YTA	TAKTIKER	LJUS TILL MAX	AND- NING- RÖR	ÄR MAGER
				ÄR NATT- AKTIV			FRI KVART			
				ÄR TIDS- BUNDET		KLÄTTRAR BRA	SLÄPPER IGENOM	I KOKSALT		
					FÄSTNING					
					NISSEN					
				GER OCKSÅ STÖD				FLÖT FLOTT		
								VISSLA		
	MOTI- VERADE		UTAN NAMN	PLATSAR I ADELS- NAMN	KAN VINDEN	FRAM- FÖRA	STEN- PELÄRE			SPANNA
	NYPA						FJÄT			
FÄSTA FÖR NAPP HAGE				HIVA FRÅGA				MEST VID MINUS	OLJE- NORM VID HUSBY	
			TYDLIGT	YANKEE				UPPTAKT		
								STRECK		
SNYGGA TILL					STAV DEN YNGRE		PLATS MED KAFFE- DOFT	MÄKTIGT FLÖDE	FÖRETAGS- KRUMELUR	SKOTSK SVÄNGOM
I RETUR	RÄDDAR I NÖDEN									RÖDA KORSET
				KRYP DRAGARE		GÅR KANSCHE KNÄPPT ROCK	STATSRÅD			
TAPP PÅ SULAN	RÅN OMFÄNGS- RIK				PRÄGLAS AV VILA		BART PÅ KALLA SIDAN		TRÄD FARA OMKRING	
				BLIR EN DEL PÅHITT		MOTOR- KLUBB VIKT		NOG SÅ FOLKRIKT	OXFORD- GREVE SKOTTLÄGE	
TJÖT Å ETT SÄTT	NÄPET		KAN MAN HÅ RÄTT I		I FÖR- GRENING INKÖRD				BACH- TONER	BLIR TRADITION
RIMSMIDE				FIDDEL					TYCKA SMILA	
GULDTÖS SKOSKAV				OFTA EN PLATS I SOLEN				HAR VISS RYMD		
			KANADEN- SARE				UPP- TRÄDDE			

Mejla meningens till: redaktion@od.org
 eller skicka det i ett kuvert till: **Open Doors, Drottninggatan 60, 702 22 Örebro.**
 Vi behöver ditt svar **senast 31/7.**
 Märk kuvertet **"Sommarkryss"** tillsammans med ditt namn och din adress.

Vinn boken
"Kvinnor som riskerar allt"
 av Tom och JoAnn Doyle.





Tack för förbön och engagemang för det som Open Doors delar på Instagram och Facebook! Ett fall som engagerade extra mycket var Facebook-inlägget om två konvertiter i Iran. Speciellt eftersom en av dem lider av Parkinsons sjukdom. Fallet är nu överklagat till Högsta domstolen i Iran.

Paret Homayoun Zhavah, 62 år, och Sara Ahmadi, 42 år, var båda engagerade i en husförsamling i Iran. På grund av det greps de av myndigheterna sommaren 2019. I slutet av 2020 dömdes Sara till åtta års fängelse och Homayoun till två år. De har nyligen börjat avtjäna sina straff. Domen är nu överklagad till Högsta domstolen, vilket Mansour Borji från människorättsorganisationen Article 18 ser som något positivt.

– Bara vetskapen om att landets Högsta domstol nu har befogenhet att avgöra detta är något att vara tacksam för. Även om Högsta domstolen skulle avvisa fallen så innebär det att den iranska regimen tvingas ta ansvar för dessa orättvisa domar. Fortsätter de sedan att hävda att kristna har samma rättigheter som andra och att ingen förföljs för sin tro i Iran, så har de inget att stödja det uttalandet på, säger han.

Vill du veta mer om kristna i Iran och andra delar av Mellanöstern?

Kvinnor som riskerade allt

”Kvinnor som riskerar allt” är en samling medryckande och sanna berättelser som tar dig djupt in i hjärtat av Mellanöstern – Saudi-arabien, Gazaremsan och andra oroshärder. Boken handlar om kristna kvinnor med muslimsk bakgrund, som trots enorma risker för sig själva och sina familjer vittnar för sina män och sina barn och leder andra till att tro på Kristus som Guds son.



Fångna i Iran

”Fångna i Iran” är en spännande, brutal och sann berättelse om hopp mitt i mörkret i en fängelsecell i Teheran. För Maryam Rostampour och Marziyeh Amirzadeh som fängslades för sin kristna tro, blir det ökända fängelset Evin en plats för osannolik nåd där de reflekterar Guds kärlek och medkänsla för sina medfångar och vakter. Mot alla odds fick Evin bli den enda kyrka som många av dem någonsin varit i kontakt med.



Den 18 juni är det 40 år sedan en miljon biblar smugglades in i Kina genom Operation Pärlan.

Miraklernas natt

I slutet av 1970-talet, efter den kinesiska kulturevolutionen, reser sig en snabbt växande underjordisk kyrka i det kommunistiska jättelandet. Antalet nya kristna ökar lavinartat för varje dag och behovet av biblar är enormt. En miljon biblar önskas av de kinesiska kristna ledarna och ett team av vanliga män och kvinnor svarar med en stark tro på en ovanlig Gud som gör mirakler. Planen är att använda sig av en bogserbåt och en specialbyggd präm. Under stort hemlighetsmakeri lyckas teamet på tjugo personer leverera en miljon biblar under en natt, till tusentals kristna kineser väntande på en strand i södra Kina.



Rättelse

I aprilnumret av Open Doors magasin blev informationen bakom grafiken på sida 9 otydlig. Storleken på de olika cirkelarna representerade **antalet döda i attacker**, och inte antalet attacker. Varje cirkel motsvarade en attack, ju större antal döda i attacken, desto större cirkel.



Ladda ner en korrekt version av magasinet från vår hemsida:
www.open-doors.se/tidningsarkivet



Uppmuntra kristna iranier

Kristna i den persisktalande delen av världen möter ofta svåra omständigheter. Ta chansen att visa omsorg om dessa förföljda syskon genom att skicka en uppmuntrande hälsning. Här nedan finns tre personer och en familj, som du kan skriva en rad till.



MARY MOHAMMADI

Mary är en ung och modig aktivist för kristna och mänskliga rättigheter i Iran. Hon har fängslats för sitt arbete vid flera tillfällen. Mary har även blivit avstängd från sitt universitet och förlorat sitt jobb som gymnastiklärare på grund av sitt engagemang. **"Jag söker inte medlidande [...] Jag vill bara avslöja förtrycket som sker. Jag hoppas på en framtid där de offer vars mänskliga rättigheter har kränkts får tillbaka sina rättigheter. En framtid där tyranner och förtryckare faller från sina positioner."**



KOUROUSH*

Kouroush är flykting från Iran, där han tidigare hölls fängslad. Han vet hur hopplöst livet som flykting kan vara i Turkiet. Tillsammans med några andra öppnade han nyligen ett center för att hjälpa nyanlända. En plats där de kan känna sig hemma, prata sitt eget språk, dela sin berättelse och finna hjälp. Det är också en plats där de kan tillfredsställa sin hunger efter Guds ord.



TAHER (PAPPA), DONYA (MAMMA), AREZOO (26, GIFT OCH HAR EN SON PÅ 1 ÅR), OCH FARAH (16)

Den här kristna familjen med muslimsk bakgrund har gått igenom många svårigheter i Iran. En av de saker som har hänt var arresteringen av Taher, pappan i familjen. Efter att han blev frisläppt så var de tvungna att fly från landet. Nu bor de som flyktingar i Turkiet, vilket också innebär stora utmaningar.



SAGHAR

När pastor Saghars husförsamling utsattes för en razzia visste hon hur hon skulle göra för att undvika fängelse. Hon lyckades hålla samman församlingen i dess svåraste tid. **"Säkerhetsstyrkornas främsta mål är att splittra oss, men genom att hålla oss eniga kan vi verkligen hjälpa varandra i dessa tider. Gemenskap är nödvändigt för tillväxt."** Till slut tvingades dock Saghar lämna landet och kan nu inte återvända utan att det skulle vara förenat med stora risker.

VÄGLEDNING FÖR BREVSKRIVNING:

- Skriv kortfattat på enkel engelska eller farsi.
- Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men inte din adress eller ditt fullständiga namn.
- Visa respekt: Undvik att skriva om personens förflutna eller välsignelserna i ditt eget land.
- Vykort och teckningar är uppskattade, särskilt bilder med landskapsmotiv.
- **Nämn inte Open Doors.**
- **Nämn inte islam.**
- **Nämn inte Israel, USA, Storbritannien eller platser i dessa länder.**
- Skicka inga pengar.
- Skriv inte något negativt om landets religion eller regering.
- Skicka inga bilder där djur är i fokus, det kan tolkas som förolämpande.

HÄLSNINGAR TILL MARY MOHAMMADI SKICKAS PÅ E-POST TILL:

redaktion@od.org

Skriv "Hälsning till Mary" i ämnesraden.

HÄLSNINGAR TILL TAHERS FAMILJ, KOUROUSH OCH SAGHAR SKICKAS I ETT KUVERT TILL:

Open Doors, Drottninggatan 60, 702 22 Örebro.

Skrivkampanjen pågår fram till den 1 oktober 2021.



Andreas Eklund har varit engagerad i Open Doors arbete sedan början av 2000-talet. Han var en nyckelperson i arbetet med att starta upp den svenska organisationen och var aktiv i styrelsen. I dag leder han arbetet med att bygga relationer till kyrkor och församlingar i Sverige.

I botten är han utbildad teolog och pastor. Andreas kommer att dela undervisning om vad Bibeln säger om förföljelse och vad vi kan lära oss ifrån den förföljda kyrkan.

Dina svårigheter kan bli till välsignelse för andra

"Ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det, för att bevara många människor vid liv." 1 Mosebok 50:20

Detta säger Josef till sina bröder efter att deras far dött. Bröderna är rädda att Josef nu ska hämnas på allt det onda som de gjort mot honom. Josefs ord bottenar i hans erfarenheter i vandringen med Gud. Allt det onda, som Josefs bröder hade tänkt ut, det hade Gud vänt, så att det blev till välsignelse för många. Josef hade i drömmar fått se att han skulle ha ett viktigt uppdrag, men troligtvis förstod han inte då att det innebar ett stort offer. Gud tog honom på en svår vandring, där han arbetade med Josefs karaktär. Han fick lämna sin familj, och bli slav i ett främmande land. Han lyckades arbeta upp sig, men på nytt togs allt ifrån honom. Men även i fångelse var Gud med och till sist blev han till välsignelse för många.

Det leder tankarna till Mable i Kina. Hon var välkänd för att frimodigt vittna om Jesus. Hennes familj var välbärgad, och levde i ett stort hus i centrala Peking. Men allt förändrades tvärt vid kulturrevolutionen. Hon tvingades bort från huset och sattes i husarrest i ett skjul. Hennes läkarlicens drogs in. Istället fick hon skyffla sand och tvingades ut på gatorna med ett plakat där hennes "brott" stod uppskrivna. De ställde även upp en stor skylt utanför huset där hon förklarades utstött på grund av att hon distribuerat biblar. Dessutom blev hon regelbundet uppsökt av rödgardister som slog henne.

Mable blev helt isolerad. En kväll sa hon till Gud: "Jag har fått nog. Det gör väl inget om jag kommer till himlen tidigare". Hon tog en kötttyxa, höll den mot sin handled och bad en sista bön: "Herre, om detta är fel, hjälp mig". Hon lät aldrig yxan falla. Istället brast hon i gråt. Hon fick utstå ytterligare åtta år av svår förföljelse. "På något sätt gav Gud mig styrkan att uthärda, men jag förstod aldrig varför." Många år senare skulle hon göra det.

När Mao hade dog blev det något lättare att vara kristen. Snart började det knacka på Mables dörr. Till hennes stora förvåning var flera av dessa besökare högt uppsatta ämbetsmän i Kommunistpartiet. Ännu mer förvånad blev hon när de bad henne om biblar. "Varför kommer ni till mig, en gammal dam, och frågar efter biblar?" Den ena efter den andra svarade: "Du har ju haft en stor skylt utanför ditt hus som talat om att du distribuerat biblar." Den skylt som orsakat så mycket lidande i hennes liv, använde Gud för att välsigna andra.

På liknande sätt kan Gud använda våra svårigheter så att de blir till välsignelse för andra. När Mable stod mitt i svårigheterna förstod hon inte varför. Men när hon såg tillbaka kunde hon se att Gud använde den onda som riktats mot henne för att rädda många.

FÄNGSLAD PASTOR FRISLÄPPT

LAOS – Den 34-årige pastorn Sithon Thippavong från Laos släpptes i april, efter att ha suttit fängslad drygt ett år. Han greps i mars förra året, efter att ha hållit gudstjänster utan regeringens tillstånd. I april i år dömdes han till ett års fängelse för att ha "stört enheten" och "skapat kaos". Han släpptes dock några dagar senare, eftersom han redan hade suttit frihetsberövad i mer än ett år.

MILITÄR GENOMSÖKTE KYRKOR

MYANMAR – I april gick några av arméns trupper in i baptistkyrkor, anglikanska kyrkor samt katolska kyrkor i delstaten Kachin i norra Myanmar. Militären sökte grundligt igenom kyrkorna, som hade blivit anmälda för att anordna olaglig verksamhet.

– Om de betar sig så här på religiös mark är det inte svårt att föreställa sig hur de betar sig i människors hem. Man kan inte vara säker någonstans, konstaterar en pastor i en av de drabbade baptistkyrkorna.

ISLAMISTISKT VÅLD I KONGO

DR KONGO – Antalet attacker från islamistiska grupper har ökat i DR Kongo, vilket har lett till att tiotusentals människor har tvingats fly sedan början av året. FN:s flyktingorgan UNHCR uppgav på en presskonferens i mitten av mars att militanta grupper som misstänktes höra till ADF hade "dödat nästan 200 personer, skadat dussintals andra och fördrivit uppskattningsvis 40 000 människor" i nordöstra Kongo. Enligt rapporter från landet har attacker utförda av ADF ökat i antal och intensitet sedan en militärintensiv inleddes mot gruppen i oktober 2019.

40

FÖR SÅ MÅNGA ÅR SEDAN SMUGGLADES EN MILJON BIBLAR IN I KINA UNDER EN NATT, DEN 18 JUNI 1981. OPERATIONEN GICK UNDER NAMNET "PROJECT PEARL", PROJEKT PÄRLAN.



Foto: Rajesh Balouria Pixabay.com

ANTIKONVERTERINGS- LAG SKÄRPS

INDIEN – Den indiska delstaten Gujurat har nyligen antagit en lag som förbjuder konvertering utifrån löften om "en bättre levnadsstandard", enligt nyhetssidan Indian Express. Lagen kriminaliserar även tvångskonvertering genom äktenskap.

Gujurat har sedan 2003 en lag som förbjuder konvertering genom gåvor och förmåner, exempelvis pengar. Den nya versionen har ett tillägg som förbjuder konvertering genom "löfte om en bättre livsstil eller gudomlig välsignelse". Att bryta mot lagen kan ge mellan tre och tio års fängelse.

Lagen sades från början vara till för att skydda religiösa minoriteter, men har allt mer använts för att anklaga dem. Sedan lagen skärptes har den redan höga siffran av våldsamma attacker mot minoriteter ökat ytterligare, enligt uppgifter till det katolska nyhetsorganet UCAN.

– Trots att det i vissa delstater har funnits antikonverteringslagar i mer än 50 år så finns det ytterst få, om ens några, fällande domar. Bristen på fällande domar, i jämförelse med det stora antalet arresteringar och åtal mot religiösa minoriteter, visar på det utbredda missbruket av lagen", säger en talesman inom Open Doors.

Tillsammans med våra hemliga bröder och systrar

För många kristna i Mellanöstern är bibelläsning, bön och gemenskap med andra kristna något som måste ske i hemlighet. Både isoleringen och den ständiga risken att bli upptäckt kan vara mycket påfrestande.

Kouroush* är en av dessa kristna. Han var tidigare ledare för en hemlig husförsamling i Iran, där han fängslades och torterades för sin tro på Jesus. När han släpptes fri blev han åter församlingsledare, men förföljelsen fortsatte och till slut såg han ingen annan utväg än att fly till Turkiet. Att komma till ett nytt land var inte helt enkelt.

– Det var en blandning av rädsla, sorg och förvirring över varför jag hade hamnat där jag var. Jag hade förlorat allt, mitt jobb, min familj, mitt land.

I dag vill han hjälpa andra flyktingar i Turkiet, och ge dem den hjälp som han själv saknade. Tillsammans med sin församling håller han på att bygga upp ett center för kristna iranier. Här finns kristen litteratur på farsi, lärjungaträning, själavård och möjlighet till nödhjälp.

– Utan stödet från vår världsvida kristna familj hade vi aldrig kunnat skapa det här centret. Gud har varit med i det här, han har fört oss samman, säger Kouroush, som vill framföra ett tack till omvärlden.

Open Doors vill på olika sätt stötta hemligt kristna som Kouroush, på olika platser i Mellanöstern och i andra delar av världen. Genom ditt stöd är det möjligt att göra skillnad för våra förföljda syskon.

Gud välsigne dig och tack för din gåva!



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige

**Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.*

GÅVOBEVIS

Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via vår hemsida: www.open-doors.se eller på telefon: 019 - 31 05 00.

Märk betalningen:

"Gåvobevis till förnamn efternamn"

"Minnesgåva till förnamn efternamn"

Vill du göra en insamling till högtidsdag eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på mail: sweden@od.org eller telefon.

Då kan vi komma överens om märkning av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in sin gåva.

Vi tillhandahåller en lista på gåvogivare, samt insamlat totalbelopp.

Alla betalningar görs till:

 **Bankgiro 900-3054**

eller

 **Swish 900 3054**

Obs! Var noga med märkningen i textfältet.

Open Doors

Drottninggatan 60
702 22 Örebro



Säkerhetspolisen krävde att Taher* skulle skriva ner namnen på sina kristna vänner. Han valde att lämna pappret tomt.

Taher greps av säkerhetspolisen, efter att han hade valt att konvertera från islam till en tro på Jesus Kristus. Under förhören pressades han att ange sina vänner.

Men Taher vägrade. När ett av förhören var slut smugglade han ut en penna från rummet, för att kunna skriva uppmuntrande budskap på väggen i sin cell. Taher lyckades hålla fast vid sin tro ända tills han släpptes. Han har nu flytt från sitt hemland tillsammans med sin familj.

Hemligt kristna i Mellanöstern lever under stor press och tar en stor risk när de väljer att tro på Jesus. De behöver våra förböner och vårt stöd.

För 400 kronor kan Open Doors samarbetspartners hjälpa en hemligt kristen som har flytt sitt hemland, genom stöd på ett kristet aktivitetscenter. Din gåva behövs och den gör skillnad!

**namnet är ändrat av säkerhetsskäl.*

Swisha en valfri gåva till **900 30 54** eller **bankgiro 900 - 3054** och uppge **"MÖHemligtKristenM"**

Din gåva kommer att användas till att hjälpa hemligt kristna i Mellanöstern. Skulle behovet bli fyllt används gåvan till liknande ändamål.



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna

