

Open Doors MAGASIN

FEBRUARI
NR 2
2021

TEMA:

WORLD WATCH LIST 2021

• **YEONG WOO VAR
NÄRA ATT GE UPP**
GUD ÖVERGAV
HONOM ALDRIG

• **FÖRFÖLJELSENS
TRENDER 2021**
CORONAKRISEN HAR
STARK PÅVERKAN

• **KYRKAN I KINA
UTMANAS**
ALLT FLER GÅR
UNDER JORDEN



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna

**Omslagsbild:**

I Östafrika riskerar 3 miljoner människor att förföljas för sin kristna tro. Här en äldre man från norra Etiopien.

Open Doors är en internationell missionsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening.

Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

Open Doors Sverige


Drottninggatan 60


702 22 Örebro

Telefon: 019 - 31 05 00


E-post: sweden@od.org


 www.open-doors.se


 facebook.com/OpenDoorsSE

 twitter.com/OpenDoorsSE


 instagram.com/opendoorssve

 youtube.com/opendoorssverige

 vimeo.com/opendoorssverige

 opendoorssverige.podbean.com

 Bankgiro: **900 - 3054**

 Swish: **900 30 54**

**Ansvarig utgivare:**

Peter Paulsson

Prenumeration:

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa utskick kommer 2021.03.01

ISSN **2000-5962**

Medlemsavgifter 2021:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbets-sökande: **110 kr/år.**

Personer över 26 år: **210 kr/år.**

Familj/hushåll: **310 kr/år.**

Företagsvänner

Avero AB

BMV Studio

Instansia Nordic AB

Närkes energiteknik AB

Paujon

Svanen Fiskeri AB

Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin



FÖRFÖLJDA MEN INTE ÖVERGIVNA

World Watch List (WWL) är en årlig rapport från Open Doors som beskriver utsattheten för världens kristna. Rapporten är resultatet av ett vetenskapligt forskningsprojekt som har pågått sedan 1992 och leds av ett forskarlag vid vårt huvudkontor i Nederländerna. WWL innehåller fakta, analyser, trender och djupgående studier av situationen i ett 70-tal länder. En central del av rapporten är en lista som rangordnar de 50 länder där förföljelse och diskriminering av kristna är allra störst. Listan fungerar i princip som en summering av hela rapporten.

Open Doors offentliggjorde metodiken bakom World Watch List 2014. Vi är alltså öppna med hur vi samlar in och bearbetar vår information, hur vi analyserar materialet och drar våra slutsatser. Dessutom utsätts projektet varje år för en oberoende granskning. Denna transparens har gjort att politiker, beslutsfattare och journalister över hela världen, samt andra forskarlag inom samma område, själva kan bilda sig en uppfattning om rapportens tillförlitlighet. Detta har lett till ett ökat förtroende för World Watch List. Från externt håll är det numera vanligt att man hänvisar till rapporten och dess informationen som underlag i olika typer av tal, skrivelser och artiklar.

Ursprungligen var informationen tänkt som en utgångspunkt för Open Doors egna insatser. Men potentialen var större än så och WWL blev även ett redskap som ökade vår möjlighet att vara en röst åt den förföljda kyrkan genom att bedriva ett globalt opinions- och påverkansarbete.

Målet för vårt globala arbete är att stärka den förföljda kyrkan oavsett var den befinner sig. Att genom bön, ord och handling tydliggöra att de inte är övergivna. Visa att det finns en världsvid kyrka som sträcker ut en hand och är delaktig i kampen. Att vi står tillsammans.



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org



Metodikdokumentet och femtio landrapporter finns tillgängligt för nedladdning på vår hemsida.

Tron utmanades i

nordkoreanskt fängelse



NORDKOREA

World Watch List 2021

Plats: 1 Poäng: 94

www.open-doors.se/nordkorea

Yeong Woo* har fått tillbringa många år i nordkoreanskt omskolningsläger och fängelse på grund av sin tro. Till slut höll de mörka omständigheterna på att få honom att ge upp hoppet.

– Jag såg minst 50 människor dö och jag såg med egna ögon att mänskliga rättigheter inte existerar i Nordkorea.

Men i dag kan han se hur Gud har varit med och lett honom till en pastorskallelse.

Yeong Woo föddes i Nordkorea 1982. Han växte upp i en splittrad familj och när han hade blivit lite äldre rymde han hemifrån. Efter flera år på gatan tog han sig till Kina i 16-årsåldern. Det var här som Yeong Woo mötte kristna för första gången, genom ett kristet par han bodde hos. Frun i huset var diakon och försökte få Yeong Woo att följa med till kyrkan, men han vägrade först.

– I Nordkorea hade vi fått lära oss om kristna missionärer och om hur vidriga de är. En berättelse som ofta berättas handlar om en amerikansk missionär som hade fångat några nordkoreanska pojkar, anklagat dem för stöld och skrivit ordet "tjuv" i pannan på dem med gift.

När Yeong Woo till slut följde med kände han sig inte bekväm med gudstjänsterna i husförsamlingen. Men en dag presenterade pastorn honom för några

missionärer, som var koreaner. De gav honom lite pengar, men det som verkligen gjorde intryck på honom var att de sa: "Vi ska be för dig." Yeong Woos längtan efter att få höra mer om Bibeln växte ju fler kristna han träffade. Han lärde sig sånger och läste böcker på kvällarna. Efter en tid blev han inbjuden till ett bibelstudium.

– Varje morgon skulle vi fasta, och sedan läsa bibeln tre-fyra timmar i sträck. På kvällarna memorerade vi bibelställen.

En natt, efter flera år i bibelstudiegruppen, satt Yeong Woo tillsammans med de andra och bad. Just när samlingen var på väg att avslutas på morgonen avbröts de.

– Så fort jag hade sagt "amen" kände jag hur någon satte en pistol mot mitt huvud och vrålade "Upp med händerna!" på kinesiska.

"SLUTA INTE LÄSA BIBELN"

Yeong Woo arresterades och fick dela cell med bibelstudieledaren. De visste att de skulle bli tillbakaskickade till Nordkorea.

– Han var så lugn, trots att han troligtvis skulle dödas. Jag hade aldrig blivit arresterad förut och var jättenervös. När vi skickades tillbaka till Nordkorea skiljde de oss åt. Det allra sista han sa till mig var: "Sluta inte läsa Bibeln!"

Mannen följde lugnt med den nordkoreanske säkerhetspolisen och fördes till ett fångläger för politiska fångar, där han så småningom mördades. Yeong Woo däremot betraktades som förstagångsförbrytare och släpptes därför efter bara några månader i fängelse.

Historien upprepade sig sedan: En flykt till Kina, återförening med bibelstudiegruppen och därefter ett fängelsestraff i Nordkorea när Yeong Woo avslöjades. När det var dags för tredje fängelsestraffet fick han ett nummer, och från den stunden var Yeong Woo nummer 83. Han tillbringade 14 månader i fängelset, som den militära säkerhetstjänsten ansvarade för.





– En dag kände jag mig så utmattad att jag undrade om jag överhuvudtaget skulle kunna överleva. Den natten bad jag i min aftonbön: "Käre Gud, hjälp mig överleva här inne". När jag sov hade jag en dröm. Jag såg mig själv utifrån, sovandes i min cell, och samtidigt såg jag också mitt inre jag, som knäföll och bad till Gud. Den drömmen fyllde mig med en obeskrivlig glädje.

Att känna glädje i sin kropp är speciellt, inte minst när man som Yeong Woo befinner sig på en plats med ständiga ljud från män och kvinnor som skriker innan de tuppar av. Även Yeong Woo torterades.

– Den smärta som tortyren i det fängelset åstadkom är obeskrivlig.

Andra gången han fördes till tortyrkammaren skrek en av vakterna till de andra: "Ut med er allihop!"

Som alltid, tvingades Yeong Woo ner på knä och tilläts inte titta vakten i ögonen. Militärstövlarna stannade framför honom och bara några centimeter framför hans ansikte sattes det fram en trästol. Vakten satte sig och han beordrades att se på honom. Yeong Woo tittade upp såg en gammal klasskamrat.

– Jag tror att Gud skickade min vän för att hjälpa mig, säger Yeong Woo, när han tänker tillbaka på händelsen.

Han fortsätter:

–Jag fick extra matransoner av min vän. Han frågade mig också om jag hade fått höra talas om kristendomen när jag var i Kina, och berättade att 70-80 procent av fångarna var kristna.

På nätterna hörde Yeong Woo ett mumlande ljud från andra fångar. Ibland hörde han till och med sång. Han trodde att han hade drömt, men nu lade han ihop ett och annat. Det var kristna som bad, knappt hörbart.

En dag kallades Yeong Woo in till vakterna och han förstod att han var på väg att släppas. Han fick skriva under ett papper på att han aldrig skulle avslöja något om fängelset.

– Tårarna rann ner för mina kinder. De ledde mig mot dörren och precis innan de öppnade den vände jag på huvudet och såg min vän som stod i trappan.

Yeong Woo hade överlevt fängelset, men skickades nu tillbaka till omskolningslägret där han fick sitta fängslad i ytterligare nästan fyra år. Förbittringen började nu växa inom Yeong Woo.

– Den här gången kände jag orättvisan djupare i mig än förut. Jag var 22 år och ställde mig en massa frågor: "Vad gör jag här? Vad har jag gjort för fel?" I dag ser jag hur Gud hjälpte mig, men jag såg det inte då. Jag såg minst 50 människor dö och jag såg med egna ögon att mänskliga rättigheter inte existerar i Nordkorea.

"VAD GÖR JAG HÄR?
VAD HAR JAG GJORT FÖR FEL?"
**I DAG SER JAG HUR GUD
HJÄLPTE MIG, MEN JAG
SÅG DET INTE DÅ.**



Lägret knäckte hans tro som en tändsticka. Han bad men upplevde att Gud var tyst. En händelse som förstärkte känslan av tystnad var mötet med en godhjärtad man i lägret.

– Jag upptäckte att han var kristen, men redan när jag träffade honom var han väldigt svag. Jag försökte hjälpa honom. Jag tänkte att om Gud bara tänkte rädda en enda människa så borde det vara den här mannen. Jag vädjade till Gud att han skulle hela honom och återupprätta min tro på honom. Men mannen dog där och då, mitt framför mina ögon.

FÖRTRÄNGDE DET FÖRFLUTNA GENOM MISSBRUK

Yeong Woo tog sig igenom tiden i omskolningslägret och flydde till Kina ytterligare en gång. Den här gången lyckades han fly vidare till Sydkorea. Där försökte han till en början gå till kyrkan och följa Gud, men han kände sig inte hemma i de påkostade kyrkorna. På näterna plågades han av mardrömmar som förde honom tillbaka till fångelserna och tortyren i Nordkorea. För att förtränga sitt förflutna gick han in i ett missbruk av spel och alkohol, och la all energi på att tjäna pengar. Men en dag förändrades något.

– Jag hade varit i Sydkorea i åtta år. Ibland hade jag gått till kyrkan. Jag slumrade ofta till under gudstjänsterna. Men nu stod jag upp med lyfta händer och bad högt.

Yeong Woo beskriver det som att det var den första äkta bön han hade bett sedan han kom till Sydkorea. Han bad: "Gud, vad har hänt med mig? När jag somnar

plågas jag av mardrömmar och när jag vaknar är allt bara trauma."

Plötsligt svarade Gud mycket tydligare än förut: "Yeong Woo, jag övergav dig aldrig."

– Den här gången genomborrade dessa ord min själ som om de vore ett svärd. Min kropp skakade och jag sa högt: "Käre Gud, förlåt mig!" Då talade Gud på nytt: "Tiden är inne. Nu sätter vi igång!", säger Yeong Woo.

VILL TRÖSTA DE SOM LIDER

Yeong Woo förstod vad Gud menade. Han skulle studera teologi och bli pastor. Det var inte lätt, men Gud banade väg. I dag är Yeong Woo 39 år gammal och gift. När han ser tillbaka på sitt liv ser han Guds hand överallt.

– Hans ledning finns i varje krök på livsvägen. Jag upplever det som att han hade förberett mig för att vara en ledare som ska komma med tröst till dem som lider. Jag spricker av längtan att få visa mitt folk vad frihet verkligen innebär. Frihet i Gud – det är ett hopp som inte kan jämföras med något annat.

Det hoppet lever redan i hjärtat på dem som är kristna i hemlighet i Nordkorea.

– Det borde egentligen vara omöjligt för den underjordiska kyrkan att existera under dessa förfärliga omständigheter. Men den finns och bönen i kyrkan upphör aldrig. Varför utplånar inte Gud Nordkorea? Jag är övertygad om att det är för att hans barn fortfarande finns där.

Diskriminering vid utdelning av nödhjälp och ett hårt slag mot präster och pastorer när det gäller försörjning. Men även ökad övervakning av kyrkor i Kina och press från kriminella grupper i Latinamerika. Trenderna i World Watch List 2021 påverkades starkt av coronakrisen.

Covid-19 förvärrar förföljelsen av kristna

Pandemin har förvärrat läget för miljontals kristna över hela världen, som redan tidigare lever under sociala och ekonomiska missförhållanden. Pandemin har blivit som en katalysator för dolt motstånd mot kristna, som nu kommer fram i dagen i form av diskriminering och näthat.

I **Indien** har cirka 80 000 kristna, som fått hjälp av Open Doors samarbetspartners, rapporterat att de har nekats att ta del av samhällets utdelning av livsmedel under nedstängningen. Liknande exempel finns bland annat i **Vietnam**, **Centralasien**, och **Jemen**. Coronakrisen har även påverkat livssituationen för präster, pastorer och kyrkoledare. Många har ingen fast lön, utan förväntas försörja sig genom ekonomiskt stöd från församlingsmedlemmarna. När kyrkornas verksamhet stoppades sjönk gåvorna med runt 40 procent, enligt ledare i länder från bland annat **Egypten** och **Latinamerika**.

För en del kristna i områden söder om Sahara och i Latinamerika har pandemin inneburit en mindre press att delta i lokala riter och festivaler, men samtidigt har den för andra konvertert inneburit att de har tvingats hålla sig hemma tillsammans med anhöriga som är mycket avvisande till deras kristna tro. Denna utsatthet inom hemmet har speciellt drabbat kvinnor och barn från minoritetsgrupper.

Kina hävdar att landet har agerat kraftfullt för att begränsa covid-19, men de stränga restriktionerna har samtidigt slagit hårt mot Kinas 97 miljoner kristna. Det handlar om en omfattande övervakning, digital spårning och ansiktsgenkänning som går rakt in i säkerhetstjänstens databas. Även församlingar som är anslutna till den godkända Tre själv-rörelsen har mött strängare bevakning och beordrats att upphöra med att sända gudstjänster online. En registrerad kyrka har rapporterat att den förbjöds att öppna igen efter pandemin. Orsaken var att prästen hade hållit en predikan, som handlade om hjältar under pandemin och som först skulle ha godkänts av myndigheterna, vilket inte hade skett.

I **Mexico** har kampen för att begränsa coronaspridningen hindrat myndigheterna i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Präster och pastorer från både katolska och protestantiska kyrkor riskerar utpressning, att hamna i bakhåll, rånas, beskjutas och till och med dödas om de utmanar narkotikahandeln. I gerillakontrollerade områden på landsbygden i **Colombia** har kristna pastorer tvingats vara med och bevaka vägsprårrar för att förhindra smittspridning. Detta har sedan påverkat pastorernas trovärdighet gentemot sina församlingar.

Nationalism i Indien och Turkiet

Spridningen av hinduisk nationalism i **Indien** och islamsk nationalism i **Turkiet** gör livet allt svårare för kristna i de båda länderna. I **Indien** attackeras både kristna och muslimer av folkmassor, som anser att de religiösa minoriteterna inte passar ihop med det hindunationalistiska budskapet "För att vara indier måste du vara hindu". Utländska medel till kyrkosamfund och kristna organisationer, som till exempel driver sjukhus och skolor, stoppas av de indiska myndigheterna.

I **Turkiet** stärker president Erdogan den turkiska nationalismen, bland annat genom att göra om Hagia Sofia till en moské igen. Byggnaden var först en katedral, därefter en moské och sedan 1930-talet har den använts som ett museum. Turkiets inflytande sprids även bortom dess gränser, vilket främst märks i stödet till **Azerbajdzjan**, i konflikten med **Armenien** om den stora kristna enklaven Nagorno-Karabach. Under konflikten har armeniska och kaldeiska kristna i Turkiet hotats och misshandlats. Det visar hur sekelgamla religiösa motsättningar kan blossa upp igen.

Islamister hot mot kristna söder om Sahara

I **Sahelregionen** söder om Sahara får den islamistiska extremismen ökat inflytande på grund av orättvisor och fattigdom. Jihadisterna utnyttjar bräckliga stater och sprider propaganda, rekryterar anhängare och utför attacker. I Afrika söder om Sahara har våldet mot kyrkan ökat med upp till 30 procent jämfört med året innan. Under rapporteringsperioden för WWL 2021 attackerade beväpnade fulanimän hundratals nigerianska byar, där majoriteten av invånarna var kristna. Norra delen av **Nigeria** är särskilt osäkert, och olika delar av Boko Haram, militanta Fulani-grupper och andra kriminella gäng utnyttjar situationen. Även i **Kamerun** skapar Boko Haram och dess utbrytargrupp ISWAP oro. Förra året låg de bakom cirka 400 våldsincidenter i norra **Kamerun**, vilket är en ökning med 90 procent jämfört med året innan. 234 av attackerna riktades mot civila.

En talesman för UNHCR har rapporterat att centrala Sahel (**Mali**, **Burkina Faso** och **Niger**) är centrum för världens snabbast växande flyktingkris. I **Burkina Faso** har en miljon människor flytt på grund av torka, men också på grund av våld. Under det senaste året har islamister fortsatt att attackera kyrkor, som resulterat i tiotals dödsoffer.

Två goda nyheter:

Sudan har avskaffat dödsstraffet för apostasi (att lämna islam). Landets nya konstitution garanterar religionsfrihet, den överger sharialagarna och fråntar islam statusen som statsreligion. Visserligen är det lättare att ändra en konstitution än att ändra ett kulturellt mönster, och det finns en hel del motstånd mot så pass stora förändringar, men livet för Sudans 6 procent kristna har förbättrats. Ett exempel är att en domstol har för-

klarat åtta kyrkoledare oskyldiga till anklagelser som har hängt över dem under tre år.

En grupp unga muslimer i **Irak**, som överlevde Islamiska statens ockupation av Mosul, har sedan 2017 frivilligt arbetat med att röja upp i förstörda kyrkor och hem. De har sagt att de vill uppmuntra kristna som har flytt att återvända, eftersom dessa har en djupt rotad historia i den delen av Mellanöstern.



OPEN DOORS
World Watch List
2021

EXTREM FÖRFÖLJELSE

1	Nordkorea	94
2	Afghanistan	94 +1
3	Somalia	92
4	Libyen	92 +2
5	Pakistan	88
6	Eritrea	88 +1
7	Jemen	87 +2
8	Iran	86 +1
9	Nigeria	85 +5
10	Indien	83
11	Irak	82 +6
12	Syrien	81 -1

MYCKET ALLVARLIG FÖRFÖLJELSE

13	Sudan	79 -6
14	Saudiarabien	78 -1
15	Maldiverna	77 -1
16	Egypten	75 -1
17	Kina	74 +4
18	Myanmar	74 +1
19	Vietnam	72
20	Mauretanien	71 +3
21	Uzbekistan	71 -2
22	Laos	71 -1
23	Turkmenistan	70
24	Algeriet	70 -3
25	Turkiet	69 +6



26	Tunisien	67	+3
27	Marocko	67	+1
28	Mali	67	+1
29	Qatar	67	+1
30	Colombia	67	+5
31	Bangladesh	67	+4
32	Burkina Faso	67	+1
33	Tadzjikistan	66	+1
34	Nepal	66	+2
35	Centralafrikanska republiken	66	-2
36	Etiopien	65	+2
37	Mexiko*	64	+4
38	Jordanien	64	

39	Brunei	64	
40	DR Kongo*	64	+8
41	Kazakstan	64	
42	Kamerun	64	+4
43	Bhutan	64	+3
44	Oman	63	+1
45	Moçambique*	63	+20
46	Malaysia	63	+1
47	Indonesien	63	+3
48	Kuwait	63	+1
49	Kenya	62	+1
50	Komorerna*	62	+5

*Nya på World Watch List

SÅ HÄR SAMMANSTÄLLS LISTAN

Nora berättar
hur listan tas fram

Nora M, som studerar mänskliga rättigheter, har under två månaders praktik på Open Doors fokuserat på just World Watch List, och arbetet med att ta fram listan. Hon lyfter fram att bredden bland dem som lämnar information är viktig.

– Det ska vara en mångfald, med olika teologisk inriktning och geografisk spridning, så att man får en stor helhetsbild, konstaterar hon.

Nora M förklarar att de som lämnar information består dels av en grupp experter och dels andra personer som fungerar som ett komplement till expertgruppen. Dessa får sedan svara på en rad olika frågor om situationen i det aktuella landet.

– Det är väldigt blandade frågor, allt ifrån kryssfrågor till frågor där man svarar på en skala. Till exempel "stämmer väldigt bra" till "stämmer inte alls". Det är önskvärt att alla som svarar motiverar sina svar, så att det går att tolka svaret så nära som möjligt det som personen har menat.

I vissa länder tittar man extra på speciella områden, men alla som svarar får ändå svara på alla frågor i enkäten.

– På slutet försöker man fånga upp deltagarna, ställer frågor om vad de ser för trender och frågar efter egna upplevelser, för att hitta saker som inte forskningsgruppen bakom World Watch List har sett än, förklarar Nora.

World Watch Unit, som sammanställer World Watch List (WWL), skiljer mellan två typer av förföljelse: våld och förtryck, det vill säga den press och diskriminering som kristna utsätts för inom olika livsområden.

Det förtryck som kristna upplever mäts inom fem olika områden: **privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare** och **kyrkolivet**. I ett sjätte mätområde mäts förekomsten av **våld**.

Alla sex områden värderas likvärdigt och har utformats för att spåra förföljelsens bakomliggande strukturer. Varje land poängsätts inom respektive kategori och den totala poängsumman för alla kategorier avgör vilken placering landet får i listan. **Varje kategori har en maxpoäng på 16,7 poäng**, vilket ger en **total maxsumma på 100 poäng**.

Insamlingen av data och statistik för WWL 2021 skedde mellan oktober 2019 och september 2020.



Här kan du se en film som beskriver hur WWL tas fram:
www.open-doors.se/wwl2021-video



FRÅGOR OCH SVAR OM **World Watch List**



ÄR LISTAN TILLFÖRLITLIG?

Det team som sammanställer listan består av sju personer, varav fem förföljelseanalytiker. Alla anställda har en universitetsexamen inom sitt respektive område. Analytikerna har ett nära samarbete med forskare och andra experter som intervjuas och besvarar ett frågeformulär. Frågeformuläret är det viktigaste verktyget i WWL:s metodik. Dessa experter finns både på nationell, regional och lokal nivå. En del av dem tillhör Open Doors stab, andra är experter utifrån med yrkesmässig bakgrund (däribland jurister med spetskompetens på människorättsfrågor).

Organisationen Internationella Institutet för Religionsfrihet (IIRF) har granskat den metodik som WWL använder.

VARFÖR FOKUSERAR WWL ENBART PÅ KRISTNA?

WWL fokuserar enbart på kristna på grund av två huvudsakliga skäl. För det första är Open Doors uppdrag att stötta förföljda kristna över hela världen. WWL är främst ett verktyg för Open Doors International för att få inblick i förföljelsens omfattning, utbredning och bakomliggande orsaker.

För det andra har Open Doors under lång tid haft nätverk på plats i de olika länderna och kan därför få god information ända ner på gräsrotsnivå. Open Doors har alltså en unik möjlighet att kartlägga förföljelsen av just kristna.

ÄR KRISTENDOMEN VÄRLDENS MEST FÖRFÖLJDA RELIGION?

Det är givetvis inte enbart kristna som lider under svår förföljelse. Men oavsett så är antalet förföljda kristna mycket stort och sannolikheten är stor att det är fler

kristna som utsätts för svår förföljelse

än anhängare av någon annan religion.

För närvarande finns det ingen tillgänglig akademisk forskning som kartlägger förföljelsen av muslimer, som kan bekräfta detta.

HUR MÅNGA KRISTNA FÖRFÖLJS I VÄRLDEN?

I de 50 länder som listas i WWL förföljs eller diskrimineras uppskattningsvis 309 miljoner kristna. I alla länder på årets lista anses förföljelsen vara mycket allvarlig eller extremt allvarlig, enligt den gradering som används i WWL. Antalet förföljda kristna är dock fler än så, eftersom förföljelsen inte är begränsad till dessa 50 länder. Uppskattningsvis möter kristna i ytterligare 24 länder allvarlig eller mycket allvarlig förföljelse. Det innebär att sammanlagt förföljs och diskrimineras fler än 340 miljoner kristna i världen.

HUR MÅNGA KRISTNA DÖDAS ÅRLIGEN PÅ GRUND AV SIN TRO?

Under rapporteringsperioden för WWL 2021 dödades 4 761 kristna på grund av sin tro, vilket är en ökning med 60 procent sedan WWL 2020. Årets rapport visar att mer än 90 procent av de dödliga attackerna mot kristna ägde rum i Afrika, de flesta i Nigeria. Rapporten visar även att 4 488 kyrkor och andra kristna byggnader attackerades, de flesta i Kina. Siffrorna baserar sig på bekräftade fall, vilket innebär att mörkertalet kan vara stort.

ÖKAD FÖRFÖLJELSE I KINA UTMANAR LANDETS KRISTNA

Kyrkan i Kina har gått igenom flera perioder av svår förföljelse det senaste århundradet, samtidigt som det har funnits perioder av större frihet. En del menar dock att dessa epoker har lett till att kyrkan blivit mer professionell och tappat lite av sin glöd. Nu ökar pressen igen och kristna ställs inför frågan hur de ska möta förföljelsen.



KINA

World Watch List 2021

Plats: **17** Poäng: **74**

www.open-doors.se/kina

Under den senaste frihetsperioden började kyrkan i Kina förvandlas. Passionen för Guds närvaro och fokus på andlig träning ersattes succesivt av moderna församlingsmodeller, kyrkobyggen och teologiska studier.

– Även om vi fortsätter se fler och fler konvertera till den kristna tron varje år, har mindre förföljelse och mer andlig ytlighet lett till att Kristi kropp som helhet försvagats. Uthållighet och andlig motståndskraft saknas ofta hos ledarna och de kristna som har tillkommit det senaste årtiondet, säger Caleb*, som arbetar på Open Doors.

INTE BEREDDA PÅ NY VÅG AV FÖRFÖLJELSE

Runt 2014 började friheten att minska igen för de kristna i Kina, då en ny era av kontroll inleddes. Under det nuvarande styret har religionsfriheten kastats omkull helt. Förföljelsen har skjutit i höjden de senaste åren, med tillslag mot kyrkorna på ett sätt som man inte har sett på två decennier. Många församlingar upplever den här vågen av förföljelse som väldigt svår, eftersom de var oförberedda.

I vissa fall kan själva rädslan för förföljelse vara skadlig. En församling hade ungefär 100 medlemmar. Pastorn i församlingen var långt ifrån förberedd på förföljelse, så även om myndigheterna inte sökte upp honom fick han panik när han hörde att andra församlingar i området hade stängts ner. Pastorn berättade för församlingsmedlemmar om nedstängningarna och förde på så sätt över sin rädsla till dem. På mindre än två månader hade en tredjedel av medlemmarna lämnat församlingen. Några månader senare hade ännu en tredjedel smittats av rädsla och lämnat.

KYRKOR PRESSAS ATT REGISTRERA SIG

Ett område där kristna upplever ökad förföljelse är på sina arbetsplatser. Kristna som öppet följer Jesus och delar sin tro riskerar att straffas. Förföljelsen märks även inom församlingslivet, sedan de nya reglerna kring religionsutövning infördes 2018. Staten riktar in sig på oregistrerade husförsamlingar och "bjuder in" dem att registrera sig. Vill de inte gå med på det blir de olagliga och kan attackerade.

– Attackerna sker plötsligt. En församling hade plats för 200 systrar och bröder i Herren. Den attackerades, stängdes ner och blockerades. Myndigheterna gick in och slog sönder all utrustning. Även de nya renoveringarna förstördes. Kyrkan stängdes och låstes från utsidan. Medlemmarna var förkrossade, berättar Caleb.

Restriktioner, varningar och oväntade attacker är en del av det kristna livet i dagens Kina. Pastorer och deras medarbetare diskuterar regelbundet för- och nackdelar med att registrera sina församlingar hos staten, samt de risker och konsekvenser de möter om de vägrar och fortsätter som oregistrerade husförsamlingar.

KRISTNA SES I HEMMEN

För att undvika upptäckt och nedstängning flyttar församlingarna från byggnad till byggnad, istället för att samlas på en och samma plats. Många kyrkor har helt enkelt övergett byggnaderna och samlas i de kristnas hem istället.

På så sätt lever de faktiskt enligt ett välkänt kinesiskt ordspråk: "En listig hare har tre hålör." Det betyder att man för att lyckas behöver ha alternativ, särskilt om man behöver fly från fara. Kyrkan i Kina har ännu en gång tvingats lära sig att gå ner i storlek och bli underjordisk, vara anpassningsbar och ha en flyktplan om de skulle bli attackerade.

– Många husförsamlingar är som vatten i en flod. När de möter ett hinder försöker de inte bekämpa det själva. Istället flyter de runt hindret och ändrar kurs, men fortsätter ändå i riktning mot havet, som är missionsbefallningen. Slutmålet ändras aldrig. Det är bara hur vi fungerar som kyrka som periodvis anpassas och ändras, för att Guds rike ska kunna fortsätta växa mot alla odds, säger Caleb.

**Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.*

Nordkorea är det svåraste landet för kristna att leva i. Att avslöjas som kristen är förenat med livsfara. Trots det väljer människor i landet att ta emot Jesus i sitt liv. I dag finns det uppskattningsvis 300 000-500 000 kristna i landet. En person som vet vad livet som kristen i landet innebär är Hee-Yol*.

På vår hemsida www.open-doors.se kan du ta del av ett längre reportage, där hon berättar om sitt liv. Här följer ett utdrag ur reportaget.

”JAG GICK IN I FÄNGELSECELLEN OCH ROPADE TILL GUD: **RÄDDA MIG HÄRIFRÅN!**”

I väntan på en rättegång skickades Hee-Yol till ett mindre fängelse med kolsvarta väggar, där hon skulle komma att tillbringa en hel vinter. Den enda värmen fick hon kom från en tunn filt mellan henne och trägolvet.

– **Det lilla fängelset hade nio fångar. Vi kunde inte ligga bekvämt, utan var tvungna att ligga på sidan. Om våra huvuden låg intill varandra anklagades vi för att prata, så huvudet skulle placeras vid den närmaste fångens fötter. Mina öron och fötter var iskallda. Öronen kliade så mycket att jag rev dem svullna och svartfärgade. Jag sov på min vänstra sida i fyra månader, hela vintersäsongen, och jag förlorade känslan på den sidan. Vi tilläts inte träna eller någonting. Det var mycket svårt att härda ut.**

Eftersom Hee-Yol hade en sydkoreansk brytning som hon hade övat på när hon bodde i Kina trakasserades hon ständigt av vakterna.

– **Om kamerorna fångade oss när vi pratade med fångarna intill oss fick vi en bestraffning som kallades ”pompu”. Det innebar att vi tvingades placera händerna bakom ryggen och sedan huka och resa oss upp tusen gånger. Om vakten var på bra humör den dagen kunde han ge oss fem minuters rast.**

Omständigheterna var mycket svåra och Hee-Yol

berättar att temperaturen den vintern låg på 20-30 minusgrader.

– **Maten var inte ens lämplig för djur – majsskal, saltade inlagda rädisor som hade jäst under flera år, ris, och vattmig soppa kryddad med salt. Jag var så hungrig hela tiden. Min man besökte mig två gånger. Jag var så glad för att se honom efter så många år, men jag blev ännu gladare för maten han tog med sig. Det visar hur våra sinnen fungerade under den svåra tiden i fängelset. Jag var så hungrig och det var så kallt.**

Ända sedan Hee-Yol greps i Kina hade hon varit besviken på Gud. Livet stämde inte överens med den undervisning Hee-Yol hade fått.

– **När jag greps av den kinesiska polisen blev jag faktiskt arg på Gud. När jag lyssnade på predikningar i Kina lärde jag mig att Gud är den som räddar oss, särskilt oss svaga, och att han uppfyller alla våra önskningar. När jag togs fast kände jag att jag inte kunde lita på Gud. Så jag klandrade Gud väldigt mycket.**

Till slut dömdes Hee-Yol i en rättegång till fyra års fängelse.

– **Jag gick in i fängelsecellen och ropade till Gud. Jag hade anklagat Gud tidigare, men nu började jag vädja till Gud: ”Rädda mig härifrån!”**



Andreas Eklund har varit engagerad i Open Doors arbete sedan början av 2000-talet. Han var en nyckelperson i arbetet med att starta upp den svenska organisationen och var aktiv i styrelsen. I dag leder han arbetet med att bygga relationer till kyrkor och församlingar i Sverige.

I botten är han utbildad teolog och pastor. Andreas kommer att dela undervisning om vad Bibeln säger om förföljelse och vad vi kan lära oss ifrån den förföljda kyrkan.

Lyft blicken!

Ett omtumlande år ligger bakom oss och tiden framåt är väldigt oviss. Vi har fått lära oss att leva i en vardag med periodvis stränga restriktioner. Det har gjort vardagen komplex, inte minst har det blivit svårt att fira gudstjänst. En snabb förändring som för bara ett år sedan var helt otänkbar för oss.

Jag tror att vi har mycket att lära oss från våra förföljda syskon, inte minst under den ovisshet som vi står i nu. Deras djupa erfarenhet av Gud i lidande och i utmanande situationer kan hjälpa oss lyfta blicken.

Jag påminns på ett särskilt sätt om Mojtaba Hosseini ifrån Iran. Han var en av ledarna i en snabbt växande husförsamling innan han arresterades och dömdes till att avtjäna tre år i iranskt fängelse. När han fräntogs sin frihet och dömdes till fängelse så trodde han att det var Guds straff på grund av alla fel och all synd han hade gjort.

Men en dag talade Gud till honom med uppmaningen att lyfta blicken och inte vara så självisk: "Att du sitter i fängelse nu beror inte på dig, det handlar om mig. Om du bara fokuserar på dig själv, på dina fel, brister och din synd, är du självisk. Du är här på grund av mig. Se dig omkring." Då såg han plötsligt alla runt omkring sig. Det var fattiga, de som begått hemska brott, och många med hemska erfarenheter. Alla hade de det gemensamt att de behövde möta Guds kärlek och nåd. Rösten fortsatte tala i hans inre: "Jag lät dig bli förföljd för att ta dig genom dessa tjocka murar och låsta dörrar för att dessa människor skulle få höra evangeliet."

Men trots detta tydliga tilltal insåg han att han var helt hjälplös och beroende av Jesus. Hans händer var bundna och han satt ensam och inlåst i en cell. "Det enda jag kunde göra var att be. Då verkade Gud. Det fyllde mig med ännu större tacksamhet och tillbedjan till honom."

Idag har Mojtaba släppts från fängelset och flytt från Iran till ett land i Europa. Men kanske Gud vill använda hans vittnesbörd och erfarenhet för att lyfta din blick bort ifrån dig, dina utmaningar och tillkortakommande, till att se dem omkring dig. Även om denna pandemi utmanar oss på många olika sätt är jag viss om att Gud både vill och kan använda dig. Kanske du känner dig isolerad, men Gud hör dig när du ropar till honom och om Gud använder isolerade fångar kan han också använda dig.

Är du redo att lyfta blicken bort från dig och på nytt vända dig till Gud i tillbedjan, förundran och med frågan: Hur kan jag sprida Din kärlek i den situation jag befinner mig i?

Open Doors årsmöte 2021

Varmt välkomna på Open Doors årsmöte 2021!
Årsmötet sker digitalt den 10 april klockan 10.00.
Mer information hittar du på vår hemsida www.open-doors.se



Anmäl dig till **Open Doors nyhetsbrev**

I vårt nyhetsbrev samlar vi några av våra senaste nyheter, aktuella kampanjer och inslag från vår verksamhet. Nyhetsbrevet skickas ut på mejl en gång i månaden. Du blir enkelt prenumerant genom att anmäla dig på vår hemsida: www.open-doors.se/nyhetsbrev



Vinnare i julkrysset

Vinnare i vårt julkryss 2020 blev:

Wilgot Fritzon, Gunvor Ejesand, och Jan-Erik Mattsin.

Vi skickar boken "Som stjärnor på himlen till er". Grattis!



Digitala biblar ger Guds ord till förföljda

För många av våra förföljda syskon runt om i världen är det förenat med stor fara att ha en bibel. Vill de ta del av evangeliet måste de vara försiktiga och se till att inte fel ögon ser vad de håller på med. När Open Doors startade var tillgången till biblar bland förföljda kristna en kärnfråga. Så är det även i dag, 65 år senare. De senaste åren har digitala biblar blivit en välsignelse för våra syskon.

Ett av dessa är Deepa* i Indien. Hon bor i en by långt från städer och större samhällen, vilket innebär att hon ibland går ut i skogen för att samla ved. Och då har hon möjlighet att i hemlighet ta tid för Guds ord, tack vare en digital bibel som hon har fått genom Open Doors samarbetspartner.

– Jag är verkligen välsignad av detta, eftersom jag inte kan läsa ordentligt, berättar hon.

Ett annat vittnesbörd kommer från Akshay*, som genom sin ljudbibel kan ta del av Guds ord på sitt eget språk. Han konstaterar att han enkelt kan gömma den när det finns säkerhetsrisker.

– Jag är missionär och jag behöver ta mig till olika platser för att predika. Medan jag reser med min motorcykel eller går till andra platser lyssnar jag via min telefon.

Under 2019 kunde Open Doors genom ditt stöd bidra till att 3000 digitala biblar delades ut i Indien. Förutom Bibeln innehöll de även uppmuntrande berättelser till dem som förföljs för sin tro. Det betyder mycket för dessa kristna, både för de som har svårt att läsa och för dem som behöver kunna gömma sin bibel. Vi vill hjälpa våra förföljda syskon att få tillgång till Guds ord, oavsett i vilket land de bor. Tack för att du står med oss i arbetet!



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige

Foto: Nick115 pixabay.com

GÅVOBEVIS

Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via vår hemsida: www.open-doors.se eller på telefon: **019 - 31 05 00**.

Märk betalningen:

"Gåvobevis till förnamn efternamn"

"Minnesgåva till förnamn efternamn"

Vill du göra en insamling till högtidsdag eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på mail: sweden@od.org eller telefon.

Då kan vi komma överens om märkning av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in sin gåva.

Vi tillhandahåller en lista på gåvogivare, samt insamlat totalbelopp.

Alla betalningar görs till:

 **Bankgiro 900-3054**

eller

 **Swish 900 3054**

Obs! Var noga med märkningen i textfältet.

Open Doors

Drottninggatan 60
702 22 Örebro

Hjälp barn i förföljelse

EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA GÅR TILL:



För 300 kronor

får ett barn och deras familj nödhjälp och skydd i en vecka, när de måste fly sitt hem på grund av förföljelse.



För 400 kronor

får tio barn i förföljelse varsin bibel.



För 800 kronor

får familjer, där pappan har dödats eller fängslats för sin kristna tro, hjälp i en månad med bland annat traumastöd.

Swish: **900 30 54**
bankgiro: **900-3054**

Märk din gåva "BARN21M"



Open Doors

I tjänst för världens förföljda kristna

