

Open Doors MAGASIN

DECEMBER
NR 12
2020

TEMA:

BARN I FÖRFÖLJELSE

- **DANIELAS PAPPA
SKÖTS TILL DÖDS**
HÖGT PRIS FÖR
FAMILJENS TRO
- **SÅ MÖTER BARN
FÖRFÖLJELSE**
OPEN DOORS FAKTAKOLL
GER SVAR
- **LYCKAD PREMIÄR FÖR
OPEN DOORS DAY**
EN DAG FÖR VÅRA
FÖRFÖLJDA SYSKON



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna



Omslagsbild: Daniela, 12, och Sebastian, 5, förlorade sin pappa i augusti 2019. Deras pappa, pastor Plinio Salcedo från Colombia mördades för sin kristna tro. Deras berättelse kan du läsa på sida 3.

Open Doors är en internationell missionsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

Open Doors Sverige

Drottninggatan 60
702 22 Örebro

Telefon: 019 - 31 05 00

E-post: sweden@od.org

www.open-doors.se

[facebook.com/OpenDoorsSE](https://www.facebook.com/OpenDoorsSE)

twitter.com/OpenDoorsSE

[instagram.com/opendoorsse](https://www.instagram.com/opendoorsse)

[youtube.com/opendoorssverige](https://www.youtube.com/opendoorssverige)

vimeo.com/opendoorssverige

opendoorssverige.podbean.com

Bankgiro: 900 - 3054

Swish: 900 30 54



Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

Prenumeration:

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa utskick kommer 2021.01.01

ISSN 2000-5962

Medlemsavgifter 2021:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: **110 kr/år.**

Personer över 26 år: **210 kr/år.**

Familj/hushåll: **310 kr/år.**

Företagsvänner

- Avero AB
- BMV Studio
- Instansia Nordic AB
- Närkes energiteknik AB
- Paujon
- Svanen Fiskeri AB



MÅLNING: "ADORATION OF THE CHILD"
AV: GERARD VAN HONTHORST

VAR ÄR JUDARNAS NYFÖDDE KUNG?

När de vise männen kom till Jerusalem och berättade att de hade kommit för att tillbe judarnas nyfödde kung, blev både kung Herodes och invånarna i Jerusalem förskräckta. Herodes kallade omedelbart till sig stadens religiösa ledare för att fråga om de visste var Messias skulle födas. De måste ha anat varför diktatorn ville komma åt denna information. Ändå berättade de att födseln hade skett i Betlehem.

Därefter kallade kung Herodes till sig de vise männen och ställde ingående frågor om hur länge de hade följt stjärnan och hur länge de hade sökt efter den nyfödde judakonungen. På samma sätt som de religiösa ledarna hade sina misstankar, borde även de vise männen ha anat ugglor i mossen. Särskilt som han ber dem att fara till Betlehem och rapportera när de har hittat barnet. Ändå svarar dom på alla frågor och rider godtroget iväg.

De religiösa ledarnas naivitet och de vise människens dumhet gjorde att Gud blev tvungen att agera. I en dröm blir de vise männen varnade för att återvända till kung Herodes. Även Josef blir varnad för den uppkomna situationen och får order om att omedelbart fly med familjen till Egypten.

Bibeln uppmanar oss att alltid vara beredda att utöva påverkan samt ge vårt vittnesbörd inför världens makter och myndigheter. Men aldrig till att bli en samarbetspartner och definitivt inte dess tjänare. Berättelsen i Matteus andra kapitel ger en tydlig antydning om detta.

Varje dag blir tusentals kristna inkallade till myndighetskontor, hämtade av säkerhetspolisen, uppsökta av arga släktingar eller utfrågade av religiösa ledare. Och man gör det inte för att man vill höra deras vittnesbörd. I huvudsak är man ute efter svaret på samma frågor som kung Herodes en gång ställde: Var verkar er Gud och hur länge har dessa aktiviteter pågått? Under julhögtiden utsätts många kristna för starka påtryckningar. Be att de ska vara "listiga som ormar och oskyldiga som duvor".

Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org



Daniela vet vad det kostar

att tro på julens

Tolvåriga Daniela i Colombia lekte på gatan nära sitt hus när livet på ett brutalt sätt förändrades för all framtid. Två gevärsskott tog hennes pappas liv i familjens hem. Ett drogkartell hade tröttnat på att Danielas pappa Plinio, som var pastor, berättade om Jesu kärlek i området och bestämt sig för att sätta stopp för honom.

Daniela bor med sin mamma Alba och sin lillebror Sebastian i Caucasia i norra Colombia. Golvet i deras enkla hem är upphöjt, eftersom det regelbundet blir översvämning i staden. Det regnar in genom håll i taket. Området är tryggare än staden La Caucana där Plinio mördades, men även här är våldet ständigt närvarande och skottljud hör till vardagen.

När Open Doors träffar Daniela möts vi av en nyfiken blick, och även om det syns att hon är lite blyg har hon ett välkomnande leende på läpparna. "Dani" tittar nyfiket på oss och det syns att hon är lite blyg, men hon har ett välkomnande leende på läpparna. Hon ser ut som vilken tolvåring som helst och skulle inte behöva ha några bekymmer, men hon vet bättre än de flesta vad det kan kosta att följa Jesus.

KRISTNA ETT HOT FÖR KRIMINELLA NÄTVERK

I Colombia kan det vara farligt att älska Jesus och leva för honom. Droghandlare och rebellgrupper agerar som laglösa krigsherrar, och värvar ungdomar till att göra smutsjobbet åt dem. Kristna som hjälper narko-

maner att bli fria från sitt missbruk och försöker hindra rekryteringen av ungdomar till kriminella ses inte som något positivt, utan ses snarare som ett hinder för de kriminella gruppernas verksamhet. Ur deras perspektiv var mordet på Danielas pappa bara en varning till de kristna, att sluta med sin verksamhet.

Det är mycket svårt för barnen att prata om dagen när deras pappa dog. Vi vill inte pressa dem att tala om de traumatiska händelserna, men när de går ut och leker vill deras mamma Alba gärna berätta.

– Jag stod och jobbade i köket tillsammans med några andra kvinnor. Vi lagade till kycklingarna som vi hade tänkt äta tillsammans senare samma eftermiddag. Plinio hade gått till kyrkan för att be. När han kom tillbaka satt han i sin gungstol och tittade på nyheter. Det var en mycket fridfull dag.

Alba berättar att det plötsligt smälde av några gevärsskott och de rusade alla in i rummet till Plinio, även Daniela. Synen Alba fick se går inte att beskriva.

MÖJLIGHET TILL TRAUMASTÖD

Barnen hanterar sin pappas död på olika sätt. Alba visar ett videoklipp i sin mobil där Sebastian ligger och gråter hejdlöst på sängen.

– Min son visar sina känslor. Han är mycket fäst vid mig och sin syster. Han gråter och säger ofta saker som: 'Jag vill inte att något ska hända dig, för då blir jag ensam kvar.' Flickan däremot är mer inbunden. Hon gråter och berättar hur mycket hon saknar sin pappa.



Daniela bor med sin mamma Alba och sin lillebror Sebastian i Caucasia i norra Colombia.



Alba berättar att det plötsligt smälde av några gevärsskott och de rusade alla in i rummet till Plinio, även Daniela.

huvudperson

”DET ÄR SÅ VIKTIGT ATT VETA ATT DEN HÄR JULEN FINNS DET MÄNNISKOR RUNT OM I VÄRLDEN SOM BER FÖR MIG OCH MIN FAMILJ.”



Vi tillbringar tid med familjen, och Daniela blir mer öppen. Hon berättar att hon tycker om att teckna, att hon känner sig inspirerad när hon tittar på himlen och på träden, och att hon vill bli illustratör när hon blir stor. Daniela konstaterar att även om hon har flyttat till en ny stad har hennes betyg inte sjunkit, och hon är fortfarande en av de bästa eleverna i klassen. Vi frågar vad hon tycker är svårast.

– När jag tänker på ...

Hon får tårar i ögonen. Hon tittar ner, gömmer ögonen för oss. Så tittar hon upp och avslutar meningen.

– Cuando pienso en mi papa ... När jag tänker på min pappa.

Vår kvinnliga fotograf sitter bredvid Daniela och slår spontant armarna om henne. Vi tar in Alba i rummet. Hon kramar och kysser sin dotter och får själv tårar i ögonen. Eftersom julen närmar sig frågar vi hur Daniela kommer att fira, och vad den här tiden på året betyder för henne.

– Det är en glädjefest att fira att Jesus föddes. Vi lagar mat och äter ihop. Julen är för mig att vara tillsammans med min familj. Jag minns också en jul när vi som familj firade tillsammans med de kristna systerkonen i kyrkan. Vi hade bara roligt ihop och satt och pratade, berättar Daniela.

Daniela har hört att vi har bjudit henne och hennes familj till Open Doors barncenter i Colombia. Vi vill ge dem lite omväxling, få möjlighet till traumavård och för att få fira jul. Daniela är mycket förväntansfull.

BEVÄPNADE POLISER I GATHÖRNET

Det börjar bli dags för oss att åka. Folk i grannskapet undrar nyfiket vilka främlingarna är som har besökt



familjen Salcedo. Plötsligt får vi syn på beväpnade poliser, klädda i gröna kamouflageuniformer. De finns där för att beskydda oss, vilket är en påminnelse om riskerna i området.

Familjen packar sina väskor, och vi kör till flygplatsen. Två flygturer och en lång landsvägsresa senare anländer vi till Barnens center, ett projekt som ger en permanent fristad för många barn till förföljda colombianska kristna, men som ibland även används för kortare perioder. Klockan är elva på kvällen, och det är redan mörkt när vi kommer fram. All personal och alla barn står och väntar vid ingången. De klappar i händerna och sjunger. På en stor banderoll står det: "Bienvenidos, familia Salcedo Molina." Omedelbart kommer några ur personalen gående mot Daniela och hennes mamma och bror. De får blommor och kramar. Man ser på Daniela att hon tänker: "De känner ju inte mig. Har allihop kommit för vår skull?"

– Inte hade jag väntat mig så mycket folk. Jag blev så förvånad att se dem där de stod och sjöng välkommen till oss. Det kändes så bra. Vad glad jag var att ha så många kärleksfulla människor omkring mig! säger Daniela senare.

"JAG MÅDDE BRA FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ LÄNGE"

Från och med den dagen tycks de tunga molnen kring Danielas huvud ha lättat. Hon och hennes familj tillbringar fyra veckor på Barnens center. Fyra veckor när hon får vara barn.

– Jag mådde bra för första gången på länge. Jag träffade många barn, jag gick på hajk och jag doppade fötterna i floden. Jag lärde mig också att trots att det finns svåra perioder i livet, så finns det också perioder när Jesus hjälper oss att övervinna svårigheter med hjälp av andra människor och bön.

Sedan Open Doors har sett hur farligt området var där Daniela, Sebastian och Alba bodde, hjälpte de familjen med ett nytt och bättre hus i ett mycket tryggare område.

– Detta blev möjligt enbart genom böner och gåvor från våra understödjare. Tack vare er har Alba och Dani och Sebastian kunnat flytta till en tryggare stadsdel. Alba vill starta en syateljé i sitt hem. Dani och Sebastian går i skolan och är glada. Traumastödet gör att de kan gå vidare i livet trots sin svåra förlust, berättar en av Open Doors fältarbetare.

Daniela lägger till:

– Det är så viktigt att veta att den här julen finns det människor runt om i världen som ber för mig och min familj. Det är jag mycket tacksam för, eftersom jag ser att Gud ger bönesvar.

När vi frågar om hon till sist har något budskap till de som bryr sig om henne och andra förföljda barn ler hon och svarar med trygg röst. Hennes ord är ett eko av hennes pappas livsverk, han som gav sitt liv för Jesus.

– Sé valiente y fuerte, sigue confiando en el Señor. Var tappra och starka, fortsatt förtrösta på Herren.

**"TRAUMASTÖDET
GÖR ATT DE KAN
GÅ VIDARE I LIVET,
TROTS SIN SVÅRA
FÖRLUST"**



COLOMBIA
World Watch List 2020
Plats: 41 Poäng: 62
www.open-doors.se/colombia

Så hjälper vi barn som förföljs



Läs mer
om fallet
Leah Sharibu

FÖREKOMMER FÖRFÖLJELSE AV KRISTNA BARN OCH I SÅ FALL PÅ VILKA SÄTT?

Ja, det förekommer. Kristna barn slipper inte undan förföljelse. Hur förföljelsen ser ut beror på situationen i det specifika landet och vad som är grundorsaken till förföljelsen.

Några exempel på hur barn påverkas av förföljelse:

- I Egypten är det vanligt att kristna barn placeras längst bak och ofta ignoreras. De riskerar att mobbas av klasskamraterna och även av lärarna. Detta förekommer även i muslimska, buddhistiska och hinduiska länder.

- I många muslimska samhällen, där föräldrarna är hemligt kristna, blir barnen undervisade i islam i skolan och i kristendom i hemmet. Detta leder ofta till identitetsproblem.

- I buddhistiska länder som Sri Lanka, Bhutan eller Myanmar inriktar sig fundamentalistiska buddhister speciellt mot barn och unga, exempelvis genom att starta skolor i kristna områden och tvinga barnen att delta i buddhistiska ceremonier och undervisning i buddhism.

- I Kina är det inte tillåtet för barn och ungdomar under 18 år att besöka kyrkor. Söndagsskolor är förbjudna.

- I Colombia förekommer det att kriminella grupper, som upplever sig motarbetade av kyrkan, försöker rekrytera pastorsbarn som ett sätt att straffa kristna familjer som anses ha "förrått" dem.

- I Nigeria förekommer det att flickor kidnappas av Boko Haram. Fallet med Leah Sharibu är det mest kända och ett av de mest skakande.

- I Indien kan barn bli mobbade på grund av sina föräldrars tro och också drabbas av den sociala utfrysningen. Det betyder att andra barn inte leker med dem och ibland inte ens pratar med dem. De får inte handla i de lokala butikerna eller hämta vatten i byns brunn. I värsta fall kan barn bli utsatta för våld och/eller våldtäkt.



- I Nordkorea lockas barn till att avslöja sina kristna föräldrar. Därför vågar många föräldrar inte dela sin tro med barnen, innan de är säkra på att de kan behålla hemligheten.

FINNS DET NÅGON STATISTIK ÖVER BARN I FÖRFÖLJELSE?

Tyvärr finns det inte någon fullständig forskningsrapport som specifikt speglar förföljelsen av barn och unga. Ungefär hälften av alla förföljda kristna i världen uppskattas vara minderåriga. Av 250 miljoner förföljda kristna beräknas över 100 miljoner vara under 18 år

HUR FIRAR FÖRFÖLJDA BARN JUL?

Det beror på deras sammanhang. Barn till hemligt kristna i ett muslimskt land kan ha en hemlig julfest under förespeglning att man firar en födelsedag. For-

men för julfirandet beror på traditionen inom olika kyrkosamfund. I vissa länder i Asien dekorerar de officiella kyrkorna så mycket som möjligt med julgranar utanför eller inne i kyrkan. Det kan finnas julsångsgudstjänster och ibland till och med julspel som skildrar julberättelsen. I ett land som Colombia tar sig firandet mycket enklare former, till exempel utan några dekorationer.

- I Nigeria, eller andra muslimska länder där risken är stor för terroristattacker, kan kristna gå till en bevakad kyrka.

- I Nordkorea vet inte barn om att julen finns.

- I Kina kan kyrkorna ordna julfest för barnen på en annan plats än i kyrkbyggnaden.

- I Indien kan barn och föräldrar behöva gå långa vägar till en kyrka i en annan by, där det är tillräckligt säkert att delta i en julgudstjänst.

SÅ HJÄLPER VI BARN SOM FÖRFÖLJS

Runtom i världen har team från Open Doors, eller genom samarbetspartners, arbetat på många olika sätt för att stärka förföljda familjer. Vissa av dessa insatser är speciellt riktade mot barn. Några exempel på hur barn stötts:

- Barnläger i muslimska, buddhistiska och hinduiska länder.
- Biblar och annat kristet material tas fram för barn och unga i alla regioner.
- Ett radioprogram för nordkoreanska föräldrar, om bibelundervisning för barn utan att nämna Gud, Jesus eller Bibeln.
- Barncenter i länder som Colombia och Bangladesh.
- Skolundervisning för barn i muslimska, buddhistiska och hinduiska länder.
- Utbildning av söndagsskollärare.
- Lärjungaträning för ungdomar.
- Ekonomiskt stöd till utbildning för barn från stamfolk i buddhistiska och kommunistiska länder.
- Sommarskolor.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT UPPMÄRKSAMMA FÖRFÖLJDA BARN?

Den förföljda kyrkan befinner sig mitt i ett andligt krig. Som Open Doors grundare broder Andrew beskriver det: "Vi förstärker det som Satan försöker förstöra." Nästa generation är ett speciellt mål för den onde, vilket gör att den andliga kampen om församlingens unga är så påtaglig. Det är ingen tillfällighet att barn medvetet är måltavla för dem som är fientliga mot evangeliet.

Ibland sker det på ett våldsamt sätt genom terrorattacker, kidnappningar, våldtäkter och övergrepp. Andra gånger sker det på ett mer subtilt sätt, som exempelvis genom att locka kristna barn till buddhistiska skolor. Varje gång vi frågar kyrkoledare om vad som oroar dem mest, pekar de på nästa generation och uttrycker: "Vi är inte rädda för egen del, utan för de ungas skull."



LYCKAD PREMIÄR FÖR

OpenDoors Day



open-doors.se/odday

Här kan du titta på konferensens fem sändningar!

STORT
TACK
TILL VÅRA
SPONSORER



SHEPHERD



Karin Beme AB
REDOVISNINGSEKONOM

PROMIR
KEMIUTREDNINGAR

BED & BREAKFAST



Lördagen den 7 november var det premiär för Open Doors Day, en årlig konferens med fokus på förföljda kristna. Under fem live-sändningar fick konferensdeltagarna bland annat lyssna till Susanna Koh från Malaysia, Alim från Centralasien och Jonathan från Iran (läs mer i separat artikel på sid 12).

Konferensen inleddes med det starka vittnesbördet från Susanna Koh, vars make Raymond, en malaysisk pastor, kidnappades för snart fyra år sedan. I direkt-sändningen berättade Susanna med gråt i halsen om sina tankar kring att kunna leva i ovissheten, att inte veta om Raymond är vid liv eller ej. När Peter Paulsson frågade hur Susanna har agerat under de snart fyra åren som har gått, sedan Raymond försvann, svarade hon:

– Jag försöker lära mig mer om mänskliga rättigheter och har gått en kurs i det. Jag lär mig även mer om kristen själavård.

Parets tre barn har bland annat blivit traumatiserade av den krisartade händelsen och har gått i

själavård. Susanna berättade att de 1000-tals brev och kort som hon och familjen har fått betyder mycket för dem alla.

FIRA GUDSTJÄNST I HEMLIGHET

Ett annat inslag under konferensen var ett seminarium om Secret Church, den gudstjänst som anordnas utifrån förutsättningar som förföljda kristna ofta lever med. Bland annat fick deltagarna leta rätt på saker hemma som kunde avslöja att de var kristna, och tänka ut bra platser att gömma dem på. I konferenschatten var det flera olika saker som kom upp, som skulle kunna avslöja en persons religiösa tillhörighet.

“Almanacka och mannakort. Gömt längst in ett skåp och bakom lådor under sängen.” skriver en deltagare.

“Tavlor, böcker, traktat på farsi, biblar, kors med mera”, skriver en annan deltagare.

BIBELORD PÅ TOAPAPPER

Tillsammans fick konferensbesökarna sedan viskande sjunga “Herren är min starkhet” innan det var dags att

skriva ner en bibelvers på en bit toapapper, som man kunde memorera innan pappret kastades bort.

Med i sändningen via länk fanns presentatören Kerstin, som har hållit i flera Secret Church-gudstjänster.

– Upplevelsen blir väldigt, väldigt verklig, konstaterade hon.

FÖRBEREDELSE INFÖR FÖRFÖLJELSE

Konferensens andra seminarium hade temat “Standing strong through the storm”, och handlade om förföljelseförberedande lärjungaträning utifrån materialet med samma namn. Båda författarna till “Standing strong through the storm”, Paul Estabrooks och Jim Cunningham från Kanada, fanns med i sändningen för att berätta om sina erfarenheter. Jim berättade att han flera gånger fått frågan hur han, som inte har upplevt förföljelse själv, kan undervisa andra i hur man ska möta förföljelse.

– Jag berättar inte vad jag har upplevt av förföljelse, jag delar vad bibeln säger om förföljelse, och vad andra

som själva har upplevt förföljelse, har delat med mig, förklarade han.

SSTS GAV INSIKT OM FÖRLÅTELSE

Jim berättade om ett möte som påverkade honom mycket, med en man på ett SSTS-seminarium som hade upplevt en mycket allvarlig attack från sin omgivning.

– Han sa: “Jag trodde att man bara behövde förlåta, när människor inte vet vad de gör. De här dödade min fru, brände ner mitt hus och min kyrka, de visste vad de gjorde. Men efter det här seminariet är jag villig att förlåta mina muslimska grannar för vad de gjorde.”

Totalt deltog uppskattningsvis fler än 3 000 personer i någon av sändningarna under Open Doors Day. Flera av deltagarna tog möjligheten att få förbön i konferenschatten, där det även till chatten strömmade in frågor, uppmuntrande hälsningar och bibelord till någon av de medverkande från den förföljda kyrkan.

Sändningarna går även att se i efterhand på Open Doors hemsida www.open-doors.se/odday. Nästa Open Doors Day anordnas i början av november 2021.



JONATHAN I IRAN:

“Bestämde mig för att lita på Jesus”

En av personerna som gästade Open Doors Day var Jonathan från Iran. Under kvällssändningen berättade han om sin resa till Jesus, och om hur han tvingades fly från sitt hemland på grund av sin kristna tro.

Jonathan, som egentligen heter något annat, mötte Jesus när han besökte en kyrka där en diakon berättade om Bibeln.

– Jag kände att det var en person som sitter bredvid mig och hade sin hand på min fot, men när jag kollade dit försvann han. Tredje gången såg jag Jesus sitta bredvid mig och jag frågade: “Vem är du?” Då svarade han: “Jag är Jesus, och jag förlåter alla skulder”.

“JESUS RÖRDE VID MITT HJÄRTA”

Mötet med Jesus fick Jonathan att konvertera till kristendom, trots de stora riskerna som det beslutet medför i Iran.

– Jesus rörde vid mitt hjärta och jag har smakat frukten av Jesus och ville inte lämna det. Jag bestämde mig för att lita på Jesus, för han sa till mig att han förlåter mig mina skulder.

Enligt Jonathan finns det många farliga situationer för kristna i Iran och man kan inte prata högt om sin tro. När han sedan var med och ledde en husförsamling fick de tänka på olika saker för att undgå att bli upptäckta.

– Man får åka till hemkyrkan olika tider, separat. Inom två timmar har vi samlats. Vi åker inte med vår privata bil. Någon kan lokalisera den och rapportera den till polisen. Vi kan inte bjuda med nya personer eller prata om det med personer som vi inte känner, berättar han.

FLYDDE UTAN SKOR

Men trots säkerhetsåtgärderna kom polisen till slut hem till Jonathan.

– En fredag sitter vi hemma och ber tillsammans och jag ser hur två personer med vapen hoppar in på vår gård. Och jag sa till min bror att vi måste fly nu. Vi flyr utan skor, och när vi kommer ut på gatan kommer det en person och frågar om vi har problem. Han skjutsar oss till Teheran.

Genom en människosmugglare tar sig Jonathan och hans fru till Turkiet och kommer slutligen till Sverige. Trots en flera veckor lång flykt under tuffa förhållanden tappade inte Jonathan tron på att det gick att lita på Jesus.

– Jesus lämnade inte oss, han är alltid med oss. Han visade oss vägen.

I dag bor Jonathan med sin fru och deras barn i Sverige. Han arbetar tillsammans med en amerikansk ledare med två digitala bibelstudiegrupper, för iranier som är nya i tron.

NY LAG I INDIEN HINDRAR HJÄLPORGANISATIONER

INDIEN – Det indiska parlamentet har antagit en ny lag som handlar om utländska ekonomiska gåvor. Den nya lagen gör det mycket svårt för civila organisationer att fungera. De hamnar dessutom direkt under myndigheternas kontroll.

Den nya lagen förbjuder organisationer att ge vidare bidrag som den själv har fått från andra. Lagen innebär även att de administrativa kostnaderna,

till exempel de flesta lönerna, av utländska donationer får vara högst 20 procent, till skillnad mot tidigare 50 procent. ”Det nya förslaget kommer alltså att bli ett hårt slag för organisationer när det gäller betalning av löner, yrkesavgifter, el- och vattenräkningar, resor och andra sådana utgifter”, skriver en indisk tidning.

Cirka 20 000 icke-statliga fick sina licenser kopplade till

FRCA, reglerna kring utländska ekonomiska donationer, indragna år 2016. Med den nya lagen blir processen att stänga ned den här typen av organisationer ännu enklare. Nyligen fick flera icke-statliga organisationer sina licenser indragna och sina bankkonton frysta, eftersom de hade kopplingar till kyrkor och anklagades för att bidra till tvångskonvertering av stamfolk.



FOTON: MITCHELL NG LIANG UNSPLASH

SAVE THE DATE!

RELEASE FÖR
WORLD
WATCH LIST
2021
13 JANUARI

Följ oss på sociala medier för att ta del av de senaste uppdateringarna

facebook.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE



OPEN DOORS

World Watch List
2021

Bijli

FÖRFÖLJS FÖR SIN FAMILJS TRO



BANGLADESH
World Watch List 2020
Plats: **38** Poäng: **63**
www.open-doors.se/bangladesh

Tioåriga Bijli* i Bangladesh blir mobbad i skolan. Hon blir knuffad och får inte vara med och leka. Hennes föräldrar blir också utfrysta. De bjuds inte in till festerna i byn och möter förakt från de andra byborna. Orsaken är att familjen har valt att följa Jesus, ett beslut som inte är populärt hos omgivningen.

Bijli står på skolgården och ritar en bild på marken med hjälp av en pinne. Hon tecknar en figur som liknar henne, en flicka med kort hår och klänning. Sedan ritar hon andra barn, vänner till fantasiflickan. Hon tittar upp mot de andra barnen på skolgården. Scenen liknar hennes teckning, förutom att ingen leker med henne.

Bijli lägger märke till ett par flickor som viskar med varandra och tittar på henne. Bijli tittar snabbt ner igen på sin teckning, men det är försent. Flickorna har börjat gå mot henne. Hon ser sig om efter sin lärare, men Bijli kan inte få syn på henne.

– Vad gör du? frågar en av flickorna henne.

– Jag ritar bara..., stammar Bijli och pekar mot sin teckning på marken. En av flickorna stampar på den med foten så att de glada ansiktena försvinner.

– Min mamma säger att ni i er familj är otrogna, säger en annan flicka.

– Vi är inte otrogna, säger Bijli och börjar gråta.

– Påstår du att min mamma ljuger? Flickan knuffar omkull Bijli så att hon hamnar på marken där hennes teckning var. Flickorna skrattar och springer iväg. Bijli blir kvar på marken med tårar rinnande ner för kinderna.

UTFRUSTA UR BYGEMENSKAPEN

Bijlis familj är en av ett fåtal kristna familjer i deras by i Bangladesh, som består av ett femtiotal hushåll. Hennes pappa, Badol*, är taxichaufför.

– Min pappa var den första som blev kristen i min familj. Sedan blev mina bröder också troende och efter det tog även jag emot Jesus, berättar han.

Badols pappa fick bibelundervisning av Open Doors och är nu ledare i kyrkan. Men Badols beslut att lämna den traditionella muslimska tron i byn och följa Jesus har inte varit lätt.

– Ingen av de muslimska byborna vill prata eller umgås med oss, förklarar Badol.

Familjen väljer själva att inte längre delta i muslimska högtider, men de blir också uteslutna från viktiga händelser i byn, som bröllop, och föraktas av sina grannar.

– De säger till oss att gå iväg eftersom vi är kristna och inte får beblanda oss med dem. De driver bort oss, blir arga och startar gräl med oss. Det är svårt, säger Maya*, Bijlis mamma.

Utstötningen och isoleringen är särskilt svår för tioåriga Bijli. Maya förklarar att Bijli ibland kommer hem gråtande för att hennes "vänner" har attackerat henne.

– Bijli kommer hem och säger: "Mamma, de har slagit mig. De säger att vi är kristna och att vi inte får umgås med dem."

Som tur är har Bijli sin femåriga bror Mohon* att leka med hemma.

– Jag älskar honom, säger Bijli.

De bygger kuddborgar och sandslott och leker kurrögömma. Det finns även några andra kristna barn i byn som de får leka med.

FIRANDET AV "EMMANUEL"

Det är en dimmig eftermiddag i december 2019, när Bijli och hennes familj anländer till julfirandet som organiseras av Open Doors samarbetspartners. Efter att ha rest i timmar från byn kommer de fram till den kristna förläggningen i utkanten av en stad, en trygg plats. Efter att ha kommit in genom grindarna går de vidare längs uppfarten. Bijli och Mohon springer i förväg medan deras föräldrar, som är trötta efter den långa resan, långsamt följer efter med packningen. Några personer från det lokala teamet från Open Doors kommer fram till dem. De hälsar dem välkomna och tar deras väskor medan andra ler och vinkar till dem.

Bijli ser en grupp flickor som pratar och tittar på henne. Men här behöver hon inte vara rädd.

En av flickorna går fram till henne.

– Vi ska leka kurrögömma. Vill du och din bror vara med?

Snart är ett hundratal kristna familjer på plats, al-

lihop med en muslimsk bakgrund och utfrysta i sina byar, precis som Bijlis familj.

Vid ett tillfälle under festen på kvällen upphör musiken och alla sätter sig ner på golvet. En av ledarna går fram till mikrofonen och frågar:

– Vilka är här för att fira jul för första gången?

Ett dussintals händer räcks upp.

– Vi är här för att fira "Emmanuel". För när Jesus föddes kom Gud ner till oss här på jorden. Och han är med oss hela tiden och lovar att aldrig lämna oss.

"GUD KOMMER ATT SKYDDA DEM"

Redan innan familjen är tillbaka i sin hemby igen vet de vad som väntar. Den utfrysning familjen utsätts för kommer att förvärras när byn får höra att de har deltagit i ett julfirande. Badol får frågan om han tycker att det är värt att komma på firandet, trots konsekvenserna.

– Ja, jag har tagit rätt beslut. Jag kommer att svara att vi är efterföljare till Jesus Kristus och att vi åkte iväg för att fira Jesus födelsedag.

Maya är orolig för hur hennes barn har det som kristna i Bangladesh.

– Vi har talat om för lärarna att de blir mobbade. Men lärarna kan inte övervaka dem hela tiden, säger hon.

Badol är mer hoppfull.

– Jag är inte rädd. Gud kommer skydda dem, säger han.

Några dagar efter julfirandet är Bijli tillbaka på skolgården. Vissa saker har inte förändrats, hon är fortfarande ensam och ritar på marken med en pinne. Hon ritar sig själv, en flicka med kort hår i klänning. Men den här gången ritar hon en annan person bredvid sig, en lång man med skägg och ett brett leende. Hon ler vid minnet av musiken och dansen vid julfirandet och påminner sig själv om det hon fick lära sig: "Jesus är alltid med mig".

DISKRIMINERADES I CORONAKRISEN

Sedan julfirandet ägde rum i december 2019 har coronakrisen drabbat världen, inklusive Bangladesh och Bijlis familj. Bijli och hennes bror har inte kunnat gå till skolan och Badol kunde inte jobba på två månader. Han fick ingen hjälp från staten, trots att många andra människor i byn fick det. Tyvärr finns det många vittnesbörd om kristna som inte har fått statlig hjälp i Bangladesh, eftersom den ofta distribueras av byns ledare som diskriminerar dem som de inte gillar.

Genom Open Doors samarbetspartners har familjen fått nödhjälp. Även om totalisoleringen inte gäller längre finns det fortfarande restriktioner för Badol när det gäller att köra folk i sin taxibil och det är färre personer som vill bli skjutsade. Badol vill gärna att vi ber för familjens hälsa och trygghet. Be att Gud beskyddar Badol från både covid-19 och trafikolyckor, eftersom han kör på väldigt trafikerade vägar. Be att Gud försörjer familjen. Be att de ska minnas vad de hörde vid julfirandet – att Gud är med dem och att han har lovat att aldrig lämna dem.

*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

”Vi tar det brutna brödet till en bruten värld”

År 2009 firade broder Andrew och jag ”Internationella bönedagen för den förföljda kyrkan” (IDOP) med den förföljda kyrkan, en samling som jag aldrig kommer att glömma. Vi var på en hemlig plats i ett av länderna som finns bland tio i topp på World Watch List, med ett 30-tal kyrkoledare. Efter att ha sjungit psalmer och lovsånger tillsammans fick vi höra berättelser från ett samhälle där kyrkor hade bränts ner, hem förstörts och ett tiotal kristna hade dödat av en fundamentalistisk folkmobb tre månader tidigare.

Senare delades vi in i mindre grupper, för att under två timmar samtala och be för varandra. En pastor i min grupp berättade hur tre familjer i hans lilla församling hade konverterat till islam av ekonomiska skäl. Men när de försökte gifta bort sina barn upptäckte de att samtidigt som deras döttrar var populära så skulle ingen muslimsk familj tillåta sina döttrar att gifta sig med dessa ”kristna” söner.

Pastorn berättade att familjerna nu ville återvända till kyrkan, men de hade fått höra från de muslimska ledarna att de skulle dödas om de lämnade islam. Vi tog varandras händer för att be för pastorn och hans hjord och för de tre familjer som hade vandrat bort som förlorade får.

En annan ledare tjänade en av-

lägsen församling, vilket krävde att han ständigt måste resa. Han var borta från sin familj i tre veckor varje månad. Eftersom han var tvungen att passera många säkerhetskontroller tog han inte längre med sig biblar och annan litteratur till församlingsmedlemmarna.

Det var tre kvinnor i vår grupp. Två var pastorsfruar och berättade om den press som deras familjer levde under. En tredje drev ett skyddat boende för kvinnor, som hade utsatts för allvarliga övergrepp på grund av sin tro. Dessa kvinnor fick lära sig grunderna i det kristna lärjungaskapet samt yrkeskunskap, som gjorde det möjligt för dem att tjäna pengar. Den här ledaren stod inför flera utmaningar, och därför bad vi för henne och verksamheten runt omkring henne.

Efter sex timmars bön avslutade vi dagen med att fira nattvard. Broder Andrew gav en kort predikan och hans ord talar till mig än idag: **”Kom ihåg att vi tar det brutna brödet till en bruten värld.”** När jag senare var med och tjänade vid nattvarden upplevde jag en djupare förståelse för den. Det här var mina bröder och systrar. Kristus dog för dem, för mig, för alla trasiga människor. I Kristus är vi verkligen en kropp; och den här dagen hade jag förmånen att få dela lite av mina syskons lidande.



I nästan 20 år arbetade Al Jansen tätt intill broder Andrew, Open Doors grundare.

Tillsammans reste de till muslimska länder, skrev sex böcker, träffade politiska ledare och pratade med bidragsgivare. I dag får Al stå för skrivandet själv, eftersom broder Andrew nu är över 90 år gammal och inte kan vara med i samma utsträckning. I en serie krönikor framöver kommer vi att publicera ett par av Als texter, som för vidare några av de många lärdomar som han fått från broder Andrew.



Tammar och Nadine ledde tillsammans en liten huskyrka i Centralasien, ett arbete som innebar att paret hotades vid ett flertal tillfällen under 2017.

Bland annat la någon en död hund i deras trädgård och vid ett annat tillfälle bötfälldes Tammar och Nadine för att ha hållit en doggudstjänst. På grund av den pressade situationen fick Nadine missfall i femte månaden. Trots prövningarna gav inte paret upp, för de upplevde att de gjorde det som Herren kallade dem till.

Under coronakrisen såg Tammar till att människor i nöd fick matpaket, även de som hade blivit smittade av viruset. I mitten av juli blev Tammar själv sjuk och dog några veckor senare. Förmodligen blev han smittad i samband med matutdelningen. Open Doors hjälpte Tammar när han blev sjuk och organiserade begravningen tillsammans med husförsamlingen. Vi ser hur svårt livet är för Nadine och hennes fyra barn, även om hon stöttas av sin familj och sin församling. Därför vill vi inbjuda er till att vara med och uppmuntra Nadine genom att skicka en hälsning till henne.

Skrivkampanjen avslutas den 26 februari 2021.

Skicka din hälsning i ett kuvert till:

Open Doors
Drottninggatan 60
702 22 Örebro

VÄGLEDNING FÖR BREVSKRIVNING:

- Skriv kortfattat och tydligt på enkel engelska.
- Nämn inte Open Doors.
- Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men inte din adress eller ditt fullständiga namn. Skicka inga pengar.
- Visa respekt: Undvik att skriva om personens förflutna eller välsignelserna i ditt eget land.
- Skriv uppmuntrande och skicka gärna med ett bibelord.
- Vykort och teckningar är särskilt uppskattade.
- Skriv inte något negativt om landets religion eller regering.



Fler skrivkampanjer hittar du på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv



Vad säger ängeln till folket?



FINSLIPAR GREPPEN		RÄTT SVAR		UTSÖKT NUMERÄR																	
								UTREDER		FAMILJ FULL FART		PÅSTOD		TRÄD-KLIBB		BLAD-ÅDER					
SKÖNJA KVALSTER																					
VÄNTA PÅ ATT FÅ DRA UPP		GYLTA		MÄKTADE		STÄLLE KÄRR-TRÄD		TOG EN PAUS DUMPA													
								TÄVLAS I		ÄR STADIGT ROTAD		DROG LÅNGSTA STRÄET		HAR AXELFÄSTE NÖT							
MANUS-FIGUR BITA						ORÄTT NIX I NORWICH				KAN VÄCKA		PYNTA				ENERGI-GIVARE					
		PINN-PRATARE		MR X TROJKA-ANTAL				KORT PÅ LÅNG VÄG		PASSAR		KAN HÅLLA IHOP		I UNDER-KANT							
FÖR KORT SNOR										FLIT-FISK						SKA HÅLLA TIDEN				OKOKTA SKÅNE-ORT	
						LOS ANGELES		SLÅ SAMMAN HUVUD-STAD								KAN HINDRA					
SITS OCH SÄTE																BRÖD PÅ GÅNG HED					
		DRAR FÖRST		PÅBRÅ						TILL-TALA		STÄPP-FÄGEL LUGN-VATTEN								ÄR ROFYLLD	
PIST-FART		EN I RADEN		KAN MAN RÖSTA		GRUS-BANK		MELLAN DRAG		SÄMRE SIKT KANSLER				GRÄNS-FLOD I SALT							
																SVENSKA KYRKANS UNGA					
KANAL MEDIUM																					
SPRIDER UT								HÖRS HEJA-ROPEN													

Mejla svaret till: redaktion@od.org eller skicka det i ett kuvert till: **Open Doors, Drottninggatan 60, 702 22 Örebro.**
Vi behöver svaret senast 10/1-2021.
 Märk kuvertet "Julkryss" tillsammans med ditt namn och din adress. | Vinst: Tre personer vinner boken "Som stjärnor på himlen".



Tara är utfrysst av sin egen familj

På ett alldeles särskilt sätt griper det tag i hjärtat när barn och ungdomar förföljs för sin egen eller familjens kristna tro. Ett exempel är 16-åriga Tara* i Indien. Hon är bara en tonåring, men står helt ensam. På grund av att hon valde att ge sitt liv till Jesus har hela hennes familj valt att frysa ut henne.

Tara var sjuk och följde med en vän till kyrkan. De bad tillsammans där och Tara blev frisk. Hon började tro på Jesus, vilket inte uppskattades av hennes familj. De sa till henne att hon var en skam och hon ställdes inför ett ultimatum, antingen lämnade hon Jesus eller så skulle banden till familjen kapas.

Tara berättar att hon försökte lämna Jesus på grund av förföljelsen, men hon kunde inte. "Det finns ett tomrum som bara kan fyllas av honom. Jag kan inte lämna honom."

Familjen låter Tara bo hemma fortfarande, men hon måste försörja sig själv. Hon får inte röra något i köket, inte prata med de andra i huset eller vara någon annanstans än i sitt eget rum. Hon är gråtfärdig när hon berättar om sina syskon, som hon saknar väldigt mycket.

Det kan te sig tuftt och missmodigt att sätta sig in i Taras situation. Ingen vet när det vänder, men vi vet att en dag vinner ljuset över mörkret. I Taras fall finns ett hopp i en lokal samarbetspartner till Open Doors, som arbetar för att hjälpa henne till en bättre skola med internatboende. Genom ditt stöd vill vi hjälpa barn och unga i förföljelse. Tack!

*Tara heter egentligen något annat.

Peter Paulsson
 Generalsekreterare Open Doors Sverige

TIDEN GÅR – LÖS FALLET RAYMOND NU!

Pastorn Raymond Koh är försvunnen sedan februari 2017, då han fördes bort på öppen gata. **Ta ställning för Raymond och religionsfrihet i Malaysia genom att skriva under petitionen.**



<http://chnng.it/zJC6RwNf>



SKICKA ETT JULGÅVOBEVIS

Här kan du beställa julgåvobevis som skickas direkt till din familj och vänner. I beställningen anger du vem som önskas god jul, samt vem önskan är från. En beställning per hälsning.



Ge bort ett julgåvobevis och förmedla nytt hopp till förföljda kristna.



Tfn: 019 - 31 05 00
sweden@od.org
www.open-doors.se/ge-en-gaava

POSTTIDNING **B**

Open Doors
Drottninggatan 60
702 22 Örebro

bankgirot

När du betalar med Bankernas Internetjänst eller Bankgirots
Leverantörbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

För betalning på annat sätt **ange OCR numret:**
Du kan också Swisha din gåva till **900 30 54**,

ange **"JUL20M"** och ditt **Open Doors ID nummer:**

Din gåva kommer att användas till direkt hjälp samt långsiktig stöd.
Skulle behovet bli fyllt används gåvan till andra ändamål.

Betalningsavsändare

Hjälp barn i förföljelse

EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA GÅR TILL:

För 300 kronor

får ett barn och deras familj
nödhjälp och skydd i en vecka,
när de måste fly sitt hem på
grund av förföljelse.

För 400 kronor

får tio barn i förföljelse varsin bibel.

För 800 kronor

får familjer, där pappan har
dödats eller fängslats för sin
kristna tro, hjälp i en månad
med bland annat traumastöd.

Swish: **900 30 54**
bankgiro: **900-3054**

Märk din gåva "JUL20M"

INBETALNING/GIRERING AVI

Inbet avgift (tyfils av banken)

Belopp kronor

öre

OCR

FVILL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

90 SVENSK
KONTO INSAMLINGS
KONTROLL

Till bankgirot
900-3054

Betalningsmottagare
Open Doors Sverige

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

Referensnr

MEDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

#

#

>

9003054#42#

BG 130 OCR

Hjälp barn i förföljelse



OpenDoors
I tjänst för världens förföljda kristna



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna

