

OpenDoors

Nr. 2 • Februari 2018

I tjänst för världens förföljda kristna



WORLD WATCHLIST 2018

50 länder där tron kostar mest

Livet som kristen 2018 | s. 4

World Watch list 2018 | s. 7

Den svåra vardagen för en afghansk kristen | s. 12

Religionsfrihet i fokus under releasen av WWL | s. 14-15

Boka en presentation | s. 16

OpenDoors
WORLD
WATCH
LIST 2018
-26th Edition-

FÖRETAGSVÄNNER

Närkes energiteknik AB
BMV Studio
Sjöbergs Förlag AB
AB Robert Lidbeck & Co.
Avero AB
Instansia Nordic AB
Svanen Fiskeri AB

Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.



Bankgiro: 900-3054
Plusgiro: 90 03 05-4
Swish: 900 30 54

ISSN 2000-5962

Prenumeration:

kostnadsfri, 12 nr/år. Nästa tidning utkommer ca 2018 03 01

Open Doors Sverige

Post- & besöksadress:
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
Telefon: 019-31 05 00
E-post: sweden@od.org



www.open-doors.se
opendoorsse.wordpress.com/
twitter.com/OpenDoorsSE
Instagram: opendoorsse
facebook.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorsverige

Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

Redaktör:

Sara Bornold

Presentatörer:

Vi har 15 personer utspridda över Sverige som representerar Open Doors och håller kostnadsfria informationsmöten.

Medlemsavgifter:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 100 kr/år.
Personer över 26 år: 200 kr/år.
Familj/hushåll: 300 kr/år.



stoppar man en tsunami?

Om man följer den allmänna nyhetsrapporteringen är det lätt att gripas av missmod. Vad är det som håller på att hända med vår värld? Finns det inte längre några spärrar för vad man kan göra mot en annan människa? Håller alla gränser på att suddas ut?

Tilltar ondskan i världen eller prioriterar nyhetsrapporteringen fängslande rubriker på bekostnad av de goda nyheterna?

Den 10 januari släppte Open Doors sin årliga rapport över förföljelsen av världens kristna, World Watch List 2018. Jag har den senaste tiden läst igenom underlaget och de analyser som vårt forskarlag i Holland sammanställt. Det är ett omfattande material som summerar utvecklingen de senaste 12 månaderna.

Generellt sett kan man säga att förföljelsen av kristna är ett relativt tungt ämne, som pågår under årets alla dagar. Det är förstås en del av mitt arbete som generalsekreterare, som även påverkar min vardag. Men när man summerar ett års utveckling blir man överväldigad av alla de övergrepp, våldshandlingar och djävulska illdåd som kristna utsätts för av släktingar, grannar och myndigheter.

Under årets läsning har jag märkt av, hur en helig vrede börjat växa fram. Den progressiva ökningen och den lömska strategi som går att utläsa, har fått mig

att känna att nu får det vara nog!

I allt fler länder betraktas inte längre de kristna som fullvärdiga människor. Myndigheter väljer allt oftare att se mellan fingrarna, när horder av hatiska våldsvarkare attackerar kristna. Ett av de länder där denna typ av regimsanktionerad aggressivitet nu uppnått hisnande nivåer är Indien – världens största demokrati.

Faktum är att omfattningen av förföljelsen mot kristna bara fortsätter att öka. Det är tydligt att den globala förföljelsen blir allt mer strategisk och utstuderad. Årets rapport sätter återigen nytt rekord i antal poäng för länderna på listan. 215 miljoner kristna är utsatta för "allvarlig förföljelse" vilket omfattar 58 länder. Detta innebär globalt att var tolfte kristen i dag är utsatt för allvarlig förföljelse.

Men finns det inga ljusglimtar? Jo, mitt i allt ont som sker är Gud trofast och den andliga lärdom vi kan hämta från den förföljda kyrkan är både utmanande och inspirerande. Men faktum kvarstår, förföljelsen fortsätter att välla in som en tsunamivåg över framför allt Afrika och Asien. Just nu handlar det om att få stopp på den islamistiska radikaliserings och den tilltagande religiösa nationalismen. Ett arbete som Open Doors fortsätter att bedriva outtröttligt med Guds kraft.



Peter Paulsson | Generalsekreterare





World Watch List 2018





Liv^oet som kristen 2018

Efter en blick på World Watch List (WWL) 2018 står det klart att de kristna och kyrkan blir mindre och mindre välkomna på den globala arenan. Fientliga handlingar riktade mot kristna blir både vanligare och sprids allt mer. Under de senaste åren har förföljelsen stadigt ökat och WWL 2018 visar att Afrika, Mellanöstern och Asien tar ledningen i det på ett beklagligt sätt.

Mitt i denna negativa utveckling finns det ändå hopp. Trots förföljelsen och förtrycket växer kyrkan, och många kristna står fasta i sin tro.

Representant för Jesus

Fängslade kristna representerar Kristus med frimodighet i fängelserna, men deras namn kan inte nämnas här, eftersom det skulle innebära en risk för dem.

"Det finns tusentals kristna runtom i världen som verkar som Kristi ambassadörer i fängelserna. Och kanske är det därför de finns där. Hur ska andra fångar annars få höra de goda nyheterna? Det kan vara traumatiskt att tjäna Gud på det sättet, men förhoppningsvis får de även uppleva Guds styrka och glädje. De behöver våra dagliga förböner", säger en av Open Doors fältarbetare, som av säkerhetsskäl är anonym.

Den underjordiska kyrkan växer

Vi tar emot rapporter från hela världen om hur de underjordiska kyrkorna växer. Det gäller bland annat Nordkorea och Indien, samt många muslimska och buddhistiska länder.

En av Open Doors kontakter i Kina, som stöder nordkoreanska flyktingar och kristna, som vanligtvis tar sig tillbaka till Nordkorea för att dela

evangeliet där, berättade nyligen för oss:

"Gud hör dina böner för oss. Jag har arbetat med det här i många år, men aldrig tidigare har jag sett så många nordkoreaner komma till tro som nu. Vad händer när Gud förändrar landet inifrån och ut? Mörkrets krafter kommer att kämpa emot så mycket som de kan. Visst är striden mer intensiv än någonsin. Men varför? För att Gud befriar sina barn."

Det finns just nu två globala trender som hotar de kristna mest: Spridningen av religiös nationalism i Asien och globala islamistiska rörelser.

Religiös nationalism

Den religiösa nationalismen i Asien är som en tsunami, som ökar i hastighet och höjd ju närmare den når land. Den sveper över kontinenten och förstör många liv. Över hela Asien har partier som stödjer en nationalistisk ideologi kommit till makten, och det har varit en av de främsta drivkrafterna bakom denna typ av förföljelse.

Förföljelsen i Indien slog alla rekord under rapporteringsperioden för WWL 2018 (november 2016 till oktober 2017). Över 600 kristna arresterades eller fängslades utan rättegång, och landet



steg från plats 15 (WWL 2017) till plats 11 i årets WWL. Men mörkertalet tros vara stort, då många fall inte rapporteras. Förföljelsen i Indien ökar framför allt på grund av den växande Hindutva-rörelsen, där hinduiska nationalisterna arbetar för att göra Indien till ett hinduiskt land. Kristna, och även andra religiösa minoriteter, utsätts för social uteslutning, hot, övergrepp, fysiskt våld

"EFTER ATT IS HAR FÖRLORAT MARK I SYRIEN OCH IRAK RÖR DE SIG NU TILL ANDRA PLATSER, NÄMLIGEN ASIEN."

och fördrivs från sina byar eller fängslas. En del kristna till och med dödas för sin tro.

Olyckligtvis följer Nepal i sin "storebror" Indiens fotspår. Landet fanns inte med på förra årets lista, men kom in på plats 25 på WWL 2018. Regeringen såväl som lokala byar har blivit mer aktiva i att förfölja kristna. Även här ökar antalet våldsdåd som riktar sig mot kristna.

Religiös nationalism är inte begränsad enbart till Indien och Nepal – den buddhistiska delen av världen följer också denna trend. Förföljelsen i länder såsom Sri Lanka, Butan och Myanmar visar sig dock på ett annat sätt och är mycket mer raffinerad.

Den globala islamiströrelsen

Den växande islamistiska rörelsen är ett hot mot kristna och mot andra icke-muslimska grupper i många delar av världen, men tydligast på den afrikanska och den asiatiska kontinenten. Islamismen är den del av islam som har en klar politisk agenda med syfte att få nationer att bli muslimskt dominerade och underställda sharia-lagar.

Kristna utsätts för allt mer förföljelse i de muslimskt dominerade länderna i Öst-, Väst- och Nordafrika. Många kristna möter allt större press i vardagen från grannar, kollegor eller släktingar.

Utöver det ökade förtrycket kristna möter, så ger spridningen av militanta islamistiska grupper en ökad risk för kristnas liv och säkerhet. I Egypten har till exempel grupper som Islamiska Staten (IS) som mål att rensa regionen från kristna, och försöker uppnå det målet genom att ta till våld. Efter att IS har förlorat mark i Syrien och Irak rör

de nu sig till andra platser, nämligen Asien, som har den största muslimska befolkningsgruppen i världen. Om inte regeringarna och civilsamhället i Asien hittar systematiska tillvägagångssätt för att förhindra ännu ett uppsving av terrorismen, så är möjligheterna stora att IS vinner mark i Asien.

Det var en chock för många när radikala islamister, som kallar sig själva för en del av IS, intog staden Marawi i södra Filippinerna. Staden, med 200 000 invånare, belägrades i 150 dagar, innan regeringstrupper kunde befria den. IS attackerade framför allt kyrkor och kristna skolor, och valde ut kristna för att döda dem.

Växer genom motstånd

När vi betraktar hur situationen ser ut för våra kristna syskon, är det lätt att känna sig nedstämd. Men World Watch List och andra rapporter visar att när motståndet mot evangeliet är som våldsamast, så förvandlar och vidrör Gud människor starkt och kyrkan växer. Låt denna tidning vara en informationskälla till förföljelsen mot kristna och en vägledning i hur du ber för dem.

"Vi kan gå i tro även om svårigheterna är många", säger en underjordisk kristen från Nordkorea. "Vi försöker hålla vår tro ren i Kristus genom alla lidanden. Tills vi når den plats Gud har förberett för oss, kommer vi att fortsätta framåt, även när det finns många hinder och begränsningar. Det är vår längtan att hålla fast vid tron och att sprida evangeliet. Vi kommer alltid minnas den kärlek och omsorg ni visade oss. Vi mår bra, tack vare era böner och ert stöd."

World Watch List, som tas fram av Open Doors, är ett verktyg som mäter förföljelsen av kristna i världen utifrån det våld och förtryck som de utsätts för. Den insamlade informationen överförs till ett poängsystem, som bestämmer rankningen av länderna på listan. Listan består av de 50 länder i världen där förföljelsen är som värst.

Riv ut detta uppslag

...och häng upp kartan hemma
eller i din kyrka!



OpenDoors
WORLD
WATCH
LIST 2018
-26th Edition-



- | | |
|--|--------------------------------|
| 01. Nordkorea | ■ Extrem förföljelse |
| 02. Afghanistan | ■ Mycket allvarlig förföljelse |
| 03. Somalia | ■ Allvarlig förföljelse |
| 04. Sudan | |
| 05. Pakistan | |
| 06. Eritrea | |
| 07. Libyen | |
| 08. Irak | |
| 09. Jemen | |
| 10. Iran | |
| 11. Indien | |
| 12. Saudiarabien | |
| 13. Maldiverna | |
| 14. Nigeria | |
| 15. Syrien | |
| 16. Uzbekistan | |
| 17. Egypten | |
| 18. Vietnam | |
| 19. Turkmenistan | |
| 20. Laos | |
| 21. Jordan | |
| 22. Tadzjikistan | |
| 23. Malaysia | |
| 24. Myanmar (Burma) | |
| 25. Nepal | |
| 26. Brunei | |
| 27. Qatar | |
| 28. Kazakstan | |
| 29. Etiopien | |
| 30. Tunisien | |
| 31. Turkiet | |
| 32. Kenya | |
| 33. Bhutan | |
| 34. Kuwait | |
| 35. Centralafrikanska republiken (CAR) | |
| 36. Palestinska territorier | |
| 37. Mali | |
| 38. Indonesien | |
| 39. Mexiko | |
| 40. Förenade Arabemiraten | |
| 41. Bangladesh | |
| 42. Algeriet | |
| 43. Kina | |
| 44. Sri Lanka | |
| 45. Azerbajdzjan | |
| 46. Oman | |
| 47. Mauretanien | |
| 48. Bahrain | |
| 49. Colombia | |
| 50. Djibouti | |



Om World Watch List

Varje år släpper Open Doors World Watch List som listar de 50 länder där det är som svårast att vara kristen. Med förföljelse menar vi "varje fientlighet, som kristna upplever beror på deras kristna tro, inklusive fientliga ord och handlingar mot kristna".

World Watch List är den enda årliga undersökningen som sammanställer villkoren för kristnas religionsfrihet över hela världen.

Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Det är därför Open Doors existerar: För att hjälpa kristna där tron kostar mest. Du kan också hjälpa! Stå tillsammans med oss genom att be för dem, stötta vårt arbete och hjälp oss att få ut budskapet om förföljelsen.

Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa den svage och fattige rätt.

Ordspråksboken 31:8-9



Läs mer om World Watch List 2018 på: www.open-doors.se

Frågor och svar om **World Watch List** (WWL)

Hur sammanställs WWL?

World Watch Unit, som sammanställer WWL, skiljer mellan två typer av förföljelse: förtryck, det vill säga den press och diskriminering som kristna utsätts för inom olika livsområden, och våld.

Det förtryck som kristna upplever mäts inom fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, kyrkolivet och livet som medborgare. Insamlad data och statistik från de olika kategorierna översätts till poäng och länderna rankas efter den totala poängsumman. Insamlingen av data och statistik för WWL 2018 skedde under november 2016 till oktober 2017.

Är listan tillförlitlig?

Det team som sammanställer listan består av sju personer, varav fem förföljelseanalytiker. Alla anställda har en universitetsexamen inom sitt respektive område. Analytikerna har ett nära samarbete med forskare och andra experter, som intervjuas och besvarar ett frågeformulär. Frågeformuläret är det viktigaste verktyget i WWL:s metodik. Dessa experter finns både på nationell, regional och lokal nivå. En del av dem tillhör Open Doors stab, andra är experter utifrån med yrkesmässig bakgrund (däribland jurister med spetskompetens på människorättsfrågor).

Organisationen Internationella Institutet för Religionsfrihet (IIRF) har granskat den metodik som WWL använder.

Varför fokuserar WWL enbart på kristna?

WWL fokuserar enbart på kristna på grund av två huvudsakliga skäl.

För det första är Open Doors uppdrag att stötta förföljda kristna över hela världen. WWL är främst ett verktyg för Open Doors International för att få inblick i förföljelsens omfattning, utbredning och bakomliggande orsaker.

För det andra har Open Doors under lång tid haft nätverk på plats i de olika länderna och kan därför

få god information ända ner på gräsrotsnivå. Open Doors har alltså en unik möjlighet att kartlägga förföljelsen av kristna.

Är kristendomen världens mest förföljda religion?

Det är givetvis inte enbart kristna som lider under svår förföljelse. Men oavsett så är antalet förföljda kristna mycket stort – över 200 miljoner – och sannolikheten är stor att det är fler kristna som utsätts för svår förföljelse än anhängare av någon annan religion. För närvarande finns det ingen tillgänglig akademisk forskning som kartlägger förföljelsen av muslimer, som kan bekräfta detta.

Hur många kristna förföljs i världen?

I de 50 länder som listas i WWL är den totala befolkningmängden 4,83 miljarder. Av dem uppgår antalet kristna uppskattningsvis till 650 miljoner (13 procent). Av dessa 650 miljoner kristna anses 215 miljoner (33 procent) vara utsatta för allvarlig, mycket allvarlig eller extrem grad av förföljelse, enligt den gradering som används i WWL.

Antalet förföljda kristna är dock större än så, eftersom förföljelsen inte är begränsad till dessa 50 länder.

Hur många kristna dödas årligen på grund av sin tro?

Det pågår en debatt om antalet martyrer eller kristna som dödas av orsaker kopplade till sin tro. Vissa organisationer anger så höga tal som 100 000 martyrer per år, eller att "det dödas en kristen var femte minut". WWL anger betydligt lägre siffror. Under rapporteringsperioden för WWL 2018 dödades 3 066 kristna på grund av sin tro och 793 kyrkor attackerades. Siffrorna baserar sig på bekräftade fall, vilket innebär att mörkertalet kan vara stort.



"Vi kan gå i tro även om svårigheterna är många ... Det är vår längtan att hålla fast vid tron och att sprida evangeliet. Vi kommer alltid minnas den kärlek och omsorg ni visade oss. Vi mår bra, tack vare era böner och ert stöd."

- En hemligt kristen i Nordkorea



HJÄLP **KRISTNA DÄR TRON** **KOSTAR MEST**

BANKGIRO 900-3054

GE ONLINE PÅ WWW.OPEN-DOORS.SE

SWISH 900 30 54

Din gåva går dit behoven är störst. Tack för din gåva, som gör det möjligt för oss att hjälpa förföljda kristna över hela världen!



Den svåra vardagen för en afghansk kristen

Kostnaden att följa Jesus kan vara högt, men det finns inte många platser i världen där det är så riskfyllt som i Afghanistan. De kristna i Afghanistan är få och de måste hålla sin tro hemlig för både sina familjer och för militanta islamister. Om de berättar om sin kristna tro, eller om de så bara försöker ta reda på mer om kristen tro, så sätter de livet på spel.

På World Watch List ligger Afghanistan i topp, endast Nordkorea är värre. 99 procent av invånarna räknas som muslimer och officiellt sett finns det inga kristna i landet, förutom internationella militära styrkor, diplomater och personal inom olika hjälporganisationer. Firar de gudstjänst gör de det inne på hårdbevakade militärbaser. Inhemsk kristna, oftast med muslimsk bakgrund, håller sin tro dold.

Utöver det lidande som orsakas av utbredd fattigdom, korruption, och knarkkartellers inflytande, så är Afghanistan också ett av de mest extrema länderna när det gäller islamistiskt förtryck. Islamiska republiken Afghanistan tillåter inte afghaner att bli kristna och de erkänner inte ens att man kan vara konvertit.

Trots detta, så utgör extremistgrupper, lokalsamhället och konvertiternas egna familjemedlemmar en mycket större fara för kristna konvertiter än den afghanska staten.

Klanen kommer före allt

Nationalism är egentligen främmande för afghanskt tänkande. Det är den egna familjen

som kommer först, tätt följd av klanen och sedan stammen. Detta är mycket viktigare än landet och staten.

Om någon skulle våga sig på att vända sig från stammen för att omfamna någon nytt och kanske till och med utländskt, pressas man hårt för

*"JAG ÄR ALLTID JÄTTERÄDD
FÖR ATT NÅGON SKA KÄNNA
IGEN MIG OCH DÖDA MIG."*

att förmås återvända till traditionella normer. Om detta inte sker, kommer personen anses vara en förrädare och bli exkluderad, torterad eller dödad.

Detta gäller alla "avvikelser" från normerna, men alldeles särskilt om någon blir kristen. Den kristna tron anses vara västerländsk och en fiende till afghansk kultur, samhället och islam. Ur den synvinkeln anses konverteringar från islam vara högförräderi.

Kristna lever farligt

I stort sett alla "avvikelser" på det religiösa området märks och rapporteras vidare, vilket ofta innebär att familjer måste flytta, eftersom pressen från det omgivande samhället blir hård och talibanernas eller IS inflytande är stort. Allt leva ut sin kristna tro är farligt.

Kristna kan få jobb så länge man tror att de är afghanska muslimer. Om det upptäckts att någon



Fakta om Afghanistan

- **Placering på WWL:** 2
- **Folkmängd:** 34,2 miljoner
- **Antal kristna:** Några tusen
- **Religion:** Islam/Sunni (99%)
- **Statsskick:** Islamsk republik
- **Orsak till förföljelsen:** Islamistiskt förtryck, etniska motsättningar samt organiserad korruption och kriminalitet.

enbart visat nyfikenhet inför den kristna tron, till exempel genom att söka på internet, vidtas omedelbara åtgärder för att förmå dem att inte lämna islam. Detta kan innebära tortyr.

I många fall anses konvertiter helt enkelt vara galna, för ingen som är vid sina sinnens fulla bruk skulle någonsin ens överväga att lämna islam. Det kan sluta med att de hamnar på mentalsjukhus, misshandlas av sina grannar och vänner och får sina hem förstörda.

Å andra sidan, när familjer får se den livs-omvälvande kraften från Kristus i en kristen människas liv, händer det också att hela familjer konverterar. När detta händer måste det hållas absolut hemligt. På grund av de svåra förhållandena har många kristna tvingats fly landet.

Stor fara för återvändare

Säkerhetsläget för kristna, och för i stort sett alla afghaner, är mycket instabilt, på grund av att radikala och militanta islamistiska grupper breder ut sig. Talibanernas styrka verkar också öka och de är nu närvarande i fler regioner och provinser än de varit de senaste åren. De kristna som finns anses vara avfallingar, särskilt de som mött Kristus medan de sökt asyl i andra länder och tidigare varit öppna med sin tro.

En av dessa är Sadi, en 24-årig afghan som konverterat till den kristna tron, och som i mars förra året skickades tillbaka till Afghanistan från Sverige.

"Jag är alltid jätterädd för att någon ska känna igen mig och döda mig," berättar han för Amnesty

International.

I rapporten "Forced Back to Danger" berättar Sadi att ett foto på honom har cirkulerat i Afghanistan, och i hans hemstad Kabul, eftersom han varit kritisk mot islam på sociala medier.

En annan kristen som också deporterats tillbaka till Afghanistan berättar så här i rapporten:

"Jag är rädd... Jag har inte råd att bo ensam och jag kan inte bo hos mina släktingar, eftersom de kommer att märka att jag inte ber till Allah."

Trots det extrema förtryck som kristna afghaner möter, så finns det kristna i Afghanistan som kommer att följa Kristus oavsett kostnaden. Visst gömmer de sig, men de finns. För bara 20 år sedan fanns det knappt några kristna afghaner i Afghanistan. I dag finns det åtminstone ett relativt litet antal. Jesus bygger sin kyrka i Afghanistan, mot alla odds.

Be...

- **Att kristna i Afghanistan ska ha möjlighet att kunna träffas i hemlighet, fira gudstjänst och växa i tro tillsammans.**
- **För enhet mellan de kristna och att kyrkan växer ytterligare.**
- **Tacka Gud för hans trofasthet i Afghanistan.**



Religionsfrihet under releasen av World Watch

Utbildning är nyckeln till ökad religionsfrihet. Det menar Knox Thames, rådgivare i USA:s Utrikesdepartement, som medverkade vid releasen av World Watch List 2018 i Stockholm.

Den 10 januari släpptes World Watch List internationellt och Open Doors Sverige arrangerade en presskonferens och paneldiskussion. Listan presenterades av Open Doors Sveriges generalsekreterare Peter Paulsson, medverkade gjorde också Knox Thames, rådgivare för religiösa minoriteter i Mellanöstern/Syd- och Centralasien vid USA:s utrikesdepartement.

– En av utmaningarna för vår tid är frågan hur vi engagerar samhällen, så att människor från andra religioner inte ses som farliga och hotande. Vi behöver engagemang på gräsrotsnivå men också mellan regeringar, säger Knox Thames.

– Utbildningen är nyckeln. Hur lär vi barn att förstå på ett sätt som leder till respekt, förståelse och till religionsfrihet?, säger han.

Med på releasen var också Lars Adaktusson, Europaparlamentariker (KD) och Katherine Cash, rådgivare i religionsfrihet, Svenska missionsrådet som deltog i en paneldiskussion med Knox Thames.

– World Watch List är ett av de viktigaste verktyg vi har i dag för att uppmärksamma förföljelsen mot kristna i världen. Förföljelsen är ett globalt problem, som vi behöver handskas med på en global nivå, säger Lars Adaktusson (KD).

Rätten att fritt byta eller välja religion, religionsfrihet, diskuterades under paneldebatten.

– I Sverige har vi en problematisk attityd till religionsfriheten. På politisk nivå har vi en bristande kunskap om vad den innebär och vikten av religionsfrihet i politiska processer i olika delar i världen. Vi behöver göra vår hemläxa, säger Lars Adaktusson.

– Kunskapen och kompetensen om dessa frågor måste öka i våra ambassader och i utrikesdepartementet. Religionsfrihet är kanske den mest missförstådda mänskliga rättighet vi har. Det



et i fokus

List

finns ett behov av ökad kunskap, säger Katherine Cash.

Lars Adaktusson kritiserade också Sveriges regering för att den inte nämnt förföljelsen mot kristna i sin utrikesdeklaration, som presenteras varje år i slutet av januari.

- Situationen för de kristna har inte ens nämnts i utrikesdeklarationen, det säger en hel del om intresset för religionsfriheten, säger Lars Adaktusson.

Under rapporteringsperioden för WWL dödade 3 066 kristna för sin tro. Under sin presentation nämnde Peter Paulsson studenten Sharoon, som dödades av sina klasskamrater i Pakistan, efter att han druckit från samma vattenglas som de. Läraren ingrep inte, när hans klasskamrater slog ihjäl honom i klassrummet.

- Vi kan inte tolerera detta. Det är därför Open Doors arbetar, för att ge stöd till de kristna som är utsatta för förföljelse och förtryck på olika sätt, avslutar Peter Paulsson.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Lördagen den 7 april
välkomnar vi dig som är medlem
till Open Doors årsmöte.


Plats: Örebro.

Mer info om plats och tid kommer
i nästa nummer.

Efter årsmötet bjuder vi på
enklare fika.

Anmälan sker skriftligen till:

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 70 Örebro
eller till:
sweden@od.org



Vill ni höra om
mer än
lidande och
förtryck?

Kyrkan i världen växer, men samtidigt ökar förföljelsen mot kristna. På många platser i världen blir det allt svårare att bekänna sin kristna tro utan att riskera att bli förföljd, torterad eller till och med dödad. Mitt i detta vittnar många om Guds trofasthet!

Vi besöker gärna din församling för att berätta om situationen för kristna som förföljs, och vad Gud gör i dessa länder i dag. Vi har sett hur deras vittnesbörd tändar nytt hopp och engagemang i de församlingar vi besöker. Vår förhoppning är att inspirera till förbön och delaktighet för den förföljda kyrkan.

Boka ett kostnadsfritt besök av en av våra presentatörer till din församling, förening eller bönegrupp.

Kontakta oss via e-post: sweden@od.org eller ring 019-31 05 00



SHOCKWAVE

EN GLOBAL UNGDOMSRÖRELSE I BÖN
FÖR VÄRLDENS FÖRFÖLJDA KRISTNA

TEMA

INDIEN

2-4 mars 2018

Läs mer: www.open-door.se