

Open *Doors*

I tjänst för världens förföljda kristna

God jul

Den iranska våren

En spirande väckelse i islams högborg

Den iranska våren | sida 4-5

Församling på nätet | sida 6-8

Stöd väckelsen över hela världen | sida 9

Skriv en rad | sida 10-11

Julklappstips! | sida 12-13

FÖRETAGSVÄNNER

Närkes energiteknik AB
BMV Studio
Sjöbergs Förlag AB
AB Robert Lidbeck & Co
Avero AB
Instansia Nordic AB



Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.



Bankgiro: 900-3054
Plusgiro: 90 03 05-4
Swish: 900 30 54

ISSN 2000-5962

Prenumeration:

kostnadsfri, 12 nr/år. Nästa tidning utkommer ca 2018 01 01

Open Doors Sverige

Post- & besöksadress:
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
Telefon: 019-31 05 00
E-post: sweden@od.org



www.open-doors.se
opendoorssse.wordpress.com/
twitter.com/OpenDoorsSE
[instagram.com/opendoorssse](https://www.instagram.com/opendoorssse)
[facebook.com/OpenDoorsSE](https://www.facebook.com/OpenDoorsSE)
[youtube.com/opendoorssverige](https://www.youtube.com/opendoorssverige)

Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

Redaktör:

Sara Bornold

Presentatörer:

Vi har 15 personer utspridda över Sverige som representerar Open Doors och håller kostnadsfria informationsmöten.

Medlemsavgifter:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 100 kr/år.
Personer över 26 år: 200 kr/år.
Familj/hushåll: 300 kr/år.

Att tro

på den man inte känner

Snart är det dags att plocka fram julpyntet, hänga upp julstjärnan i fönstret och tända det första ljuset i adventsljusstaken. Julen står för dörren.

Oavsett om vi associerar julen med gemenskap, julevangelium och Jesu födelse eller med stress, konsumtionshets och trängsel är det en tid på året då många svenskar, kristna som sekulariserade, besöker kyrkan. Det är julkonserter, adventsgudstjänster, julotta eller midnattsmässa.

Kyrkan är öppen för alla och oavsett religiös åskådning är man välkommen på gudstjänst. Friheten att gå på gudstjänst är så självklar för oss, att vi tar den för given.

Men den friheten delar vi inte med våra trossyskon i Mellanöstern. Sharifa från Iran, som du kan läsa om inne i tidningen, berättar: "Även om jag tagit emot Jesus, visste jag knappt vem han var".

Sharifa blev kristen genom sin kusin. Men när hennes kusin sattes i fängelse för sin tro, förlorade hon kontakten med den enda kristna person hon kände. Hon hade ingen att vända sig till med sina frågor och funderingar. Det tog lång tid innan hon kunde träffa andra kristna.

"Det finns så många välsignelser med kyrkan: Personer som kan svara på frågor om Bibeln, och personer som kan ge pastoral omsorg", berättar hon.

Hennes berättelse är inte ovanlig. Kyrkan i Mellanöstern växer – människor

kommer till tro på Jesus och evangeliet sprids som aldrig förr. Samtidigt ökar följelsen och Irans religiösa ledare ser omvändelserna som ett hot mot landets islamska konstitution, och många nykristna isoleras.

Kristna konvertiter i Iran saknar möjlighet att träffas öppet, få undervisning i Ordet och många har inte ens tillgång till en bibel. Några träffas i små grupper, andra över internet och en del lever helt isolerade med sin nya tro. En isolation som behöver brytas.

De behöver få svar på sina frågor om vad det innebär att vara kristen. De behöver få höra om Abraham, Mose och hur Jesus stillade stormen – berättelser som många av oss fick del av i söndagsskolan.

"Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar?"

Romarbrevet 10:14

Låt oss ta till vara möjligheten att gå till kyrkan, och komma med en förväntan att Gud vill göra något för vårt land. Men låt oss inte glömma våra syskon som längtar efter att få veta mer om Gud och be att det öppnas vägar till undervisning för dem. Det pågår en väckelse i Mellanöstern, och det finns en stor hunger efter Guds ord!



Peter Paulsson | Generalsekreterare





DEN IRANSKA VÅREN

Trots allvarlig förföljelse av kristna är en väckelse på väg att växa fram i den persisktalande delen av världen, framför allt bland ungdomar i Iran. Men många nykristna lever isolerade och utan vägledning i sin längtan efter att lära känna Gud och förstå hans ord. De tvingas att hitta nya och alternativa sätt att träffas på och få undervisning i tron.

“Vem är jag?” eller “Hur lever jag mitt liv som kristen?” är frågor som nykristna över hela världen ställer sig, men i Iran har de ofta ingenstans att ta vägen med sina andliga frågor och utmaningar. Iran ligger på plats 7 på World Watch List, som listar de 50 länder där förföljelsen av kristna är som värst. Kristna konverterar i Iran kan inte träffas i en kyrka, och det är svårt att få tag på kristen litteratur. Ibland har de inte ens tillgång till Bibeln.

25-årige Aref* är ny i sin tro, hans andliga tillväxt avbröts när ledaren för hans församling arresterades. En annan troende, 22-åriga Nagmeh*, upplevde hur hennes tro försvagades. Hon kunde lyckligtvis vara med i en hemlig ungdomsgrupp, men var ändå i desperat behov av vägledning och undervisning.

Aref och Nagmeh tillhör den grupp av unga iranier som har eller håller på att förlora

intresset för islam. Trots att det är olagligt, så träffas många nykristna ungdomar i största hemlighet för att dela erfarenheter och för att få vägledning, men framför allt för att tillbe Gud tillsammans. Dessa ungdomar törstar efter mer av Gud. De vill vara ett ljus för världen och växa som ledare i den snabbväxande iranska kyrkan.

Spridningen av evangeliet skapar stor oro och rädsla hos ledande islamska imamer, skriver den iranska kristna nyhetssajten Mohabat News. En välkänd islamsk imam, Ayatollah Alavi Boroujerdi, sa nyligen att “det finns rapporter om att ungdomar i framför allt större religiösa städer, går med i husförsamlingar för att konvertera till kristendomen”.

Människorättsgruppen Article 18 har informerat Open Doors om att den iranska regeringen ser kristna konverterar som ett hot mot den islamska identiteten:

“Den iranska regimen är väldigt rädd för hur kristendomen växer i Iran. Om fler och fler iranier konverterar till kristendomen kommer legitimiteten hos den iranska regimen, som baseras på islamsk teokrati, att helt gå förlorad.”

Bryter isolering genom sociala medier

Pressen på de kristna i Iran tvingar kyrkan att leta efter alternativa mötesplatser. Många



kristna hittar gemenskap och får vägledning och omsorg via internet. Iran har flest internetanvändare i Mellanöstern: 47 miljoner iranier använder internet, och till och med många byar i Iran har tillgång till en snabb mobil internetuppkoppling. Det skapar många möjligheter för kristna som lever isolerade.

För tio år sedan blev Shifa* kristen genom en kusin. När hennes kusin fängslades på grund av sin tro blev Shifa lämnad ensam med sina frågor. Hon hade bara Bibeln och sina egna tankar att vända sig till, och det blev svårt för henne att växa i tro.

"Min kusin gav mig en bibel och några kristna böcker och CD-skivor. Även om jag hade tagit emot Jesus kändes det som att jag knappt kände honom."

Shifa var alltför rädd för att kunna dela med sig av sin nya tro till sin familj. Att konvertera från islam till kristendom är inte bara förbjudet, det är också en skam för familjen. Hon skulle inte vara den första att bli misshandlad eller inlåst på grund av sin nya tro.

"När jag levde så isolerat visste jag inte vad jag gick miste om. Det finns så många välsignelser i kyrkan: människor som kan besvara frågor om Bibeln och människor som kan ge vägledning och omsorg. Utan att jag visste om det så

hindrade mina personliga problem mig från att växa på egen hand."

Shifa är inte den enda som saknat andlig omsorg i ett isolerat liv.

"Människorna i mitt land bär omkring på stora bördor, och de behöver helande för att växa i Kristus. Till och med i husförsamlingarna är behovet av människor som kan ge andlig omsorg enormt. För att kunna ge sådan omsorg behöver du själv bli helad från dina egna sår, och många människor har ännu inte blivit det."

Nu förser Shifa nykristna i hennes land med det hon själv saknade. Hon har startat en församlingsgrupp på internet för kristna från hennes hemstad, som lever isolerade i sin tro.

"Det jag saknade som nyomvänd, andlig omsorg och någon som kunde vägleda mig, det kan jag ge dem. Bibeln är inte tillräcklig i sig självt. För att växa som kristen måste du också ha andra kristna att växa och be tillsammans med. Det är vad jag vill ge: Möjligheten att växa i Kristus."

Open Doors hjälper nykristna i den persisktalande delen av världen genom samarbetspartners och kontaktpersoner. Av säkerhetsskäl kan vi inte närmare beskriva hur.

**Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.*



Datorn är hans predikstol och telefonen är hans pastorexpedition. Pastor Kouroush leder en nätförsamling för den växande gruppen isolerade kristna i Iran. När nykristna inte kan hitta någon kyrkolokal eller kristen gemenskap firar de gudstjänst över nätet och får själavård och undervisning på distans.

Pastor Kouroush* scrol-lar igenom sina meddelanden på telefonen. "Jag har 76 nya", säger han.

Han trycker på play och lyssnar på ett röstmeddelande han fått via sms. Meddelandet är på persiska och när han är färdig berättar han vad samtalet handlat om.

"En av mina församlingsmedlemmar berättade just att hennes man har börjat läsa Bibeln. Halleluja!" Kouroush trycker på mikrofon-symbolen och spelar in ett svar.

Varsomhelst och närsomhelst finns Kouroush alltid till hands för sina församlingsmedlemmar, också nu när vi träffar honom på trygg plats

Församling på

NÄTET

utanför Iran. När vi sätter oss och pratar om de isolerade kristna han betjänar, blir han engagerad och känslsam.

"Vi prisar Gud för att han gör sig känd för så många iranier!", börjar han. "Men många av dem är så oerhört isolerade."

Kouroush berättar att det på senare år blivit svårare för nyomvända att komma i kontakt med andra kristna.

"Staten har förbjudit de existerande etniska kyrkorna att hålla gudstjänst på persiska, det språk de flesta konverterar talar. Kyrkan har gått under

jorden, men staten har börjat infiltrera också dessa hemliga grupper, vilket gör det riskabelt att alls träffa andra kristna."

Han skakar på huvudet och tillägger: "Staten har numera sina egna husförsamlingar. De har bildats just för att lura nykristna och avslöja dem för myndigheterna."

Hjälper nykristna

Nätkyrkan i Iran startades för att ge nykristna, som lever isolerade från andra kristna, tillfälle att i lugn och ro växa till i tron. Det är visserligen inte

riskfritt att besöka nätkyrkan, men det är relativt tryggt för de flesta kristna och många nykristna hittar till nätkyrkan.

Kouroush ler när han berättar om de inledande telefonkontakterna med de nyomvända. Varje gång är lika speciell.

"Ibland tar det månader innan de äntligen hittar någon annan kristen som de kan lita på. När jag ringer och säger: 'Hej, det här är pastor Kouroush', brister de flesta i gråt."

"Att gå med i nätkyrkan är ofta början på en nykristens vandring med Kristus",



förklarar han. "En del av dem vet inte ens hur de ska be, och deras bibelkunskap är minimal."

"Det är märkligt att se hur Anden är verksam i Iran, och den insikten drabbar mig varje gång jag får nya rapporter. Människor ringer och berättar hur de tagit emot Jesus utan att veta särskilt mycket om honom. Det lilla de vet om eller känner för honom gör så starkt intryck att de ger vad som helst för att komma närmare Jesus."

Bön ger kraft

"I nätkyrkan har kristna alla möjligheter att få lära sig mer och växa till i tron. De kan få bibelundervisning, be och fira gudstjänst utan att avslöja sin identitet."

"Särskilt mäktiga är våra bönestunder", säger Kouroush. "Medlemmarna kan chatta in böneämnen som vi gemensamt ber för. Vi ber att

familjemedlemmar ska bli helade, eller att Herren ska hela vårt eget hjärta – och han hör vår bön."

Bön är också ett nyckelord i de självavårdssamtal Kouroush har med kristna som är isolerade i sin tro. Han hjälper sina församlingsmedlemmar i deras

"Vi prisar Gud för att han gör sig känd för så många iranier! Men många av dem är så oerhört isolerade."

vardagsbekymmer med råd från Bibeln, men han uppmunttrar dem också att själva vända sig direkt till Gud.

"Jag uppmanar dem att be oupphörligt: Prata med Jesus, berätta vad du har på hjärtat!"

Ansikte mot ansikte

Det händer att pastor Kouroush får chansen att möta de nykristna ansikte mot ansikte.

"Jag kan inte beskriva hur det känns. Ibland omfamnar

vi varandra och gråter i flera minuter", säger han.

Ofta träffas de för att döpas av Kouroush.

"Det är något många av dem sett fram emot ända sedan de kom till tro."

Det kan vara svårt för dem att återgå till isoleringen efter ett sådant möte. Ibland kan de komma i kontakt med andra kristna i sina hemtrakter, men det för med sig risker. Men pastor Kouroush vet att den viktigaste personen redan finns där hos dem – Herren själv.

"Varenda gång jag är i kontakt med kristna som är isolerade, slås jag av vilken tro de har. De är så starka och trofasta. De riskerar mycket när de väljer att tro på Kristus, men ändå gör de det. Men de kan bara göra det med Guds hjälp."

**Namnet är fingerat.*



Open Doors stöder och hjälper nykristna i den persisktalande världen på många olika sätt, via medarbetare och kontakter i Mellanöstern. Av säkerhetsskäl kan vi inte avslöja några närmare detaljer.



STÖD **VÄCKELSEN ÖVER** **HELA VÄRLDEN**

“När jag var nyomvänd saknade jag någon som kunde vägleda mig. I dag har jag möjlighet att ge det till andra via nätet. Bibeln är inte tillräcklig i sig självt. För att växa som kristen måste du också ha andra kristna att växa och be tillsammans med.”

GE VIA BANKGIRO: 900-3054

Ge en gåva via bankgiro eller använd bankgirotalongen som följer med tidningen. Tack för din gåva!

GE VIA SWISH: 900 3054

Ge en gåva snabbt och enkelt direkt via telefonen. Pengarna går dit behoven är som störst.

GE ONLINE: WWW.OPEN-DOORS.SE

Via vår hemsida kan du enkelt stötta Open Doors arbete världen över. Pengarna går dit behoven är som störst om du inte öronmärker din gåva till ett specifikt land.

På vår hemsida kan du också läsa mer om hur de ger via autogiro eller blir medlem:

www.open-doors.se/gava



Skriv en rad



INDONESIEN - BOMB OFFREN ALVARO, TRINITY OCH ANITA

KAMPANJEN SLUTAR 1 JULI 2018



Barnen skrattade och lekte på grönområdet utanför kyrkan i Samarinda på ön Borneos östra del. Klockan var strax efter tio, söndagen den 13 november 2016. De väntade på sina föräldrar, som var på gudstjänst inne i kyrkan.

Sedan gick allt fort. En brandbomb kastades in mitt bland de lekande barnen. Den exploderade. Några sekunder senare exploderade ännu en bomb.

Fyra barn skadades i terroristdådet – Alvaro, Trinity, Anita och Intan. Dagen efter dådet dog Intan av sina skador. Alvaro och Trinity skadades allvarligt och får fortfarande behandling för sina skador. Alla tre är traumatiserade efter händelsen.

Ärren i deras ansikten, på armarna och benen har påverkat deras självbild. "Jag skäms över min kropp som är full med ärr", säger Alvaro.

Trinitys mor, Sarinah, berättar att Trinity har förändrats efter explosionen, numera blir hon snabbt arg.

Barnen och deras familjer behöver våra förböner och vår uppmuntran som en hjälp efter det trauma de gått igenom. De behöver veta att Gud fortfarande har en plan över deras liv.

Skicka ett vykort eller brev och låt barnen och deras familjer veta att du ber för dem och tänker

på dem. Skicka ditt brev till antingen Alvaro (4,5 år), Trinity (4 år), Anita (2,5 år) eller till deras föräldrar. Har du barn eller barnbarn så låt gärna dem rita eller skriva en hälsning!

Så här gör du:

- Skriv med en enkel och tydlig engelska.
- Skriv en kort och uppmuntrande hälsning, gärna med en bibelvers.
- Skriv aldrig något negativt om islam/muslimer.
- Skicka inte pengar.
- Skriv gärna ditt namn, och vilket land du bor i, men skriv inte adressen.
- Nämn aldrig Open Doors vid namn.

Enkla meningar på indonesiska:

- Tuhan memberkati / Gud välsigne dig
- Tuhan Yesus sayang kalian / Jesus älskar dig
- Kami mendoakan kalian / Vi ber för dig
- Kamu hebat! / Du är fantastisk!
- Kamu indah di mata Tuhan / Du är vacker i Guds ögon
- Tetap kuat di dalam Tuhan! / Var stark i Herren!

Skicka din hälsning i ett kuvert till:

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro



Dear Alvaro, Trinity & Anita 

I want to tell you that you are beautiful in Gods eyes.
Kamu indah di mata Tuhan! God loves you, so be strong in
him. Tuhan sayang kalian, Tetap kuat di dalam Tuhan!



FLER SKRIVKAMPANJER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA: WWW.OPEN-DOORS.SE



WORLD WATCH NYHETER

FILIPPINERNA: Marawi befriat från IS-krigare

I slutet av oktober deklarerade Filippinernas president Rodrigo Duterte att "Marawi City är befriat från terrorister".

Uttalandet gjordes dagen efter att militären dödat två av ledarna för de organisationer som ligger bakom en fem månader lång attack mot staden. Isnilon Hapilon, ledare för Filippinernas IS-gren, och Omar Maute, grundare av terroristorganisationen Maute dödades av militären.

Staden Marawi har varit belägrad sedan den 23 maj, då Maute-terroristerna intog staden, dödade civila och tog många människor som gisslan, däribland en katolsk präst. Man satte eld på flera byggnader och hissade IS svarta flagga. Presidenten svarade med att införa undantagstillstånd i Mindanao-regionen, där en majoritet är muslimer i det annars övervägande katolska Filippinerna.

Över 1 000 personer, mestadels rebeller, dog under belägringen och över 350 000 personer evakuerades. Filippinernas försvarsminister menar att det kommer att kosta nästan 1,95 miljarder dollar att återuppbygga staden.

I delstaten finns fortfarande flera aktiva extremistgrupper, som under de senaste fyra decennierna har velat göra ön självständig – i hopp om att utropa en oberoende islamsk stat.

EGYPTEN: Kidnappad tonårsflicka räddad efter 92 dagar

Den 16-åriga kristna kopten Marilyn frigavs i slutet av september och kunde återförenas med sin familj efter 92 dagar i fångenskap. Marilyn kidnappades i juni och tvångskonverterades till islam för att sedan giftas bort eller säljas.

Polisen hittade henne i en stad nära Kairo, flera 100 km från hennes hem. Kidnapparna har nu arresterats.

Enligt hennes präst, Khalaf, har hon "inte behandlats väl" av kidnapparna, men är nu "mycket glad över att ha återförenats med sin familj".

Kidnappningen av Marilyn är en i raden av försvinnanden, där koptiska flickor varit måltavlor för islamistiska nätverk. Flickorna kidnappas och tvångskonverteras till islam,

innan de gifts bort eller säljs för stora summor pengar.

Till World Watch Monitor berättar en före detta kidnappare att de aktivt riktat in sig på koptiska flickor. De hyrde lägenheter i olika delar

av Egypten där flickorna hölls gömda, utsattes för påtryckningar och hotades. En islamsk representant hjälpte till för att göra konverteringarna officiella, där intyg utfärdades och deras ID-kort ändrades.



I Melbourne stormades ett mötet av en grupp från ja-sidan som skrek att "kristna borde korsfästas"

- The Herald Sun, Australien

AUSTRALIEN: Kristna hotade för sin syn på samkönade äktenskap

En lagändring som gör det möjligt för samkönade par att gifta sig kan komma att införas i Australien. I ett försök att mäta stödet för en lagändring har en poströstning skickats ut under hösten till 16 miljoner australiensare. Över 60 procent av deltagarna i röstningen röstade ja till samkönade äktenskap.

För att minska risken att någon skulle utsättas för hot eller påtryckningar i frågan, infördes en lag i september med upp till 10 000 dollar i böter för den som hotar eller utför påtryckningar. Men den nya

lagen verkar inte ha avsedd verkan. Efter att en kristen kvinna i ett TV-inslag stöttat nej-sidan har hennes församling fått ta emot hot om våld.

I Canberra avskedades en kristen skådespelare från sitt arbete med barnteater efter att hon satt nej-sidans logga på sin privata Facebookprofil. Kvinnan fick höra att "homofobiska åsikter som uttrycks offentligt är till skada för vår verksamhet", enligt tidningen the Sydney Morning Herald.

När organisationen Coalition for Marriage höll ett möte

i Melbourne stormades mötet av en grupp från ja-sidan som skrek att "kristna borde korsfästas", uppger tidningen the Herald Sun. En kyrka ska också ha sprayats ner med texten: "rösta ja".

"Det har utvecklats en kultur som accepterar att svärta ner, förlöjliga, skymfa och vanära dem som står i vägen för, eller ifrågasätter, huruvida vi ska legalisera samkönade äktenskap", sa en australiensk politiker i BBC News den 24 september 2017.

IRAK: Våldet kan innebära slutet för de kristna i området

Små grupper av irakiska kristna återvänder gradvis till städer och byar på norra delen av Nineveslätten. De återvänder efter att under tre år ha levt i flyktingläger, sedan de tvingades fly från Islamiska Staten 2014.

Nya strider har blossat upp i regionen mellan irakiska och kurdiska styrkor, något som hotar hoppet om fred efter den militära segern över IS i Irak. Striderna började efter folkomröstningen i september om en självständig kurdisk region.

"Om hårda strider skulle bryta ut på Nineveslätten, innebär det slutet för de kristna där. De skulle inte vänta ut

striderna. De skulle ge sig av och sannolikt inte komma tillbaka," säger Stephen Rasche, juridisk rådgivare i det katolska ärkestiftet i Erbil, till World Watch Monitor.

Han menar att Nineve är delat på mitten.

"På ena sidan står Peshmerga (väpnade kurdiska nationella rörelser, red. anm.) och på den andra de irakiska styrkorna tillsammans med shiamilisen. Kristna finns på båda sidor om den linjen. Eftersom de kristna blivit geografiskt skilda åt, har deras eventuella politiska inflytande blivit ännu svagare."



Köp julklappar

som uppmuntrar

och ger efter



100 kr

Ett spännande äventyr med Jesus i fokus

Följ med i den spännande och gripande berättelsen om Samira och hennes liv. Hur det är att leva som en förföljd kristen i ett land där man till och med kan bli dödad för att man tror på Jesus? Målet med boken är att barn ska få en förståelse för hur och vad förföljelse är, och hur man kan hjälpa förföljda kristna.

Boken "Mats och Anita får en ny klasskompis" är en perfekt julklapp till barn och barnbarn! På ett lättfattligt och enkelt sätt lyfts frågan om förföljelse mot kristna. Boken har tagits fram i samarbete med Barnskivor.se



30 kr

Rabatt vid köp av 10 eller fler

Ett litet häfte med starkt innehåll

I häftet "15 lärdomar den förföljda kyrkan gett mig" delar författaren och Open Doors medarbetaren Ronald Boyd-MacMillan med sig av de erfarenheter och lärdomar han fått i sina möten med den förföljda kyrkan.

Häftet är en perfekt gå-bort-present eller en extra julklapp. Budskapet är utmanande, uppmuntrande och aktuellt och väjer inte för de svåra frågorna. En bok för alla kristna i den fria världen!

Fler böcker och julklappstips hittar du på vår hemsida: www.open-doors.se

Vi behöver din beställning senast 15 december, för att du ska vara säker på att få dem innan jul. Porto tillkommer på samtliga beställningar.

smak

Ge bort ett bönesvar i julklapp!

Vill du ge en julklapp som värmer lite extra? Beställ ett gåvobevis från oss och var med och gör skillnad för världens förföljda kristna. Du får ett vackert julkort/gåvobevis, samtidigt som du är med och bidrar till att hjälpa kristna som förföljs för sin tro. Summan bestämmer du själv (dock minst 50 kronor/gåvobevis).



Beställ ditt gåvobevis här:
hemsida: www.open-doors.se/gava
via telefon: **019-31 05 00**
eller via e-post: sweden@od.org

Beställ via: www.open-doors.se | sweden@od.org | **019-31 05 00** eller använd **talongen**.

Jag vill beställa _____ exemplar av boken "**Mats & Anita får en ny klasskompis**".

Jag vill beställa _____ exemplar av boken "**15 lärdomar den förföljda kyrkan gett mig**".

Namn: _____

Adress: _____

Postnr: _____ Ort: _____

Telefon / mobil: _____

E-post: _____

FRANKERAS EJ
MOTTAGAREN
BETALAR PORTOT

Open Doors **Sverige**

Svarspost

20522071

708 00 **Örebro**

Ge hopp till barnen i den **förföljda kyrkan**

Julen är en tid av förväntan,
skratt och gemenskap.
En tid då vi firar Jesu födelse,
men det är också barnens högtid.
Förföljelsen tar dessvärre inte julleddigt
– den drabbar barnen och deras
familjer med full kraft.

**Ge hopp till nästa generation i
den förföljda kyrkan.**

BG 900-3054
Swish 900 30 54

Märk din julgåva: "Hopp17T"



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna