

Open *Doors*

I tjänst för världens förföljda **kristna**

A photograph of a Buddhist monk in bright orange robes, carrying a wooden bowl on a shoulder strap, walking on a street. The background is blurred, showing a busy urban environment.

När helande
kom till byn

Många kommer till tro genom tecken och under

När helande kom till byn | sida 4-7

Kärlek som håller genom förföljelse | sida 8-9

Skriv en rad | sida 11

World Watch Nyheter | sida 12-13

Shockwave | sida 14

FÖRETAGSVÄNNER

Närkes energiteknik AB
BMV Studio
Sjöbergs Förlag AB
AB Robert Lidbeck & Co.
Avero AB



Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.



Bankgiro: 900-3054
Plusgiro: 90 03 05-4
Swish: 900 30 54

ISSN 2000-5962

Prenumeration:

kostnadsfri, 12 nr/år. Nästa tidning utkommer ca 2017 12 01

Open Doors Sverige

Post- & besöksadress:
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
Telefon: 019-31 05 00
E-post: sweden@od.org



www.open-doors.se
opendoorsse.wordpress.com/
twitter.com/OpenDoorsSE
[instagram.com/opendoorsse](https://www.instagram.com/opendoorsse)
facebook.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorsverige

Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

Redaktör:

Sara Bornold

Presentatörer:

Vi har 19 personer utspridda över Sverige som representerar Open Doors och håller kostnadsfria informationsmöten.

Medlemsavgifter:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 100 kr/år.
Personer över 26 år: 200 kr/år.
Familj/hushåll: 300 kr/år.

Vi lever i en konstant kamp

"Vi behöver era förböner, för vi förföljs för vår tro. Men du ska också veta att vi ber för er, eftersom ni förförs från er tro." Det sa en professor från Nigeria, när han besökte Sverige för en tid sedan.

Under svåra omständigheter, som förföljelse, "tvingas" vi ofta närmare Jesus Kristus. Han är klippan varifrån vi hämtar tröst, vägledning och frid. Det är hos honom vi finner trygghet. Djupast sett finns det inte något skydd förutom hos Gud. Det är ett starkt påstående, men allt annat är tillfälliga "kryckor".

Vi befinner oss i ett andligt krig. Vi har haft en lång period med både fred och religionsfrihet i Sverige. Men vad har det gjort med oss? Professorns ord kommer tillbaka till mig: "Ni förförs". Förförs av freden och vaggas in i en falsk trygghet. Förförs att dricka ur "falska brunnar" (Jer 2:13) och hitta mening i tomt tidsfördriv.

När vi inte drivs till att komma närmare Jesus genom till exempel förföljelse, är det lätt att lockas till andra källor, som inte innehåller det levande vattnet, vilket gör att vi inte längre törstar efter mer.

I detta nummer kan du läsa om Beun som ber för sjuka, om hur folk blir helade

när han ber i Jesu namn. Vi läser också om hur myndigheter och byborna blir upprörda över hans helandetjänst – så pass upprörda att han nyligen tillbringat fem månader i fängelse för att han evangeliserat och bätt för sjuka.

Men vi får inte glömma att det inte är myndigheter eller lokala byledare som är det egentliga hotet. Den strid vi har att utkämpa är andlig och vi behöver förstå att vi befinner oss i en konstant kamp – oavsett om vi lever i Västvärlden eller i Laos eller något annat buddhistiskt land. Vi befinner oss i en kamp mellan mörkrets rike och Guds rike.

Låt oss vara medvetna om kampen och låt oss be för Beun och andra, som lever mitt i förföljelse.

*"Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, här-
lighetens Far, ska ge er vishetens och uppenba-
relsens Ande så att ni får en rätt kunskap om
honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus
så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till,
hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga
och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror,
därför att hans väldiga kraft har varit verksam."
Ef 1:17-19*



Peter Paulsson | Generalsekreterare





När helande kom till byn

På Jesu tid var helanden en central roll i hans tjänst. Lama gick, blinda såg och spetälska blev renade från sin sjukdom. Folk jublade, blev avundsjuka eller förundrade. Helandena orsakade uppståndelse och många kom till tro. I dag är helande en viktig del för att människor med buddhistisk och animistisk* bakgrund ska komma till tro på Jesus, då de är starkt medvetna om den andliga världen. "Om Jesus helar mig, måste han vara Gud", resonerar många.

Detta är något som Beun*, 61, är medveten om. Han ber för sjuka och många blir helade, och på så sätt sprids evangeliet till många byar. Hans

frimodighet har gjort att han både hamnat i fängelse och förlorat sin möjlighet till inkomst.

Beun och hans familj bor i en liten by i norra Laos, en tre timmar lång bilfärd från den närmsta staden Luang Prabang. Hans berättelse började för många år sedan, när hans bror blev dödssjuk. Brodern bodde då i storstaden Luang Prabang och i ett brev bad han Beun komma dit.

"Jag hade inga pengar till sjukhuset, så jag tog hem honom. Några dagar senare dog han", berättar Beun.

På grannarnas uppmaning återvände han till Luang Prabang med offergåvor, kyckling och ris, till den familj som tagit hand om hans bror när han bott

i staden. Familjen tackade nej till offergåvorna eftersom de var kristna. Även Beuns bror hade varit kristen, något som var en total överraskning för honom. Familjen berättade för honom om Jesus.

"Jag bestämde mig omedelbart för att följa Jesus, trots att jag då aldrig hört talas om honom", berättar han.

Han återvände till byn med en ny frid och glädje, ivrig att få berätta om det han varit med om. Men omgivningen var inte lika glad över Beuns beslut.

"Ledaren för byn tog min bibel som jag fått från familjen och kastade iväg den. Då visste jag inte så mycket om Jesus, och hade lite kunskap om Bibeln. Det enda jag hade



Mannen på bilden har ingen koppling till artikeln



var bönen", berättar Beun.

En tid därefter blev hans fru sjuk och han tog henne till Luang Prabang för att få vård. I staden mötte de familjen som fört Beun till frälsning. De bad tillsammans, och hans fru tog emot Jesus som sin Herre. Efter bönen mårde hon mycket bättre. De stannade hos familjen i en vecka, och fick undervisning i Ordet.

Jesus i en vision

När de kom tillbaka till byn, fortsatte både Beun och hans fru att dela de goda nyheterna till sina grannar. En dag kontaktades Beun av en man som var sjuk.

"Många människor i Laos har kommit till tro på Kristus för att de har blivit helade eller sett andra bli det. Jag behöver knappt gå ut och evangelisera, utan folk kommer till mig för att få höra mer om Kristus eller för att bli helade."

Under två års tid hade mannen haft smärta på grund av njursten. Han hade besökt sjukhus och opererats, utan att bli bättre. Läkarna hade nu sagt att det inte fanns något mer de kunde göra. Mannen besökte Beun som en sista utväg. Han bestämde sig för att bli kristen.

"Jag bad för honom. Under natten fick han en kraftig smärta i njuren, smärtan tilltog och var det värsta han någonsin upplevt. I en vision fick

han se en man med långt hår och vita kläder komma emot honom och stänka vatten på honom. Efter det sov han gott. När mannen vaknade på morgonen fanns njurstenen inte längre kvar. Den dagen var han helad", berättar Beun.

En helandetjänst

Det som började med en längtan att be för sjuka har blivit en helandetjänst, och allt fler personer vänder sig till Beun för att få förbön.

"Många människor i Laos har kommit till tro på Kristus för att de har blivit helade eller sett andra bli det. Jag behöver knappt gå ut och evangelisera,

utan folk kommer till mig för att få höra mer om Kristus eller för att bli helade", säger Beun.

En dag kom en man till Beun för att be om hjälp. Åtta år tidigare hade han fått huvudvärk på ena sidan huvudet. Han hade besökt många sjukhus och läkare, men fick hela tiden samma besked: De kunde inte hjälpa honom. Mannen hade långt framskriden cancer och hade inte lång tid kvar att leva.

"Jag vill inte dö, kan du

hjälpa mig?" frågade han Beun.

Efter att de bett tillsammans skickade Beun hem honom. En vecka senare var all smärta i huvudet borta, och han var helad. Än i dag är han en Jesu efterföljare och smärtan har inte kommit tillbaka.

Fängslad för sin tro

Det finns många fler berättelser om hur Gud helat människor i Laos. Men alla har inte uppskattat de mirakler som skett. Tvärtom ser myndigheterna allvarligt på mission, då man ser kristendomen som en "västerländsk religion".

Lokala myndigheter spred ett fotografi på Beun över regionen, där de uppmanade människor att kontakta polisen om de såg honom, och varnade dem för att han besökte byar för att berätta om Jesus.

"Jag är så glad att Gud använder mig" berättar Beun.

Han berättar om sina upplevelser direkt från hjärtat. Han talar med en mild inlevelse, som en man som beslutat sig för att följa Jesus, oavsett kostnaden. Men det har inte alltid varit enkelt, och byborna har inte uppskattat att han delat evangeliet.

"En dag hade någon förgiftat alla mina kycklingar och de dog. En vecka senare sköt någon min buffel, och när han dödade kom polisen för att kasta mig i fängelse. Men även när jag hade arresterats upplevde jag att det var en del av Guds plan", berättar Beun.

År 2016 dömdes Beun till åtta månaders fängelse, men blev villkorligt frigiven redan efter fem månader. Han dömdes också till att betala alla omkostnader för fängelsevistelsen (omkring 2 000 kronor),

något som är vanligt i Laos. Fängelsecellen var mycket liten och 22 personer delade på ett litet rum.

"Under natten behövde vi alla ligga åt samma håll, och när någon flyttade på sig måste alla andra också göra det, för att vi skulle få plats", säger Beun.

Förvånande nog så verkar hans tid i fängelset bara ha gjort hans tro starkare, trots de svåra omständigheterna. Vid frigivningen förbjöd polisen honom att evangelisera under fem års tid. Ett förbud som Beun inte har hållit.

Redo att dö för Kristus

Efter fängelsetiden reste Beun till Luang Prabang för att få vila och studera Bibeln, men också



för att komma undan förföljelsen som riktats mot honom.

Gud lät inte rädslan slå rot i honom. En bibelvers från Johannes-evangeliet berörde honom starkt: "Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren." Joh 10:11-13

"De verserna rörde vid mitt hjärta och gav mig mod att fortsätta dela de goda nyheterna. Om jag inte gör det är jag bara en lejd herde. De verserna hjälpte mig att överlåta allt åt Gud, oavsett vad som händer. Om Gud vill att jag ska dö i tjänst för honom, så är jag beredd att lägga ner mitt liv för Kristus", säger Beun.



Laos

Laos är ett av fem återstående marxist-leninistiska länder i världen. Kristendomen betraktas som en västerländsk ideologi och därmed en fiende till staten. Det är svårt att registrera församlingar, och ledare för oregistrerade församlingar riskerar att arresteras. Kristna konverterar med buddhistisk bakgrund förskjuts från sin släkt och förföljs av lokalsamhället, då varje konvertering ses som en skam för hela byn.

Hjälp att fortsätta

Tack vare Open Doors gåvogivare har Beun fått ett nytt hus, lite avsidat från sin hemby. Huset är även tänkt att användas för undervisning, utbildning och gudstjänster. I en sidobyggnad kommer de även att odla svamp, så att de kan få mat och en inkomst utan att deras odlingar riskerar att förstöras av byborna.

"Vi kommer också att lära ungdomar att odla svamp, samtidigt som de får undervisning ur Bibeln. Då lär de sig att bli självförsörjande, samtidigt som de delar evangeliet om Jesus", säger Beun.

Tillsammans med flera andra pastorer och ledare från närliggande byar reser de ut till byarna i området för att förmedla biblar, undervisa och hålla gudstjänster. De reser alltid ut två och två, eller tre och tre för att dela det glada budskapet om Jesus med sin omgivning.

*Av säkerhetsskäl har namnet ändrats



Kale: make och förföljd

Kristna i buddhistiska länder riskerar att bli fängslade och förföljda på grund av sin tro. I 13 års tid satt Kale från Laos fängslad, utan möjlighet att träffa sin familj. Men den svåra tiden i fängelset kunde inte bryta ner honom eller hans fru. I stället har tiden fört dem närmare varandra och gjort dem fast beslutna att dela evangeliet.

Kale* arbetade en gång i tiden som major hos den laotiska militären. Trots att hans uppgift var att försvara sitt folk, var det inget han efterlevde hemma. Han slog sin fru och sina barn, och drack sig ofta berusad.

"Mina barn gömde sig i närheten av toaletten varje gång jag var arg, eftersom jag brukade hota dem med kniv", berättar han.

Men senare i livet fick han höra evangeliet och blev en kristen. Från den dagen blev allting annorlunda. De nedsättande orden, hans beteende, hans gärningar – allt förändrades. Han studerade Guds ord och förkunnade Guds godhet för

människorna i sin hemprovins.

När myndigheterna fick kännedom om att han evangeliserade, gav de honom en varning. Kale bad då dem som brukade komma för att lyssna på honom att inte gå dit så många åt gången, men de fortsatte att komma, hungriga efter att få höra evangeliet. En morgon i juni 1999 kom två polismän hem till honom, och Kale arresterades och dömdes till 15 års fängelse.

Till skillnad från hur andra fångar behandlades, så sattes Kale i ett enskilt rum i fängelset.

"De satte bojar på mina händer och fötter. I rummet där jag sov fanns även min toalett. Den bestod av en plastpåse där jag skulle göra mina behov. Rummet var extremt mörkt. Jag kunde inte se någonting. Jag fick inte ha några underkläder på mig", berättar han med dyster blick.

"Jag levde i det där lilla rummet under en lång tid och kunde inte göra någonting annat än att be och be och be. Jag bad att alla laoter skulle börja tro och ta emot Jesus. Jag bad för dem varje dag i den där cellen."

Efter fem månader släpptes han ut därifrån och togs till en större cell med 70 andra fångar. Han visste att situationen skulle förbättras och att Gud var med honom. I den nya cellen fanns det tre kristna. Kale och en av de andra kristna började be för de sjuka och för att fångarna skulle ta emot Jesus som sin Frälsare.

Dagar, månader, årstider och år passerade. Kale fortsatte att dela evangeliet med fångarna och Gud välsignade honom. Kale blev den inofficielle ledaren för de 600 fångarna i fängelset.

I dag är det fem år sedan Kale blev en fri man. Trots det som hände honom, och trots den risk det ännu innebär att tjäna Gud i ett land där man betraktar den kristna tron med avsky, så försöker inte Kale dölja ljuset inom sig. I stället är han som ett ljus för folket i Laos – och för resten av världen.

"Gud bor i mig. Gud är god och han står över allting. Han har tagit emot mig och förlåtit alla mina synder. Jag känner ren glädje i Herren."



**Kärlek
som
genom
och**

Uthåller fångelse förföljelse

När Alanis* make Kale fängslades ställdes även hon inför ett svårt lidande. Medan hennes man kämpade i fängelset blev hon förlöjligad, diskriminerad och förföljd. Men trots allt detta stod hon fast och blev ett bevis för att Gud kan använda någon oavsett kön, vilken status eller styrka man har, för Gud ser bara tron och villigheten att tjäna.

”Under tiden min man satt i fångelse blev vi väldigt fattiga. Jag hade ingen mat att ge min familj. Många människor tycker illa om oss på grund av vår tro. När jag gick till marknaden tittade de på mig som om jag var konstig, och de spottade ofta åt mig.”

Under den tid som Alanis man satt fängslad besökte hon regelbundet fängelset, inte bara för att hon kände starkt för sin familj och sitt äktenskap, utan för att hon var orolig för sin mans tro och för att han skulle känna sig modfälld på grund av förföljelsen.

Varje dag tog Alani med sig mat och en korg khao niaw, klabbigt ris – något för hans kropp men också för hans själ.

”I morgon med khao niaw som min fru gav mig varje dag hade hon lagt lappar med uppmuntrande ord och utrivna bibelsidor. Ett av budskapen som fanns skrivet på en liten lapp var: ’Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.’ Efter att ha läst de orden blev jag så glad att polisen trodde att jag hade blivit galen”, berättar Kale.

Alani visade också sin kärlek och tillgivenhet för honom genom sina handlingar:

”Under det att min man befann sig i fångelse blev han väldigt sjuk och behövde komma till en läkare. Min äldste son följde



Alani: Hustru och förföljd

med honom dit, och medan de var borta var jag tvungen att vara i fängelsecellen i stället för min man”, säger Alani. ”Jag skulle bara få lämna cellen om de kom tillbaka från läkaren. Det var väldigt skrämmande, för jag var den enda kvinnan där.”

Alani och Kales äktenskap har växt sig starkare genom förföljelsen. Den stund då Kristus kom in i deras hem blev allting annorlunda för familjen. I takt med den växande förföljelsen, växte också en förvissning om att Gud aldrig skulle lämna dem, modet ökade och de fick en starkare tro.

”Jag ställde inga frågor då eftersom jag hade frid och glädje i hjärtat. Under de 13 år min man satt fängslad kände jag frid i att ta hand om min familj och att tjäna Gud. Gud gav mig styrka utan att jag behövde göra något”, berättar Alani.

**Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.*

Fotnot: Personerna på bilderna har ingen koppling till artikeln.



En ständigt pågående strid

Hjälp kristna i det buddhistiska Sydostasien

I länder som Vietnam, Myanmar (Burma) och Laos är buddhismen

en del av den nationella identiteten.

Som kristen är du annorlunda och utanför – och med din tro sprider du "dålig karma". Kristna är många gånger fattiga och får ingen hjälp av det lokala samhället, där man vanligtvis har starka band till varandra.

Genom dina gåvor och ditt stöd kan vi hjälpa kristna i bland annat Sydostasien med utbildning, kurser, nödhjälp och biblar. Open Doors arbetar i dessa länder genom lokala samarbetspartners. När du ger en gåva eller ger av din tid i bön, kan du vara med och styrka dessa Jesu "soldater" i Sydostasien, så att de kan hålla ut och stå fasta i sin tro, och sprida Guds kärlek till sina landsmän genom ord och handling.

För Lau Nus*, en 73-årig änka från Myanmar, och hennes son var det mötet med

lokala kristna och deras omsorg och generositet som hjälpte dem att komma till tro på Kristus.

"Varje dag oroade jag mig över varifrån jag skulle få mat, ofta blev det bara en måltid om dagen. Men kyrkans medlemmar var vänliga mot oss och gav oss mat och mötte oss med Guds kärlek och barmhärtighet."

Var med och stå tillsammans med våra trossyskon i Sydostasien!

*Av säkerhetskäl har namnet ändrats.



Be

Be för Beun, Kale och Alani och andra kristna som delar evangeliet i buddhistiska byar i Sydostasien. Be att Gud ger dem mod, vishet och beskydd. Be också för dem som är nya i tron och behöver undervisning. Fler böneämnen från den buddhistiska världen hittar du i bönekalendern som följer med tidningen.



Ge

Ge en gåva och var med och stötta kristna i bland annat Sydostasien både fysiskt och andligt, så att kyrkan kan vara med och sprida de goda nyheterna om Jesus. Använd det bifogade girokortet eller ge via **Swish: 900 30 54**. Du kan också ge via vår hemsida: **www.open-doors.se/gava**



Skriv en rad

Ahok – guvernören som dömdes för hädelse



Ahok avtjänar ett tvåårigt fängelsestraff i Indonesien för hädelse mot islam. Han var tidigare guvernör i Jakarta i Indonesien.

Ahok, vars fullständiga namn är Basuki Tjahaya Purnama, kommer från Indonesiens kristna minoritet och är av kinesisk härkomst. Han blev guvernör i Indonesiens huvudstad, efter det att hans föregångare, Joko Widodo, blivit vald till president 2014. Under sitt ledarskap arbetade han bland annat för bättre transportmöjligheter, minskad byråkrati, bättre bostäder samt utbildning bland fattiga familjer. Undersökningar visar att över 80 procent av Jakartas invånare var nöjda med det som han utträttade.

I ett tal 2016 vände sig Ahok mot de politiska aktörer som hade uppmanat väljarna att bara välja muslimer till ledare. I samband med detta citerade han en vers ur koranen. En hårt redigerad inspelning

av hans tal spreds snabbt på sociala medier. Filmen resulterade i protester från radikala islamiska organisationer, som menade att Ahok hade hädat islam.

Den 9 maj 2017 dömdes han till två års fängelse för hädelse. Domen inträffade några dagar efter att han förlorat omvalet. Han har, av hänsyn till freden och Jakartas invånare, inte överklagat domen.

”När Ahok blev fängslad tog han bara sin bibel med sig”, berättar hans syster.

Skriv en uppmuntrande hälsning till Ahok, och be för honom, så att han orkar stå fast i sin tro och vara en förebild i fängelset för medfångar och vakter. På så sätt visar vi honom och hans familj att kristna över hela världen står tillsammans med honom i kampen mot orättfärdighet och förföljelse.

Brev och teckningar från barn är också mycket välkomna, om de är insatta i och

förstår Ahoks situation. Ahok var under många år söndagskollärare, så barn har en särskild plats i hans hjärta.

Enkla meningar på indonesiska

Även om Ahok förstår engelska är det en extra uppmuntran att använda några ord på bava-indonesiska, som är det officiella språket i Indonesien:

Tuhan memberkati

(Gud välsigne dig)

Tuhan Yesus mengasihimu

(Jesus älskar dig)

Kami mendoakanmu

(Vi ber för dig)

Tuhan punya rencana indah buatmu

(Gud har en underbar plan för dig)

Tetaplah berjalan dengan Yesus

(Fortsätt din vandring med Jesus)

Terus lakukan hal yang benar

(Fortsätt göra det som är rätt)

Kami bersamamu

(Vi är med dig)

Engkau tidak sendiri

(Du är inte ensam)

Fler skrivkampanjer hittar du på vår hemsida: www.open-doors.se

Vägledning för brevskrivning:

Skrivkampanjen avslutas den 8 januari 2018.

- Skriv med en enkel och tydlig engelska.
- Skriv en kort och uppmuntrande hälsning, gärna med en bibelvers.
- Skriv inte något negativt om islam/muslimer.
- Skicka inte pengar.
- Skriv gärna ditt namn och vilket land du bor i, men skriv inte adressen.
- Nämn aldrig Open Doors vid namn.

Skicka din hälsning i ett kuvert till: **Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro**

INDONESIEN: Saudiarabien satsar stort på utbildning

Den statsägda utvecklingsfonden "Saudi Fund for Development" kommer att investera 14 miljarder dollar i Indonesien, som är världens största muslimska land. Pengarna ska bland annat finansiera affärsföretag, utbildning och religiös verksamhet, skriver den katolska nyhetsbyrån UCA.

Men det finns en bakomliggande orsak till att pengarna investeras i Indonesien. Enligt Thomas Muller, förföljelseanalytiker på World Watch Research, följer wahhabismen, en gren inom islam, med "på köpet": "Den

fundamentalistiska ideologin är raka motsatsen till den traditionella sydostasiatiska varianten av islam, som är mer tolerant, pluralistisk och tillåtande mot religiösa minoriteter."

Paul Marshall, professor i religionsfrihet vid Bayloruniversitetet, skriver i en artikel för Lausannerörelsen att Saudiarabien genom sina donationer spelar en nyckelroll för tillväxten av radikal islamism i Indonesien. Man erbjuder "ett nätverk av skolor, stipendier, imamer och moskéer vilkas mål är att ersätta inhemska

tolkningar av islam med saudisk wahhabism".

Enligt Marshall har Saudiarabien sedan 1979 grundat fler än 150 moskéer i Indonesien, förmedlat undervisningsmaterial, sänt in sina predikanter och lärare och bekostat tusentals stipendier för akademiska studier i Saudiarabien. Den brittiske historikern Charles Allen uppger att det saudiska kungadömet har satsat över 70 miljarder dollar sedan 1979 på att finansiera den typen av projekt utomlands, däribland i Bangladesh och i östafrikanska länder.

FILIPPINERNA: Kidnappad präst frisläppt efter fyra månader

Efter fyra månader som gisslan släpptes den katolske prästen Teresito "Chito" Suganob fri i september. Han hade tillfångatagits av en milisgrupp med anknytning till Islamiska Staten, IS, i den krigshärjade staden Marawi.

Prästen befriades i mitten av september av filippinsk militär, uppger New York Times. En filippinsk nyhetskälla uppger däremot att prästen lyckades fly under en konfrontation mellan gruppen och militären, och att han därefter plockades upp av militären, efter att

de återtagit den moské där han suttit fången.

Prästen, som fyllde 57 år under sin tid i fångenskap, tackade arméstyrkorna och "alla som bett för oss och vår frigivning". Han manade också till förbön för dem som fortfarande sitter tillfångatagna.

Kampen i Marawi är långt ifrån över. 40 personer är fortfarande gisslan hos milisen och nästan en halv miljon människor från staden är på flykt. Så mycket som 40 procent av staden har förstörts i striderna.



”Redan i första klass lär sig barnen att hata alla som anses ha en annan tro eller annat tänkesätt.”

- Sarah Leah Whitson,
Human Rights Watch

STORBRIANNIEN: Kristen terapeut uthängd i TV-kanal

Kan man hjälpa homosexuella som vill lämna sin läggning? Den frågan diskuterades i det brittiska morgonprogrammet "Good Morning Britain", som sänds i en nationell tv-kanal. I början av september hade programledarna bjudit in en kristen terapeut för att diskutera frågan.

Men en av programledarna ilsknade till och kallade gästen för "intolerant" och terapeuten gavs inget utrymme till att förklara sin ståndpunkt. Intervjun avslutades med att programledaren skrek: "Håll tyst!"

Dagen därpå utsattes en kristen parlamentsledamot

för ett aggressivt förhör från samma tv-team, där han presades på sin syn på samkönat sex och oföddas rätt.

"Att nationell TV öppet förespråkar en sekulär syn i frågor om familj, sexualitet och abort måste accepteras i ett demokratiskt samhälle. Men det försätter att andra personer och organisationer har tillåtelse att uttrycka motsatta åsikter", säger David Davidson från World Watch Research.

Enligt Davidson visade tv-teamet inte den toleransen utan försökte framställa dem som samhällsfarliga personer.

"Det kunde knappast undgå

tittarna att programledarna såg HBTQ-normen som självklar och att de på ett tydligt aggressivt sätt motsatte sig yttrande och religionsfrihet i det brittiska samhället", säger Davidson.



SAUDIARABIEN: Skolböcker sprider hat mot andra

Skolorna i Saudiarabien har en "hatisk och uppiggande" retorik när de beskriver andra islamska traditioner än sunniislam. Även andra religioner, som judendom och kristendom, möter hård kritik i undervisningen, skriver Human Rights Watch, HRW, i en rapport.

Människorättsorganisationen har gjort en omfattande genomgång av studiematerial från läsåret 2016-2017 som tagits fram av utbildningsdepartementet. Delar av materialet förespråkar både våld och

intolerans mot andra grupper.

"Redan i första klass lär sig barnen att hata alla som anses ha en annan tro eller annat tänkesätt," säger Sarah Leah Whitson, HRW:s direktor för Mellanöstern. "Indoktrineringen blir sedan allt intensivare för varje år."

Undersökningen visade också att läroplanen ofta beskriver judar, kristna och personer från andra religioner som "otrogna". I en lärobok för femte klass förklaras att det är en plikt för muslimer att stöta ut dem

ur gemenskapen: "Var och en som inte gör det (stöter ut dem) eller som hyser tvivel om deras otrogna natur, han är själv en otrogen."

Efter 11 september-attacken 2001, så har Saudiarabien fått ta emot påtryckningar för att reformera sitt undervisningsmaterial, då 15 av kaparna var saudiska medborgare. Från officiellt håll har lovats reformation, men kontroller av läroplanen visar att ingen förändring har skett.



SHOCK WAVE

2-3 mars 2018

En global ungdomsrörelse
för världens förföljda kristna

För tredje året i rad arrangeras Shockwave i Sverige. Den första helgen i mars 2018 är det återigen dags för Shockwave – en helg då ungdomar över hela världen sluter upp och ber för kristna som förföljs.

Tema för 2018 års Shockwave är Indien.

Redan nu kan du beställa hem material för att i god tid planera och förbereda för en helg där vi på så många platser som möjligt i Sverige samlas till bön för de kristna i Indien.

Indien ligger på plats 15 i World Watch List 2017 och allt pekar på att förföljelsen mot kristna i landet ökar och blir värre. De behöver våra förböner för att få mod att fortsätta lysa i mörkret.

Var: Arrangera en bönesamling i din församling, hemgrupp eller bland ditt kompisgäng.

Open Doors Youth bistår med material, information, idéer, inspiration och kreativa tips.

Läs mer och beställ material: www.open-door.se/shockwave

CK VE

Be för världens förföljda kristna

Under allhelgonhelgen, den 4-5 november, firas IDOP – den internationella bönedagen för den förföljda kyrkan. Det är en dag då kristna från hela världen förenas i bön för dem som förföljs för sin tro.

IDOP startades av World Evangelical Fellowship 1996. I dag är IDOP en av

de största gemensamma bönedagarna i världen. Syftet med dagen är öka medvetenheten om den förföljda kyrkan.

I vår bönekalender, som följer med tidningen, hittar du konkreta böneämnen från den förföljda kyrkan.

e i bön
istna



Vykortskampanj: Tack för din respons!

I förra tidningen skickade vi med ett vykort adresserat till migrationsminister Heléne Fritzon, där vi listar fyra skyddskrav för kristna flyktingar som mött förföljelse i Sverige. Förutom de vykort som gick ut till våra 11 000 prenumeranter har beställningar på över 4 000 vykort kommit in.

"Det känns jättekul med så många beställningar! Det visar att folk verkligen vill engagera sig för de kristna flyktingarnas situation. Och ju fler som beställer, delar ut och skickar in

vykort, desto tyngre blir vår röst", säger Anne Muench, som är initiativtagare till kampanjen.

Hjälp oss att fortsätta sprida kampanjen, beställ vykort kostnadsfritt från oss:

Tel: 019-31 05 00,

e-post: sweden@od.org eller via

hemsidan: www.open-doors.se/flyktingprojektet



ÖÖNSKAD

2021

SLUTET FÖR KRISTNA I INDIEN?

I Indien har regeringspartiet BJP uttalat ett mål:
Att Indien ska vara "befriat från kristna" år 2021.

Samtidigt ökar våldet och förtrycket mot kristna i
hela Asien i takt med att religiösa nationalismen
växer sig starkare. De behöver vår hjälp.

Tack för din gåva.



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna

BG 900-3054
Swish 900 30 54
Märk gåvan: "Asien 2017"