

Open *Doors*

Nr. 2 • Februari 2017

I tjänst för världens förföljda **kristna**

A close-up photograph of a man with a long, full grey beard and a black cap. He is holding a wooden cross in his right hand. The background is a light-colored, textured wall.

RÖSTER FRÅN DEN FÖRFÖLJDA KYRKAN

World Watch List 2017

Är vi medbrottslingar?
sida 3

Röster från den förföljda kyrkan
sida 4

Karta: World Watch List 2017
sida 8-9

Fem trender från World Watch List
sida 12



Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.



Bankgiro: 900-3054
Plusgiro: 90 03 05-4
Swish: 900 30 54

ISSN 2000-5962

Prenumeration: kostnadsfri, 12 nr/år.
Nästa tidning utkommer ca 2017 03 01

Open Doors Sverige

Post- & besöksadress:
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
Telefon: 019-31 05 00
E-post: sweden@od.org



www.open-doors.se
opendoorsse.wordpress.com/
twitter.com/OpenDoorsSE
[Instagram: opendoorsse](https://www.instagram.com/opendoorsse)
[facebook.com/OpenDoorsSE](https://www.facebook.com/OpenDoorsSE)
[youtube.com/opendoorssverige](https://www.youtube.com/opendoorssverige)

Ansvarig utgivare:
Peter Paulsson

Redaktör:
Sara Bornold

Layout:
Simon Holtti

Presentatörer:
Vi har 15 personer utspridda över Sverige som representerar Open Doors och håller kostnadsfria informationsmöten.

Medlemsavgifter:
Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 100 kr/år.
Personer över 26 år: 200 kr/år.
Familj/hushåll: 300 kr/år.

Är vi medbrottslingar?

”Jag har försökt hålla minnet vid liv. För om vi glömmer är vi medbrottslingar.” Det sa nobelpristagaren Elie Wiesel, som dog 2016. Han överlevde förintelsen och gjorde det till sitt livsuppdrag att se till att förintelsen, då 6 miljoner judar dödades, aldrig skulle glömmas bort.

I dag möter över 215 miljoner kristna allvarlig förföljelse på grund av sin kristna tro. I Nordkorea räcker det med att du äger en bibel för att riskera att dödas. I Pakistan kidnappas i genomsnitt två flickor om dagen. De våldtas, tvångskonverteras och gifts bort. I ett land som Somalia är det omöjligt att genomföra en kristen begravning. I Egypten tar det många år för att få tillstånd att reparera sin kyrkobyggnad, om tillståndet någonsin kommer.

I Indien utfördes i snitt 40 attacker i månaden mot kristna eller mot kyrkor. I Kairo såg vi ett terrorattentat som riktades mot St. Markuskyrkan under julen 2015. 25 människor dödades och många skadades. Under påsken 2016 dödades 70 människor i ett terrorattentat mot en lekplats i Lahore, Pakistan.

I medierna kan vi läsa om dessa våldsamma händelser. Men vi hör inte lika mycket om vardagen för miljoner kristna som lever under allvarligt förtryck, där kristna får de sämst betalda jobben, eller stängs ute från utbildningssystemet eller där deras affärsverksamhet bojkottas.

Varje år lanserar Open Doors rap-

porten World Watch List. Vi uppmärksammar de 50 länder där kristna betalar det högsta priset för sin tro. Vi har sammanställt listan med hjälp av ett frågeformulär, som experter i över 70 länder besvarat. Miljontals kristna förtjänar att media, myndigheter och framför allt kristna i Väst inte är likgiltiga för den förföljelse de möter. Vi är en kropp i Kristus, och deras situation angår oss!

Open Doors vill styrka förföljda kristna genom att besöka och uppmuntra dem, genom att göra Bibeln tillgänglig, undervisa, utbilda, ge materiell hjälp eller mikrolån.

Bakom varje siffra i World Watch List står en person med starka och svåra berättelser. Många har varit tvungna att gå under jorden och lever gömda. Open Doors vill ge en röst till den förföljda kyrkan och uppmana till engagemang. Om vi glömmer dem – är vi då medbrottslingar?



Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige



Open Doors

I tjänst för världens förföljda **kristna**



Röster från den förföljda kyrkan

I mitten av januari släpptes World Watch List. Den listar de länder där kristna blir som mest förföljda. Men listan innehåller mer än siffror. Den berättar om kristna människor av kött och blod, som var och en har en historia att berätta.

Förföljelsen av kristna runt om i världen ökar. Det är något som World Watch List 2017 visar. Faktum är att förföljelsen mot kristna har blivit värre för varje år de senaste fyra åren.

Men det finns sådant som siffrorna och listor inte berättar om: glädjeämnen och orosmoment och om den vardag och verklighet som förföljda kristna lever i. Om förunderliga saker som Gud gör runt om i världen just nu genom sin kyrka – trots, eller kanske även med hjälp av, förföljelsen.

Det här är några berättelser

som Ron Boyd-MacMillan, som leder avdelningen för strategisk forskning hos Open Doors International, har fått höra från förföljda kristna runt om i världen under 2016.

AFRIKA – Extremisterna kan inte hantera makt

”De [extremisterna] kan omstörta, men inte styra. När de gör det kommer deras anhängare att försvinna, efter att ha insett hur grymma och dåraktiga de var som gav sitt stöd till så fruktansvärda människor”, säger en afrikansk pastor som

har rest runt i några av världens mest farliga områden, i delar av Somalia, Nigeria och Kenya, där både al-Shabab och Boko Haram har utökat sina områden.

”Vi har så ofta sett att de här extremisterna drivs av hat och lögn”, tillägger han, ”men i den stund de tar makten i ett område har de inga lösningar på hur livet ska göras bättre för vanligt folk. De utlovar ett paradiset, men hamnar i stället i läget att ha skapat ett samhälle som inte kan se till att mat finns på marknaden, eller frid i hemmet, eller stabilitet i staden. Folket tröttnar på skräcken, och extremisterna försöker då att trakassera dem.”

Det positiva med alltsammans är att extremistiska regimer gör anhängarna till kritiker, och där det finns någon som vitt-



Det positiva med alltsammans är att extremistiska regimer gör anhängarna till kritiker, och där det finns någon som vittnar om Kristus är det många som blir kristna.

nar om Kristus är det många som blir kristna.

MELLANÖSTERN – En ny enhet mellan samfund

”Det vi ser hända i Mellanöstern för oss alla samman. Vi i kyrkorna har inte längre kvar den lyx som det innebär att vara åtskilda. Vi har insett att det vi har gemensamt sträcker sig långt bortom det som separerar oss”, säger en äldre koptisk församlingsledare i Egypten.

I Mellanöstern finns många olika samfund och kyrkotraditioner, och fram till nyligen höll sig många av dem strikt inom sin egen fälla. En del av dem följde till och med de andra. Men våldet i regionen har skapat vad en präst kallade en ”framtingad ekumenik”. Martyrerna har kommit från alla kyrkotraditioner,

och våldet har fått många kristna att bli tätt sammanbundna.

”Vi trodde vi var ensamma om att ha martyrer, men det var vi inte”, säger en syrisk-ortodox ledare.

I Aleppo har inte mindre än tolv biskopar från olika traditioner kommit samman för att be – det är första gången på flera århundraden som kristna från så många olika grenar har bett tillsammans.

Trots att kyrkan minskar i storlek i länder som Syrien och Irak är den på väg att bli mer enad och utåtriktad än den har varit på mycket länge.

ERITREA – Uthållighet visar att Kristus är värd allt

”Många församlingsledare i Eritrea har varit i fångelse i nästan

tolv år”, säger en forskare och Eritreaexpert.

Detta lilla land på Afrikas horn, som tusentals kristna flyr från varje månad, är en mar-drömsstat för den som praktiserar sin kristna tro, speciellt för dem som inte tillhör någon av de godkända kyrkorna.

Det mest anmärkningsvärda är hur många kristna inspireras av sina ledares besvärliga situation:

”Eftersom våra ledare betalar ett pris för att ha lärt känna Kristus, så ska vi också göra det. Vi har inte sett våra ledare fly, eller vackla, eller ge upp”, säger en kristen eritrean.

Från andra sidan av de höga fångelsemurarna, eller inifrån varma containrar, eller från hem som de inte kan lämna, vi-



(Egypten)



(Kina)

sar Eritreas kristna ledare varför Kristus är värd alltsammans. Ingenting – inte ens en nationell gudstjänst på den största arenan – kan få evangeliet att spridas snabbare än detta.

KINA – Samma ingripande, färre blåmärken

"Varför ska vi misshandla dig när det är mer effektivt att dricka te?", sa en tjänsteman vid United Front Work Department, partiorganisationen som bevakar religionen, till en husförsamlingsledare i Peking.

Tjänstemän bjuder in de olika husförsamlingarnas ledare eller medarbetare till en träff. Det är ett krav att delta. Över en kopp te sätter tjänstemännen upp gränserna för hur religionen får komma till uttryck och insisterar på att ledaren ska garantera att hans eller hennes kyrka kommer att följa dessa regler.

"Låt er inte luras. Det är så här regeringen säger till oss vad vi får och inte får göra, till och med inom våra kyrkor, och det har de faktiskt ingen rätt att göra", säger en husförsamlingspastor i Shanghai.

"Att dricka te ser inte ut som förföljelse, men jag har varit med

tillräckligt länge för att veta att för tjugo år sedan skulle de ha kallat mig till polisstationen, misshandlat mig, och sen gett mig instruktioner. Syftet är detsamma, men blåmärkena är färre."

De som följer situationen i Kina säger att 2017 är ett viktigt år för kyrkan, eftersom övervakningen av kyrkorna har flyttat ner tre eller fyra beslutsnivåer och inte längre handlar om direktiv från högre ledare, utan om specifik styrning från lokala tjänstemän.

Kanske har regeringen "rätt" i att vara oroad. Som en Kina-expert sa: "De kristna är den absolut största folkgruppen i Kina som regeringen inte kan kontrollera."

PAKISTAN – Att hitta ett sätt att leva i fred

"Var du parkerar din rickshaw, hur högt du spelar din musik, och var du slänger ditt skräp – det är sådant som utlöser våldsam förföljelse här."

Måndagen den 20 juni 2016 parkerade en kristen rickshawförare, Vicki Masih, sitt fordon utanför en vattenreningsanläggning vid ingången till St Joseph's Colony, ett kristet område nära Hyderabad i Pakistan. De mus-

limska arbetarna protesterade. Det fanns ett högtalarsystem i fordonet och de påstod att det var för högljutt och störde deras böner. De hävdade också att Vicki hade slängt skräp åt deras håll.

I stället för att be honom sänka volymen, jagade de honom till hans hus och misshandlade honom, hans syster och hans sväger. De kastade stenar och avlosade skott. Vicki gav igen genom att skjuta tillbaka mot dem. Polisen kom till platsen men arresterade bara Vicki tillsammans med några andra.

Händelsen visar hur spänd situationen är i Pakistan. Landet finns på plats 4 på WWL 2017. Kristna och muslimer lever sida vid sida men ofta med outtårliga spänningar mellan sig. Det behövs bara den minsta incident för att utlösa våldet. Som en anglikansk präst på platsen sa: "I Pakistan handlar mission om något så grundläggande som att hitta ett sätt att leva i fred med dina grannar."

SAUDIARABIEN – Längtan efter att berätta

"Det är onaturligt – kanske till och med fel – att hålla sin kärlek till Jesus helt för sig själv... Men jag



Värt att veta om...

World Watch List 2017

Hur många kristna förföljs i världen?

Den sammanlagda folkmängden i de 50 länder som WWL omfattar är 4,83 miljarder, av dem är ungefär 650 miljoner kristna (13 procent). Av dessa 650 miljoner uppskattar man att 215 miljoner (33 procent) är utsatta för allvarlig, mycket allvarlig eller extrem grad av förföljelse enligt de beräkningsmetoder som WWL använder.

Antalet förföljda kristna är dock större än så, eftersom förföljelsen inte är begränsad till dessa 50 länder.

Hur många kristna dödas för sin tro varje år?

Det pågår ständigt en diskussion om antalet kristna martyrer. Vissa organisationer uppger så höga siffror som 100 000 per år, eller att "en kristen dödas var femte minut". WWL:s forskning visar dock på ett mycket lägre antal:

Under rapporteringsperioden för WWL 2017 rapporterades om 1 207 kristna som dödades för sin tro och om 1 329 kyrkor som attackerats. Siffrorna baserar sig på bekräftade fall, där den kristne dödades på grund av sin tro, vilket innebär att mörkertalet kan vara stort.

Händer det att WWL blandar samman etniska konflikter och inbördeskrig med förföljelse?

Det finns en tendens att bortse från religiösa aspekter när det gäller etniska konflikter eller inbördeskrig. Närmare undersökningar visar att offrens religiösa tillhörighet, liksom förövarnas religiösa motivation, ofta spelar en viktig eller till och med avgörande roll i den komplicerade mixen av olika drivkrafter. Utan den insikten kan man då inte fullt ut förstå situationen, även om religionen bara är en faktor bland flera. WWL:s forskning visar att i konflikter som de i Centralafrika, Nigeria, Irak och Syrien finns inslag av att kristna förföljs för sin tros skull.

Mer information, analyser och statistik hittar du på: www.open-doors.se





1	Nordkorea	91,6
2	Somalia	91,0
3	Afghanistan	89,3
4	Pakistan	87,8
5	Sudan	87,3
6	Syrien	86,5
7	Irak	86,2
8	Iran	85,4
9	Jemen	85,4
10	Eritrea	81,7
11	Libyen	78,1
12	Nigeria	77,6
13	Maldiverna	76,5
14	Saudiarabien	76,1
15	Indien	73,0
16	Uzbekistan	70,9
17	Vietnam	70,8
18	Kenya	68,4
19	Turkmenistan	66,7
20	Qatar	66,5
21	Egypten	64,7
22	Etiopien	64,3
23	Palestinska territorier	64,1
24	Laos	63,6
25	Brunei	63,6
26	Bangladesh	63,2
27	Jordanien	62,8
28	Myanmar/Burma	62,5
29	Tunisien	61,5
30	Buthan	60,9
31	Malaysia	60,5
32	Mali	59,3
33	Tanzania	59,1
34	Centralafrikanska republiken	58,0
35	Tadzjikistan	57,6
36	Algeriet	57,6
37	Turkiet	57,3
38	Kuwait	57,0
39	Kina	56,8
40	Djibouti	56,8
41	Mexiko	56,6
42	Komorerne	56,4
43	Kazakstan	56,1
44	Förenade Arabemiraten	55,5
45	Sri Lanka	54,9
46	Indonesien	54,7
47	Mauretarien	54,6
48	Bahrain	54,4
49	Oman	53,4
50	Colombia	53,1



Om World Watch List

World Watch List är den enda årliga undersökningen som sammanställer villkoren för kristnas religionsfrihet över hela världen. Den mäter graden av frihet för kristna på fem olika livsämnen: privat, i familjen, i samhället, i lagstiftningen och i kyrkolivet. I ett sjätte mätområde mäts graden av våld. Varje område mäts likvärdigt.

Varje år listas de 50 länder där det är som svårast att vara kristen, och studien omfattar miljoner kristna som påverkas av förföljelse. Med förföljelse menar vi "varje fientlighet, som kristna upplever beror på deras kristna tro, inklusive fientliga ord och handlingar mot kristna".





World Watch List 2017

Svar på några vanliga frågor om World Watch List

Hur sammanställs WWL?

World Watch Unit, som sammanställer listan, skiljer på två typer av förföljelse: förtryck (den press som kristna utsätts för på alla nivåer) och våld.

Det förtryck som kristna upplever mäts på fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, kyrkolivet och livet som medborgare. I ett sjätte mätområde mäts förekomsten av våld. Insamlad data och statistik från de olika kategorierna översätts till poäng och länderna rankas efter den totala poängsumman. Insamlingen av data och statistik för WWL 2017 skedde under perioden 1 november 2015–31 oktober 2016.

Är listan tillförlitlig?

Det team som sammanställer listan består av sju personer, varav fem förföljelseanalytiker. Alla anställda har en universitetsexamen inom sitt respektive område. Analytikerna har ett nära samarbete med forskare och andra experter som intervjuas och besvarar ett frågeformulär. Dessa experter finns både på regional, nationell och lokal nivå. Frågeformuläret är det viktigaste verktyget i WWL:s metodik. En del av dessa tillhör Open Doors stab, andra är experter utifrån med yrkesmässig bakgrund (bland annat jurister med spetskompetens på människorättsfrågor).

Organisationen Internationella Institutet för Religionsfrihet (IIRF) har granskat den metodik som WWL använder. Under perioden 2014–2017 har institutet också kontrollerat att bedömningarna görs på rätt sätt, genom att man varje år jämfört ett urval av länder.

Varför fokuserar WWL bara på kristna?

Det finns två huvudskäl till detta.

Open Doors arbetar med att stödja förföljda kristna över hela världen. WWL är ett verktyg som hjälper oss att se och bedöma på vilka områden vi ska verka. Listan hjälper också våra understödjare att få kunskap om förföljelsen, dess omfattning och geografiska utbredning.

För det andra har Open Doors under lång tid haft nätverk på plats i de olika länderna och kan därför få god information om läget för de kristna. Open Doors har alltså en unik möjlighet att kartlägga förföljelsen av just kristna.

Är kristendomen den mest förföljda religionen i världen?

Ja, forskning och olika rapporter visar tydligt på detta. Många säger att kristendomen är den mest förföljda religionen, eftersom det är världens största religion. Men i de länder där kristna förföljs är de nästan alltid i minoritet.



måste, annars är jag död", säger en kristen saudier som fann Kristus under sin pilgrimsfärd till Mecka.

Han sov i ett rum fullt av muslimska pilgrimer, när Jesus uppenbarade sig för honom i en dröm. "Han är så mycket större än Muhammed."

Han vaknade svettig, fortsatte med pilgrimsfärden, men gjorde det inte längre med hjärtat. Under en resa utomlands läste han i hemlighet Nya Testamentet och gav sitt hjärta till Jesus. Han kunde inte ta risken att ta med Bibeln hem till Saudiarabien.

"Det är för riskabelt. Om myndigheterna kommer på mig med att ha en kristen bibel, så kommer de att förhöra mig, och jag kommer inte att ljuga, så min nya tro kommer att avslöjas."

Han längtar efter att få berättas om sin nyfunna tro för sina tre fruar, men han vågar inte. Saudiarabien håller sig till en strikt och fundamentalistisk inriktning inom islam som kallas wahhabism. Invånarna i Saudiarabien är strängt förbjudna att konvertera och den som blir påkommen straffas med döden.

Landet rankas som nummer

14 på WWL 2017. Inte på grund av våldet mot kristna, det förekommer nästan inte något, utan på grund av det stora förtryck och den kontroll som kväver varje uttryck av den kristna tron.

"Jag vet inte hur länge jag kan fortsätta utan en församlingsgemenskap, utan att få vittna, att leva i en livslögn", säger denne kristna saudiske man.

AFRIKA – Guds missionsfält

"Har du insett det än? För över tjugo år sedan flyttade Gud sitt missionshögkvarter till Afrika?", säger Pastor Benjamin Kwashi, Nigeria.

Enligt många teologer/missionärer var 1981 det år då kristendomen statistiskt sett återigen blev en icke-västerländsk religion. Senast år 923 e.Kr var det fler kristna i den icke-västerländska delen av världen.

Scott Sundquist, rektor vid Fuller's School of Intercultural Studies, menar att denna förändring är ett av de tre historiskt viktigaste skiftena när det gäller missionen i världen. De andra två? Att kristendomen blev den romerska statens officiella religion på 300-talet och att kris-

tendomen blev en världsomspännande religion på 1400- och 1500-talet.

Afrika är den kontinent där kyrkan har den största tillväxten. År 1900 fanns det 9 miljoner kristna i Afrika och 34,5 miljoner muslimer. År 2010 fanns det 494 miljoner kristna i Afrika, antalet muslimer har inte ökat i samma omfattning.

I VÄST – Kampen mot glömskan

"Jag har försökt hålla minnet vid liv, jag har försökt kämpa mot dem som glömmet. För om vi glömmet, är vi medbrottslingar."

Elie Wiesel avled den andra juli 2016. Han var en av Förtrelsens överlevare, och skrev om den chockerande skuld känsla som det innebar att ha överlevt efter att se sin far dö framför sina ögon. Hans beskrivning av detta trauma, i boken *Natten*, förblir en av de viktigaste texterna för att förstå förföljelsen under 1900-talet.

I sitt tal, då han tog emot Nobels fredspris 1986, beskrev han sitt livsverk med citatet ovan. Syftet med hans bok var att försäkra sig om att sex miljoner judars och andras död inte skulle glömmas bort.

På ett sätt har Open Doors samma mål. I WWL 2017 uppskattar Open Doors att i de 50 länderna på listan finns det minst 215 miljoner kristna som utsätts för allvarlig förföljelse eller värre. Ändå är det häpnadsväckande att så få västerländska kristna känner till det.

Om vi glömmet, är vi då medbrottslingar?



Fem trender

från World Watch List 2017

1.

Religiös nationalism ökar i Asien

Religiös nationalism har tilltagit i Asien sedan mitten på 1990-talet. Efter att det hindunationalistiska partiet BJP vann valet i Indien 2014 har hindunationalismen fått mer vind i seglen.

BJP förlorade makten 2004, men återfick den 2014. Under tiden de inte satt vid makten expanderade de massivt på landsbygden, där merparten av Indiens befolkning bor. Över 600 000 anhängare utbildades till att driva skolor, vars syfte var att radikalisera indiska familjer. Något som har fått avsedd verkan.

I genomsnitt rapporteras 40 attacker i månaden, där pastorer misshandlas, kyrkor bränns ner och konvertiter trakasseras. Enbart under 2016 har åtta kristna dödats på grund av sin tro.

Men vi får inte heller glömma den buddhistiska nationalismen. I Bhutan erkänner regeringen inte kristna som riktiga bhutanesiser. Ett nytt elektorniskt identitetskortssystem blundar för delar av den kristna minoriteten, vilket medför mängder av diskriminerande handlingar mot dem.

2.

Asiatiska regimer är mer otrygga och utnyttjar nationalismen

Nationalism är alltid något som osäkra regeringar spelar på. Malaysias ledare har pressats av korruptionsanklagelser och i Kina har president Xi Jinping eldat på den kinesiska nationalismen, till och med när det kommer till religion. Xi Jinping menar att om man nödvändigtvis måste tillhöra någon religion, så bör man pröva en kinesisk religion, som konfucianismen – som egentligen bara är en rad moraliska plikter.

Många av länderna anser att man bara är "en riktig medborgare" om man följer statsreligionen. Till exempel är en riktig lankes buddhist, och en riktig malaysier är muslim och så vidare.

Malaysia har till och med infört "reningscentra" för att kristna och "avvikande muslimer" ska komma tillbaka till islam. Laos har en regim som

förtvivlat klamrar sig fast vid makten, något som kristna bland stamfolken får lida för. De råkar ut för dubbel förföljelse – från regimen men också från sin egen stam. I Vietnam har tre personer dödats för sin kristna tro. Att utse kristna till syndabockar är ett enkelt och välkänt knep för svaga regimer.

3.

Den islamistiska radikaliseringsen i Afrika söder om Sahara har blivit rumsren

Afrika söder om Sahara har under flera år hamnat i nyhetsrubriker för våldsdåd utförda av islamistiska grupper, bland annat av al-Shabaab och Boko Haram. I november 2016 kritiserade FN gruppen Boko Harams krigföring för att ligga bakom den hotande svältkatastrofen. Minst ett dussintal kristna dödades av al-Shabaabs styrkor i Somalia 2016.

Men något som inte är lika välkänt är att de islamistiska åsikterna vinner mark i många fler delar av samhället. Många radikala grupper bygger nu (med finansiering från Saudiarabien) nya nätverk av extremistiska skolor i Somalia, Kenya, Niger och Burkina Faso. De försöker övertyga lokala statstjänstemän och söker tillstånd att bygga moskéer och stöder kandidater i allmänna val.

Något som är häpnadsväckande är att Kenya, med sin kristna majoritet, fortfarande finns med bland de 20 länderna överst på listan. I Kenyas huvudstad Nairobi måste kristna pastorer anlita privata säkerhetsföretag, som sköter metalldetektorer vid kyrkdörrarna.

Boskapsskötare från hausa- och fulanifolket i Nigerias mittbälte har drivit bort tusentals kristna från deras marker.

Somalia ligger tvåa på årets WWL, och en kristen från området menar att som kristen "har man allt emot sig". I Sudan angrips kristna direkt av regimen.

Mali steg mest på årets WWL (till plats 32 från plats 44), men poängmässigt ökade Jemen mest.



4. Mellanöstern blir allt mer polariserat mellan radikala grupper och totalitära regimer

Två regimer har fyllt det tomrum som uppstod när USA lämnade Mellanöstern: Saudiarabien och Iran, som båda är extremistiska regimer.

Saudiarabien har lagt sig i konflikten i Jemen och försöker undanröja den shiamuslimska rebellgruppen Houthier. Jemen har blivit en stridszon, och många kristna hamnar i korselden.

Under 2016 hävde USA och EU sanktionerna mot Iran, samtidigt som rekordmånga kristna iranier arresterats. Många kristna har förlorat sina arbeten och inkomstmöjligheter och tvingats betala dryga böter.

Men de hårda tagen mot kristna har konsekvenser – flera muslimer ser en osympatisk sida av islam och lämnar religionen. Det resulterar i en märkbar tillväxt av kristna med muslimsk bakgrund.

Samtidigt blir andra muslimer mer fundamentalistiska i sin övertygelse, eller som ett resultat av att försöka passa in.

Men det finns länder, med auktoritära regimer, som bekämpar extremister, bland annat Syrien, Egypten och Algeriet. I det mer fredliga Jordanien försöker kungen hålla extremisterna i schack, något som inneburit ett mer utsatt läge för de kristna i landet.

5. Kristna dödas på grund av sin tro i fler länder än tidigare

Sorgligt nog har kristna fått sätta livet till i länder söder om Sahara, som under de senaste tio åren varit rena dödszoner.

Men under rapporteringsperioden för WWL 2017 noteras ett växande och mer omfattande våld i Pakistan. Militanta islamister angrep kristna i en offentlig park i staden Lahore på påskdagen, och över 70 personer dödades, varav 20 var kristna.

Även i Bangladesh fick kristna uppleva ett år av många angrepp, något som var förvånande då regeringen sätter en ära i att vara religiöst obunden. Det var inte bara kristna konvertiter med muslimsk bakgrund som blev måltavla för attackerna, utan även andra kristna blev offer för våldet.

I Latinamerika, där stora områden styrs av maffian eller gerillagrupper, kan det kosta livet om man öppet tar ställning mot den utbredda korruptionen. 23 kristna ledare dödades i Mexiko, och fyra i Colombia.

Morden på kristna har haft en stor geografisk spridning under rapporteringsperioden för World Watch List 2017, något som är ovanligt. Samtidigt har färre kristna i Syrien och Irak dödats under året, eftersom många redan flytt ifrån det geografiska område där Islamiska Staten är aktiv.

Nu kartlägger vi religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige

Under våren kommer Open Doors att genomföra en omfattande undersökning om kristna flyktingar situation i Sverige.

Under de senaste åren har antalet människor på flykt som sökt sig till Sverige ökat markant. År 2015 ansökte över 163 000 personer om asyl i Sverige – det högsta antalet ansökningar som hittills registrerats under ett år.

Samtidigt har man i media kunnat läsa om dödshot, våld och trakasserier mot migranter på grund av deras kristna tro. De som flytt undan förföljelse i sina hemländer har mött liknande förtryck här i Sverige.

– Under förra året genomförde Open Doors Tyskland en undersökning om de kristna

flyktingarnas situation på olika asylboenden i Tyskland. Det dokumenterades över 700 fall av våld och trakasserier, säger Anne Muench, som är projektledare för undersökningen.

Open Doors kommer därför under våren 2017 att genomföra en stor enkätundersökning för att kartlägga om, och i vilken utsträckning, det faktiskt finns och har funnits religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige. Man räknar med att kunna publicera rapporten innan sommaren.



Undersökningens upplägg

Undersökningen kommer bestå av fyra faser:



Så kan **DU** hjälpa till

Du kan hjälpa oss genom att **bli vår kontaktperson**, eller tipsa oss om personer som har kontakt med kristna flyktingar.

– För att undersökningen ska bli relevant och spegla det som pågår i vårt samhälle i dag, söker vi dig som har kontakt med kristna flyktingar, säger Anne Muench.

Kontakta projektledare Anne Muench på:

Tel: 076-209 30 89

E-post: annem@od.org

Läs mer:

www.open-door.se/flyktingprojektet



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna



SHOCKWAVE

Den 3-5 mars är det dags för Shockwave – en global ungdomsrörelse i bön. I år ber vi för kristna i Iran. Under de senaste två åren har omkring 200 kristna arresterats i Iran. Många av dem sitter fortfarande fängslade. Kristna trakasseras, arresteras och hushållsömsplittras. Samtidigt får allt fler iranier möta Jesus.

Engagera dig, arrangera en bönesamling och avsätt helgen för att be för Iran. Material och allt du behöver hittar du på vår hemsida:

www.open-doors.se/shockwave

Välkommen att delta i Shockwave i Örebro:

**Citykyrkan,
Egnahemsgatan 2
Fredagen den 3 mars klockan 18.30**



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna

Dags att förnya medlemskapet

Open Doors är en ideell organisation med över 1 400 medlemmar i Sverige. Nu har det blivit dags att förnya medlemskapet, som du gör genom att betala in den årliga medlemsavgiften. Du kan också bli ny medlem genom att betala in medlemsavgiften.

Märk betalningen med "**Medlemsavgift 2017**".

Medlemsavgift: **200 kr/år**

Ungdom (t.o.m 26 år), studerande, pensionär eller arbetssökande: **100 kr/år**

Familj/Hushåll: **300 kr/år**

Heart for Muslims

Välkommen till Heart for Muslims, en endagskonferens som vill uppmuntra dig att genom Jesu kärlek bygga relationer och dela de goda nyheterna till muslimer. Konferensen riktar sig till alla som möter muslimer eller vill veta mer om hur man bygger vänskap med dem och samtalar om tron.

När: **Lördagen den 11 mars, klockan 09-17**

Var: **Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16 Örebro**

Huvudtalare: **Steve Bell, direktor Interserve England**

För mer info och anmälan: www.heartformuslims.se

