

# Open Doors MAGASIN

FEBRUARI  
NR 2  
2024

OPEN DOORS

## WORLD WATCH LIST 2024

**SALEH ÄR  
PASTOR I JEMEN**  
– trots dödshot

SIDA 4

### TRENDER WWL 2024

Extrem ökning av  
attacker mot kyrkor

SIDA 8

**AADEL SKÖTS  
TILL DÖDS**  
i Afghanistan

SIDA 14



**Open Doors**

I tjänst för världens förföljda kristna



#### Omslagsbild:

En flicka från Jemen, ett land som ligger på plats 5 på World Watch List 2024.

Foto: Andrew SvK, Unsplash

**Open Doors** är en internationell missions- och människorättsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening.

Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

#### Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.


#### Open Doors Sverige

Drottninggatan 60  
702 22 Örebro

**Telefon:** 019 - 31 05 00

**E-post:** sweden@od.org

 [www.open-doors.se](http://www.open-doors.se)


 [facebook.com/OpenDoorsSE](https://facebook.com/OpenDoorsSE)

 [twitter.com/OpenDoorsSE](https://twitter.com/OpenDoorsSE)

 [instagram.com/opendoorssse](https://instagram.com/opendoorssse)

 [youtube.com/opendoorssverige](https://youtube.com/opendoorssverige)

 [vimeo.com/opendoorssverige](https://vimeo.com/opendoorssverige)

 Bankgiro: **900 - 3054**

 Swish: **900 30 54**



#### Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

#### Prenumeration:

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa utskick kommer 2024.03.01

ISSN **2000-5962**

#### Medlemsavgifter 2024:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: **110 kr/år.**

Personer över 26 år: **210 kr/år.**

Familj/hushåll: **310 kr/år.**

Tryck: Linderoths Tryckeri AB



#### Företagsvänner

AB Robert Lidbeck & Co

BMV Studio

Elteknik & Konstruktion

Frölagret

Gunnels Massage

Hestra Peac Technology AB

Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin

Instansia Nordic AB

Närkes energiteknik AB

Paujon

Sjöbergs Förlag

Sunnersta Signalservice AB

Svanen Fiskeri AB

# Bärare av sanning

**I** vår tid är det många som gör anspråk på att äga en sanning. Detta gäller inte minst världens religioner och ledande idélärar. Men även enskilda stater blir alltmer högljudda i sina anspråk på att vara en sanningsbärare. Många länder och federationer utgår i dag från ett fastslaget narrativ där religion och ideologi ofta sammanblandas. Befolkningen förväntas följa, ofta anförda av en stark ledare. I vår del av världen är det sekulariseringen som styr narrativet och människor är i sin fulla rätt att tro på vad som helst. Allt är gångbart om det känns rätt för den enskilde. Allt fungerar – med viss reservation för tron på Evangeliet.

Bibeln presenterar Jesus som Sanningen. Närmare 80 gånger citeras han med orden: "Jag säger er sanningen". Detta sker när han beskriver sig själv, sitt uppdrag, sitt liv och sina ord. Han säger också att: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar... och sanningen ska göra er fria".\* Denna frihet särskiljer Guds folk från resten av världen. Sanningen har blivit uppenbarad och Kristi kyrka har anförtrotts rollen som bärare och beskyddare av det ljus, det liv och den kärlek som strålar ut från Jesus. Församlingens uppdrag är att proklamera detta Glada budskap!

Men det är just när evangeliet förkunnas och Jesu unika sanningsanspråk proklamerats som kyrkan möter motstånd och kristna förföljs. Regimer och regenter fruktar frihetens evangelium och gör allt för att stoppa detta budskap eftersom världens makter inte vill att människan ska vara fri.

Under min tid som missionär i Asien uttryckte en minister i Laos att: "Kristendomen är vår främsta fiende och Bibeln är en farlig bok som ska utrotas ur vårt land!" I dag är detta uttalande inte unikt. Förföljelsen av världens kristna ökar varje år. Att vara en sanningsbärare och proklamera Jesu anspråk blir alltmer krävande. Är även svensk kristenhet redo att betala priset?



**Peter Paulsson**

Generalsekreterare Open Doors Sverige  
peterp@od.org

\* Joh 8:31-32



# Saleh är pastor i Jemen – trots dödshot

Saleh är van vid risken att möta förföljelse, och till och med risken att dö, för sin tro. På grund av han är kristen och arbetar som pastor finns hans namn på listan över efterlysta "extremister" i Jemen, Salehs hemland.

– Myndigheterna har mitt foto och mitt namn. Jag brukar inte röra mig ute så mycket och jag går inte ut på natten. Jag försöker vara så klok som möjligt när jag reser i tjänsten, förklarar han.



**S**aleh\* växte upp i ett sekulärt hem. Hans intresse för kristendomen föddes när han studerade i en stad långt hemifrån. Han var rädd för hur hans familj skulle reagera på hans nya intresse, men när han tog mod till sig och pratade med sin pappa, upptäckte han att hans pappa redan var en Kristi lärjunge. Pappan hade hållit sin tro hemlig för sin son, något som är vanligt i regionen, eftersom barn kan utsätta sina föräldrar för fara om de råkar avslöja dem. Senare samma år tog Saleh emot Jesus som sin frälsare och bestämde sig för att följa honom.

Som tonåring hade Saleh en återkommande dröm där han sjöng på en scen och folk applåderade. Han förstod inte drömmen förrän efter att han blivit kristen, då han upptäckte att hans pappa skrev lovsånger. De bestämde sig för att spela in en CD-skiva tillsammans. Saleh insåg att detta var betydelsen av hans dröm: Han skulle använda sin talang för att sjunga för Jesus.

#### **DE GALNA KILLARNA**

Tillsammans med sin vän Fawzi\* blev de kallade "de galna killarna" i sin hemstad. De evangeliserade regelbundet framför sin lokala moské, och fortsatte så småningom att sprida evangeliet på olika platser runt om i landet.

Saleh och Fawzi fick även möjlighet att delta i ledarträning utanför Jemen. En dag när Saleh var på väg till en av dessa träffar blev han arresterad på flygplatsen och förhördes. Myndigheterna försökte få Saleh att börja arbeta för dem, men han vägrade. Efter händelsen stannade Saleh kvar i Jemen och deltog i stället i utbildningar digitalt.

– Jag tackar Gud för onlinemöten, som ibland var det enda alternativet för att utrusta oss, säger han.



#### **JEMEN**

World Watch List 2024

Plats: **5** Poäng: **89**

[www.open-doors.se/jemen](http://www.open-doors.se/jemen)



## EVANGELISERADE I FLYKTINGLÄGRET

Till slut blev Saleh dock tvungen att fly från Jemen – men det var på grund av kriget, inte på grund av förföljelse. Han hamnade i ett flyktingläger i ett grannland till Jemen.

– Jag blev känd som personen som kände Jesus. Folk var intresserade av att prata, lyssna och debattera med mig. Det blev en del djupa samtal och många människor där lärde känna Kristus som sin Frälsare. Så småningom uppmuntrade jag dem som blivit troende att åka tillbaka till Jemen och betjäna där, säger han.

Jemen fanns alltid i Salehs hjärta och i hans tankar, och han bestämde sig för att starta ett nätverk av husförsamlingar i sitt hemland, trots alla risker det innebär.

– Om vi sitter hemma och inte gör någonting skulle vi vara trygga. Men vad för slags kristna skulle vi vara om vi inte riskerade vårt liv för att andra ska lära känna Livet? säger han.

## MEDARBETARNA FÄNGSLAS

Saleh började resa fram och tillbaka till Jemen för att stärka kyrkan i landet. Två av Salehs medarbetare i husförsamlingsarbetet var hans bror Issam\*, och Salehs andlige son Mussa\*. En dag år 2022 bestämde sig de båda för att åka och hälsa på en grupp nykristna som ville döpas. Saleh kände tvivel inför resan och stannade hemma.

Under resans sista dag blev Issam och Mussa tagna av polisen. De blev fråntagna sina mobiltelefoner och id-kort, fick ögonbindel och blev förda till fängelse. De kunde inte kontakta någon.

– Efter att [Mussa och Issam] hade slutat svara på mina meddelanden och samtal berättade jag det för min far och syster, och tillsammans började vi göra efterforskningar, säger Saleh.

Familjen fick så småningom veta att Issam och Mussa var misstänkta för apostasi (att ha lämnat islam) och för att ha deltagit i kristen verksamhet. Saleh förstod allvaret i situationen, och visste att de både gripna männen i värsta fall riskerade döden. Tillsammans med sin familj och sin församling började han fasta och be för situationen.

## GÖMDE SIG I JEMEN

Genom Issam och Mussas mobiltelefoner kunde myndigheterna få tag i information om många andra kristna, däribland Saleh.

– Min familj ville att jag skulle lämna Jemen. Men jag kunde inte lämna kyrkan och åka därifrån, speciellt inte i en sådan situation. Jag betedde mig som om jag inte var rädd, men innerst inne var jag det. Jag uppmuntrade de kristna att vara starka och modiga och påminde dem om att vi visste att detta skulle hända oss när vi väl valde att följa Jesus.

I två månader gömde sig Saleh i Jemen. Hans bror och Mussa satt i fängelse och han gjorde sitt bästa för att få ut dem.

– Det var verkligen en svår tid för mig. Jag satt i timmar på mitt rum och grät. Det fanns dagar då jag var hoppfull och stark och andra dagar när jag kände skuld, var svag och deprimerad. Det var under dessa mörka tider som jag kände Guds närvaro. I dessa svåra stunder kunde jag få ett samtal från någon som bad för mig, eller så fick jag sms från bröder och systrar från hela världen som uppmuntrade mig, minns Saleh.

” Om vi sitter hemma och inte gör någonting skulle vi vara trygga. Men vad för slags kristna skulle vi vara om vi inte riskerade vårt liv för att andra ska lära känna livet?



SE FILMEN HÄR:



[open-doors.se/risk24m](https://open-doors.se/risk24m)

**”GUD GJORDE ETT MIRAKEL”**

Efter ungefär åtta veckor fick Saleh bönesvar när Issam och Mussa blev frisläppta.

– Gud gjorde ett mirakel. Han förändrade hjärtat hos en inflytelserik person som till en början ville att Issam och Mussa skulle dö. Den här mannen hjälpte dem så småningom att komma ut ur fängelset!

Så småningom kunde Saleh återvända till sitt hem utanför Jemen. Men han har fortsatt att resa tillbaka till sitt hemland, och även till andra länder där jeminiter lever, för att tjäna som pastor.

– Kyrkan i Jemen lever under mycket svåra förhållanden, men växer ändå, konstaterar han.

För närvarande hjälper han cirka 70 familjer i Jemen. Med hjälp av Open Doors samarbetspartners stöttar han kristna genom till exempel mötesplatser, ledarträning och traumahjälp.

– Vi är tacksamma för ert stöd. Utan dessa resurser kommer vi inte att kunna betjäna församlingen i Jemen. Era böner är viktiga för oss och ger oss styrka och uppmuntran att fortsätta, hälsar han till Open Doors understödjare. 🙏

*\*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.*



## Så påverkas kristna av kriget

Det pågående kriget har skapat kaos i Jemen. Landet är uppdelat i olika områden som kontrolleras av destruderande parterna. Extremistgrupper har utnyttjat instabiliteten, däribland al-Qaida, som nu kontrollerar delar av Jemen. Detta har lett till större risker för kristna, särskilt de som bor i områden som kontrolleras av extremistgrupper.

Kriget innebär en humanitär kris och grundläggande förnödenheter som mat och medicin blir allt svårare att få tag på. Enligt beräkningar från FN är tillgången till livsmedel bristfällig för mer än hälften av landets befolkning. Detta har påverkat de kristna, som kämpar med att tillgodose de fysiska behoven, samtidigt som de ska värna de andliga behoven.

## Be

Vi behöver stå med våra bröder och systrar i Jemen i bön. Be att Gud ska komma med fred och trygghet, och vända det som människor har tänkt som ont, till något gott. Be att Han ska stärka kyrkan i landet.



# Extrem ökning av attacker mot kyrkor

**Religiöst motiverat våld i Afrika söder om Sahara fortsätter eskalera, en kraftig ökning av antalet attackerade kyrkor världen över och ökad förföljelse i Indien. Det visar treddokumentet för World Watch List 2024.**

**D**et extrema våldet mot kristna fortsätter att bli allt vanligare i Afrika söder om Sahara. Antalet länder i området där våldet klassas som extremt ökar från 13 på World Watch List (WWL) 2023 till 16 på årets lista. Det är också i detta område som en stor majoritet av dem som har dödats för sin tro kommer ifrån. Vi ser även ett stort antal kristna som har tvingats fly på grund av sin tro i regionen. Det ökade våldet är komplext och kan ha olika lokala orsaker, men en viktig bakomliggande faktor är islamistiska grupper som utnyttjar instabila situationer.

Pressen på kyrkan i Afrika söder om Sahara påverkas även av utländska intressen, framför allt från den kinesiska staten och från den ryska militärorganisationen Wagnergruppen. Kina har till exempel exporterat både övervakningsteknologi och politisk utbildning till länderna i området.

## SJUFALDIG ÖKNING AV ATTACKERADE KYRKOR

Antalet kyrkor som attackerades ökade kraftigt mellan

WWL 2023 och 2024, från 2 110 attacker till 14 766. Av dem står Kina (10 000 fall) och Indien (2 228 fall) för majoriteten. Siffran för Kina är dock en uppskattning. Mörkertalet kan vara stort då en stor del av våldsdåden mot kristna aldrig blir rapporterade.

I Kina stängs kyrkorna ner av myndigheterna, vilket drabbar både oregistrerade kyrkor och den statskontrollerade Tre-själv-kyrkan. I Indien är det framför allt våldsamma folkmassor som står bakom attackerna mot kyrkorna.

Ett annat land som har uppmärksammats när det gäller nedstängningar av kyrkor är Algeriet, där nu endast 4 av de 46 kyrkor som är knutna till den protestantiska paraplyorganisationen, fortfarande får vara öppna.

## TIOTUSENTALS PÅ FLYKT I INDIEN

Situationen i Indien förvärras snabbt i vissa delar av landet, men det har samtidigt förbättrats i andra delar, vilket gör att landet bara har ökat med ett poäng i



Ett församlingshem i Nigeria sattes i brand av en grupp militanta fulanier i september 2023.



Präststudenten Na'Aman Stephen Danlami, som dog när församlingshemmet sattes i brand, begravs.





En kyrka totalförstördes i de våldsamma upploppen i den indiska delstaten Manipur i maj 2023.

Antalet kyrkor som attackerades ökade kraftigt mellan WWL 2023 och 2024, från 2 110 attacker till 14 766. Av dem står Kina (10 000 fall) och Indien (2 228 fall) för majoriteten.

årets lista. När det kommer till våldet finns dock flera oroväckande siffror, som grundar sig på de dramatiska upploppen i delstaten Manipur i maj 2023. Inte minst ledde det till att 62 000 kristna tvingades fly från sina hem i Indien under förra året. Betydligt fler kristna dödades även för sin tro, 160 personer i Indien miste sitt



Kristna ledare tillsammans i en fredsmarsch i januari 2024, som en protest efter attackerna under jul 2023 i Nigeria då fler än 160 människor dödades.

liv enligt årets lista, till skillnad mot 17 personer enligt förra årets lista.


Det finns en oro att det kommande valet kommer att bidra till ännu mer våld: "I sin kampanj för att behålla kontrollen över den nationella regeringen väntas BJP [det styrande hindunationalistiska partiet i Indien, reds anm] iscensätta religiösa konflikter som politiskt bränsle", konstaterar rapportförfattarna till treddokumentet för WWL 2024.

Andra trender som uppmärksammas är att den kristna närvaron i Mellanöstern fortsätter att minska, Nicaragua klättrar från plats 50 till plats 30 och att Nordkorea hamnar återigen på plats 1.

### LJUSGLIMT – KRISTNA ERKÄNNES I NY KONSTITUTION

Det finns några ljusglimtar i årets World Watch List. Bland annat noteras att befolkningen i Mali i juni 2023 antog en ny konstitution, som bland annat ger ett "tydligt erkännande av den kristna minoriteten i landet", enligt treddokumentet.

Även om det finns en tydlig våldsutveckling i Indien, så finns det också positiva undantag. Ett sådant är delstaten Karnataka, där BJP förlorade makten under våren 2023. Den nya ledningen har gjort tydliga uttalanden om att till exempel tidigare införda antikonderteringslagar inte var i linje med delstatens intressen och därför ska dras tillbaka.

Laos hade årets största poängökning, men trots det ser en expert på Laos positivt på utvecklingen. "Under alla mina år som forskare har jag aldrig sett en tydligare koppling mellan en växande kyrka och växande motstånd, vilket resulterar i högre poäng", säger forskaren. 

OPEN DOORS

# WORLD WATCH LIST 2024



## EXTREM FÖRFÖLJELSE

1	Nordkorea	96	-2*
2	Somalia	93	+1
3	Libyen	91	+3 ▲
4	Eritrea	89	0
5	Jemen	89	0 ▼
6	Nigeria	88	0
7	Pakistan	87	+1
8	Sudan	87	+4 ▲
9	Iran	86	0 ▼
10	Afghanistan	84	0 ▼
11	Indien	83	+1
12	Syrien	81	+1
13	Saudiarabien	81	+1

## MYCKET ALLVARLIG FÖRFÖLJELSE

14	Mali	79	+3 ▲
15	Algeriet	79	+6 ▲
16	Irak	79	+3 ▲
17	Myanmar	79	-1 ▼
18	Maldiverna	78	+1 ▼
19	Kina	78	+1 ▼
20	Burkina Faso	75	+4 ▲
21	Laos	75	+7 ▲
22	Kuba	73	+3 ▲
23	Mauretanien	72	0 ▼
24	Marocko	71	+2 ▲
25	Uzbekistan	71	0 ▼
26	Bangladesh	71	+2 ▲



27	Niger	70	0	▲1	40	Qatar	67	-1	▼6
28	Centralafrikanska republiken	70	0	▼4	41	DR Kongo	67	0	▼4
29	Turkmenistan	70	0	▼3	42	Indonesien	66	-2	▼4
30	Nicaragua	70	+5	▲20	43	Kamerun	66	+1	▲2
31	Oman	69	+4	▲16	44	Brunei	66	+1	▲2
32	Etiopien	69	+3	▲7	45	Komorererna	66	0	▼3
33	Tunisien	69	+2	▲3	46	Tadzjikistan	66	0	▼2
34	Colombia	68	-3	▼12	47	Kazakstan	65	0	▲1
35	Vietnam	68	-2	▼10	48	Jordanien	65	0	▲1
36	Bhutan	68	-2	▲4	49	Malaysia	64	-2	▼6
37	Mexiko	68	+1	▲1	50	Turkiet	64	-2	▼9
38	Egypten	68	0	▼3					
39	Moçambique	68	0	▼7					

\*Förändring i antal poäng och placering jämfört med World Watch List 2023

PETER OM NYA LISTAN:

# ”Förföljelsen är kraftigare än någonsin”

**Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, konstaterar att World Watch List 2024 visar på rekordhög siffra.**

**– Förföljelsen av världens kristna är kraftigare och mer vidsträckt än någonsin tidigare och var sjunde kristen på vår jord är förföljd för sin tro. Utvecklingen har varit enorm de senaste tio åren, säger han.**

**E**nligt World Watch List (WWL) 2024 beräknas över 365 miljoner kristna nu vara förföljda för sin tro. Det handlar om allt ifrån diskriminering på arbetsplatsen och tvångsäktenskap till fängelse och fysiskt våld. Något som har ökat stort jämfört med förra årets lista är antalet attacker mot kyrkor, från 2 110 till 14 766 attacker.

– Antalet registrerade attacker under ett år är det högsta någonsin! Det vi ser är en tydlig eskalering av det som pågått under flera år i länder som Kina, Indien och Nigeria. Det verkar som proppen plötsligt har gått ur och att flera skeenden sammanfaller samtidigt, säger Peter Paulsson, och fortsätter:

– Det handlar bland annat om att utnyttja pandemins efterspel, till exempel att hindra husförsamlingars återförening, och att krafter positionerar sig inför kommande val.

## **FULL KONTROLL ÖVER BEFOLKNINGEN**

Peter Paulsson tycker att utvecklingen i Kina är särskilt oroande, och menar att regimen i landet arbetar väldigt strategiskt, systematiskt och målmedvetet.

– Man har dessutom byggt upp en mycket kraftfull kontrollapparat som innebär att man snart

har full kontroll över hela sin befolkning. Tumskruvarna håller på att dras åt ordentligt, och många andra länder har Kina som förebild, säger han.

## **NICARAGUA KLÄTTRAR 20 PLACERINGAR**

Ett land som sticker ut på listan är Nicaragua, i och med att landet klättrar från plats 50 till plats 30. Enligt Peter Paulsson har regimen intensifierats, och märks nu av på ett mer öppet sätt.

– Det som sker i Nicaragua i dag påminner mig om hur kommunismen agerade mot kyrkan i Europa på 1940- och 1950-talet. Utrensning av regimkritiker, inskränkningar av verksamhet och fängslade kyrkoledare, säger han.

## **Är det några länder som du ser en positiv utveckling i?**

– Trots en mycket aggressiv expansion av islamistiska extremistgrupper i Afrika söder om Sahara, finns det länder och områden som gör allt för att stå emot detta hot. Mali har en tillfällig militärregim som säger sig vilja bana väg för en civil regim och en ny konstitution där man tydligt står upp för den kristna minoriteten i landet. 🤝

re

OPEN DOORS

**WORLD  
WATCH  
LIST  
2024**

**W**orld Watch List (WWL) listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst.

World Watch Unit, som sammanställer WWL, skiljer på två typer av förföljelse: förtryck och våld.

Det förtryck som kristna upplever mäts i fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet. I ett sjätte mätområde mäts förekomsten av våld.

Insamlad data från de olika kategorierna översätts till poäng, där 16,7 är maxpoäng per kategori, maxpoängen för alla kategorier tillsammans är 100 poäng. Länderna rankas sedan efter den totala poängsumman. Rapporteringsperioden för WWL 2024 skedde under den 1 oktober 2022 till den 31 september 2023.

Läs mer:

[www.open-doors.se/om-wwl](http://www.open-doors.se/om-wwl)

# Aadel sköts till döds i Afghanistan

Aadel från Afghanistan hade en fantastisk gåva att dela sin tro med andra. Vart han än gick lyckades han bjuda in människor att börja följa Jesus. Men för två år sedan ledde han en ung man till tro, en man vars bror inte accepterade situationen. Priset för Aadel blev högt.

**T**illsammans med sin fru Sabrina\* ägnade 33-årige Aadel\* mycket tid åt att studera Bibeln. Han hade varit kristen i två år, och delade gärna med sig av sin tro till andra. Han drev en matbutik och var ledare för 15 grupper av kristna.

För två år sedan blev en ung man vid namn Faireh\* kristen genom en av Aadels grupper. Faireh längtade efter Guds Ord och bad Aadel att komma hem till honom en gång i veckan för bibelstudium och bön. Aadel accepterade hans inbjudan och tillsammans började de två männen be och studera Bibeln.

## TOG EMOT DÖDSHOT

Faireh hade en bror som var hängiven muslim. När brodern upptäckte träffarna och insåg att Faireh och Aadel studerade Bibeln tillsammans blev han



misstänksam och ville avslöja dem. Han fick reda på att Aadel höll bibelstudier, konfronterade honom och krävde att han skulle sluta träffa Faireh. Om han inte gjorde det hotade Fairehs bror med att döda Aadel.

Aadel berättade om hotet för Faireh, men Faireh

**AFGHANISTAN**

World Watch List 2024

Plats: **10** Poäng: **84**[www.open-doors.se/afghanistan](http://www.open-doors.se/afghanistan)

garanterade att brodern aldrig skulle genomföra hotet. Så de fortsatte med sina träffar.

Men en kväll efter att Aadel hade lämnat Fairehs hus hördes ett pistolskott. Faireh rusade ut och hörde att Aadel ropade på hjälp. Han hittade honom svårt skadad. Med hjälp av några grannar fick Faireh i väg Aadel till sjukhuset.

Aadels skador krävde mer avancerad vård än vad som var möjligt på det lokala sjukhuset, så läkarna bestämde sig för att transportera honom till ett sjukhus i Kabul, Afghanistans huvudstad. Men bristen på medicinsk utrustning och omfattningen av skadorna gjorde att han dog på vägen dit.

**FLYDDE TILL IRAN**

Faireh var förkrossad över att ha förlorat sin vän.

I tre dagar ägnade sig Faireh åt att arrangera Aadels begravning. Sedan fick han ett brev från sin bror som tog på sig mordet och hotade att döda Faireh med om han fortsatte på samma väg. Med fruktan för sitt liv tog Faireh med sig sin familj till en annan stad. Därifrån skaffade de visum till Iran och flydde vidare dit.

Efter Aadels död försökte hans bror gifta sig med Sabrina för att komma åt Aadels egendom. Men Sabrina vägrade och valde att lämna trakten. Hon håller fortfarande fast vid sin tro och har delat evangeliet med åtta andra kvinnor. Hennes förhoppning är att kunna starta en liten mjölkgård och bli självförsörjande. Om hon kan sälja mjölk och yoghurt hoppas hon kunna försörja sin familj. 🙏

# OpenDoors årsmöte

OPEN DOORS ÅRSMÖTE  
23  
MARS  
2024

## KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

Den 23 mars klockan 13 välkomnas alla medlemmar till Open Doors årsmöte. Mötet äger rum på Drottninggatan 60 i Örebro och anmälan sker via ett mejl med uppgifter om namn och bostadsort till [sweden@od.org](mailto:sweden@od.org). Möjlighet att delta digitalt finns också.

## VINNARE I JULKRYSSET



Vinnare i Open Doors julkryss 2023 blev **Pia Lindborg** i Lund, **Birgitta Albinsson** i Vänersborg och **Daniel Nelson** i Varberg. Ni har vunnit boken Kallelsen av broder Andrew, ett stort grattis från oss i redaktionen!



## Olika sätt engagera sig i bön

ONE WITH THEM

### BE TILLSAMMANS MED ANDRA

Den 7 februari möts vi till den digitala bönesamlingen One with them, med fokus på årets World Watch List. Klockan 19.00 når du sändningen på vår hemsida [www.open-doors.se/owt](http://www.open-doors.se/owt) Varmt välkommen med!



FASTEKAMPANJ

### BE UNDER FASTAN

I slutet av februari startar Open Doors fastekampanj. Vi kommer då att ge tips inför fastan, och uppmärksamma de förföljda kristnas extra utsatthet under påsken. Håll utkik efter mer information på Open Doors hemsida.

30 DAGAR

### BE FÖR MUSLIMER

Nu kan du beställa årets 30 dagar-bönehäfte, en böneguide till att be för muslimer under deras fastemånad ramadan, som i år infaller 22 mars till 21 april. Häftet hittar du på Open Doors hemsida.





# Uppdraget har tagit honom ända till det brittiska kungahuset

En av dem som har stor koll på den eskalerande situationen i Afrika söder om Sahara, som beskrivs i trendartikeln på sidan 8-9 här i Magasinet, är Illia Djadi, analytiker från Open Doors. I sin uppgift att uppmärksamma området har han mött några av världens främsta ledare, däribland kung Charles.

Illia växte upp i en kristen familj i Niger, och har själv sett motstånd och förföljelse av kristna. Någonstans i tolvårsåldern började han förstå att familjens tro var annorlunda, när han fick frågor och behövde försvara den.

– Antingen följer man sin tro, eller så tystnar man, konstaterar Illia.

## TIDIGARE JOURNALIST PÅ BBC

Illia flyttade i vuxen ålder till Schweiz, där han jobbade som jour-

” Det handlar om att övervaka trenderna: Vad händer i regionen? Vilka är faktorerna? Hur påverkar det livet och religionsfriheten i regionen?

nalist på en kristen tidskrift, och kom så småningom till BBC i Storbritannien för 20 år sedan.

För elva år sedan, 2013, blev han anställd på Open Doors, inledningsvis som redaktör med fokus på Afrika. Den nuvarande rollen som senior analytiker, med fokus på opinionsbildning för Afrika söder om Sahara, fick han 2018.

– Det handlar om att övervaka trenderna: Vad händer i regionen? Vilka är faktorerna? Hur påverkar det livet och religionsfriheten i regionen?

Han betonar att det är komplexa situationer det handlar om, där en faktor i sin tur påverkar andra saker.

– Så därför övervakar jag den politiska situationen, och vad som kan hända utifrån en förändring, till exempel en militärkupp. Vilken typ av politik kan komma att införas här?

## ”VÄLDIGT ÖPPEN OCH LYHÖRD”

Ibland går arbetsuppgifterna utöver det vanliga. I december 2022 ville den nyttillträdde kung Charles möta kristna organisationer under en samling i en kyrka i London, och Illia fick i uppgift att ge information från Open Doors.

– Han var väldigt öppen och lyhörd, säger Illia om mötet med Kung Charles.

Illia berättar att han fick beskriva situationen i Västafrika för den brittiske monarken, och förklara vilka drivkrafter som ligger bakom förföljelsen av kristna där. Illia visade hur området har blivit ett nytt centrum för jihadister, utan att det uppmärksammas av omvärlden.

Detta är en förkortad version av vårt reportage om förföljelseanalytikern Illia. På vår hemsida hittar du hela artikeln. Läs hela texten här:



# 14 766

Så många kyrkor och kristna offentliga byggnader attackerades under rapporteringsperioden för World Watch List 2024. Majoriteten av attackerna skedde i Kina.



## Attacker mot kristna byar – 160 dödade

**NIGERIA** | Under julen 2023 attackerades 20 kristna byar i Nigeria, och över 160 personer dödades.

– De såg fram emot ett fredligt julfirande, men attackerades ännu en gång på det mest brutala sätt, säger Jo Newhouse, talesperson för Open Doors arbete i Afrika söder om Sahara.

Förutom dödsoffer skadades även 300 personer i attacken, som skedde i delstaten Plateau State, i norra Nigeria. Dessutom har minst 200 hus satts i brand. Den välplanerade attacken började på julafton och fortsatte in på juldagen.

Bland de dödade finns bland annat Jonathan Daluk, pastor inom Assemblies of God, hans mor och yngre bror.

– I alla dessa byar är majoriteten av befolkningen kristna, säger Jo Newhouse.

I skrivande stund är gärningsmännens identitet och motiv okänt, men Jo menar att attacken ska ses i ljuset av vad som pågått en längre tid i regionen.

– Vi vet att det främst är kristna byar som har attackerats av militanta fulanier under många år.

Jo Newhouse förklarar att faktorer som klimatförändringar, etnicitet, socioekonomi eller politik brukar nämnas som orsaken till attackerna, men betonar att det religiösa motivet i attackerna inte får förbises.

## KRISTNA ATTACKERADE I SÖDRA LAOS

**LAOS** | I början av januari fick två kristna familjer i en by i södra Laos sina hem förstörda av icke-kristna släktingar och grannar. Angreppet avslutades med att byggnaderna sattes i brand. Samtidigt besköt en ung kristen kvinna i samma by av en familjemedlem. Kvinnan flydde och är sedan dess försvunnen. Enligt Open Doors lokala kontakt var det efter attacken förbjudet för utomstående att ta sig in i byn. Några församlingsledare från kyrkor i grannbyar tog sig till byn för att ta bilder, men de arresterades av de lokala myndigheterna och hölls kvar på bykontoret.

## KYRKOLEDARE I IRAK: TA HOTET MOT KRISTNA PÅ ALLVAR

**IRAK** | I ett uttalande den 28 november uttrycker irakiska kyrkoledare stark oro för kristnas säkerhet i landet. De menar att risken är stor att staten kommer att fortsätta ignorera de åtgärder som behövs och upplever att de inte får gehör för sin oro. Uttalandet gjordes i samband med ett möte i Erbil för olika kyrkoledare. De konstaterar bland annat att kristen tro inte är något utländskt som är importerat in i landet.

## BOMBÅD UNDER KATOLSK GUDSTJÄNST

**FILIPPINERNA** | En stor explosion dödade 20 personer och skadade 81 andra under en katolsk mässa på det statliga universitetet Mindanao State University (MSU) i södra Filippinerna den 3 december. Majoriteten av offren är studenter. Säkerhetsåtgärderna i landets södra delar samt runt huvudstaden Manilla förstärktes av militär och polis efter bombattentatet.



FOTO: WESTERN MINDANAO COMMAND - PUBLIC INFORMATION OFFICE

# THIAGOS TVILLINGBROR DÖDADES AV GERILLAN

Colombia bor 19-årige Thiago. Han kommer från ursprungsbefolkningen, men växte upp i en kristen familj. Trots pressen från omgivningen valde familjen att inte delta i byns traditionella ritualer, och de deltog heller inte i protester som de förväntades stödja. Detta ledde till att det lokala styret, kallat cabildo, beslöt att ta ifrån familjen det bistånd som de hade rätt till.

Situationen för Thiago, hans mamma, tvillingbror Matteo och 1,5-årige lillebror blev mycket tuff. Thiago och Matteo tvingades börja jobba för att hjälpa till med försörjningen. Samtidigt ökade pressen från cabildo, som dessutom var influerat av gerilla-grupper. Efter ett kidnappningsförsök av barnens kusiner skickades Thiago i säkerhet till Childrens center, men eftersom det bara fanns plats för en för tillfället så stannade Matteo kvar hemma.

En kort tid senare kidnappades Matteo av gerillan. Det dröjde nästan en månad, utan några nyheter, innan pojkmans mamma fick beskedet att Matteo var död och att hans kropp hade hittats.

Efter mordet på Matteo fick Thiago psykiskt och andligt stöd på Childrens center. I dag, sex år senare, har han kunnat släppa ilskan och hatet. Trots allt han har gått igenom har han hållit fast vid sin tro och genom Open Doors har han kunnat studera och börjat arbeta.

Stort tack för att du gör det möjligt att följa upp tonåringar som Thiago! Genom stöd från omgivningen kan vi tillsammans förändra framtidsutsikterna för kristna i förföljelse, i Colombia och på många andra platser runt om i världen.

Gud välsigne dig!



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige

## GÅVOBEVIS

Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via vår hemsida: [www.open-doors.se/ge](http://www.open-doors.se/ge) eller på telefon: 019 - 31 05 00.

Märk betalningen:

**"Gåvobevis till förnamn efternamn"**

**"Minnesgåva till förnamn efternamn"**

Vill du göra en insamling till högtidsdag eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på mail: [sweden@od.org](mailto:sweden@od.org) eller telefon. Då kan vi komma överens om märkning av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in sin gåva.

Vi kan tillhandahålla insamlat totalbelopp om så önskas.

Alla betalningar görs till:

 Swish 900 3054

eller

 Bankgiro 900-3054

Obs! Var noga med märkningen i textfältet.

# Saleh riskerar allt för Kristus

**Saleh\* är pastor i Jemen, ett av världens farligaste länder för kristna. Han är hotad till livet, men låter sig inte skrämmas. Det har snarare gjort honom ännu mer överlåten till att berätta om Jesus.**

Stå tillsammans med Saleh, och många andra kristna från länderna högst upp på World Watch List 2024. Vi vill stötta fler som riskerar allt för Kristus!

Genom din förbön och ditt ekonomiska stöd kan Saleh regelbundet resa till Jemen för att undervisa och lärjungaträna, samt ge praktisk hjälp till landets kristna.

EXEMPEL PÅ VAD  
DIN GÅVA KAN GÅ TILL:

**300 kr**

ger en isolerad kristen undervisning genom regelbundna radiosändningar.

**600 kr**

ger matpaket till en kristen från Nordkorea.

**950 kr**

ger en kristen i ett av världens farligaste länder förföljelseförberedande träning.



Märk din gåva:

**Risk24m**

Bankgiro:

**900-3054**



**Open Doors**

! gåvor för världens förföljda kristna

\*SALEH HETER EGENTLIGEN NÅGOT ANNAT.  
OM PROJEKTET BLIR Fyllt KOMMER GÅVAN GÅ TILL LIKVANDE PROJEKT DÅR DEN BÄST BEHÖVS.

När du betalar med Bankernas Internetjänst eller Bankgirots Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

### Jag vill stödja mina förföljda syskon!

- Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
- Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning. Du kan inte ändra OCR numret.
- Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
- Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Betalningsavsändare

# OCR

Inbet avgift (ifylls av banken)

Belopp kronor

| öre

• • •

Fyll i det  
BELOPP  
SOM  
BETALAS

**90** SVENSK  
KONTO INSAMLINGS  
KONTROLL

Till bankgirot

900-3054

Betalningsmottagare

Open Doors Sverige

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

#

#

>

9003054#42#



Be för de  
som förföljs