

OpenDoors

MAGASIN

APRIL
NR 4
2023

TEMA:

HEMLIGT KRISTNA I MUSLIMSKA LÄNDER

• **TVINGADES BORT
FRÅN SINA BARN**
Sahar riskerade allt

SIDA 4

• **RANIAS
BERÄTTELSE**
Tecknad serie från Egypten

SIDA 10

• **SUSANNA KOH
PÅ ÅRS DAGEN**
Intervju med Raymonds fru

SIDA 16



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna

**Omslagsbild:**

Sahar läser Bibeln. Sahar är ursprungligen från Iran, men på grund av hot om fängelse tvingades hon och hennes familj fly till Turkiet.

Open Doors är en internationell missions- och människorätsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening.

Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.


Open Doors Sverige

Drottninggatan 60
702 22 Örebro

Telefon: 019 - 31 05 00

E-post: sweden@od.org

 www.open-doors.se

 facebook.com/OpenDoorsSE

 twitter.com/OpenDoorsSE

 instagram.com/opendoorssse

 youtube.com/opendoorssverige

 vimeo.com/opendoorssverige

 opendoorssverige.podbean.com

 Bankgiro: **900 - 3054**

 Swish: **900 30 54**

**Ansvarig utgivare:**

Peter Paulsson

Prenumeration:

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa utskick kommer 2023.05.01

ISSN **2000-5962**

Medlemsavgifter 2023:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: **110 kr/år.**

Personer över 26 år: **210 kr/år.**

Familj/hushåll: **310 kr/år.**

Tryck: Linderoths Tryckeri AB

**Företagsvänner**

Avero AB

BMV Studio

Instansia Nordic AB

Närkes energiteknik AB

Paujon

Svanen Fiskeri AB

Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin

Sunnersta Signalservice AB

Utvald och kallad av Gud

Jag besökte nyligen ett land som till ytan nästan är fem gånger så stort som Sverige. Det är ett land där kyrkobyggnader är helt förbjudna, där kritik mot islam och konvertering från islam är olagligt och kan straffas med döden. Det är ett land med så få inhemska kristna, att om vårt land hade en lika stor procentuell andel, skulle det bara finnas 586 kristna i hela Sverige!

En kväll träffade jag en av de få inhemska personer man känner till som har konverterat från islam. En i högsta grad hemligt kristen, som för tillfället står helt utan kontakt med andra kristna i landet. En man som är fylld av tacksamhet över hur Gud har uppenbarat sig för honom genom syner och drömmar, men som även lever med frågan: Varför just jag? Varför visade sig Gud för just mig när nästan alla andra i mitt folk befinner sig i totalt mörker?

Mannen känner sig utvald av Gud och vill respondera på det förtroende han fått. För honom innebär detta att "vara upptagen med Gud". Han säger: "Jag springer till Honom hela tiden. Kanske är jag galen, men Jesus är mitt liv och Han lever i mitt hjärta. Jag måste tala med Honom om allt och sitter därför i timmar varje dag och lyssnar. Jag stänger dörren, läser min bibel och umgås med Honom. När jag bara sitter där i Guds närvaro känner jag en djup glädje och gråter varje gång som ett litet barn. Jag är helt enkelt inte ensam." Med denna relation som grund står han stark i tron och är rustad till att möta vardagen.

Att Gud har uppenbarat sig och kallat på mannen ger honom "stor frimodighet" och han känner att han lever under Guds beskydd. Trots riskerna tar han därför alla tillfällen att vittna om Jesus. Han känner igen Herrens röst och vet med vem han ska tala, men också när han ska vara tyst.

När vi skiljs åt slår det mig att jag också är utvald och kallad av Gud. Jag tänker: Hur förvaltar man ett sådant förtroende i ett land som är både öppet och fritt!?



PERSONEN PÅ BILDEN HAR INGET SAMBAND MED TEXTEN.

Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org



“Vem ska bädda ner son på kvällen?”

PRISET FÖR ATT VARA KVINNA OCH BLI KRISTEN



min

Sahar satt i taxin med tårfyllda ögon. Huset med hennes två små barn försvann långsamt bakom henne. Hon hade aldrig känt en sådan smärta i hjärtat.

”Gud, varför låter du detta hända?” bad hon.

Det här är berättelsen om priset det ibland kostar att tro på Jesus – men också om hur Gud kan återuppbygga en familj.

Kvinnor som kommer till tro på Jesus i den muslimska världen riskerar att förlora sin frihet, trygghet och till och med sina barn. Men den nya identitet de finner i Jesus ger dem styrka att möta svårigheterna de ställs inför. Sahar, som kommer från Iran, är en av dem.

Utåt sett verkade Sahar ha allt: en kärleksfull man, två fina barn och en stabil ekonomi. Men inuti var allt annorlunda.

– Jag kände mig tom. Jag längtade efter Guds närvaro, men jag kunde inte hitta honom, säger hon, när hon delar med sig av sin berättelse till oss i Turkiet.

Som kvinna kände sig Sahar nedvärderad och rädd.

– Jag insåg först senare varifrån allt sådant kom. Jag hade turen att växa upp i en familj där pojkar och flickor hade samma värde, men allt i samhället pekade i en annan riktning. I det islam-iraniska samhället ses kvinnor och flickor som mindre intelligenta, mindre värda, och inte kapabla till att fatta beslut, förklarar hon.

FÖRSÖKTE BLI EN HÄNGIVEN MUSLIM

Sahar försökte hitta sitt värde i sin muslimska religion, även om hennes föräldrar inte var så religiösa. Hon deltog i ramadan, bad ofta och klädde sig under en period



väldigt konservativt. Men Koranen gav henne inga svar, snarare tvärtom.

– Jag kunde inte ignorera ojämlikheten mellan män och kvinnor i boken. Det var mycket störande. Jag försökte verkligen hitta den sanna Guden, jag sökte i 24 år, sade hon.

En dag såg Sahars svägerska hur förtvivlad hon var och berättade för henne om evangeliet. Sahar läste igenom Nya testamentet och upplevde att det var Guds levande ord.

– Jag såg Hans nåd, rättvisa, helighet och kärlek i boken och fann allt sådant i denna Gud. Han hade dragit mig till sig från första stund, minns Sahar.

BIBELNS SYN PÅ KVINNOR ÖVERRASKADE

Jesu inträde i Sahars liv hade stor påverkan på hennes syn på sig själv.

– En dag hörde jag något märkligt från den helige Ande i mitt hjärta. Han sa: ”Du är min dotter, jag valde dig, du ska bli en tjänare bland kvinnor i olika länder.” Jag blev förvånad! Jag minns klart att jag frågade Gud högt: ”Hur kan det vara så? Jag är en kvinna, är det här ens möjligt?”

Sahar blev förvånad. Hon vände sig till Bibeln och annan kristen litteratur för att få svar på vad Gud hade i beredskap för kvinnor.

– Jag läste om bibliska perspektiv på kristna kvinnor och synen som Jesus hade på kvinnor och förstod vad jag läste. Det gjorde mig befriad och helad steg för steg.

” Min stolthet var nedbruten, jag kände att allt togs bort från mig. Jag hade inte gjort något fel, jag var inte kriminell. Jag trodde på Kristus som min frälsare.

Sahar landade i sin identitet som Guds dotter och lovade att tjäna kvinnor närhelst hon kunde.

MAKEN BLEV RASANDE

Sahar var medveten om de faror som många kvinnor som är nya i tron i den muslimska världen ställs inför. Bristen på rättigheter i hennes eget äktenskap skulle bli ett verktyg för hennes muslimske man till att få henne att avsäga sig sin kristna tro.

– Det fanns en reell möjlighet att det skulle bli en skilsmässa. Och mina barn skulle säkert ha tagits ifrån mig på grund av att jag var en före detta muslim. De skulle inte låta mig träffa dem ens, för alla mina rättigheter skulle ha tagits ifrån mig som konvertit, förklarar hon.

Det Sahar fruktade blev sant: när hon inte kunde dölja sin tro från sin man längre blev han rasande och skickade iväg henne. Sahar fick gråtande ta en taxi hem till sina föräldrar.

– Min stolthet var nedbruten, jag kände att allt togs bort från mig. Jag hade inte gjort något fel, jag var inte

kriminell. Jag trodde på Kristus som min frälsare.

Men ännu värre än skammen var smärtan och oron för hennes barn:

– Jag ropade till Gud, frågade honom varför han hade gjort mig till mor för att sedan låta mig gå igenom det här. Jag frågade honom vem som skulle ta hand om min femåring, vem som skulle bädda ner honom i sängen på kvällen. Mitt hjärta var i bitar, som människa, som kvinna, men framför allt som mamma.

”GUD HADE SITUATIONEN UNDER KONTROLL”

Trots bedrävelsena, genom all smärta, lyckades Sahar hålla fast vid sin frälsare och förtrösta på Honom:

– Jag var så angelägen och törstade så efter Gud att jag fattade ett beslut. Jag hade funnit något i Guds närvaro som ingenting kunde ersätta inom mig.

Hon berättar:

– Jag kände i den stunden att jag gjorde rätt sak. Jag hade lagt mina barn och mitt äktenskap på altaret, men jag visste att Gud hade situationen under kontroll.

Sahar fortsatte att be för att hennes mans hjärta

skulle mjukna. Och Gud lyssnade. Sahars man välkomnade henne tillbaka till huset och de två började långsamt återuppbygga den kärleksfulla relation som de hade haft tidigare.

– Det fanns en hel del spänningar i vår relation på grund av min nya tro, det gick både upp och ned, men vi ville båda att det skulle fungera.

SATTES I FÄNGELSE

Sedan slog verkligheten utanför till. Förföljelsen av nya kristna sker inte bara på insidan av huset, utan det finns också ett hot som kommer utifrån, särskilt i ett land som Iran. Sahar blev arresterad och sattes i fängelse för hennes församlingsengagemang.

– Min man var väldigt orolig för mig. När jag släpptes hade hans inställning till min tro förändrats. Han accepterade mig som jag var, berättar Sahar.

Utifrån hotet om ett långt fängelsestraff lämnade Sahar och hennes familj landet kort efter att hon hade släppts fri. De bor nu i Turkiet där Sahar fortsätter att leva enligt hennes löfte till Gud om att arbeta med kvinnor med muslimsk bakgrund som är nya i tron. Många av dem befinner sig i ännu svårare situationer än hon en gång gjorde.

– Pressen på dessa flickor och kvinnor är oerhörd, be för kvinnorna så att de får mod från helig Ande. Må de ta emot Guds vishet så att de får känna att Gud står bakom dem och att Han ska ge dem styrka och beskydda dem. 🙏



Sex frågor om att vara

Att bli kristen i Mellanöstern eller Nordafrika innebär en stor förändring för kvinnor. Det är inte bara att lämna moskén och gå in i en kyrka, lägga Koranen åt sidan och öppna Bibeln. Det innebär ett nytt sätt att tänka. Det tar tid att förändra sig och förstå vad det innebär att vara en älskad dotter till Gud.

Vi ställde några frågor om denna stora förändring till Azizah *, en iransk kristen och Naasima * en nordafrikansk kristen.

1 Hur ser islam på kvinnor?

– I allmänhet har kvinnor en låg position i islam; det finns en stor ojämlikhet mellan könen, säger Azizah.

Hon tillägger att män kan gifta sig med fyra kvinnor och ger fler exempel.

– I Iran, när det gäller arv, är en kvinnas rätt hälften av en mans. En kvinna kan bara få pass och resa om hon har officiellt tillstånd från sin man. I rätten är två kvinnors vittnesmål lika med en mans.

Naasima säger att kvinnor i allmänhet dessutom anses vara en anledning till skam.

2 Att kvinnor anses vara en anledning till skam, hur påverkar det er och andra kvinnor?

– Innan jag trodde på Kristus, och under de första åren av min tro, hade jag lågt självförtroende. Tack gode Gud att jag lärde känna min identitet i honom. Tyvärr hade vi även i kyrkan utmaningar. Församplingsledarna agerade i linje med ayatollorna och det var mycket våld mot kvinnor, säger Azizah.

Hon fortsätter:

– Det sårade mig och de andra kvinnliga ledarna. Efter Guds helande och med hjälp av självvårdare kan jag idag tjäna Gud i den uppgiften som han har gett mig.

3 Var det svårt att ta till sig identiteten i Kristus?

– Det var väldigt svårt. Jag växte upp i detta sätt att tänka, och blev en Kristi efterföljare först vid 17 års ålder. Den gamla uppfattningen hade då format min roll. När jag läste Guds ord och hörde den kristna läran blev jag imponerad av hur djupt och vackert Gud ser på oss

kvinnor. Att leva i ett muslimskt land med kristen tro är svårt. Trots vad du läser i Guds ord hör du hela dagen andra budskap som får dig att känna dig värdelös. Det skapar en stor inre konflikt. De flesta kvinnor jag jobbar med har samma problem, säger Azizah.

4 Vilka utmaningar har du personligen mött efter att ha blivit kristen?

– Den största utmaningen är att jag måste leva med en dubbel identitet, vilket betyder kristen hemma och muslimsk utanför, säger Naasima.

5 Hur försöker kyrkan hjälpa till att förändra den muslimska syn som kvinnor fortfarande har?

– Kyrkans team hjälpte mig genom specifika stödgrupper för kvinnor. Jag deltog i seminarier om min självuppfattning och mitt värde i Guds ögon. Jag lärde mig om relationen inom äktenskapet, om barnuppföstran, min roll hemma, i kyrkan och i samhället. Jag lärde mig att jag är Guds älskade dotter, svarar Naasima

6 Vad är det bästa en kvinna kan göra mitt i lidandet?

– De måste värdera sig själva utifrån ett bibliskt synsätt. De måste lära sig att älska sig själva. Tillsammans behöver de be om Guds styrka och nåd för helande, säger Azizah.

Naasima pekar på vikten av bön.

– Det bästa är att gråta till vår himmelske Fader i böner och inse att Jesus inte låter oss gå igenom något som vi inte kan hantera.

kvinnlig konvertit



**Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.*

”Familjen är din första kyrka”

”JAG HETER RANIA OCH ÄR 33 ÅR GAMMAL. JAG ÄR KRISTEN NU, MEN JAG FÖDDES SOM MUSLIM. OM JAG VISAR MITT ANSIKTE FÖR DIG, KAN DET KOSTA MIG LIVET. MEN JAG VILL BERÄTTA HUR DET ÄR ATT VARA MAMMA I EN HEMLIGT TROENDE FAMILJ. VI KOMMER FRÅN EN ENKEL BY NÄRA KAIRO I EGYPTEN. DE ANDRA I BYN VAR RADIKALA MUSLIMER, OCH VÅR FAMILJ VAR LIKADAN. NÄR JAG GICK UT HADE JAG HELTÄCKANDE SLÖJA, OCH VAR ALLTID RÄDD ATT JAG SKULLE BLI EN SKAM FÖR MIN FAMILJ. EN DAG BLEV MIN MAN KRISTEN, OCH JAG GILLADE DET INTE ALLS. JAG HADE FÅTT LÄRA MIG ATT KRISTNA VAR SMUTSIGA.



MEN EN DAG BLEV EN AV MINA SÖNER MYCKET SJUK.



MIN SON ÖPPNADE ÖGONEN OCH SA: 'JAG SÅG KRISTUS PÅ KORSET, HAN SA: BARN, RES DIG.' I DET ÖGONBLICKET GAV JAG MITT LIV TILL JESUS.



MIN MAN BAD FÖR HONOM OCH FEBERN FÖRSVANN.



OFTA SLUTAR BERÄTTELSEN HÄR, MED ETT LYCKLIGT SLUT. MEN DET HÄR VAR INTE SLUTET PÅ MIN BERÄTTELSE, UTAN SNARARE BÖRJAN.



VI LEVDE I EN STRIKT MUSLIMSK BY. ATT KONVERTERA TILL KRISTENDOM SES SOM EN SKAM. OM VI VILLE LEVA, MÅSTE VI VARA HEMLIGT KRISTNA.





OM DU ÄR EN HEMLIGT KRISTEN FAMILJ, SÅ ÄR FAMILJEN DIN FÖRSTA KYRKA.



MIN MAN SAMEH OCH JAG STUDERAR BIBELN, BERÄTTAR OM JESUS FÖR VÅRA BARN OCH BER IHOP. NU LÄR VI OSS VAD DET BETYDER ATT STÖDJA VARANDRA I ETT ÄKTENSKAP.



DET SVÄRASTE HAR VARIT ATT SE MINA BARN LIDA. DE HAR UPPFOSTRATS SOM KRISTNA, MEN UTANFÖR HEMMET MÅSTE DE LEVA SOM MUSLIMER.



MITT HJÄRTA BRAST NÄR HAN EN DAG SADE: "VARFÖR RÄDDADE GUD MIG FRÅN DÖDEN? JAG SKULLE HELLRE HA DÖTT ÄN ATT LEVA SÅ HÄR." EFTERSOM VI SJÄLVA ÄR NYA I TRON VAR DET SVÅRT FÖR SAMEH OCH MIG ATT HANTERA DE HÄR FRÅGORNA. VI PRATADE OM SITUATIONEN MED MÄNNISKOR I FÖRSAMLINGEN, MEN DET SOM HJÄLPTE OSS MEST VAR ATT MIN SON BLEV INBJUDEN TILL ETT LÄGER FÖR KRISTNA BARN I SAMMA SITUATION. HAN FICK MÅNGA VÄNNER DÅR. HAN KÄNNER SIG INTE SÅ ENSAM LÄNGRE OCH ÄR GLAD IGEN. HAN BERÄTTAR TILL OCH MED BERÄTTELSE UR BIBELN FÖR SIN BROR NU.



EN AV SÖNERNA BLEV DEPRIMERAD OCH VILLE INTE GÅ I SKOLAN LÄNGRE, HAN VAR RÄDD ATT GÖRA ETT MISSTAG OCH RÅKA AVSLÖJA ATT HAN ÄR KRISTEN.



NYLIGEN BÖRJADE ETT NYTT KAPITEL I VÅRT LIV. VI HAR EN LÄRJUNGAGRUPP I VÅRT HEM OCH SKA BÖRJA FÅ LEDARTRÄNING.



BE GÄRNA FÖR OSS. ATT FÖRÄNDRA ALLT I LIVET VAR INTE ETT LÄTT STEG, MEN GUD STÖTTADE OSS HELA TIDEN."

SLUT

Pastor Iman är männis – när som helst, var so

Detta är berättelsen om en iransk människofiskare, pastor Iman. Trots alla risker fortsätter han att sprida evangeliet, något som har lett till att många människor genom honom har funnit en tro på Jesus.

kofiskare m helst

Entusiasmen som flödar när pastor Iman berättar om evangeliet, går inte att ta fel på.

– Även idag vill Jesus att hans lärjungar ska bli människofiskare. Jag känner mig kallad till att vara en sådan, säger han.

Innan Iman tog emot Jesus var det dock något helt annat som genomsvade hans liv.

– Jag var narkoman med mycket svår missbruksproblematik. När jag kom till tro på Kristus och började berätta om honom trodde folk först att jag hade tagit droger och hallucinerade igen.

Han fortsätter:

– Faktum är att i det ögonblick jag gav mitt liv till Jesus kände jag den helige Ande i mig. Det skapade en känsla av frihet och lycka som fick mig att avstå från drogerna just där och då.

TAXI PLATS FÖR EVANGELISATION

Han kände en brinnande längtan att få dela evangeliet, men upplevde också en osäkerhet, och valde därför att fortsätta arbeta som taxichaufför. En dag hände något speciellt.

– Jag hade lovsångsmusik på i bilen när jag hämtade en passagerare. Passageraren frågade mig om vad det var för musik och jag berättade om evangeliet, säger Iman.

Under bilresan kom passageraren till tro på Jesus.

– Detta öppnade en ny dörr i mitt hjärta. Jag insåg att jag kan dela budskapet om frälsning med människor omkring mig.

LEDDE 23 FÅNGAR TILL JESUS

Pastor Iman började evangelisera entusiastiskt. Han sökte upp en husförsamling och genom dem fick han biblar och kristet material som han kunde dela med sig av. Även när han hamnade i fängelse för att han berättade om Jesus, så fortsatte evangelisationsarbetet.

– Precis när jag kom in i fängelset var det någon som gav mig te. Han hade ont och fick ingen medicin. Jag bad helt enkelt bara för honom i Jesu namn, och i det ögonblicket blev han botad. Den här personen gick och berättade för andra, och en efter en kom folk till mig.

Under pastor Imans tid i fängelset kom 23 fångar

” Detta öppnade en ny dörr i mitt hjärta. Jag insåg att jag kan dela budskapet om frälsning med människor omkring mig.



till tro på Jesus.

– När jag släpptes skickade jag ett e-postmeddelande till min församlingsledare och berättade om allt som jag hade fått vara med om att göra i fängelset. Vi skulle ju alltid rapportera om våra gudstjänster och om vår tjänst, och för mig var det inte annorlunda bara för att jag suttit i fängelse.

TVINGADES FLY FRÅN IRAN

Efter att ha släppts ur fängelset blev pastor Iman tvungen att fly landet för sin och sin familjs säkerhet. Det var en stor besvikelse för honom.

– Jag lämnade landet med tårar och visste att skörden var riklig, men arbetarna få.

Gud hade emellertid en ny överraskning i beredskap för Iman: Inte heller i Turkiet behövde hans tjänst som människofiskare upphöra.

– Jag kom i kontakt med iranier på nätet och träffade också många iranier på semester, eller andra iranska flyktingar som jag själv. Gud gjorde så att mitt hjärta började brinna för de turkiska och afghanska folken i Turkiet också, berättar han

Pastor Iman är nu föreståndare för en iransk kyrka i Turkiet.

– Jag är redo att tjäna Herren varthelst han kallar mig. Om vi vet att Jesus fortfarande letar efter lärjungar och vänner som vill dela evangeliet om Kristus med andra människor gör vi vår Herre lycklig. 🙏

HJÄLPARBETARE I ALEPPO:

”Kommer att bli ett marathon”



En knapp vecka efter jordbävningen intervjuades Leyla Samar, en hjälparbetare i Aleppo som arbetar för en lokal samarbetspartner till Open Doors.

Kan du beskriva situationen för Center of Hope?

– Center of Hope, eller kyrkan, spelar en avgörande roll för att stödja och ta emot människor som drabbas. En aktiv medlem i den lokala kyrkan berättar att hon väldigt tidigt, redan under krisens första timmar, skyndade till kyrkan för att öppna den och börja ta emot alla människor, särskilt de som ringde henne, som också är församlingsmedlemmar. [...] Det är en plats dit människor kan komma, äta en måltid, som vi som lokal organisation också erbjuder, ha en plats att sitta och känna värme. Både i går och i dag har jag varit ute och gått, och temperaturen kan sjunka så lågt som fem till sex grader. För oss mellanösternbor är det ganska kallt.

Du är nu där några dagar efter att den första jordbävningen slog till. Hur ser det ut när du går ut på gatan?

– Jag ser människor, civila, som försöker rensa utsidan av byggnader och vägarna. [...] Idag pratade jag med två syrier som berättade att de fortfarande inte vågar gå tillbaka till sitt hem. Vissa tar emot andra människor, om de känner att deras eget hem är säkrare än de andras, som inte känner sig trygga att gå tillbaka hem. Andra sover på härbärgen, som Center of Hope. Men en sak är säker, människor behöver fortfarande grundläggande saker. De behöver mat, uppvärmningsmöjligheter, filtar. Och viktigast av allt, de behöver också någon som kommer och kontrollerar deras hem, vilket fortfarande är oklart vem som ska göra.

Hur upplever du att människor ser på situationen långsiktigt, när förväntar de ha återhämtat sig?

– Under natten var jag vaken och väntade på intervjun,



och kände en jordbävning. Och jag var så rädd. Men det är inte de. Det fanns fortfarande människor vakna i centret – ”Åh, det är normalt. Var inte orolig. Vi har vant oss vid det här laget.” När vande de sig? Det har bara gått tre dagar, men det säger något om det syriska folket motståndskraft. Jag ställde frågan till en person och fick till svar: ”Vi kommer alltid på fötter igen.”

Det låter hoppfullt.

– Det låter hoppfullt, men jag tror att det här handlar om minst ett års arbete. Så det här är egentligen ingen sprint; det här kommer att bli ett maraton för oss. Nu försöker vi fortfarande förstå hur vi ska göra, hur kan vi röja vägarna och fortfarande rädda människor under rasmassorna. Men om några dagar - hur kan jag återställa mitt hus? Hur kan jag se till att få tillbaka min inkomst, som jag har förlorat?



GÅVOR TILL KRISTNA NORDKOREANER? TÄNK PÅ DET HÄR:

Från EU och FN:s sida finns sanktioner mot ett antal olika länder, däribland länder på World Watch List. Sanktionerna innebär att Open Doors inte kan ta emot gåvor riktade till dessa länder.


Vad gör man om man som givare har ett hjärta för till exempel Iran och Nordkorea, som finns med på sanktionslistan?

Man kan märka gåvan ”till kristna nordkoreaner”, eftersom Open Doors bland annat jobbar med människor från Nordkorea som har flytt till Kina. Men vi som organisation för inte in banktransaktioner in i Nordkorea. Open Doors hjälper fortfarande kristna från dessa länder, men det är viktigt att du som gåvogivare riktar gåvorna till de kristna från landet och inte till landet som helhet.

Ett undantag är Syrien, som visserligen finns med på sanktionslistan, men där Open Doors har ett speciellt tillstånd att arbeta som NGO (Non-governmental organization, översatt: icke-statlig organisation) och därmed kan föra in ekonomiska transaktioner till landet.

Vad händer om man har råkat rikta en gåva till ett land med sanktioner?

Pengarna kommer alltid fram till oss och i de flesta fall händer det ingenting. Men enbart misstanken om att pengar skickas till dessa länder innebär en risk att banker och andra finansiella aktörer kan komma att välja att inte behålla Open Doors som kund.



Raymond och Susanna Koh
tillsammans med sina barn Jonathan,
Elizabeth och Esther.

RAYMONDS FRU SUSANNA

PÅ ÅRSDAGEN:

**”Bra att fallet
tas upp”**

Sex år har gått sedan Raymond Koh, pastor i Malaysia, kidnappades på öppen gata. I juni ska fallet tas upp i en förhandling i Högsta domstolen.

– Det kommer inte att ställa polisen i någon bra dager, men det här är av allmänt intresse, och då tycker jag att allmänheten ska få veta hur det ligger till, säger Susanna.

Klockan närmar sig kväll i Malaysia, när Open Doors Sverige når Susanna Koh på telefon. Det är den 13 februari, årsdagen för pastor Raymond Kohs försvinnande. Kvällen innan har en samling arrangerats för att uppmärksamma fallet.

– Vi har fått överväldigande respons på vår minneshögtid i går kväll. Tusentals har även sett samlingen digitalt genom en länk som har legat ute sen i går. Så intresset finns fortfarande där och människor är arga efter sex år finns ännu inget resultat och vi som familj är fortfarande fast i vår sorg och får inget avslut, säger Susanna.

RAPPORT FRÅN SPECIALGRUPP SAKNAS

Raymond Koh fördes bort på öppen gata i Malaysia 2017. En utredning från Kommissionen för mänskliga rättigheter i Malaysia (SUHAKAM) visade två år senare att en specialstyrka inom polisen låg bakom bortförandet. En statligt utsedd grupp fick då i uppgift att utreda fallet närmare och skulle lämna en rapport i december 2020. Gruppen har ännu inte offentliggjort något resultat.

Fallet har även tagits upp av Högsta domstolen. En utfrågning skulle ha skett i december 2022, men sköts av flera olika anledningar fram till juni 2023. Familjen Koh har kallat ett 15-tal personer till rättegången för att vittna.

– Vi vill att de ska komma till domstolen för att svara på frågor. Jag kommer också att vittna, berättar Susanna.

Även dokument från SUHAKAM, som visar på att polisen var inblandad, kommer att åberopas.

– Rättegången pågår 5-8 juni, under fyra dagar. Innan dess ska vi försöka träffa justiekanslern och inrikesministern, senare även premiärministern.

KOMMER DET ATT KUNNA BLI EN RÄTTVIS RÄTTEGÅNG?

– Det är en civil rättegång, men den kommer vara offentlig. Journalister och förhoppningsvis även internationella observatö-

rer kommer att vara där. Jag tror fortfarande på vårt rättssystem, än är det inte så korrumpert.

Susannas advokater har påpekat att hennes förväntningar inför förhandlingen är höga, och i praktiken kommer inte detta att infrias. Familjen Koh vill ha Raymond frisläppt om han fortfarande är vid liv; de vill se gärningsmännen gripna och dömda; de vill ha ett avslut och de vill ha kompensation.

– Vi kommer att få kompensation, men det andra är det inte säkert att de ens överväger. Det är tufft, vi vet inte vad det blir för resultat, men det är bra att fallet tas upp, säger Susanna.

FALLET MED AMRI CHE MAT

Parallellt med Raymonds försvinnande har det även funnits andra fall med försvunna personer, bland annat den shiamuslimske aktivisten Amri Che Mat. Precis som i fallet med Raymond finns det inte heller här några uppdateringar, enligt Susanna.

– De sitter i samma båt som oss, familjerna har inte hört något och någon rapport från specialgruppen har inte publicerats.

Susanna förklarar att myndigheterna hänvisar till en sekretesslag, för att kunna neka Amris familj rapporten. Hans familj försöker nu få ut den genom att gå till domstol. ☹



60

Så många kristna hindrades från att komma fram till sin kyrka i Vietnam den 19 februari. Kyrkan var omringad av poliser.

Kvinnor övervakas alltmer digitalt

Digital övervakning blir ett allt större hot mot kvinnor som har konverterat till kristendom. Vardagsteknik som smartphones och surfplattor används av både familj och stat för att kontrollera kristnas vardag. Det visar Open Doors årliga rapport om könsspecifik förföljelse.

Enligt Elizabeth Lane Miller, Open Doors specialist inom förföljelse mot kvinnor, blir det allt vanligare att även familjemedlemmar kontrollerar sina kvinnliga släktingar genom att ta ifrån kvinnorna deras digitala enheter, övervaka dem och spåra deras webbhistorik.

– Konsekvenserna för dessa kvinnor är ofta våldsamma och kontrollerande, säger Elizabeth Lane Miller.

Hon fortsätter:

– Vi tar många gånger vår integritet för givet – hur skulle vi reagera om någon regelbundet granskade våra sociala medier och våra sökningar på webben, och sedan straffade oss om vi närmade oss en annorlunda tro?

De fem sätt som kristna kvinnor framför allt förföljs genom är sexuellt våld, tvångsäktenskap, fysiskt våld, husarrest samt psykiskt våld. Sammantaget bidrar många olika slags påtryckningar till att hota stabiliteten i kristna familjer.

Rapporten "Förtryckt från alla håll" hittar du här: www.open-doors.se/rapporter



HÅRDARE RESTRIKTIONER FÖR KRISTNA

MYANMAR | Kristna i delstaten Chin i västra Myanmar måste nu registrera sina gudstjänster, enligt uppgifter från kristna i området. De som ska besöka gudstjänsterna måste dessutom anmäla detta en vecka i förväg till de lokala myndigheterna.

– Om de här nya uppgifterna stämmer innebär det en ny och mycket allvarlig nivå av restriktionerna mot det kristna livet i landet, säger Thomas Muller, förföljelseanalytiker inom Open Doors.

SON TILL MÖRDAD PASTOR GÖR FILM

IRAN/USA | Regissören och producenten Joseph Hovsepian har nu gjort en kortfilm för att stödja protesterna i sitt forna hemland Iran. I en intervju med Voice of America berättar Joseph att han vill stå upp för mänskliga rättigheter, precis som hans pappa, den mördade pastorn Haik Hovsepian, gjorde. Kortfilmen "We will win" (Vi kommer vinna) är en respons på Irans säkerhetsstyrkors våldsamma agerande mot demonstrationerna efter en ung kvinnas död hos sedlighetspolisen i september 2022. Joseph bor sedan drygt 20 år tillbaka i USA.



FEM KRISTNA FÄNGSLADE I LAOS

LAOS | I början av januari fängslades fem kristna av de lokala myndigheterna i södra Laos, efter att de hade vägrat avsäga sig sin tro på Jesus. De fem kristna hade kallats till förhör hos byns ledare och när de kom dit var den lokala polisen redan på plats och väntade på dem. De fängslade kommer från en by där antalet kristna har ökat kraftigt det senaste året, vilket har lett till större förföljelse.

YUNUS LEDER EN HEMLIG HUSFÖRSAMLING

I det centralasiatiska området där broder Yunus* bor är kulturen starkt sammanvävd med islam. Väljer du som muslim att konvertera till kristendom betraktas du som en främling och förrädare.

För Yunus blev detta verklighet när de lokala myndigheterna och de andra byborna en dag upptäckte att han hade börjat följa Jesus. Han fick inte längre vara med på fester, bröllop och inte ens begravningar. När en nära släkting skulle gravsättas fick Yunus veta att om han gav upp sin tro på Jesus och återvände till sitt gamla liv så var han välkommen med.

– Men jag kan inte leva utan Kristus. Han var mitt liv, så jag avsåde mig inte min tro. Det var en svår tid för mig, berättar Yunus.

Tillsammans med sin hustru håller han i dag hemliga husförsamlingsmöten, med två-tre stycken kristna åt gången. De läser Guds ord, ber och lovsjunger tyst. När en grupp går kommer nästa dit, och så håller det på i flera timmar.

Ett stort problem där Yunus bor har varit rent vatten. Men med hjälp av Open Doors samarbetspartner kunde en brunn borraras på hans mark, en brunn som han låter alla bybor ta del av. Yunus berättar att det har gjort stort intryck på de andra byborna.

– Nu kommer inte folk bara till mig för att få rent vatten, utan också för att i hemlighet fråga om Gud, källan till det levande vattnet.

Genom ditt stöd kan Open Doors fortsätta hjälpa kristna som broder Yunus, i Centralasien och på många andra platser.

Tack för din gåva och Gud välsigne dig!

Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige

GÅVOBEVIS

Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via vår hemsida: www.open-doors.se/ge eller på telefon: 019 - 31 05 00.

Märk betalningen:

"Gåvobevis till förnamn efternamn"


"Minnesgåva till förnamn efternamn"

Vill du göra en insamling till högtidsdag eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på mail: sweden@od.org eller telefon.

Då kan vi komma överens om märkning av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in sin gåva.

Vi kan tillhandahålla insamlat totalbelopp om så önskas.

Alla betalningar görs till:

 **Swish 900 3054**

eller

 **Bankgiro 900-3054**

Obs! Var noga med märkningen i textfältet.

STÖTTA HEMLIGT KRISTNA

Bakom stängda dörrar

Utåt sett var Sahar i Iran en vanlig kvinna. Men efter att hon hade blivit kristen riskerade hon ett högt pris bakom hemmets stängda dörrar. Bristen på rättigheter i äktenskapet som kvinna skulle kunna bli ett verktyg för hennes muslimske make till att få henne att avsäga sig sin kristna tro.

En dag hände det Sahar fruktat allra mest. Sahar skickades i väg från hemmet, bort från sina barn.

”Allt togs ifrån mig”, berättar hon.

Men i Sahars fall vändes den mörka situationen till hopp, när hennes make så småningom tog henne tillbaka. Det blev dock för farligt för Sahar att stanna i Iran och hela familjen flydde så småningom till Turkiet.

Sahar levde i en dold förföljelse, precis som många andra kvinnor som riskerar allt för att följa Jesus. Dessa kvinnor runt om i världen behöver bli sedda och utrustade.

Genom din förbön och din gåva blir detta möjligt.
Tack för ditt stöd!

För **100 kronor** kan en kristen i förföljelse få en bibel

För **150 kronor** kan en hemligt kristen få förföljelseförberedande träning

För **500 kronor** kan en kvinna eller flicka få traumavård



900-3054

Hemligt23M



Bankgiro:
900-3054

Märk
din gåva:
”Hemligt 23M”



OpenDoors



open-doors.se/hemligt23M

OM PROJEKTET BLIR Fyllt KOMMER GÅVAN GÅ TILL
LIKNANDE PROJEKT DÅR DEN BÄST BEHÖVS.

När du betalar med Bankernas Internetjänst eller Bankgirots Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

- Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
- Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning. Du kan inte ändra OCR numret.
- Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
- Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Betalningsavsändare

OCR

Inbet avgift (ifylls av banken)

Belopp kronor

| öre

• • •

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

90 SVENSK
KONTO INSAMLINGS
KONTROLL

Till bankgirot

900-3054

Betalningsmottagare

Open Doors Sverige

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

#

#

>

9003054#42#

Be för de
som förföljs

