

# Open Doors

## MAGASIN

DECEMBER  
NR 12  
2023

TEMA:

## BARN I FÖRFÖLJELSE BEHÖVER TRYGGHET



### SKOLAN GER TRYGGHET

Möt tvillingarna Tedesse

SIDA 4

### DE SPELAR AMANDA & VIKTOR

Möt Kerstin och Helmer

SIDA 8

### SEMINARIUM I RIKSDAGEN

Fokus på Afrika

SIDA 16



**OpenDoors**

I tjänst för världens förföljda kristna



**Omslagsbild:**

Pappa Ermias från Etiopien läser jul-evangeliet för sina söner, Fasil och Ezana. Familjen tillhör den protestantiska kyrkan och möter förföljelse från sin omgivning.

**Open Doors** är en internationell missions- och människorättsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening.

Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

**Open Doors målsättning är:**

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.


**Open Doors Sverige**


Drottninggatan 60  
702 22 Örebro

**Telefon:** 019 - 31 05 00


**E-post:** sweden@od.org


 [www.open-doors.se](http://www.open-doors.se)


 [facebook.com/OpenDoorsSE](https://facebook.com/OpenDoorsSE)

 [twitter.com/OpenDoorsSE](https://twitter.com/OpenDoorsSE)

 [instagram.com/opendoorsse](https://instagram.com/opendoorsse)

 [youtube.com/opendoorssverige](https://youtube.com/opendoorssverige)

 [vimeo.com/opendoorssverige](https://vimeo.com/opendoorssverige)

 Bankgiro: **900 - 3054**

 Swish: **900 30 54**



**Ansvarig utgivare:**

Peter Paulsson

**Prenumeration:**

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa utskick kommer cirka 2024.01.01

ISSN **2000-5962**

**Medlemsavgifter 2023:**

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: **110 kr/år.**

Personer över 26 år: **210 kr/år.**

Familj/hushåll: **310 kr/år.**

Tryck: Linderoths Tryckeri AB

**Företagsvänner**

AB Robert Lidbeck & Co

Avero AB

BMV Studio

Elteknik & Konstruktion

Frölagret

Gunnells Massage

Hestra Peac Technology AB

Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin

Instansia Nordic AB

Närkes energiteknik AB

Paujon

Sjöbergs Förlag

Sunnersta Signalservice AB

Svanen Fiskeri AB



# Att vara Jesus armar

**N**är världens Frälsare uppenbaras sker det i formen av ett litet hjälplöst barn. Ett barn som med tiden "växte till i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor" (Luk 2:52). Och julen har verkligen blivit en tid då barnen står i centrum.

I år är julevangeliet mer angeläget än någonsin! Bland annat för att barnen under året fått lida extra mycket till följd av flyktingströmmar, naturkatastrofer och militära konflikter. För vissa barn tillkommer dessutom utsattheten i den förföljda kyrkan. I en trygg del av världen förfasas vi oss över att barn överhuvud taget ska behöva lida. Men förföljelse!? Det ligger nära till hands att utropa: "Herre, det är nog!" Men faktum kvarstår: När tron utmanas och saker och ting ställs på sin spets så drabbas även barnen.

En pappa i det forna Sovjetunionen beskrev förföljelse på följande sätt: "Det är som soluppgången i öster. Det hände för mina farföräldrar; det hände för mina föräldrar; det händer för mig. Om Gud vill kommer jag även att föra det vidare till mina barn".

I delar av den förföljda kyrkan berättar man inte allt för barnen. Nordkorea tränar sina lärare att utnyttja barnens godtrohet för att avslöja om föräldrarna är kristna. Blir detta bekräftat skickas tre generationer från den familjen till arbetsläger.

Under ett besök till Centralasien träffade jag en kvinna som var ledare för en underjordisk församling. Hon berättade hur försiktiga de varit för att undgå upptäckt. En dag åkte hon taxi med sin son som plötsligt började sjunga en lovsång. Modern stelnade till och försökte tysta pojken. Men budskapet hade redan nått fram och chauffören började prata med den lille pojken, som inte höll tillbaka om sin tro utan började vittna för honom. Modern säger: "Hur kan jag tvinga min son att hålla tyst om det som hans hjärta är fullt av? Hur kan jag förklara för honom att vi har funnit Kristus, men att vi ska sitta tysta i en källare?". Händelsen förändrade hela gruppens förhållningssätt till omvärlden.

Jesus älskar alla barnen. Han vill lyfta upp dem i sina armar. Men det är vi som är Jesus händer och fötter i denna värld. Vill du vara med och lyfta upp barnen i den förföljda kyrkan?



**Peter Paulsson**

Generalsekreterare Open Doors Sverige  
peterp@od.org



# Skolan blev en trygghet för tvillingarna Tedesse

I södra Etiopien bor tvillingarna Fasil och Ezana Tedesse, i ett område där protestantiska kristna förföljs av både ortodoxa kristna och av muslimska extremister. Men tack vare ett brobyggarprojekt i form av en skola får tvillingarna en trygg skolgång, och samhällets inställning till deras kyrka har förändrats.

I en by i södra Etiopien bor tvillingarna Fasil och Ezana Tedesse\* i ett tvårums hus som är traditionellt för området de kommer ifrån. Byn ger ett fridfullt intryck och ser vid första anblick ut som en bra plats att växa upp på. Men misstänksamheten som tvillingarna, deras familj och andra kristna i byn möter är tydlig vid en närmare titt.

I den här delen av Etiopien är majoriteten av befolkningen muslimsk eller etiopisk-ortodox. Protestantiska kristna, gruppen som familjen Tedesse tillhör, är en minoritet. I andra delar av landet kan etiopisk-ortodoxa kyrkan ha bra relationer med andra kristna, med där tvillingarna Tedesse bor riskerar tyvärr alla kristna som inte tillhör den ortodoxa kyrkan att möta förföljelse. Dessutom är de dubbelt utsatta, då de även utsätts för förföljelse från extremister från den muslimska majoritetsbefolkningen.

## DISKRIMINERADES I SKOLAN

I den här miljön är det ingen lätt uppgift att ge sina barn en kristen uppfostran. Men tack vare Guds trofasthet och modet hos



**ETIOPIEN**

World Watch List 2023

Plats: **39** Poäng: **66**[www.open-doors.se/etiopien](http://www.open-doors.se/etiopien)

Fasil och Ezanas föräldrar och pastor har tvillingarna fått med sig Guds ord. Deras pappa Ermias\* har blivit attackerad både som barn och som vuxen, och församlingens pastor Yohannes\* har även han exempel på hur kyrkan och dess församlingsmedlemmar har blivit utsatt för fysisk förföljelse. Situationen i byn skadar inte bara de vuxna – den påverkade också Fasil och Ezana.



Tvillingarnas  
pappa Ermias.

– På grund av förföljelsen befann vi oss i en svår situation. I skolan som våra barn brukade gå i mötte de förtryck. Våra barn är duktiga, men trots det fick de inte de betyg som de förtjänade, säger Ermias.

Han har inte råd att skicka sina barn till en privatskola där de skulle slippa bli måltavla på grund av sin tro. Fasil och Ezanas har i stället fått en trygg skolgång genom ett brobyggarprojekt som Open Doors stöttar, något som är tänkt att fungera som en bro mellan kyrkan och det omgivande samhället.

**OROAR SIG INTE LÄNGRE FÖR SÄKERHETEN**

Skolan som Open Doors samarbetspartner stöttar finns på kyrkans område. Den är inte en kristen skola i sig, även om den ägs av Yohannes kyrka och används även för kyrkans verksamhet. Men den är en trygg plats för kristna barn att få utbildning på. Ermias berättar att han inte längre är orolig för pojkarnas säkerhet, och han är mycket glad åt deras resultat i skolan. Även pojkarna älskar skolan.

– Jag älskar att gå i skolan, jag älskar att leka med mina vänner. Jag får utbildning av mina lärare, och jag gillar verkligen att



lära mig, säger Fasil.

Ezana instämmer och säger att han också gillar att lära sig och leka med sina vänner.

### BILDEN AV KRISTNA PROTESTANTER FÖRÄNDRADES

Förutom att ge en trygg skolgång åt barn som Fasil och Ezana, har skolan också blivit ett sätt att visa byn på Jesu kärlek. Även om de flesta i personalen inte är protestantiska kristna, har skolan förändrat hur den lilla gruppen kristna uppfattas bland föräldrar och personal.

Pastorn Yohannes förklarar att skolan är ett sätt att möta förföljelsen, och lyfter fram att det viktigaste är att be. Därefter handlar det om att göra gott mot de som förföljer. Denna kärlek har förändrat många människors uppfattning om de kristna i byn.

– Samhället började erkänna vår skola, och hatet mot oss började gradvis att förändras. Dessutom gillar de det faktum att vi erbjuder gratis utbildning för de fattiga, som inte hade råd att ge sina barn en utbildning, säger Yohannes.

Bland annat finns det föräldrar som tidigare kastade sten på kyrkan, men nu har valt att ha sina barn på skolan.

### ENDAST NÅGRA FÅ ÅRSKURSER

Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd i dag i Fasils och Ezanas by. Som kristna är de fortfarande en minoritet bland människor som inte gillar protestanter, och skolan de går i är liten och täcker bara ett fåtal årskurser. Fasil och Ezana kan därför behöva börja i den offentliga skolan igen efter bara ett par år.

– Om det är möjligt, och om Gud hjälper oss, skulle det vara mycket bättre för våra barn att fortsätta sin utbildning i den här skolan. Jag oroar mig för framtiden, säger Ermias.

Han konstaterar att den offentliga skolan skulle innebära risker för hans barn.

### JULDRAMA FÖR GRANNARNA

Trots utmaningarna kommer den här julen att se mycket annorlunda ut än tidigare år. I stället för att gömma sig från stenkastare som attackerar kyrkan, ser pastor Yohannes, Ermias, Fasil, Ezana och de andra kristna i byn fram emot att fira Jesu födelse i lugn och ro. Familjen Tedesse passar på att nå ut till sina grannar under julen och berätta för dem om hoppet genom Jesu födelse.

Bland annat presenterar de julevangeliet i form av ett drama hemma i sitt hus.

– Högtiden är ett av våra tillfällen att visa Kristus. Vi tänker på det nya livet vi fick, och det här är vårt stora vittnesbörd under den här tiden på året.

Fasil och Ezana är unga, men

” Samhället började erkänna vår skola, och hatet mot oss började gradvis att förändras. Dessutom gillade de det faktum att vi erbjöd gratis utbildning för de fattiga, som inte hade råd att ge sina barn en utbildning.



Pastor Yohannes menar att skolan är ett sätt att bemöta förföljelsen.

de vet redan det viktigaste om julen.

– De kanske inte förstår Kristi djupa mening, men vi berättar för dem på olika sätt att det handlar om Kristi födelse. Eftersom de är barn fokuserar de mest på lekarna och maten som vi förbereder, men vi fortsätter att berätta för dem också. De talar om Kristi födelse på vårt lokala språk, säger pappa Ermias.

### HJÄLP MED PSYKISKA TRAUMAN

Det är tydligt att den verkliga innebörden av julen redan har sjunkit in hos tvillingarna. De vet att Jesu mamma och pappa hette Maria och Josef, och deras förhoppningar inför jul visar på en större förståelse av julens budskap.

– Jag skulle vara glad om alla ville fira jul med oss, säger Fasil.

Ezana fortsätter:

– Jag skulle vara glad om alla gick i skolan med mig.

För tillfället är tvillingarna i trygghet i skolan och Ermias och hans fru behöver inte oro sig för dem. Pastor Yohannes uttrycker sin tacksamhet till Open Doors understödjare, och berättar att skolan hjälper barn att återhämta sig från psykiska trakasserier.

– Många människor har återhämtat sig från psykologiska trauman, många har återhämtat sig från förföljelse och många som fortfarande är förföljda får hjälp. Organisationen stod vid deras sida när de gick igenom många svårigheter och [hjälp]te dem att glömma sina lidanden, säger han.

\*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.



Fasil och Ezana





För familjen Tedesse har situationen förbättrats sedan brobyggarskolan startades. "I skolan som våra barn brukade gå i mötte de förtryck" säger pappa Ermias.

# De spelar Amanda och Viktor i Open Doors ungdomssatsning

Som huvudrollsinnehavare i Open Doors ungdomsserie "Amanda & Viktor" har både Kerstin Andersson och Helmer Hagerius fått anledning att fundera över kristen tro och förföljelse.

– Jag har ju alltid vetat om att det pågår förföljelse, och gjort upp en bild i mitt huvud av det, men det var så mycket mer som jag inte har tänkt på som är förföljelse, säger Kerstin.





**K**erstin och Helmer har precis börjat höstterminen när vi möts upp på ett café i centrala Örebro för att prata om ungdomsserien "Amanda & Viktor". Helmer, som är 16 år, har börjat första året på tekniska programmet, och Kerstin, som är 17 år, har börjat andra året på estetiska programmet med inriktning teater.

– Serien handlar om Amanda och Viktor, och om deras vänskapsrelation. Amanda är kristen och blir förföljd för sin tro, berättar Kerstin.

Hon konstaterar att det var speciellt att gå in i en roll där hon upplevde förföljelse.

– Vi är ju väldigt lyckligt lottade, som aldrig har upplevt förföljelse. Det var väldigt speciellt att sätta sig in i den situationen och ändå tänka sig att det som jag gestaltar, det upplever personer fast så mycket värre.

### SECRET CHURCH SKAPADE FÖRSTÅELSE

Även för Helmer väckte inspelningarna tankar, även om hans karaktär Viktor inte upplever förföljelse på samma sätt som karaktären Amanda.

– Man får reda på mycket. Mycket av det som händer är ju sant, Charlie och Emma (filmskaparna reds. anm.) har ju tagit från saker som har hänt på riktigt. När man tänker på det, då känns det verkligen att det här är hemskt, säger Helmer.

Innan inspelningarna startade bjöds alla skådespelare och andra medverkande in till en Secret Church-gudstjänst på Open Doors kontor. Under samlingen fick gruppen tillsammans med inspiratören Anders S. fira en gudstjänst på det sätt som kristna i hemlighet ofta får göra.

– Vi började med att komma in i ett rum och skulle gömma alla saker som hade kopplingar med kristen tro. Man fick verkligen leva sig in i det, säger Helmer.

Kerstin berättar om hur en skådespelare kom in och låtsades vara en myndighetsperson som slog till Anders, som ledde gudstjänsten.



Kerstin och Helmer berättar om inspelningen av miniserien Amanda & Viktor.

### SPELADES IN VÅREN 2023

Filmspelningen pågick under ett tiotal dagar i februari och mars våren 2023, i miljöer runt om i Örebro.

– Vi hade jättekul, det var kul att spela in och ett kul gäng allihop, kamerateam och skådespelarna och alla, säger Helmer.

Samtalet går mot sitt slut och vi pratar om varför man ska se Amanda & Viktor när den släpps. Både Kerstin och Helmer tror att serien kan skapa en större förståelse för förföljda kristna.

– Jag tror att vi i Sverige tänker mycket: "Det är där borta", i alla fall jag tänkte det innan. Men man får en väldigt stor inlevelse i vad de faktiskt går igenom, säger Kerstin.

Helmer menar att även om situationen i serien är annorlunda mot hur det är på riktigt i Sverige, så kan man ändå känna igen sig i vissa känslor.

– Man kanske känner att man inte vågar vara kristen i skolan till exempel. Men då får man se en serie där några ungdomar verkligen utvecklas och se att det är ok att vara kristen i ett samhälle som inte är kristet. 🙏

” Jag tror att vi i Sverige tänker mycket: "Det är där borta", i alla fall jag tänkte det innan. Men man får en väldigt stor inlevelse i vad de faktiskt går igenom.

KERSTIN

– Den gudstjänsten har nog påverkat mig mest under hela den här inspelningen. Det kändes som att man förstod och kunde tänka hur det är att vara förföljd, berättar Kerstin.

Här hittar du ungdomsserien:  
[www.open-doors.se/amandaochviktor](http://www.open-doors.se/amandaochviktor)





# Roshan och hans familj fick nytt hopp mitt i förföljelsen

I Indien blev Roshan, sju år, hans bror Aarush och mamma Devi utstötta från sin hinduiska släkt efter att de hade beslutat sig för att följa Jesus. Efter att ha blivit bortstötta av andra byar på grund av deras tro, hittade den lilla familjen en kristen gemenskap som tog in dem. Här kan Roshan inte bara hitta vänner, utan också få en utbildning genom en skola som drivs av lokala partners till Open Doors.





## INDIEN

World Watch List 2023

Plats: **11** Poäng: **82**[www.open-doors.se/indien](http://www.open-doors.se/indien)

**R**oshans\* ansikte lyser upp när han lyssnar till sin mamma, Devi\*, när hon pratar om julen.

– Jag är väldigt glad när det är jul. På julen gillar jag att sjunga och att dansa till rörelsesånger, säger Roshan.

Devi berättar:

– Under julen är skolan fylld med julpynt, och barnen lär sig julsånger, och de har på sig sina finaste kläder.

Roshan har mycket att fira nu, men han har också med sig mycket svåra erfarenheter för att vara så ung. För inte så länge sedan kändes tanken på att gå i skolan och ha en kristen gemenskap långt borta.



Roshan i skolan. Utbildningen har gett honom hopp om en bättre framtid.

### SLÄKTEN: "TRON GÖR HEMMET ORENT"

När han och hans bror Aarush\* var små lämnade deras pappa familjen. En tid efteråt tog deras mamma, som var hindu, emot Jesus vilket ledde till att den lilla familjen blev bortstött från resten av släkten.

– De ville ta mina barn ifrån mig. När jag besökte dem släppte de inte in mig. I deras ögon skulle jag göra huset orent på grund av min tro, säger Devi.

Hon och hennes söner hade svårt att hitta en ny by att leva i, eftersom de gång på gång visades bort på grund av sin kristna tro. Men till slut kom de till en avlägsen by där de förstod att många av byborna var kristna. Här byggde de en enkel hydda och Devi började arbeta som städare.





Devi blickar mot en ljusare framtid.

### ”SÅ TACKSAM FÖR VÅRA BRÖDER OCH SYSTRAR”

När Open Doors lokala samarbetspartner fick kännedom om de kristna i den här byn, där de flesta var bortstötta ur andra byar, började de omedelbart att ta reda på hur de kunde ge stöd.

– Jag fick livsmedel som ris, potatis, olja, socker, tvål, kläder till barnen och filter, säger Devi tacksamt.

Open Doors partners såg att barnen från dessa kristna familjer behövde en möjlighet till ljusare framtid. Därför öppnade organisationen en ”brobyggarskola” i byn, ett projekt som ska vara en bro mellan den kristna gemenskapen och samhället runt omkring.

För Roshan blev det här en chans att få en utbildning. Tidigare var det enda han gjorde på dagarna att samlas vid att elda med, bära vatten och vänta på att hans mamma skulle komma hem.

– Jag är oerhört glad. Tack vare brobyggarskolan kan mina barn få nya kunskaper, lära sig skriva och sjunga. Jag har inte råd att skicka dem till en vanlig skola, men den här skolan har gett mina pojkar en möjlighet att studera gratis, säger Devi.

– Jag är så tacksam för våra kära bröder och systrar som har hjälpt oss att få tillgång till brobyggarskolan. Och för lärarna, som lägger ner sin själ i att undervisa dessa små barn, ge dem rätt till utbildning och låta dem veta att Jesus Kristus älskar dem, tillägger hon.

### FÖRÄNDRADE ATTITYDER

För tillfället har skolan 29 elever.

– Som lärare hoppas jag att min skola kan göra framtiden lite bättre för barnen. Jag ber ständigt för dessa barn, att de ska förbättra vår trasiga värld och dela med sig av evangeliet. Sedan brobyggarskolan startade har barnen förändrats mycket, både i hur de lever och pratar med varandra, förklarar Roshans lärare Aarti\*.

Han berättar att även relationerna mellan föräldrarna har blivit bättre efter att skolan startade. För Roshan är

” Som lärare hoppas jag att min skola kan göra framtiden lite bättre för barnen. Jag ber ständigt för dessa barn, att de ska förbättra vår trasiga värld och dela med sig av evangeliet. Sedan brobyggarskolan startade har barnen förändrats mycket, både i hur de lever och pratar med varandra.

Aarti, Roshans lärare

skolan en plats där han får höra att Jesus älskar honom, precis som hans mamma påminner honom om. Han berättar vad han tycker mest om med skolan:

– Jag älskar att spela fotboll. Tack vare den här skolan har jag fått vänner som kan spela med mig. Jag får studera i skolan, det är intressant. Det jag tycker mest om med att vara i skolan är att jag får lära mig alfabetet.

### FIRAR JUL TILLSAMMANS MED ANDRA KRISTNA

Det finns en tid på året som betyder extra mycket för Roshan: Julen.

– Det bästa med att gå i skolan under jul är att jag får sjunga och dansa och fira Jesu födelse med alla, säger han.

Nu när de bor i ett kristet samhälle är julen även en glädjefull tid, som Roshan och hans familj kan fira öppet tillsammans med andra kristna i byn.





Roshan och hans bror Aarush med vänner.

– Alla familjerna kommer samman, sjunger julsånger, lyssnar på Guds ord, lagar mat tillsammans och har en fantastisk tid, säger Devi.

### ”I DAG VET JAG ATT JESUS HÖR MINA BÖNER”

Att befinna sig i ett kristet samhälle betyder mycket för den här lilla familjen, men byn är långt ifrån lyxig – de lever i själva verket i stor fattigdom.

– Det finns ingen elektricitet, inget vatten, inga vägar eller någon hälsovårdsmottagning, säger Devi.

Det är svårt att resa till byn när det regnar och det finns bara två transporter om dagen att utnyttja. Det finns många andra byar där bortvisade kristna familjer bor tillsammans under liknande fattiga förhållanden. Men trots alla utmaningar konstaterar Devi att det kristna livet ger henne glädje.

– Det viktigaste är att Gud inte behöver några offergåvor eller pengar för att älska oss. Han älskade oss så mycket att han betalade det priset på korset. När jag var hindu offrade jag mycket och skänkte pengar för att be för min familj och mina barn. Men i dag vet jag att Jesus hör mina böner och han skickar personer för att hjälpa oss.

Devi fortsätter:

– Jag påminns om min favoritbibelvers som säger ”Tacka Herren för han är god” (Psaltaren 106:1). Jag lär mig tacka Gud i varje situation, för han är verkligen god. Han har gjort goda saker för oss genom Open Doors samarbetspartners. Jag kan se förändringen hos mina barn och hos mig själv. 🤲

\*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.



# Talare från Iran till Open Doors Connect



På Open Doors Connect kommer bland annat Pegah Hovsepian Mehr, en kristen konvertit från Iran, och Al Jensen, en nära medarbetare till broder Andrew, att medverka.

– Jag ser fram emot att få höra vad som sker på de platser där det är extremt svårt att leva som kristen, platser som vi normalt inte hör så mycket om, säger Andreas Eklund, chef för kyrkorelationer på Open Doors Sverige.

**D**en 27-28 januari går Open Doors Connect av stapeln. Huvudtalare är Pegah Hovsepian Mehr och Al Jansen.

– Pegah kommer från Iran, och har erfarenhet av att bli förföljd för sin kristna tro och av att tvingas leva som hemligt kristen. Hon kommer att kunna dela perspektivet att själv vara utsatt, säger Andreas Eklund.

Han konstaterar att även hennes perspektiv som kvinna är viktigt, utifrån att slöjupproren i Iran har varit aktuella det senaste året.

## ARBETAT MED BRODER ANDREW

Open Doors Connect andra huvudtalare är Al Jansen, som har stor erfarenhet av att jobba med förföljda kristna.

– Han har rest mycket med broder Andrew och har varit på många platser där kristna är utsatta för svår förföljelse, och har mött dem och även förföljarnas ledare, berättar Andreas.



Al Jensen

Tillsammans med broder Andrew har Al skrivit sex böcker, bland annat "Bön – där striden utkämpar sig", och "Operation Nineve – 39 dagar med Jona". Andreas ser fram emot att få höra om arbetet på mer okända platser.

– Dels hur det verkligen är att vara kristen på de mest extrema platserna, men också vad Gud gör mitt i det. Och hur det arbete som vi bedriver gör skillnad för våra trossyskon, och att få höra konkreta exempel på hur vår bön gör skillnad.

## RIKTAR SIG TILL VÄSTSVENRIKE

Förhoppningen är att Open Doors Connect ska samla kristna från hela Västsverige och att besökarna ska få beröras av budskapet om den förföljda kyrkan, oavsett vilken bakgrund man har.

– Vi vill stå tillsammans med de förföljda kristna, både uppmuntras av deras vittnesbörd och engageras i bön, säger Andreas.

Under konferensen kommer det att bli fokus på just bön, men även på andra ämnen som till exempel hemligt



## MEDLEMSAVIN KOMMER I JANUARI

Saknar du avin för medlemsavgiften, som brukar komma i oktober? Du kan vara lugn, den kommer att skickas ut till alla medlemmar i januari 2024 i stället. Tack för att du är med och bidrar till att Open Doors blir en röst som hörs! PS. Är du inte medlem än? Besök vår hemsida för mer information:

[www.open-doors.se/medlem](http://www.open-doors.se/medlem)



# OpenDoors connect

TILLSAMMANS MED FÖRFÖLJDA KRISTNA  
VÄRLDEN ÖVER

kristna. På programmet står bland annat seminarium, kvällsmöte och lunch för församlingsledare.

### AVSLUTAS MED EKUMENISK GUDSTJÄNST

Andreas lyfter att det finns ett dubbelt syfte med konferensen, man får både uppmuntra varandra men också bli uppmuntrad själv i sin egen tro.

– Det handlar både om att vi samlar kristna i Väst-sverige till ett möte med kristna som är förföljda och även om att vi får träffa andra kristna som brinner för de här frågorna.

Programmet startar klockan 13 på lördagen den 27 januari och avslutas med en ekumenisk gudstjänst söndagen den 28 januari. Ingen föransmälan krävs till konferensen.

Open Doors Connect är en ny regional konferens som ersätter Open Doors Day och är tänkt att hållas halvårsvis. Konferensen är helt kostnadsfri. Mer information finns på Open Doors hemsida:

[www.open-doors.se/connect](http://www.open-doors.se/connect)



OPEN DOORS

## WORLD WATCH LIST 2024

Den 17 januari släpps World Watch List 2024, den årliga kartläggningen över situationen för världens förföljda kristna. Håll utkik på vår hemsida för att se den nya listan, ta del av trendanalysen och läsa den uppdaterade landsinformationen om varje land.

[www.open-doors.se/wwl](http://www.open-doors.se/wwl)





Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, ger en kort sammanfattning över situationen för kristna i Afrika söder om Sahara.

# Förföljelse i Afrika lyftes

**På inbjudan av Yusuf Aydin (KD) deltog Open Doors i ett seminarium i riksdagen den 18 oktober. På plats fanns Illia Djadi, analytiker från Open Doors, som är baserad i London men ursprungligen kommer från Niger.**

Efter några inledande ord från Yusuf Aydin presenterade Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, temat för dagen. Han berättade kortfattat om hur situationen för kristna i Afrika har förändrats de senaste tio åren, utifrån siffrorna från World Watch List.

Därefter talade Illia Djadi under temat: Kyrkan under

press: Fokus på Afrika söder om Sahara”. Han gav bland annat en överblick över de huvudsakliga aktörerna, där ett nyckelelement är islamistisk ideologi. Inom den sfären finns två huvudgrenar – antingen kopplingar till al-Qaida eller till IS.

– Vi ser en ny religiös undervisning som är mer intolerant, konstaterade Illia Djadi.

## TUSENTALS SKOLOR NEDSTÄNGDA

En av de islamistiska grupperna är Boko Haram, vars namn betyder att västerländska skolor är ”haram”, alltså något som är orent.

– Skolor är för dem [de islamistiska grupperna] synonymt med västerländsk utbildning, förklarade Illia Djadi.

Han betonade att utbildningsväsendet är starkt påverkat i regionen, vilket är en av faktorerna som bidrar till instabiliteten och framväxandet av militanta grupper.

– När vi räknar tillbaka till december 2014, och tittar





# i riksdagen



Illia Djadi, analytiker från Open Doors, under besöket i riksdagen.

fram till slutet av 2022, så ser vi att 14 000 skolor i Väst- och Centralafrika har stängt ner. Bara i Burkina Faso har 6 000 skolor stängt ner.

Enligt Illia Djadi sprider sig våldet från det som kallas Sahelområdet (området mellan Saharaöknen och den tropiska regionen i centrala Afrika) till kustländerna, vilket påverkar bland annat länder som Benin, Togo, Elfenbenskusten och Ghana. Kristna utgör en måltavla för våldet, men även moderata muslimer och skolor utsätts för våld. Kristen närvaro är utplånad i vissa områden, i exempelvis nordöstra Nigeria och norra Burkina Faso.

I slutet av seminariet blev det tillfälle att ställa frågor, och Illia Djadi fick tillfälle att berätta om hur han ser på den (bristande) uppmärksamheten för situationen i Afrika.

– Utvecklingen är dramatisk, men den får inte den rättmätiga uppmärksamheten, om man jämför med Mellanöstern och Afghanistan. Det skapar inga rubriker. Om vi vill skapa trygghet i Europa måste vi börja med Sahelområdet, svarade han. 🌍





# EN JULKLAPP TILL DÖVA BARN I CENTRALASIEN

**E**lnura\* är en kristen tonåring i Centralasien, vilket i sig är en utsatthet. Hon är dessutom döv, och riskerar att hamna utanför samhället. Många som är kristna och döva i Centralasien har svårt att få jobb, och kan inte utbilda sig eftersom de inte kan skriva och läsa.

För att stötta Elnura och andra kristna i hennes situation anordnar Open Doors samarbetspartners teckenspråksträning. Tack vare den kan Elnura nu kommunicera med andra döva barn och vuxna. Hon har även fått en julklapp genom vår samarbetspartner. För dem innebär julklappsutdelningen en viktig möjlighet att nå ut till sin omgivning, inte minst till barn från dövspråkiga kristna familjer.

Naira\*, en lokal kontakt till Open Doors berättar:

– Jag ser verkligen hur Elnura har blivit mer och mer öppen genom den kärlek och uppmärksamhet hon får från den dövspråkiga kristna gruppen. Julklappen visade henne att hon är sedd och älskad, inte bara av oss, utan också av Gud. Det finns så många döva barn som är utanför och som ingen ser.

Genom ditt stöd till Open Doors kan vi, eller våra samarbetspartners visa kärlek och omsorg till våra förföljda syskon på ett väldigt konkret sätt, och unga som Elnura kan få en annan framtid. Tack för din gåva, den behövs och den gör skillnad.

Gud välsigne dig!



Peter Paulsson  
Generalsekreterare Open Doors Sverige

\*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.

## GÅVOBEVIS

Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via vår hemsida: [www.open-doors.se/ge](http://www.open-doors.se/ge) eller på telefon: 019 - 31 05 00.

Märk betalningen:

**"Gåvobevis till förnamn efternamn"**

**"Minnesgåva till förnamn efternamn"**

Vill du göra en insamling till högtidsdag eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på mail: [sweden@od.org](mailto:sweden@od.org) eller telefon.

Då kan vi komma överens om märkning av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in sin gåva.

Vi kan tillhandahålla insamlat totalbelopp om så önskas.

Alla betalningar görs till:

 Swish 900 3054

eller

 Bankgiro 900-3054

Obs! Var noga med märkningen i textfältet.



GE UNGA I DEN FÖRFÖLJDA KYRKAN

## En trygg barndom

Tvillingarna Ezana\* och Fasil\* i södra Etiopien minns dagen då andra bybor kastade sten på deras kyrka. De har själva mött våld. De vet att betyg i skolan kan sänkas, bara för att deras familj är kristen.

I deras by är evangeliskt kristna måltavlor för etiopiskt-ortodoxa kristna och militanta islamister. Skolan var tyvärr ingen frizon för barn vars familjer förföljs.

Räddningen blev en skola som Open Doors samarbetspartner driver. Genom din julgåva kan du skapa en tryggare barndom för barn i förföljelse, som Ezana och Fasil.

EXEMPEL PÅ VAD  
DIN GÅVA GÅR TILL:

För **250 kr** kan ett barn i förföljelse få traumastöd

För **450 kr** kan två familjer som utsatts för våld på grund av sin kristna tro få nödhjälp

För **950 kr** kan ett barn i förföljelse få en säker skolgång under ett år.



9003054

Barn23M



Märk din gåva:  
**Barn23M**

Bankgiro:  
**900-3054**

 **OpenDoors**

SE FILMEN HÄR:



[open-doors.se/barn23m](https://open-doors.se/barn23m)

\*NAMN OCH BILD ÄR ÄNDRADE ÄR ÄNDRAT AV SÄKERHETSSKÅL.  
OM PROJEKTET BLIR Fyllt KOMMER GÅVAN GÅ TILL LIKNANDE PROJEKT DÄR DEN BÄST BEHÖVS.



När du betalar med Bankernas Internetjänst eller Bankgirots Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

### Jag vill stödja mina förföljda syskon!

- Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
- Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning. Du kan inte ändra OCR numret.
- Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
- Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Betalningsavsändare

# OCR

Inbet avgift (ifylls av banken)

Belopp kronor

Öre

• • •

Fyll i det  
BELOPP  
SOM  
BETALAS

**90** SVENSK  
KONTO INSAMLINGS  
KONTROLL

Till bankgirot

900-3054

Betalningsmottagare

Open Doors Sverige

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

#

#

>

9003054#42#

Be för de  
som förföljs

