

# Open Doors MAGASIN

APRIL  
NR 4  
2021

TEMA:

## NIGERIA

- **JEREMIAH VILL  
GE HOPP**  
PASTOR I ATTACKERAD  
KYRKA I NIGERIA  
SIDA 4
- **FULANIFOLKET OCH  
FULANIATTACKER**  
OPEN DOORS REDER UT  
BEGREPPEN  
SIDA 8
- **DÄR SKER STÖRSTA  
SEGRARNA**  
ANDREAS OM PÅSKEN  
SIDA 17



**OpenDoors**

I tjänst för världens förföljda kristna



#### Omslagsbild:

En ung kvinna i nordöstra Nigeria, ett område som ofta utsätts för attacker från Boko Haram.

**Open Doors** är en internationell missionsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

#### Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

#### Open Doors Sverige

Drottninggatan 60


702 22 Örebro

**Telefon:** 019 - 31 05 00

**E-post:** sweden@od.org

 [www.open-doors.se](http://www.open-doors.se)

 [facebook.com/OpenDoorsSE](https://facebook.com/OpenDoorsSE)

 [twitter.com/OpenDoorsSE](https://twitter.com/OpenDoorsSE)

 [instagram.com/opendoorsse](https://instagram.com/opendoorsse)

 [youtube.com/opendoorssverige](https://youtube.com/opendoorssverige)

 [vimeo.com/opendoorssverige](https://vimeo.com/opendoorssverige)

 [opendoorssverige.podbean.com](https://opendoorssverige.podbean.com)

 Bankgiro: 900 - 3054

 Swish: 900 30 54



#### Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

#### Prenumeration:

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa utskick kommer 2021.05.01

ISSN 2000-5962

#### Medlemsavgifter 2021:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbets-sökande: **110 kr/år.**

Personer över 26 år: **210 kr/år.**

Familj/hushåll: **310 kr/år.**



#### Företagsvänner

Avero AB

BMV Studio

Instansia Nordic AB

Närkes energiteknik AB

Paujon

Svanen Fiskeri AB

Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin



# KAMPEN OM AFRIKA

**N**igeria är det enda landet i världen där den kristna befolkningen är utsatt för en extrem förföljelse utan att vara i minoritet. Här är den kristna och muslimska befolkningen ungefär lika stora. I de norra delarna dominerar den muslimska befolkningen och här har man under senare år inrättat sharia-lagstiftning i 12 av landets totalt 36 delstater. Det är också här som terrorgruppen Boko Haram härjar.

Men det är en lång historia som ligger till grund för denna utveckling. Redan 1804 upprättades det muslimska Sokoto-kalifatet med centrum i det som idag är Nigerias norra och centrala delar. Kalifatet uppstod till följd av "Fulanikriget" (ett jihad/heligt krig) som fick stor betydelse, inte bara för Västafrika. Det gav även upphov till en lång rad muslimska stater i övriga Afrika. Icke-muslimska medborgare i Sokoto-kalifatet behandlades i huvudsak som slavar.

Kalifatet trycktes ned under britternas kolonialtid, men har sedan Nigerias självständighet 1960 varit grunden till en förnyad vision om ett ökat islamiskt inflytande. Sedan 1980-talet har kalifatets religiösa ideologi inspirerat flera islamistiska rörelser, inklusive Boko Haram och militanta fulanier. Målsättningen är att islamisera hela landet och föra islam till de södra kuststaterna, som i huvudsak bebos av en kristen befolkning. En liknande strategi finns idag hos närmare 30 militanta islamistiska grupper som målmedvetet kämpar för en islamisering av Afrikas länder.

Nigeria har en mycket stark och strategisk position i Afrika. Landet har kontinentens i särklass största befolkning och överlägset största ekonomi. Därför kan man inte nog poängtera betydelsen av utvecklingen i Nigeria. Ledaren för Open Doors arbete i landet säger att: "Vi är övertygade om att Nigeria är avgörande för Västafrika. Om islam tar över och förgör kyrkan finns inget hopp för Västafrika." Antagligen är det värre än så. Det kan komma att påverka hela Afrika!



**Peter Paulsson**

Generalsekreterare Open Doors Sverige  
peterp@od.org





## NIGERIA

World Watch List 2021

Plats: 9 Poäng: 85

[www.open-doors.se/nigeria](http://www.open-doors.se/nigeria)

# Jeremiah är pastor i Nigeria: "Om vi så skulle dö, är vi i Guds hand"

**Jeremiah tjänar som pastor i centrala Nigeria, ett område där kristna lever med ständig risk för attacker. För ett år sedan drabbades hans egen by.**

**– När vi somnar på kvällen vet vi aldrig säkert om vi ska leva till morgonen, säger han.**

Pastor Jeremiah har på sig en ljusbrun skjorta med golden retrievers på. Hans röst låter som en herderöst, vänlig men bestämd, när han beskriver de smärtsamma minnena av attacken mot hans by i april 2020. Bakom attacken låg militanta fulaniherdar (läs mer på sidorna 8 och 9).

– Vi har vädjat till regeringen att ingripa, men de har ingenting gjort. Vi fortsätter be att de militanta fulanikrigarna ska komma på bättre tankar eftersom en del av dem tvingats med i striderna mot sin vilja, medan andra har förhärdat sina hjärtan för att göra det som är ont, men ingenting är omöjligt för Gud, säger pastor Jeremiah.

Pastor Jeremiahs by i Kufanaområdet ligger avsides till och är därmed extra sårbar för attacker. Här finns inte någon elektricitet, inga borrhade brunnar med rent vatten och inga vägar. Allt är dessutom inbäddat i skog.

## FULANIKRIGARNAS ATTACK

Den 23 april 2020 klockan fyra på eftermiddagen hände det som byborna hade fruktat för.

– Vi hörde gevärseld alldeles i närheten. Därför sa vi till våra kvinnor och barn att bege sig till närmaste stad medan vi män stannade kvar och vaktade, berättar pastor Jeremiah.

Ungefär en kvart senare omringades byn av beväpnade fulanikrigare. Många av angriparna var storväxta och hade uniform. De kom med automatvapen och sköt på alla de såg. De hade facklor för att bränna ner byn. Byborna hade inte en chans att försvara sina hem, utan tvingades fly. En del sprang långt in i skogen, andra in bland klippan och somliga försökte springa till närmsta stad.

– De fanatiska fulanikrigarna sköt efter mig när jag sprang, säger pastor Jeremiah.

En del av de kristna byborna lyckades inte sätta sig i säkerhet utan fick sätta livet till. De militanta fulanimännen gick från hus till hus och stack allt i brand. De gick dessutom in i pastor Jeremiahs kyrka. Där staplade de plaststolar ovanpå träbänkarna





A photograph of a man sitting on a pile of rubble in a destroyed building. He is wearing a light-colored shirt and blue pants. The background shows the remains of a structure with large, reddish-brown pillars and a partially collapsed roof. The lighting is bright, suggesting daylight.

## ”NÄR VI KOM TILLBAKA PÅ MORGONEN SÅG VI BARA **ELD OCH RÖK** **SOM STEG FRÅN** **HUSEN”**

som församlingen sitter på under gudstjänsterna. De satte eld på stolarna i förhoppning om att träbänkarna också skulle ta eld, så att kyrkan skulle bli övertänd och att taket skulle brinna upp. Märkligt nog tog bänkarna inte eld.

– I sin gudomliga omsorg tillät Gud bara plaststolarna att brinna och smälta i stället för att antända träbänkarna och taket, berättar pastor Jeremiah.

### LIVET EFTER FÖRLUSTEN

Morgonen därpå, när angrifarna gett sig av, återvände pastor Jeremiah och de andra till byn för att överblicka skadorna.

– När vi kom tillbaka på morgonen såg vi bara eld och rök som steg från husen och spannmålsförråden. De som var med började släckningsarbetet för att rädda spannmålen, för att ha något att äta åtminstone de närmaste dagarna.

Hela lager av husspillror, tegelstenar och bränd korrugerad plåt låg i högar överallt i byn. Hemmen stod kala och saknade tak, och lermurarna hade sotfläckar från bränderna.

Pastor Jeremiah står utanför sitt hem. Fortfarande finns bara en dörrkarm men ingen dörr. Taket är borta och marken är täckt av sot.

– Detta gjorde de för att de vill lägga beslag på det här området, härifrån och långt in i skogen. Men Gud tillät inte att det skedde.

### ÖKAD FÖRFÖLJELSE

Pastor Jeremiah går in i sitt hem, lägger händerna på de numera sköra väggarna och bryter loss lite bråte med fingrarna. Den här sortens våldsamma förföljelser är vardagsmat för många kristna i Nigeria, som är nummer 9 på World Watch List 2021 över de länder där det i dag är farligast att vara kristen. Mitt under coronapandemin har de dödliga angreppen blivit fler i området.

– Förut pratade vi fritt och otvunget med fulanimännen, men nu har vi blivit som en orm och en människa – när man ger en orm sin hand blir man biten. Det här känns tungt för oss i dag, berättar pastor Jeremiah.

Trots den fruktansvärda attacken fortsätter pastor Jeremiah att vara herde för sin församling. Han vill ge dem hopp och påminner dem om att de har överlevt tack vare Guds nåd, och Herren har fortfarande en plan för deras liv. En plan som förhålligars hans namn.

– Vi ska ge Gud äran. Han lever och ska hjälpa oss. Precis som en höna breder ut vingarna för att skydda sina små.





Fruktan för fler attacker ligger alltid i luften, men pastor Jeremiah säger att de kristna aldrig har kämpat med vapen i hand.

– Om vi så skulle dö, är vi i Guds hand, säger han.

### ETT I KRISTUS

Open Doors har hjälpt pastor Jeremiah och andra kristna i trakten av Kufana med livsförnödenheter, medicin och byggnadsmaterial. Dessutom har de fått andligt stöd och traumavård.

– Hade ni inte kommit så hade vi lidit ännu mer. Vi säger tack å mitt folks vägnar till er i Open Doors, säger pastor Jeremiah.

Han berättar att stödet har visat på enheten i Kristus.

– Gud har låtit oss få gemenskap med varandra, berättar pastor Jeremiah och talar direkt till kristna som har bett för deras by och skickat hjälp.

Han fortsätter:

– Trots alla våra olikheter är vi ett i honom.

De kristna i Kufana är inte ensamma. I Nigeria och Afrika söder om Sahara finns hundratusentals kristna som riskerar livet varenda dag, när de lever ut sin tro på Jesus i trakter som är fientliga till evangeliet. De har akuta behov av stöd, traumabehandling, lärjungaträning och nödhjälp.

# Alla fulani är inte militanta **men de militanta är ett hot mot kristna**

**Allt oftare nämns folkgruppen Fulani i samband med Open Doors reportage, nyheter och böneämnen från Nigeria. Men vilka är de egentligen? Och på vilket sätt påverkar de den kristna befolkningen i Nigeria?**

Fulanigruppen utgör drygt 6 procent av Nigerias befolkning. Det är ett muslimskt herdefolk, som framför allt finns i ett flertal västafrikanska länder. Nigerias president Muhammadu Buhari är till exempel en av dem som tillhör Fulani-folket.

I centrala Nigeria trängs kristna undan av fulaniherdar, som i sin tur drivs söderut på grund av att Saharas södra kant förflyttas allt mer söderut. De kristna blir av med sin jordbruksmark och riskerar att dödas.

Det är inte alla fulaniherdar som är tar till våld på det här sättet, men det finns militanta grupper inom fulanifolket som riktar in sig speciellt mot kristna. I många områden är det tydligt att kristna utgör en särskild måltavla. Kyrkor bränns och kristna grupper blir brutalt angripna, samtidigt som den muslimska befolkningen i samma område – som till stor del lever i fred med sina kristna grannar – oftast lämnas i fred. Våldsvågen har nått delar av landet som man tidigare trodde var säkra, som till exempel delstaten Plateau i centrala Nigeria. Det finns rapporter om att det har skett attacker även i sydöstra och i sydvästra Nigeria.

Till skillnad mot Boko Haram, som vill upprätta ett islamistiskt styre i landet, har fulaniattacker ofta

mer lokala markanspråk. Dock handlar det inte om enstaka markkonflikter som eskalerar i våldsuttryck, utan de beväpnade fulanigruppernas agerande visar på strategiska operationer som har dödat och fördrivit tusentals kristna.

Även om den religiösa aspekten ofta är den tydligaste, finns det även andra orsaker bakom attackerna, till exempel ekonomiska förklaringar. Klimatförändringar, miljöförstöring och en allt större befolkning har drivit fulaniherdarna söderut i Nigeria.

Oroligheterna innebär stora påfrestningar på relationerna mellan herdar och bönder, och utnyttjas av politiska och religiösa ledare som vill se en islamisering av samhället. Regeringen har inte kunnat stoppa förföljelsen av kristna i området, och förlusterna för de kristna i de ofta blodiga attackerna är mycket stora.

## **OPEN DOORS ARBETE I NIGERIA**

Open Doors arbetar genom samarbetspartners för att stötta och utrusta kristna från framför allt norra Nigeria. Arbetet handlar om till exempel olika slags träning som förföljelseförberedande kurser, pastorsutbildning och barnverksamhet. Det innebär även bibeldistribution, själavård och juridiskt stöd, samt sociala insatser som bland annat nödhjälp, inkomstgenererande projekt och stöd till kristna skolor.



### NORRA BÄLTET

Majoriteten är muslimer  
Sharialagar

### MITTENBÄLTET

Blandat mellan kristna  
och muslimer

### SÖDRA BÄLTET

Majoriteten är kristna



## Antal dödade i attacker av fulani mellan 1997 och 2015

Källa: [myknowledgeresources.com/2018/01/13/nigeria-verges-genocide-amid-new-wave-brazen-attacks-fulani-herdsmen/](http://myknowledgeresources.com/2018/01/13/nigeria-verges-genocide-amid-new-wave-brazen-attacks-fulani-herdsmen/)

437  
Attacker  
0 - 30  
Dödade

16  
Attacker  
30 - 60  
Dödade

2  
Attacker  
60 - 90  
Dödade

5  
Attacker  
90 - 120  
Dödade

1  
Attack  
120 - 150  
Dödade



# Amina överlevde två attacker

**Boko Haram har länge spridit skräck och terror i norra Nigeria. En av dem som bär på sorg och traumatiska minnen efter gruppens attacker är Amina. Hennes make dödades och själv var hon under en period kidnappad av gruppen. Men en tro fast rotad i Guds ord har burit henne.**

Varning: Reportaget innehåller våldsamma detaljer.

Maiduguri, huvudstad i delstaten Borno, Nigeria, har alltid kallat sig för "fridens hem". Men alltsedan 2009, då Boko Haram startade, är friden försvunnen och fruktan råder.

I den här staden bor Amina. Hon och hennes make Daniel, deras fyra söner och en dotter var aktiva medlemmar i en kyrka i Maiduguri. När Boko Harams uppror tog fart i området hade de ingen tanke på att ge sig av.

– Tack och lov att jag kunde min Bibel och att den inte dolde någonting om förföljelse för oss. Vad som helst kan hända, när som helst. En kristen ska inte vara rädd.

## "I MORGON TILLHÖR INTE DIG"

På kvällen den 2 oktober 2012 var familjen hemma på kvällen.

– Min man mådde inte så bra och ville sova utomhus. Jag gjorde iordning en säng på bakgården. Barnen tittade på TV.

Plötsligt bankade det på dörren. Barnen försökte varna sina föräldrar, när de såg Boko Haram-anhänga-

re tvinga sig in. Men det var inte mycket de kunde göra åt den tumultartade situationen med de beväpnade männen.

– De befallde pojkarna att ligga ner på golvet och jag såg även att de tog in min man i huset, berättar Amina lugnt.

De band deras händer bakom ryggen.

– De tog allt, alla våra dokument, våra kläder, till och med mina barns kläder. De fyllde upp bilarna med vad de kunde.

## "IDAG ÄR DAGEN DIN, MEN INTE MORGONDAGEN."

Sedan sa en av dem till Daniel: "Idag är dagen din, men inte morgondagen." Angriparna befallde männen att förneka Kristus, men de vägrade.

– De slaktade min man, säger Amina.

Daniel dog med en bön till Jesus på sina läppar. Därefter skar de halsen av Aminas äldsta son Daniel, sedan Manga, den näst äldste. När de kom till tredje sonen, Kambu, började de diskutera om de kunde döda honom, eftersom han kanske var för ung för att mördas enligt deras lagar.

– De tog fram hans kläder och insåg att han var för liten, befriade hans händer och lät honom gå in.



## ÖVERLEVDE MIRAKULÖST

Strax efter det försvann angrifarna. Amina visste att Daniel var död, men hoppades att man på något sätt kunde rädda hennes söner, som hade förlorat mycket blod. Några vänner kom till Aminas hjälp och tog med sig hennes söner till sjukhuset. De överlevde mirakulöst, med djupa ärr i sina nackar där Boko Harams knivar hade skurit igenom hud, vener, senor och ben.

– Först var vi generade över ärren. Ni vet, det är sådant som drar till sig uppmärksamheten. Men senare insåg vi att de var ett vittnesbörd. Det är ett bevis på att Gud finns, säger Manga.

Amina upplevde allvarlig posttraumatisk stress och depression efter Daniels död. Men hon fick hjälp att bearbeta upplevelsen och lärde sig med tiden att leva utan sin make.

Boko Haram var dock inte färdig med henne än.

## FÅNGEN I SAMBISASKOGEN

Nästan fem år senare, den 20 juni 2017 reste Amina med en grupp män och kvinnor till en begravning. Plötsligt besköts minibussen. När skottlossningen upphörde hade chauffören och alla män i bussen dödats. Amina skottskadades och blev medvetslös. När hon vaknade upp igen befann hon sig i Sambisaskogen, i Boko Harams fångenskap. Tillsammans med andra kvinnor tillbringande hon mycket av sin tid de följande veckorna i bön och fasta.

Många års bibelstudier hjälpte Amina att hålla kvar sin tro. Samtidigt fanns det stunder när de var rädda, speciellt när Nigerias beväpnade styrkor ökade sin närvaro i Sambisaskogen.

– En gång fälldes en bomb och det brann överallt. Då var vi rädda.

– Vi var där under svårigheter, trauma, hunger och fruktan. Jag sa alltid till Gud: ”Gud, jag känner inte djävulen. Det är Dig jag känner. Så ta ansvaret.”

Till slut befriades kvinnorna.

– Folk välkomnade mig och var väldigt upprymda, mina barn och deras vänner, människor från vår kyrka och grannar. De kom och huset blev fullt. Jag gick in i rummet, böjde knä och bad innan jag gick ut igen och tackade alla.

## NYTT HOPP

För Amina har stödet från Open Doors betytt mycket.

– Open Doors har varit till stor hjälp. Speciellt den första gången när de gav mig traumabehandling. En som har varit med om så mycket har också mycket att bearbeta.

Amina fick även hjälp med att slutföra återuppbyggnaden av sitt hus, samt nödhjälp under covid-19-pandemin.

– Open Doors hjälpte mig att inse Guds kärlek, kanske speciellt genom traumabehandlingen, men också genom det andra. Ni visade kärlek genom att ta hand om dem som lider, de som har trauman och de som är i svårigheter. Ni får dem att inse att Gud fortfarande lever.



## TIOÅRS DAGEN FÖR KRIGET

SYRIEN – I mitten av mars uppmärksammades tioårsdagen sedan kriget i Syrien startade. Sedan kriget bröt ut har två tredjedelar av den kristna befolkningen i landet flytt, vilket innebär allvarliga konsekvenser för kyrkorna i Syrien. De har även påverkats på andra sätt.

– Nu har vi fullt upp med att hjälpa människor med mat, vatten, kläder, mediciner och andra behov. Vår uppgift har förändrats, tidigare hade vi framför allt en andlig uppgift, säger biskop Demetrios.

## PANDEMIN SVÅR FÖR KVINNLIGA KONVERTITER

INTERNATIONELLT – En stor ökning av våld mot kvinnor som har konverterat till kristendomen har skett under coronapandemin. Det visar Open Doors rapport över könsbaserad religiös förföljelse. Ökningen gäller både psykiskt och fysiskt våld.

– Vi vill få lagstiftare att börja förstå det förtryck som kristna kvinnor i världen utsätts för, när de fredligt försöker leva ut den tro de själva har valt, säger Helen Fischer, en av författarna bakom rapporten.

## STÖD FÖR KIDNAPPAD PASTOR

SVERIGE – I mitten av februari lämnade Open Doors Sverige över nästan 1100 namnunderskrifter till den malaysiska ambassaden i Stockholm, till stöd för den försvunne pastorn Raymond Koh. En oberoende utredning visar att han fördes bort av en specialstyrka inom polisen.

Open Doors vill nu bland annat att Malaysias inrikesminister ska engagera sig i fallet.

– Vi vill att de lagar som finns i Malaysia ska efterlevas för landets samtliga invånare, säger Peter Paulsson, generalsekreterare i Open Doors.

**5**

SÅ MÅNGA ÅRS FÄNGELSE FICK EN KRISTEN FYRABARNSPAPPA I ALGERIET, EFTER ATT HA ANKLAGATS FÖR HÅDELSE FÖR ETT INLÄGG PÅ SOCIALA MEDIER TRE ÅR TIDIGARE.



## ORO EFTER MILITÄRKUPP

MYANMAR – Militärkuppen i Myanmar den 1 februari har lett till en orolig situation för landets befolkning, däribland kristna. I vissa områden, som i de större städerna, har kyrkor fått stänga ner både fysiskt och digitalt, men i mindre samhällen och på landsbygden kan kristna fortfarande mötas.

– Alla är rädda. Jag firade gudstjänst med bara ett fåtal, och ändå var jag rädd för att myndigheterna skulle dyka upp och stoppa gudstjänsten, säger pastor Thura\*.

Jan Vermeer, kommunikationsansvarig för Open Doors verksamhet i Asien, berättar att varken militärregimen eller protestanterna visar några tecken på att backa.

– Ju mer oroligheterna ökar, desto mer ökar även förbönsbehovet. När våldsamheterna blir allt större hamnar kristna i kläm och vi känner oro för deras säkerhet, säger han.

Med restriktioner både fysiskt och digitalt, utgångsförbud nattetid och uppkopplingar som stängs ner, får kristna anpassa sig till en ny verklighet.

– Kristna hittar nya vägar för att vara salt och ljus mitt i den här tiden, och fortsätter att uppmuntra varandra, berättar Jan Vermeer.

Myanmar hamnade på 18:e plats på World Watch List 2021.





## Glädje och hopp efter påvens besök i Irak

För en knapp månad sedan, den 5-8 mars, gjorde påven ett uppmärksammat besök i Irak.

– Vi hoppas att besöket blir början på någonting nytt, säger fader Martin från Bagdad.

Landets kristna har utsatts för allvarlig förföljelse sedan början av 2000-talet, inte minst på grund av IS. För dem är därför besöket en viktig uppmuntran.

– Det här är första gången i mitt liv som jag ser något stort hända för kristna i Irak. Att få mötas som kristna – gudstjänsten var helt fantastisk. Det var bara glädje, säger en av landets unga efter besöket.

Även kristna utanför den katolska kyrkan uppskattade besöket.

– Människor har saknat den här glädjen. Befolkningen hungrar efter fred och jag hoppas att det här besöket ska bidra till det, säger en protestantisk kristen.

Många hoppas att påvens möten under vistelsen i Irak, bland annat med den shiitiska ledaren Ali Al Sistani, ska leda till att förföljelsen i landet minskar. Landets kristna har de senaste åren minskat rejält i antal, från drygt en miljon år 2003 till dagens cirka 175 000.

# Open Doors årsmöte 2021

**Lördag den 10 april vill vi välkomna dig som är medlem i Open Doors till årsmöte. I år sker det digitalt klockan 10.00.**

Mer information finns på [www.open-doors.se/arsmote](http://www.open-doors.se/arsmote). Anmälan sker via mejl till [sweden@od.org](mailto:sweden@od.org), eller via brev till **Open Doors, Drottninggatan 60, 702 22 Örebro**. Vill du medverka i årsmötet måste du bifoga en mejladress, så sänder vi en möteslänk till dig. Anmälan behöver vara Open Doors tillhanda **senast den 7 april**.

**Varmt välkommen!**



## Vill du be att muslimer möter Jesus under ramadan?

Var en del av bönerörelsen **”30 dagar”**. Vi ber om hopp, frälsning och Guds övernaturliga ingripande, under den tid då många muslimer uppriktigt söker Gud.

I böneguiden **”30 dagar i bön för den muslimska världen”** finns en kortare text samt specifika böneämnen att läsa varje dag, under perioden **13 april till 12 maj**.

Häftet kostar **20 kronor styck** och kan beställas via Open Doors hemsida [www.open-doors.se/resurser/bocker](http://www.open-doors.se/resurser/bocker). För att få hem böneguiden innan den 13 april behöver beställningen göras så snart som möjligt.

Tips! Det finns mängdrabatter, ifall du vill beställa häftet till flera i din bönegrupp eller församling.

I år finns också möjligheten att ladda ner appen med **”30 Dagar i bön”** till din smartphone.





# Detta har hänt på Sociala medier



När vi **16 februari**, på Kim Jung-IIs födelsedag, uppmärksammade de kristnas situation i Nordkorea blev det inlägget på vår Facebook-sida det som nådde flest under januari och februari.



Den **11 februari** besökte vi Malaysias ambassad. När vi postade en bild efter vårt besök blev den det inlägg som ni gillade mest på Instagram under januari och februari.



Det inlägg på Instagram som fick er att kommentera flitigast var när vi skrev om hur militärkuppen i Myanmar påverkar de kristna i landet och uppmanade till bön.



Visste du att vi **varje söndag** publicerar söndagens bön på både Facebook och Instagram, en bön som du kan ta med till din församling eller be för i din enskilda andakt.





Skicka en uppmuntrande hälsning till

# Hajaratu

**Hajaratu är en ung kristen änka från Nigeria. Hennes man dog av en sjukdom 2019 och hon blev ensam med ansvaret för barnen.**

Natten till den 10 juli 2020 intog militanta fulanimän hennes by. Hajaratu överlevde, men förlorade sin lilla dotter under flykten över en flod.

Hon blev av med alla sina ägodelar, sädesförråd, djur och en del av sitt hem. Hajaratu försöker nu hantera förlusten av dottern, samtidigt som hon måste försörja resten av familjen och ge den trygghet.

Visa Hajaratu att hon inte står ensam i den tuffa situationen genom att skriva en uppmuntrande hälsning till henne.

***Skrivkampanjen pågår fram till den 30 juni 2021.***

Skicka din hälsning i ett kuvert till:

**Open Doors**

Drottninggatan 60  
702 22 Örebro

Fler skrivkampanjer hittar du  
på vår hemsida:  
[www.open-doors.se/skriv](http://www.open-doors.se/skriv)



## VÄGLEDNING FÖR BREVSKRIVNING:

- Hajaratu pratar inte engelska, så vykort och teckningar är särskilt uppskattade.
- Du får gärna använda följande mening: "Zuwa ga Hajaratu, Mungode sosai yadda kika baiyana sheda mana labarinki. Wannan abin ya albarkaceni kwarai da gaske. Inayi miki adu'a. Nagode." Det betyder "Kära Hajaratu, tack för att du delar ditt vittnesbörd med oss. Det har varit till stor välsignelse för mig. Jag ber för dig och din familj."
- Nämn inte Open Doors.
- Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men inte din adress eller ditt fullständiga namn.
- Skicka inga pengar.
- Visa respekt: Undvik att skriva om personens förlutna eller välsignelserna i ditt eget land.
- Skriv inte något negativt om landets religion eller regering.





Andreas Eklund har varit engagerad i Open Doors arbete sedan början av 2000-talet. Han var en nyckelperson i arbetet med att starta upp den svenska organisationen och var aktiv i styrelsen. I dag leder han arbetet med att bygga relationer till kyrkor och församlingar i Sverige.

I botten är han utbildad teolog och pastor. Andreas kommer att dela undervisning om vad Bibeln säger om förföljelse och vad vi kan lära oss ifrån den förföljda kyrkan.

## Ifrån död till liv

**V**i står nu mitt i påskens drama där vi påminns om hur Jesus dog för oss och återuppstod. Det ligger många skatter gömda i det faktum att Jesus verkligen uppstod. Paulus skriver att **"om Kristus inte har uppstått, då är [...] ertro meningslös."** (1 Korintierbrevet 15:14) Tänk att Gud sände sin son till världen för att betala priset för all vår synd. Där besegrades allt mörker, döden och djävulen. Det gör att vi har ett verkligt och levande hopp idag!

Påskens budskap rymmer fler sanningar. Där avslöjas olika principer i Guds rike och hur Gud arbetar. I svaghet, förnedring och utsatthet, övergiven av Gud, vinner Jesus den största segern. Ingen kristen är övergiven av Gud, men i svaghet, förnedring och utsatthet sker de största segrarna i Guds rike. Där kristna är trängda och förföljda blir Guds rike synligt. För **"denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss."** (2 Korintierbrevet 4:7)

Jag blev påmind om detta när jag för 1,5 år sedan mötte Eric Lee\*, som arbetat för Open Doors i Kina i nästan 40 år. Vid ett tillfälle sa han att svaghet och offer är helt nödvändiga för att evangeliet ska bli synligt. När vi älskar dem som hatar oss och är beredda att gå så långt att vi utlämnar oss, tappar kontrollen och inte längre är bekväma, då blir evangeliet synligt i vår svaghet.

Woo\*, en kristen kvinna, satt inspärrad på en av de mest hemska platserna på jorden, ett fängelse i Nordkorea. Hon lyckades fly, men berättar om de fruktansvärda förhållandena de utsattes för. Den enda mat de fick var en sked ris per dag. Många var så hungriga att de åt allt de kom över. En dag upplevde Woo\* att den helige Ande manade henne att ge bort sin portion ris. Hon började förhandla med Gud. Hon ville inte ge riset. Hon ville inte uppleva plågan att svälta ihjäl. Men till sist en dag gav hon sitt ris. Kvinnan som fick det tittade överraskat på henne med tårar i ögonen: **"Varför ger du mig ditt ris? Det är ju allt du har?"** Det ledde till att Woo\* fick dela evangeliet med denna kvinna, som tog emot Jesus.

Liksom Jesus lämnade sina gudomliga privilegier för att offra sig och dö, är vi kallade att i hans efterföljelse dö från våra privilegier och offra för att fler människor ska få del av evangeliet. Jim Elliott, en missionär som blev martyr i Ecuador sa: **"Den är ingen dåre som ger [sitt liv,] något han inte kan behålla, för att få det han inte kan förlora."** **"Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. [...] Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära."** (2 Korintierbrevet 4:10,14-15)



# Bär våra förföljda syskon i bön under påsken

Påsk är en tid då kristna är extra utsatta, eftersom de samlas för att fira Jesu död och uppståndelse. I samband med att vi står inför högtiden då vi får sätta Jesus i centrum, påminns vi om till exempel attentatet på Sri Lanka på påskdagen 2019. Ett attentat som krävde 253 personers liv, varav många var gudstjänstbesökare. Kom ihåg våra förföljda syskon lite extra nu under påskhelgen. Här nedan finns några specifika böneämnen:



## BANGLADESH

Be för kristna i Bangladesh under påsk. Det är alltid riskabelt för minoriteter i landet att fira religiösa högtider. När många samlas, som vid påsk, skapar det tillfälle för extremister att utföra attacker. Be att myndigheterna ska vidta åtgärder för att öka säkerheten för kristna.



## INDONESIEN

På många håll i världen råder fortfarande restriktioner för hur människor kan fira gudstjänst. Be för kristna i Indonesien, där man är rädd för att depressioner ska följa i restriktionernas spår. Be speciellt för dem som känner sig isolerade och ensamma, att de ska få hopp trots omständigheterna.



## NORDKOREA

Be för hemligt kristna i Nordkorea. Om det kommer fram att de firar påsk är risken mycket stor att de fängslas, i värsta fall att de dödas. Be att Gud ska beskydda dem och stoppa omgivningen från att rapportera dem. Be att Jesus namn ska kunna lyftas högt under påsk, även i ett utsatt land som Nordkorea.



## MYANMAR

I Myanmar är det vanligt bland kyrkor att anordna barn och ungdomsläger under påsk. Be att mindre samlingar ska bli möjliga, trots pandemin. Be att myndigheterna inte ska sätta käppar i hjulet för de kristna sammankomsterna, som ibland får restriktioner som inte buddhistiska möten får.



# Sarata\*

är en av  
många  
hotade  
kristna i  
Kamerun

**S**arata är en av de kristna som har drabbats oerhört hårt av Boko Harams framfart. Hennes by i Kamerun attackerades vid flera tillfällen av den ökända islamistiska gruppen, vilket gav hennes make hjärtproblem på grund av stress. 2014 fick han en hjärtattack som tog hans liv.

– När han dog blev vi lämnade kvar utan någonting. Vi hade inte ens tillräckligt med mat, det enda vi upplevde var lidande, säger Sarata.

Det ensamma försörjningsansvaret för de sex barnen blev tungt för Sarata. Familjen fick inkomster genom ett jordbruk en bit hemifrån, men hela tiden fanns rädslan där att Boko Haram skulle attackera dem. I september 2019 besannades deras oro. En dag när de var på väg till jordbruket sprang barnen före. En stund senare passerade Boko Haram-soldater Sarata och kort därefter hörde hon gevärsskott.

Sarata möttes snart av beskedet att hennes 16-åriga dotter Lydia hade blivit skjuten, efter att hon hade gjort motstånd när soldaterna försökte kidnappa henne.

Genom ditt stöd har Open Doors kunnat hjälpa Sarata efter de traumatiska händelserna, bland annat så att hon har kunnat köpa mat och betala sina barns skolgång. Men hon har fortfarande en bit kvar på vägen i sin bearbetning och är i behov av traumabehandling. Sarata behöver även få hjälp att långsiktigt kunna skapa sig en tryggare situation för sig och sina barn.

Vi vill stå med henne, och andra kristna som kämpar för att kunna hålla sin tro och sina församlingar vid liv. Tack för ditt bidrag till arbetet.



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige

## GÅVOBEVIS

Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via vår hemsida: [www.open-doors.se](http://www.open-doors.se) eller på telefon: **019 - 31 05 00**.

Märk betalningen:

**"Gåvobevis till förnamn efternamn"**


**"Minnesgåva till förnamn efternamn"**

Vill du göra en insamling till högtidsdag eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på mail: [sweden@od.org](mailto:sweden@od.org) eller telefon.

Då kan vi komma överens om märkning av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in sin gåva.

Vi tillhandahåller en lista på gåvogivare, samt insamlat totalbelopp.

Alla betalningar görs till:

 **Bankgiro 900-3054**

eller

 **Swish 900 3054**

Obs! Var noga med märkningen i textfältet.





**Open Doors**Drottninggatan 60  
702 22 Örebro

# Låt livet återuppstå

**F**lera länder i Afrika söder om Sahara utsätts för attacker från olika militanta grupper. Kristna är ofta måltavla för attackerna, som ödelägger och förstör byar, kyrkor och liv. Genom en valfri gåva kan du ge påskens budskap om hopp till dem. Låt livet återuppstå!

## 400 kronor

ger en kristen familj som har tvingats fly mat för en månad

## 800 kronor

ger självårdsutbildning till en person, som i sin tur kan hjälpa många förföljda kristna som har upplevt ett trauma

## 1 300 kronor

ger avgörande lärjungaträning till en församlingsledare i en mycket utsatt position

Swish: **900 30 54** | Bankgiro: **900-3054**

Märk din gåva "HoppAfrikaM"

