

# OpenDoors MAGASIN

AUGUSTI  
NR 8  
2020

TEMA:

## INDIEN - EN ORUBBLIG TRO

- **RUPA VILLETJÄNA GUD**

FÖRKASTADES AV  
SIN PAPPA

- **"FÖRFÖLJDA KRISTNA  
ÄR VANLIGA MÄNNISKOR"**

EN FÄLTARBETARE BERÄTTAR

- **TACK ALLA BARN!**

UNGA I CENTRALASIEN  
FICK TECKNINGAR



**OpenDoors**

I tjänst för världens förföljda kristna



#### Omslagsbild:

En man i en by i centrala Indien. Landet ligger nu på plats tio på World Watch List och förföljelsen mot kristna beror framför allt på radikal hinduism.

**Open Doors** är en internationell missionsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

#### Open Doors målsättning är:


- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

#### Open Doors Sverige


Idrottsvägen 16  
702 32 Örebro

**Telefon:** 019 - 31 05 00


**E-post:** sweden@od.org

 [www.open-doors.se](http://www.open-doors.se)


 [facebook.com/OpenDoorsSE](https://facebook.com/OpenDoorsSE)

 [twitter.com/OpenDoorsSE](https://twitter.com/OpenDoorsSE)

 [instagram.com/opendoorsse](https://instagram.com/opendoorsse)

 [youtube.com/opendoorssverige](https://youtube.com/opendoorssverige)

 [vimeo.com/opendoorssverige](https://vimeo.com/opendoorssverige)

 [opendoorssverige.podbean.com](https://opendoorssverige.podbean.com)

 Bankgiro: 900 - 3054

 Swish: 900 30 54



SVENSK  
INSAMLINGS  
KONTROLL

#### Open Doors är godkänd för skattereduktion.

Läs mer: [www.open-doors.se/skattereduktion](http://www.open-doors.se/skattereduktion)

#### Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

#### Prenumeration:

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa utskick kommer 2020.09.01

ISSN 2000-5962

#### Medlemsavgifter 2020:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbets-sökande: **110 kr/år.**

Personer över 26 år: **210 kr/år.**

Familj/hushåll: **310 kr/år.**

#### Företagsvänner

Avero AB

BMV Studio

Instansia Nordic AB

Närkes energiteknik AB

Paujon

Svanen Fiskeri AB





# ENDAST SANNINGEN SEGRAR

Det är snart 40 år sedan jag besökte Indien första gången. Som ung man åkte jag frimodigt dit i missionens tjänst och tillbringade ett halvår där, övertygad om att göra skillnad på denna hinduiska subkontinent. Min missionsiver inspirerades av landets valspråk: "Endast sanningen segrar". Besöket satte djupa spår. Trots att mitt pass i dag har stämplor från världens alla hörn, konstaterar jag alltså att intensiteten av alla intryck under ett besök till Indien saknar motstycke.

Indien var också det land som i synnerhet satte präglet på inledningen av min tjänst med Open Doors. I augusti 2008 övergick anklagelserna mot kristna i delstaten Odisha (Orissa) till handgripligt våld. 365 kyrkor vandaliserades och 54 000 kristna tvingades fly från sina hem. Händelserna fick stor uppmärksamhet och blev början på en upptrappad förföljelse av landets kristna. Open Doors årliga rapport över utsattheten av världens kristna (World Watch List) visar att poängsatsen för Indien mer än fördubblats (113 procent) sedan 2011. Under perioden har den totala poängsumman ökat varje år och Indien ingår numera i kategorin "extrem förföljelse".

Vid första anblick är det svårt att se vad som pågår. Myndigheterna är nämligen noga med att inte registrera de övergrepp som pågår, framför allt på landsbygden. Men vägen hit är resultatet av ett målmedvetet arbete som pågått i flera decennier. Landets hindunationalister representeras främst av en nationell gräsrotsrörelse (RSS). Denna organisation har stegvis flyttat fram sina positioner. I år är det 40 år sedan rörelsens politiska gren (BJP) grundades. BJP är nu världens största politiska parti och har vid de två senaste valen uppnått egen majoritet i det indiska parlamentet, senast år 2019. Ideologin bakom partiet betygar att man inte är emot andra religioner eller etniciteter. Ändå kvarstår principen att: "Framst är man hindu. Därefter kan man vara vad man vill".



**Peter Paulsson**

Generalsekreterare Open Doors Sverige  
peterp@od.org









**INDIEN**

World Watch List 2020

Plats: **10** Poäng: **83**

[www.open-doors.se/indien](http://www.open-doors.se/indien)

Rupa blev förkastad av sin pappa:

**”Jag måste fullfölja mitt lopp, oavsett hinder på vägen”**

**När Rupa\* upplevde kallelsen att följa Jesus blev hennes pappa rasande och vägrade försörja henne. Men ert stöd och era böner har gjort att Rupa kunnat lyda Guds kallelse. Open Doors lokala samarbetskontakt Jane\* träffade nyligen Rupa och fick höra hennes berättelse.**

Himlen är blå den dagen när jag träffar Rupa. I trädgården där vi träffas, vid hennes college, slingrar sig klarrosa bougainvillearankor runt trädgrenarna och ger välkommen skugga från eftermiddagssolen. Rupa kommer emot mig i varma kläder och fingrar på en näsduk som hon har i handen. Hon är hes och förkyld.

– Jag har inte varit ute på två dagar, säger hon med ett vänligt leende.

Rupa börjar med att berätta om sin familj. Hon är mellanbarn i en syskonskara på fem, och brukade vara pappas flicka. Hon tittar bort när hon nämner sin pappa, och berättar att det var genom hennes pappa som hela familjen tog emot Kristus, efter att han hade blivit helad från en sjukdom.

Men för Rupa var Kristus bara ett namn tills hon fick ett personligt möte med honom på ett ungdomsläger. Hon säger att 2 Korinthierbrevet 5:17 verkligen förändrade hennes syn på sig själv.

– Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.

#### **RUPA HINDRADES ATT BE**

Denna nya förståelse av livet och tron gjorde att Rupa med hela sitt liv ville tjäna Kristus. Fram till dess hade hon studerat för att bli auktoriserad revisor, men nu ville hon lämna den yrkesbanan och tjäna Gud i en församling.

Rupa trodde att hennes familj skulle bli glada över att hon hade bestämt sig för att tjäna Gud, speciellt hennes pappa. Men när hon berättade nyheten ville han avstyra hennes planer. Han ville att hon skulle bli en ansedd auktoriserad revisor och sa att hon kunde tjäna Gud efter att hon hade gift sig. Men Rupa menade



att om nu Gud hade kallat henne i så unga år, så ville hon låta honom använda henne som ung. Hon fastade och bad om Guds ledning.

Trots att Rupas pappa hade blivit helad av Jesus hade han börjat vända ryggen till sin nya tro, och han hindrade Rupa från att ens be eller läsa bibeln hemma.

– Han slutade betala min högskoleutbildning och slutade prata med mig, berättar Rupa och rynkar pannan.

Rupas pappa varnade henne och sa:

– Om du fortsätter att följa Jesus och tjäna honom genom församlingen bryter vi helt och hållet kontakten med dig.

### UPPMANADES LÄMNA JESUS

Med tungt hjärta accepterade Rupa att bli förkastad och bestämde sig för att fortsätta arbeta i församlingen. Genom sin pastor fick Rupa kontakt med en samarbetspartner till Open Doors, som såg till att hon kunde fortsätta studera.

På sommarlovet hälsade Rupa på hos sin familj och hade med sig sina betyg. Hon trodde att hennes pappa skulle bli stolt, men han hade fortfarande inte förlåtit henne för hennes livsval. Han skällde ut henne och sa att hon måste lämna Jesus om hon ville bli vän med sin far igen.

Tårarna väller upp och rösten brister när Rupa berättar om händelsen. Hon var helt förkrossad, och det gjorde ont att höra klasskamraterna på skolan prata om sina pappor.

– Pappa svarar inte när jag ringer till honom, jag tror han har spärrat mitt nummer, säger Rupa, och fortsätter:

– Och mamma och mina syskon kan inte prata med mig när han är hemma. Jag undrar vad Gud menar – hur kan jag vara förtjänt av detta när jag inte har gjort något fel?

### ”GUD KOMMER INTE ATT ÖVERGE MIG”

När jag frågar Rupa hur hon orkar gå vidare citerar hon direkt Jesaja 49:15-16: *”Kan en mor glömma sitt lilla barn, att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmet jag inte dig. Se, jag har skrivit dig på mina händer. Dina murar står ständigt inför mig.”*

– De här verserna gör mig trygg med att även om människor lämnar mig så kommer Gud inte att lämna eller överge mig, förklarar Rupa.

Rupa upplever nöd för andra när de säger att Kristus är en utländsk Gud.

– Jesus Kristus är den ende sanne

Guden som en gång för alla betalade priset för hela mänskligheten. Han är till för alla, och alla kan bli hans. Jesus är värd att lära känna.

När Rupa har studerat färdigt hoppas hon kunna arbeta med barn och ungdomar.

– Jag är redan engagerad i en församling och berättar om Kristus för alla jag träffar. Oavsett hur min pappa reagerar tänker jag fortsätta tjäna Gud. Jag tror att pappa en vacker dag kommer att glädja sig över mitt beslut lika mycket som min himmelske far.

Hon refererar till Filipperbrevet 3:13-14: *”Jag glömmet det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus”*, och säger att hon blir inspirerad av Paulus liv.

– Jag måste löpa loppet även om det finns hinder på vägen.

*\*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl*









## ANTIKONVERTERINGSLAGAR I INDIEN:

# MYTEN VS. VERKLIGHETEN

**Enligt sin konstitution är Indien ett sekulärt land. Trots det växer det fram en allt starkare myt om att antikonverteringslagar är nödvändiga som ett skydd mot påtvingade konverteringar. Dessutom påstås det, utan belägg, att påtvingade konverteringar sker allt oftare och att regeringen måste skydda dem som är svaga i den hinduiska tron.**

Flera delstater i Indien har infört antikonverteringslagar. Nationella nyhetskällor rapporterar även om att det håller på att tas fram en nationell antikonverteringslag. Dessa lagar innebär en kraftig begränsning av religionsfriheten och används ofta som ett sätt att diskriminera religiösa minoriteter.

De flesta människorna i Indien är hinduer, 72,5 procent av befolkningen. Sedan 1990-talet har den hinduiska extremismen vuxit i styrka och det sprids en uppfattning att sanna indier har en indisk tro och att muslimer (14,4 procent av befolkningen) och kristna (4,8 procent)<sup>1</sup>, är utlänningar.

Artikel 25 i den indiska konstitutionen deklarerar att alla människor "har rätt till samvetsfrihet och rätten att fritt uttrycka, praktisera och sprida sin religion". Även om detta är problematiskt i praktiken i Indien, ligger denna formulering i linje med Indiens internationella skyldigheter att värna om religions- och trosfrihet, vilket inkluderar rätten att ge uttryck för sin religion offentligt eller privat samt rätten för individen att välja att utöva en religion eller ingen religion alls.



# MYTEN

DET PÅSTÅDDA BEHOVET AV ANTIKONVERTERINGSLAGAR

**MYTEN:** *Tvångskonverteringar sker allt oftare. De fattiga vilseleds lätt genom fri utbildning, mat och bistånd och kan inte skydda sig själva eller se hur påverkan kan leda till konverteringar. Därför måste regeringen skydda dem som är svaga i den hinduiska tron.*

Som ett gensvar på denna myt har antikonverteringslagar införts i åtta stater: Odisha (1967), Madhya Pradesh (1968), Arunachal Pradesh (1978), Chhattisgarh (2000), Gujarat (2003), Himachal Pradesh (2006), Jharkhand (2017) och Uttarakhand (2018)<sup>2</sup>. Delstaten Himachal Pradesh har dessutom stiftat en ny antikonverteringslag i september 2019 som väntar på att antas, med striktare restriktioner och straff. På ett liknande sätt föreslog det lagstiftande rådet i staten Uttar Pradesh i november 2019 att en ny antikonverteringslag ska stiftas. När lagen presenterades medgav rådets överhuvud att "det inte finns någon information" om att tvångskonverteringar ska ha ägt rum, men han uttryckte ändå att han var bekymrad.

Ordalydelsen i lagen skiljer sig åt mellan de olika staterna, men generellt sett slår antikonverteringslagen fast att "ingen ska göra eller försöka göra, direkt eller indirekt, så att någon annan person konverterar från en religion till en annan genom att använda tvång eller någon form av lurendrejeri".

Bakom myten om att antikonverteringslagar behövs finns kärnan i "hindutvaideologin"<sup>3</sup>: Om du inte är hindu, så är du inte indier. Enligt den ideologin bör Indien bli en hinduisk stat med hinduiska värderingar. Här utgör kristna och muslimer ett hot mot Indiens enhet eftersom deras heliga länder, och därmed deras kärlek och lojalitet, ligger utanför Indien. I denna ideologi ligger förklaringen till varför kristna och muslimer ofta blir falskt anklagade för att använda tvång, lockelser eller påverkan för att konvertera sårbara hinduer.



Här kan du ladda ner Indienrapporten:  
[www.open-doors.se/indienrapport2019](http://www.open-doors.se/indienrapport2019)

# VERKLIGHETEN

VÄXANDE RELIGIÖS INTOLERANS OCH HAT

*I verkligheten klassificeras spridningen av, och en konvertering av något slag till, en minoritetsreligion som "påtvungad". Det här är verkligheten bakom antikonverteringslagarna och hur de ökar den religiösa intoleransen i Indien.*

## ● MÅNGA ARRESTERINGAR, INGA KÄNDA FÄLLANDE DOMAR:

Även om dessa lagar har funnits länge i vissa stater finns det få, om ens några, fällande domar. Detta trots att polisen registrerar nya anmälningar mot kristna enligt dessa lagar varje månad. Bristen på fällande domar, jämfört med det betydande antalet arresteringar och anmälningar, visar på det omfattande missbruket av lagen för att komma åt religiösa minoriteter.

## ● ANTIKONVERTERINGSLAGARNA UPPMUNTRAR MISSBRUK:

Lagarna innehåller tvetydiga villkor, vilket har fått delstaternas beslutsfattare i Indien att beskriva även "diskreta former av humanitärt bistånd och utvecklingshjälp, utfört som en normal del av kyrkans arbete" som ett sätt att bryta mot statens antikonverteringslag<sup>4</sup>. Polismän missförstår ofta lagarna och arresterar eller åtalar icke-hinduer för att ha utfört konstitutionellt skyddade religiösa aktiviteter<sup>5</sup>.

## ● ÖKAD MÄNGD VÅLD:

Enligt en forskningsrapport står de 8 stater som har antikonverteringslag för fler våldsincidenter mot kristna, än det totala antalet i de övriga 21 staterna<sup>6</sup>.

## ● DISKRIMINERING INFÖR LAGEN:

Att förmå människor att konvertera till hinduismen, antingen genom tvång eller lurendrejeri, verkar vara undantaget från antikonverteringslagarna. Detta sker antingen genom att polisen är ovillig att tillämpa lagen på samma sätt<sup>7</sup> eller för att lagen uttryckligen utelämnar konvertering till hinduismen.

<sup>1</sup> Johnson, T M and Zurlo, G A (eds.), World Christian Database (Leiden/Boston: Brill).

<sup>2</sup> Antikonverteringslagen i Arunachal Pradesh har inte implementerats helt eftersom det inte finns underordnade lagar, och staten Rajasthan har stiftat en antikonverteringslag men den väntar på att undertecknas av Indiens president.

<sup>3</sup> "We're Indians too: An analysis of escalating human rights violations against religious minority communities in India", Open Doors, januari 2019.

<sup>4</sup> Hresko, T., 'Rights Rhetoric as an Instrument of Religious Oppression', International & Comparative Law Review (2006), s.123–127.

<sup>5</sup> Library of Congress, tillgänglig vid: <https://www.loc.gov/law/help/anti-conversion-laws/india.php>.

<sup>6</sup> "We're Indians Too: An analysis of escalating human rights violations against religious minority communities in India", Open Doors, januari 2019, s.24.

<sup>7</sup> Se "We're Indians Too: An analysis of escalating human rights violations against religious minority communities in India", Open Doors, januari 2019.

# Tron är värd risken för Rajesh

**Genom åren har Rajesh\* riskerat sitt liv, och sin familjs säkerhet, för att ge stöd, utbildning och andlig vägledning till kristna som har attackerats, marginaliserats och till och med förlorat nära och kära på grund av sin tro på Jesus. Open Doors har fått ta del av hans berättelse.**

Rajesh har hjälpt förföljda kristna i Indien i mer än tolv år, så av säkerhetsskäl möts vi i ett litet övergivet hus på en avlägsen plats. Han berättar att han växte upp i ett kristet hem i Indien, men att det dröjde till 16-årsåldern innan han fann en egen tro på Kristus. Då följde han med på en ungdomskonferens, bara för att ha kul. På konferensens tredje dag ropade predikanten på honom, fast de inte hade träffats förut.

– Predikanten sa: "Rajesh, Herren kallar på dig. Du har på dig en röd tröja. Du är här på lägret, kom fram."

När han gick fram bad predikanten för honom och Rajesh upplevde en stark närvaro av den helige Ande.

– Jag kan inte förklara det, det var så starkt och jag började gråta. Jag gav mitt liv till Honom, säger Rajesh.

## JAGADES AV ARGA BYBOR

När Rajesh växte i sin tro, ställde han ofta samma fråga till Gud: "Hur vill du att mitt liv ska bli till välsignelse för andra?" Efter tio år utmanades Rajesh att tjäna den förföljda kyrkan i Indien. Redan på sitt första uppdrag upptäckte han hur riskfyllt det var.

Rajesh besökte en pastor som hade blivit slagen för sin tro. När han kom dit, chockades Rajesh över en sak: pastorn log. Trots att han var svårt slagen verkade han inte ha ont.

– För mig var det otroligt att se det. Det var mitt första möte med någon som på allvar förföljdes för sin tros skull.

När Rajesh lämnade pastorns hem, förstod de på bybornas fientlighet att något inte stod rätt till. När de kom till bilen var den täckt med en rödfärgad tuggotbak. Rajesh hjärta började bulsa. De gick in i bilen och körde iväg. En bit därifrån blockerade ett 20-tal unga män på motorcyklar vägen. Rajeshs chaufför gasade och lyckades komma förbi, men männen följde efter.

– De ville slå oss och jagade oss i ungefär tio kilometer. Hela tiden var vår bön "Herre, var med oss", säger Rajesh.

Rajesh och de andra i sällskapet kom undan. När han kom hem sa han till sin fru: "Det här är tjänsten som Herren har kallat oss till."

## UPPMUNTRAS AV FÖRFÖLJDA KRISTNA

Sedan den dagen har Rajesh gjort det till sitt uppdrag att stärka den förföljda kyrkan i Indien.

– De kristna i Indien möter ofta förföljelse i form av fysiska övergrepp. Under de senaste åren har unga flickor och kvinnor attackerats för att ge pappan eller pastorn en läxa. Inte ens barnen är säkra, säger Rajesh.

Rajesh uppmuntras ständigt av de förföljda kristna som han möter. En av dem är Kirti, en ung mamma som misshandlades av extremister. Sedan kidnappade och dödade de hennes man. Idag är Kirti änka och uppfostrar sina fyra barn själv, men hon har fortfarande en passion för att människorna i hennes by ska komma till Kristus.

– Förlusten och avvisandet som Kirti har fått utstå skulle kunna knäcka vem som helst. Men när jag mötte henne träffade jag en väldigt stark kvinna, med en stark personlig upplevelse av att vara älskad av Gud, säger Rajesh.

## "GENOM FÖRFÖLJELSEN FÅR GUD KYRKAN ATT VÄXA"

Genom åren har Rajesh träffat familjer som har förlorat sina nära och kära, pastorer som har blivit slagna, familjer som har blivit utsparkade från sina byar och många andra som har blivit fängslade på grund av sin tro på Jesus.

– Varje förföljelse är en lektion för att stärka kyrkan. Det är inte något nytt för de kristna i Indien, de möter den och de växer genom den. Genom förföljelsen får Gud kyrkan att växa.

Innan vi avslutar vårt samtal sjunger Rajesh en sång för oss på hindi som heter "Jag har beslutat".

– Den är skriven under förföljelse, och den är mycket betydelsefull för kristna i Indien, säger Rajesh.



*Jag har beslutat att följa Jesus;  
Jag har beslutat att följa Jesus;  
Jag har beslutat att följa Jesus;  
Och aldrig mer tillbaka gå*

Det är tyst några ögonblick efter att han har avslutat sången.

– Om du älskar Herren och lever ditt liv för honom, finns risken alltid där. Men Gud kommer alltid att stötta oss.

*\*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl*

# KRISTNA DISKRIMINERAS I UTDELNING AV CORONA-NÖDHJÄLP

**Under vårens spridning av corona-viruset stängde många länder ner och invånare kunde varken vara på arbetet eller resa till andra platser. Detta ledde till att människor förlorade sin inkomst och behövde nödhjälp för att överleva. Från flera olika länder har det sedan kommit in uppgifter till Open Doors om att förföljda kristna diskrimineras i utdelning av mathjälp.**

I skrivande stund börjar en del länder att lätta på restriktionerna och människor återgår succesivt till sina vanliga liv. Men konsekvenserna av nedstängningarna finns kvar för många och behovet av nödhjälp är fortsatt stort. Så ser situationen ut i till exempel Vietnam, där myndigheterna och välgörenhetsorganisationerna fortfarande behöver stötta dem som förlorade sina jobb under krisen, eller som nu har en väldigt låg inkomst.

## ”MYNDIGHETERNA ÄR INTE ANSVARIGA FÖR ER”

Bland dem finns en grupp kristna familjer i norra Vietnam. När nödhjälpen skulle delas ut i deras distrikt fick de inte ta del av den. Enligt en kontakt inom Open Doors samarbetsorganisation hade de kristna fått höra från myndigheterna att ”Ni är kristna och er Gud får ta hand om er familj. Myndigheterna är inte ansvariga för er”!

– Det här är fattiga familjer, som arbetar och lever nära gränsen till Kina. Men på grund av effekterna av pandemin har arbetet stoppats. De kämpar för att kunna sätta mat på bordet och sparar på sitt ris så att det ska räcka även till nästa dag. När de hörde att myndigheternas hjälp skulle komma till deras område blev de väldigt glada, bara för att sedan upptäcka att de inte fanns uppsatta på hjälplistan, på grund av att de var kristna, berättar den lokala kontakten.

## KAOTISK NÖDHJÄLP I NIGERIA

En liknande berättelse kommer från en pastor i centrala Nigeria.

– Utdelningen av nödhjälp går inte rätt till och de kristna marginaliseras. Det här är inte bara något jag tror, utan något jag har sett med egna ögon, säger pastorn.

Enligt honom handlar det om små mängder mat som delas ut i de områden där majoriteten av befolkningen är kristna.

– Det som de flesta har fått hittills handlar om två påsar med nudlar, en skål med ris och en kopp olja. Utdelningen är galen, den är oorganiserad och väldigt stökig.

Bilder som Open Doors fått ifrån en kaotisk matutdelning i ett kristet samhälle i centrala Nigeria, visar hur människor sliter åt sig mat, eftersom ransomerna är så pass små.

## PROBLEM NÄR NÖDHJÄLP GÅR GENOM BYRÅDEN

Indien är ett annat land där de kristna ofta hamnar utanför statlig och ideell nödhjälp.

– Nödhjälp distribueras genom en lokal butik eller det lokala byrådet, och de delar inte ut mat till kristna, inte ens om de kan visa upp ett matransoneringskort, förklarar en lokal samarbetspartner till Open Doors.

Kristna var ofta i en utsatt position i Indien redan innan pandemin. På landsbygden blir de ofta socialt utfrysta och förbjuds till exempel att handla mat och hämta vatten från den gemensamma brunnen, vilket har gjort att de kristna tvingas hitta mat och vatten någon annanstans. I och med restriktionerna kring resande, för att stoppa spridningen av corona, har detta blivit omöjligt. I kombination med att även möjligheten till arbete och inkomst har försämrats kraftigt på grund av restriktionerna är många i stort behov av nödhjälp. Genom lokala samarbetsförsamlingar arbetar Open Doors med att möta det ökande behovet av nödhjälp bland förföljda kristna i Indien.





## KRISTNA SLÄPPTA MOT BORGEN

IRAN – I slutet av maj släpptes fyra kristna konvertiter, efter att ha suttit fängslade i tre månader. De kristna, som greps i februari efter att ha varit med i en husförsamling, ställdes inför rätta i mitten av maj. De fick då veta att de skulle släppas om de betalade en borgenssumma motsvarande 30 000 amerikanska dollar per person. När de inte hade möjlighet att göra det flyttades de till ett fängelse norr om huvudstaden Teheran. Bara några dagar senare sänktes dock borgenssumman till 13 000 dollar och de kristna frigavs.

## FÖRSAMLING ATTACKERAD

ELFENBENSKUSTEN – Församling attackerades under en gudstjänst i slutet av maj. Attacken utfördes av anhängare inom traditionell religionsutövning. Motivet ska enligt uppgifter vara att de kristna vägrade delta i en traditionell offerritual. I attacken skadades flera av församlingsmedlemmarna och behövde sjukvård.

## EXPERTER I ÖPPET BREV: STOPPA FÖRFÖLJELSEN

VIETNAM – Experter inom internationell religionsfrihet uppmanar i ett öppet brev USA:s president att sätta press på Vietnams regering, för att få ett slut på ”den systematiska och pågående förföljelsen” av kristna. Kommunistpartiet i Vietnam ser de kristna minoritetsgrupperna Hmong och Montagnard som ”ett hot mot nationens säkerhet”. Förhoppningen hos brev författarna är att det kommande 25-årsjubileet, för de diplomatiska relationerna mellan Vietnam och USA, ska bli ett tillfälle att lyfta frågan.

**20** SÅ MÅNGA KRISTNA GREPS I ERITREAS HUVUDSTAD ASMARA DEN 20 MAJ.



*Demonstranter protesterar mot nedstängningarna av kyrkor i Algeriet.*

## ALGERIET PÅ AMERIKANSK LISTA OM RELIGIÖS FÖRFÖLJELSE

ALGERIET – När USA:s kommission för internationell religionsfrihet (USCIRF) släppte sin årliga rapport i april hamnade det nordafrikanska landet Algeriet för första gången på kommissionens bevakningslista ”Special watch list”.

Listan består av 15 stater, som kommissionen bedömer är ”skyldiga till, eller har tolererat, allvarliga kränkningar” av rätten till tro eller religion under 2019. I rapporten slår kommissionen fast att myndigheterna i Algeriet ökade pressen mot religiösa minoriteter under 2019. Författarna skriver bland annat: ”Regimen har systematiskt slagit ned på den evangelisk-protestantiska församlingen, speciellt genom att angripa och stänga ned kyrkor”.

Kommissionen sammanställer även en lista över 14 ”särskilt oroande länder”, som anses vara de länder i världen där religionsfriheten är allra mest hotad.

Rapporten fungerar som ett underlag när det amerikanska utrikesdepartementet senare i år ska sammanställa två egna listor, över länder där religionsfriheten är hotad. Om ett land bedöms som ”särskilt oroande”, och diplomati inte förändrar situationen, kräver amerikansk lag att USA inför ekonomiska sanktioner mot landet.



# I mörkret behövs Ljuset från Gud

Förföljelse är en verklighet och den är plågsam. Detta om något lärde sig Open Doors medarbetare Sara Bos under de sju år hon reste i Mellanöstern. Men i det mörkret upptäckte hon även någonting som lyser upp allt, om man låter det ske: Guds närvaro. Det här är hennes berättelse.

Låt mig berätta något: förföljda kristna är vanliga människor. Det kanske inte kommer som en överraskning för dig, men tänk efter - hur vanligt är det inte att vi romantiserar förföljda kristnas liv? Har du någon gång känt dig avundsjuk på hur Gud ser ut att gripa in i varje detalj i deras liv och önskat att du själv litade på Gud lika mycket som de? Jag har känt så! Men jag har också lärt mig under mina resor att förföljelsens verklighet är mörk – och att den förblir det, om man inte kan sprida ljuset ifrån Gud.

Ett exempel är från Egyptens landsbygd, där jag mötte en elvaårig pojke som hade sett sin pappa dödas för att han var kristen. När jag tog honom i handen slogs jag av den tomma blicken i hans ögon. Jag ser med jämna mellanrum hans blick för min inre syn, och det gör mig ledsen. Det kom inga sjungande änglar ner från himlen till honom och lovade att allt ska blir bra. Det var bara mörkt, så mörkt att pojken tycktes omedveten om Guds kärlek. Ibland kan vi inte göra annat än att be, även om svaren uteblir. Så jag ber för honom.

Men jag möter också en annan verklighet – hur kristna upptäcker Guds närvaro mitt i mörkret. År 2015 hade IS just invaderat Nineveslätten i Irak, och tusentals kristna hade flytt. Som fältarbetare reste jag regelbundet till landet och jag blev djupt berörd av att se all nöd bland de kristna.

En dag besökte jag ett flyktingläger, som en grupp munkar och nunnor ansvarade för. Flera kristna familjer delade husrum. Barnen och ungdomarna var fullständigt uttråkade och de vuxna frustrerade över bristen på privatliv. Förföljelsens mörker var direkt påtagligt. Men på kvällen bjöd munkarna och nunnorna mig på te, och jag upptäckte något märkligt. I den svåra situationen hade jag väntat mig uttröttade ansikten och en ansträngd konversation, men jag såg ingen ilska eller uppgivenhet. Istället såg jag skratt, glädje och framför allt frid. Hur kunde det komma sig att jag träffade de mest Jesusfyllda människorna i en så bedrövlig situation?

Jag insåg att bönen var grundpelaren i deras liv. De bad inte bara en eller två gånger, utan ständigt. De var inga superhjältar i sig själva. Det behövde de inte vara eftersom de kände en Gud som är större än någon superhjälte: Skaparen av himmel och jord, vår uppståndne Herre Jesus Kristus.



# Tack alla barn för era teckningar!

**Tillsammans med barn från olika delar av världen har ni varit med och uppmuntrat kristna barn i Centralasien genom att skicka vykort och teckningar.**

De får ofta höra av andra att de är förrädare och inte får vara med, speciellt om deras familj tidigare har varit muslimer. De blir mobbade och ibland slagna av andra barn. Barnen märker även av att deras föräldrar är förföljda, vilket kan vara stressande och jobbigt för dem.

Tack vare de gåvor som kommer in kan Open Doors samarbetsorganisation i Centralasien anordna sommarläger, lärlinggrupper för tonåringar och äldre barn, och dela ut barnbiblar. För barnen har nu hälsningarna från brevkampanjen blivit ytterligare en viktig uppmuntran. Alex, en av Open Doors kontakter i Centralasien, berättar:

– I den första husförsamlingen som vi besökte fanns några barn, och de blev väldigt glada när de fick se korten. De gick iväg med teckningarna och satt och tittade på dem.

Han fortsätter:

– Att få se vilket intryck korten gjorde på dem var väldigt speciellt. Det var en fantastisk stund där den globala kyrkan blev en familj.



Fler skrivkampanjer hittar du på vår hemsida:  
[www.open-doors.se/skriv](http://www.open-doors.se/skriv)



# ”Jag kan inte längre se på nyheterna utan att beröras”

**Varje gång** nyheterna rapporterade om naturkatastrofer, politisk oro eller väpnade konflikter var Broder Andrews första reaktion: ”Hur mår våra bröder och systrar?”

Jag har fortsatt med samma vana när jag tittar på BBC World News om kvällarna. Nyligen greps mitt hjärta av den svåra situationen i Venezuela, när jag tänkte på hur de kristna bröderna och systrarna skall klara sig i det oroliga politiska läget, med brist på mat och elektricitet. Jag bad medan jag såg på nyhetsinslagen från Caracas: ”Herre, förbarma dig över Venezuela. Låt ditt folk få vara ljus mitt i mörkret.”

Härom kvällen såg jag ett nyhetsreportage från Afghanistan, som handlade om tusentals afghanska soldater som hade förlorat ben och armar i kriget. Reportaget fick mig att minnas vad Broder Andrew ofta sade offentligt: ”Det finns mer än 40 000 moskéer i Afghanistan men inte en enda synlig kyrka”. Men det finns en underjordisk kyrka, som består av hemligt kristna, män och kvinnor med muslimsk bakgrund som har funnit Jesus. De är ofta isolerade från andra kristna och jag ber alltid för dem när jag hör om Afghanistan i nyheterna. Den här gången bad jag också för dessa ärrade veteraner, att de på något sätt skulle få möta Jesus.

Kristna drabbas ofta extra hårt av olika händelser vi hör om i nyheterna. För ett tiotal år sedan drabbades till exempel ett muslimskt land av en stor jordbävning och stora översvämningar. Det kom stora bistånd från hela världen för att hjälpa befolkningen. Men hjälpen nådde sällan de kristna, den fick i första hand de muslimska invånarna del av. Det var därför vår organisation startade en insamling för att hjälpa våra syskon som hade drabbats i dubbel bemärkelse, både av naturkatastrof och förföljelse.

Broder Andrews uppmaning har förändrat mina bönevanor. Jag kan inte längre läsa eller se på nyheterna utan att beröras. Det finns alltid kristna medmänniskor som på något sätt påverkas av det som sker i världen. Att se och läsa nyheter innebär nu också en bönestund för mig.



**I nästan 20 år arbetade Al Janssen tätt intill Broder Andrew, Open Doors grundare.**

Tillsammans reste de till muslimska länder, skrev sex böcker, träffade politiska ledare och pratade med bidragsgivare. I dag får Al stå för skrivandet själv, eftersom Broder Andrew nu är över 90 år gammal och inte kan vara med i samma utsträckning. I en serie krönikor framöver kommer vi att publicera ett par av Als texter, som för vidare några av de många lärdomar som han fått från Broder Andrew.



# I tjänst för världens förföljda kristna i 65 år

Den 15 juli i år firar Open Doors 65-årsjubileum. Arbetet startade 1955 när den holländske missionären broder Andrew reste till Polen. Där upptäckte han att den kristna kyrkan var i desperat behov av Guds ord, och biblar var mycket svåra att få tag på. Broder Andrew fyllde en resväska med kristen litteratur som han smugglade in bakom järnridån.

**1958** | Open Doors börjar trycka biblar som sedan distribueras till förföljda kristna.

**1967** | Broder Andrew publicerar sin biografi Guds smugglare. Boken blir en av de bäst säljande kristna böckerna genom tiderna.

**1977** | 1 000 biblar levereras med Open Doors första lastbilstransport till Rumänien.

**1981** | Under en natt levereras en miljon biblar till en strand i Kina. Tusentals kristna väntade vid stranden för att sprida de förbjudna biblarna över landet.

**1982** | Open Doors lanserar en sjuårig böne-kampanj för den kommunistiska världen. Sju år senare faller Berlinmuren och Sovjetunionen öppnas upp för evangeliet.

**1993** | World Watch List, Open Doors årliga lista över de 50 länder där förföljelsen är som störst, lanseras för första gången. Då som ett interndokument för att se var vår hjälp behövdes bäst.

**2003** | Open Doors levererar material och ger upp-muntran till kyrkan i Irak.



**Broder Andrew**  
Grundaren av Open Doors

**2008** | Open Doors startar upp i Sverige.

**2013** | Som svar på inbördeskriget i Syrien lanserar Open Doors sitt största biståndsprogram någonsin. Insatserna hjälper kristna i Syrien att överleva och stanna kvar i landet.

**2020** | I dag arbetar Open Doors i över 70 länder.

**Missa inte!**

## OpenDoors Day 2020

SVERIGES STÖRSTA KONFERENS  
OM FÖRFÖLJDA KRISTNA

### VÄLKOMMEN PÅ OPEN DOORS DAY 2020 7 NOVEMBER

Det blir en spännande och inspirerande dag, där vi tillsammans får fokusera på våra förföljda syskon runt om i världen. På grund av restriktionerna med anledning av coronavirusets spridning kommer konferensen i år att ske digitalt. Håll utkik på vår hemsida [www.open-doors.se/odday](http://www.open-doors.se/odday) för mer information.

Konferensen arrangeras i samband med den internationella bönedagen för förföljda kristna (*International day of prayer for the persecuted church, IDOP*).

Temat för Open Doors Day 2020 är **Fatta mod. Välkommen!**





## Nödret från Indien: "Lämna oss inte!"

Vissa telefonsamtal glömmar man inte. Ett sådant hade en av våra lokala samarbetskontakter i Indien för några veckor sedan, när han pratade med Usha, en änka. Han frågade henne om det var någon som gav henne mat.

– Om någon hade gett mig mat, skulle jag inte ha ringt, utbrast Usha.

Open Doors kunde sedan hjälpa henne och de andra kristna i hennes by med mat. Tiden gick och efter några veckor reste vår lokala kontakt tillbaka för att se hur de kristna mädde. Usha berättade att de mädde bra, men när vår kontakt frågade om det fanns någon mat kvar svarade hon att allt var slut.

– Men hur överlever ni? frågade vår kontakt.

– Det går på något sätt, det är bara genom Guds nåd, svarade Usha.

– Okej, så..., började vår samarbetspartner, som visste att dessa kristna inte hade någonting, mer än lite säd och korn.

– Säden kommer att räcka i några dagar, fyllde Usha i.

Det var tydligt vad hon vill säga, utan att behöva säga det rakt ut: "Snälla, lämna oss inte."

Gud förser, men han gör det ofta genom sin kyrka. Vi är hans utsända på jorden och vi tror att en del av den uppgiften är att finnas till för de miljontals förföljda kristna i Indien, som ofta ignoreras i distribution av nödhjälp.

Genom våra samarbetspartner har Usha och tusentals andra kristna fått hjälp. Vi vill nå många fler, i Indien och på andra platser i världen där våra syskon lider. Stå med oss i bön och givande. Tack för ditt stöd!

Varma hälsningar

**Peter Paulsson**

Generalsekreterare Open Doors Sverige

## GÅVOBEVIS

Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via vår hemsida: [www.open-doors.se](http://www.open-doors.se) eller på telefon: **019 - 31 05 00**.

Märk betalningen:

**"Gåvobevis till förnamn efternamn"**


**"Minnesgåva till förnamn efternamn"**

Vill du göra en insamling till högtidsdag eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på mail: [sweden@od.org](mailto:sweden@od.org) eller telefon.

Då kan vi komma överens om märkning av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in sin gåva.

Vi tillhandahåller en lista på gåvogivare, samt insamlat totalbelopp.

Alla betalningar görs till:

 **Bankgiro 900-3054**

eller

 **Swish 900 3054**

Obs! Var noga med märkningen i textfältet.

När du betalar med Bankernas Internetjänst eller Bankgirots Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

### Jag vill stödja mina följda syskon!

- Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
- Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning.
- Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
- Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Betalningsavsändare

Inbet avgift (ifylls av banken)		<b>OCR</b>	
Belopp kronor	öre		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span style="font-size: 2em;">.</span> <span style="font-size: 2em;">.</span> <span style="font-size: 2em;">.</span> </div>			
Fyll i det BELOPP SOM BETALAS			



BG 130 OCR

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

#

#

&gt;

9003054#42#

PLATS FÖR  
KYLSKÅPS-  
MAGNET

Be för följda kristna i Indien.



**Open Doors**Idrottsvägen 16  
702 32 Örebro

# Indiens kristna är oftast sist i kön

Pressen från hindunationalister på de kristna i Indien har under de senaste åren ökat påtagligt. Under coronakrisen har de redan utsatta kristna dessutom hamnat sist i kön för nödhjälp. Den statliga hjälpen distribueras ofta av byäldste, som sin tur kan vägra att ge den vidare till kristna.

Genom ditt stöd kan Open Doors samarbetsorganisationer hjälpa våra förföljda syskon i Indien.

**För 450 kronor får en kristen familj  
nödhjälp för en månad.**

*Din gåva kommer att användas till direkt hjälp samt långsiktigt stöd. Skulle behovet bli fyllt används gåvan till andra ändamål.*

SWISH: **900 30 54**  
BANKGIRO: **900-3054**

Märk din gåva "Indien20M"

**OpenDoors**

I tjänst för världens förföljda kristna