

# Open *Doors*

I tjänst för världens förföljda **kristna**



När  
*Muslimer*  
möter Jesus

## Att sprida Kristi kärlek i Mellanöstern

- 04 | Att vara kristen under ramadan
- 06 | När muslimer möter Jesus
- 11 | Skriv till Zita från Kamerun
- 14 | Be för muslimer under ramadan
- 14 | Open Doors tidning får ny kostym
- 15 | Tioårsjubileum med syfte att utmana

## Företagsvänner

Närkes energiteknik AB  
BMV Studio  
Sjöbergs Förlag AB  
AB Robert Lidbeck & Co  
Avero AB  
Instansia Nordic AB  
Svanen Fiskeri AB



**Open Doors** är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.



Bankgiro: **900-3054**  
Swish: **900 30 54**

ISSN 2000-5962

### Prenumeration:

Kostnadsfri, 12 nr/år.

Nästa tidning utkommer cirka 2018 06 01.

### Open Doors Sverige

Post- & besöksadress:  
Idrottsvägen 16  
702 32 Örebro  
Telefon: 019-31 05 00  
E-post: sweden@od.org



[www.open-doors.se](http://www.open-doors.se)

[opendoorsse.wordpress.com/](http://opendoorsse.wordpress.com/)

[facebook.com/OpenDoorsSE](https://facebook.com/OpenDoorsSE)

[twitter.com/OpenDoorsSE](https://twitter.com/OpenDoorsSE)

[instagram.com/OpenDoorsSE](https://instagram.com/OpenDoorsSE)

[youtube.com/opendoorssverige](https://youtube.com/opendoorssverige)

[vimeo.com/opendoorssverige](https://vimeo.com/opendoorssverige)

### Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

### Redaktör:

Sara Bornold

### Presentatörer:

Vi har 15 personer utspridda över Sverige som representerar Open Doors och håller kostnadsfria informationsmöten.

### Medlemsavgifter:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: **100 kr/år.**

Personer över 26 år: **200 kr/år.**

Familj/hushåll: **300 kr/år.**

# Jesu

## kärlek för muslimer

Vi lever i en tid då Jesus på ett särskilt sätt uppenbarar sig för muslimer. Faktum är att efterforskningar visar att fler muslimer kommit till tro på Jesus de senaste 15-20 åren än under alla de tidigare åren tillsammans sedan islams tillkomst på 600-talet. Skeendet är inte begränsat till några få speciella platser. Muslimer kommer till tro på Kristus över hela jorden! Det sker i muslimska länder och kulturer i Nordafrika, Mellanöstern, Centralasien och Fjärran östern. Och många av dessa nyomvända muslimer är frimodiga och villiga att dö för Kristus.

Samtidigt kan vi i dag läsa om hur världen hotas av islamistisk terrorism. Västvärlden är en uttalad måltavla, något som inneburit stora förändringar för bland annat vårt sätt att resa. Men kan det vara så att den verkliga historien om muslimer handlar om något annat? Kan det vara så att det största skeendet i den muslimska världen just nu handlar om att Jesus på ett särskilt sätt uppenbarar sin kärlek, med ett erbjudande om en personlig relation och en ovillkorlig kärlek?

Det ligger nära till hands att tro att islamistisk terrorism är Satans försök att hålla evangeliets budskap borta från muslimerna. Mörkrets furste tror att han genom global terror ska göra oss rädda för muslimer eller till och med få oss att hata dem, för att på så sätt hindra Jesu församling från att vilja nå ut med evangeliet. Men det fungerar inte. Jesus har klivit in på scenen och öppnar just nu själv muslimernas hjärtan.

Om man ska sammanfatta den kristna tron med ett enda ord, så passar ordet kärlek väldigt bra. Jesus död på korset var den ultimata kärlekshandlingen. Han tvättade lärjungarnas fötter med orden: "Om ni har kärlek till varandra,

skall alla förstå att ni är mina lärjungar" (Joh. 13:35).

I dag längtar människor efter att få se den kristna tron praktiserad på detta sätt. Och det är just kärleken som har den avgörande betydelsen när muslimer kommer till tro på Kristus. I undersökningar som gjorts om troende med muslimsk bakgrund, har man sett att det är den kärlek de ser mellan kristna och den kärlek man själv fått uppleva genom kärlekshandlingar som varit huvudanledningen till att man blivit en Jesu efterföljare.

På samma gång är det många muslimer som i dag flyr undan krig och förtryck i sina respektive länder. Man är desillusionerad över situationen i sin tidigare kontext och den egna religionens olika uttryckssätt. Många finns numera i vår direkta närhet. Missa inte tillfället att förkroppsliga Kristi kärlek för dessa medmänniskor. Ta även tillfället att vara med och be för den muslimska världen under deras bön- och fastemånad ramadan, som börjar den 15 maj.

Samverka med Gud genom bön och handling, både lokalt och globalt..



**Peter Paulsson**

Generalsekreterare Open Doors Sverige  
peterp@od.org



ATT VARA KRISTEN UNDER

# RAMADAN



**Be** att muslimernas ögon ska öppnas, att deras sinnen ska upplysas och att deras hjärtan ska mjukna inför Guds kärlek, och att de ska få möta Jesus, som är vägen, sanningen och livet.

**Den 15 maj börjar ramadan. För muslimer världen över är det en speciell och helig tid – en tid för både fasta och fest. Men för kristna som bor i muslimska länder innebär den här månaden ofta ökade påtryckningar och intensivare förföljelse.**

En månad om året firar muslimer ramadan. I 30 dagar fastar de dagtid (från mat, dryck, rökning och sex), äter gott efter solens nedgång och anstränger sig till det yttersta att vara goda muslimer, eftersom det sägs att varje god gärning man gör under ramadan väger extra tungt på domens dag.

En kristen bloggare från Egypten berättar att de 30 dagarna ofta är påfrestande för kristna som bor i muslimska länder. Här berättar han om erfarenheter från ramadan:

#### **Minskad tolerans**

Under ramadan blir alla muslimer strängare och mindre toleranta mot kristna. De dagliga utmaningarna under ramadan är inget nytt. De tar sig bara olika uttryck i olika sammanhang, men det starka religiösa engagemanget är detsamma överallt.

Inte bara de högt uppskrivade högtalarna i moskéerna visar kristna att det är ramadan, utan också muslimers ovänliga blickar. En ung kvinna i min församling berättade att det känns obehagligt med alla nedlåtande blickar som möter henne på bussen.

En kristen man sitter på bussen, och detta är vad han ser och hör: Till skillnad från andra dagar läser många muslimer ur Koranen, ofta med hög röst, särskilt när de kommer till avsnitt som handlar om kristna och judar. En religiös muslim tror att Allah ger honom poäng för det. Den kristne tvingas lyssna undergivet tills han ska stiga av. Han har ju ingen annanstans att ta vägen.

En kristen kvinna iakttas med kritiska blickar av de flesta medpassagerarna. Eftersom hon inte bär slöja får hon stå upp i bussen, utlämnad åt alla föraktfulla blickar. Även om etiket-

ten kräver att män erbjuder en kvinna sin plats, gäller den hövliga gesten inte kristna kvinnor.

Den påfrestande inledningen på dagen gör att både den kristne mannen och kvinnan är utmattade redan innan de kommer till jobbet. De tänker på att ännu en dag på kontoret ligger framför dem, med muslimska kolleger som är hungriga, törstiga och ointresserade både av att arbeta och samtala, men de kritiserar gärna kristen tro. Att provocera och skrämja kristna är ett bra tidsfördriv innan de får gå hem och laga frukost i solnedgången.

Sista veckan i fastan brukar vara den svåraste av alla. Många muslimer som inte tagit fastan och bönen på allvar vill kompensera sig för att få del av det som finns kvar av månadens välsignelser. Detta innebär att många muslimer utför sina religiösa ritualer till punkt och pricka. Det innebär också att den kristendomsfientliga tonen ökar under ramadans sista dagar. Att vara rättrogen muslim betyder i många

**”VI ÄR KRISTI SÄNDEBUD.  
MUSLIMER KAN INTE ÄLSKA  
MIN FRÄLSARE OM DE INTE  
FÖRST KAN ÄLSKA MIG.  
DU KANSKE ÄR DEN ENDE  
JESUS DE NÅGONSIN  
KOMMER ATT SE.”**

**Broder Andrew**

*Open Doors grundare*

fall att man slår ner på "otrogna" kristna och antingen påminner dem om eller till och med straffar dem för att de följer en villolära.

För många av oss är det svårt, näst intill omöjligt, att förstå hur det skulle kunna behaga Gud att man behandlar kristna illa, går till angrepp mot dem eller till och med berövar dem livet. Men det finns många i världen som tror sig att just sådant behagar Allah.

Mitt hjärta bultar hårdare under sista veckan i ramadan, inte av fruktan utan av djup nedstämdhet. När jag tänker på hur många människor det finns runt om i världen som försöker tillfredsställa Gud på sitt eget sätt, kan mitt hjärta brista.

Därför ber jag er, mina syskon världen över, att förenas med mig i bön för våra kära muslimska vänner som verkligen försöker behaga Gud, den allsmäktige.



# När Muslimer möter Jesus



**Att vittna om Kristi kärlek för muslimska grannar kan vara en ensam och farlig uppgift för kristna i Mellanöstern. Ändå finns det många kristna som, drivna av kärleken till Jesus, trotsar farorna för att vittna om Kristus genom ord och handling.**

Jesus sa: "Älska dina fiender och gör gott mot dem som hatar dig." Enkla ord som beskriver det kanske svåraste av alla buden. Vad gör du om din fiende angriper och förödmjucar någon från din församling?

Det är vad som hände en äldre koptisk kvinna i en liten egyptisk by. Hennes son påstods ha rymt med en muslimsk grannflicka, och hade därmed brutit mot en islamsk lag om interreligiösa relationer. Eftersom de inte kunde hitta sonen, tog folkmassan ut sin ilska på den äldre mamman.

"Hur kan en hel generation av fanatiska muslimska ungdomar växa upp och få en så aggressiv attityd mot kristna?" undrar fältarbetaren Marta\*. "Jag var tvungen att ta reda på det. Och om möjligt ville jag hjälpa till att göra denna becksvarta plats lite ljusare."



Marta beslöt sig för att följa Jesu uppmaning, trots obehaget och faran. Hon kom i kontakt med byns ledare och erbjöd en kurs i hälsomedvetenhet. De tackade ja.

Trots att Marta kom från samma område, kände hon sig som en fullständig främling när hon kom till byn. "Det kändes som att jag hade kommit till Afghanistan! Nästan alla män hade långa skägg och var klädda i det typiskt islamiska långa och vita plagget som kallas Djalabias, medan nästan alla kvinnor hade tagit på sig sina burkor och dolde allt utom ögonen."

### Där våldet börjar

Som förväntat var det till att börja med inte många kvinnor som dök upp på kursen. Men under dagens lopp började de komma, en efter en. Trots deras tydliga förakt för henne, kristen som hon var, beslutade hon sig för att fortsätta. Och så fort hon hade börjat prata om att uppfostra barn och gav några egna exempel på personliga misstag och hur de hade påverkat hennes barn, märkte hon att hon hade hittat ett ämne som intresserade kvinnorna.

"De gifter sig alla unga, och deras enda uppgift är att föda barn. Men de gör det med liten medvetenhet om hur de ska uppfostra barnen rätt", förklarar Marta.

Ämnet fick kvinnorna att börja berätta, och det som Marta hörde chockerade henne. En kvinna berättade att hon hade ropat på sin son, och när han inte hörde henne hade hon kastat en tegelsten på honom. Han blev skadad och fick sy 15 stygn i huvudet. Hon kände ingen ånger. En annan berättade om hur flickor blev omskurna och en tredje att hennes man slog henne.

"Jag blev medveten om den överväldigande mängden våld i människornas liv i byn, även mot barnen. Var det anledningen till att de agerade så våldsamt mot den äldre kristna kvinnan? Det skulle inte förvåna mig", reflekterar Marta. "Det jag var säker på var att den här mörka platsen behövde någon som tände ett ljus som återspeglade Jesu kärlek."

Marta fortsätter att sträcka ut en hand till dem.

"Jag tror att det här är kyrkans roll, att vara bland dem som aldrig har fått smaka på vad

sann kärlek verkligen innebär. Kristna måste finna sig på platser där de kan påverka samhället. Och det här är vad jag gör. Det är svårt, men jag litar på Gud."

Över hela den muslimska världen finns det kristna som Marta, som tar steget ut i tro och accepterar det "obekväma" som det innebär att sprida Kristi kärlek i dessa områden. En av dem är Rashad\* i Jordanien.

### Att dela Guds kärlek i Jordanien

För pastor Rashad började alltsammans med en enkel bön för snart tio år sedan. Då var han en ung evangelikal pastor i en av Jordaniens större städer. Han bad: "Gud, jag känner sådan nöd för muslimer. Låt dem komma i min väg."

Gud svarade nästan omedelbart. Inom två dagar knackade en kristen konvertit, som nyligen lämnat islam, på hans dörr och bad Rashid komma med honom för att be med hans muslimske vän. Efter att han gjort det gav mannen sitt liv till Kristus, och en ny församling hade fötts.

**"JAG VILL INTE ATT DU SKA  
ERSÄTTA DIN RELIGION. JAG  
ÖNSKAR ATT DU BLI FÖRÄLS-  
KAD I JESUS"**

**Pastor Rashad**

*Jordan*

Kort därefter upptäckte Rashad att Gud kallade honom till att göra motsatsen till vad han hade bett om. "En fråga dök upp i mitt huvud: 'Varför vill du att muslimer kommer till dig? Varför går du inte till dem?'"

Sedan dess reser pastor Rashad kors och tvärs över landet för att besöka byar och avlägsna församlingar, och han delar med sig av Kristi kärlek varthelst han går.

De flesta människor på de platser han besöker känner inte till evangeliet. Mindre än tre procent av Jordaniens befolkning är kristen, och en majoritet av dem bor i de större städerna, vilket lämnar många områden på landsbygden avskärmade från evangeliet.

### Förvånad av Guds kärlek

Pastor Rashad är en av få kristna som når ut till dessa områden. Det är även vanligt att kyrkorna i områden med många kristna inte välkomnar sökare eller kristna med muslimsk bakgrund, eftersom de är rädda för repressalier.

Att nå ut till muslimer är inte riskfritt, även i det mer liberala Jordanien. Att missionera och evangelisera är strikt förbjudet enligt islamsk lag, att konvertera från islam till kristendomen är olagligt, och – viktigaste av allt – muslimska familjer och klaner i detta stamsamhälle kan reagera våldsamt, när en familjemedlem börjar följa Kristus.

Ändå fortsätter Rashad att vittna bland dessa människor. "Det finns en enorm törst. Överallt dit vi går frågar människor efter biblar."

### Helad efter förbön

En dag, när Rashad reste tillsammans med sin hustru, besökte han en muslimsk kvinna som hade svåra problem med att andas. De bad med henne i Jesu namn och smörjde henne med olja, och från den stunden var hon helad och kunde andas fritt.

"Människor i det samhället frågade: 'Varför gör de kristna det här? Varför hjälper deras Gud oss?'"

Nästa dag kom kvinnan till dem, tydligt intresserad av evangeliet.

"Men hon sa: 'Jag vill inte lämna islam.' Jag sa till henne: 'Jag vill inte att du ska ändra din religion. Jag önskar att du ska bli förälskad i Jesus, bli förälskad i Gud.'"

Han bad tillsammans med henne och sedan frågade hon: "Kan Jesus acceptera mig så här?" Hon syftade på sina islamska kläder. "Ja, det kan han", svarade pastor Rashad, och sedan tog kvinnan emot Jesus.

### Gud är deras säkerhet

Genom pastor Rashads och andras tjänst finns nu kristna med muslimsk bakgrund över hela Jordanien som tillber Kristus – ofta i hemlighet. En del av dem deltar i husförsamlingsmöten som Rashad arrangerar. Det kan vara farligt, eftersom det är svårt att hålla aktiviteter hemliga för grannar i ett så tätt sammanhållet samhälle. Vid några tillfällen infiltrerade en muslim Rashads kyrka för att spionera på honom. Mannen utgav sig för att vara kristen.

"Det finns faror", säger Rashad. "Men vi tror





på att be Gud om beskydd, inte på att försöka bli kvar i trygghet."

Rashad har bildat ett team som hjälper honom med utåtriktade aktiviteter, som äger rum utanför kyrkans lokaler.


"Faran med att organisera kvinnogrupper och bibelstudiegrupper och körövningar är att de kan ge människor uppfattningen att man är en del av Kristi kropp genom att träffas mellan fyra väggar så ofta man kan", säger Rashad. "Men Kristus kallar oss till att gå ut i världen för att förkunna evangeliet. Ja, det kan vara utanför människors bekvämlighetszoner, men jag tror att det är vad Gud begär av oss i dag."

*\*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.*



**Tacka** Gud för Rashad, Marta och deras team. Be för dem och för att fler kristna ska vara villiga att nå ut till muslimer. Be att Kristi ljus ska spridas ännu mer i den muslimska världen.

**Be** om Guds beskydd över de nykristna konvertiterna med muslimsk bakgrund, och för dem som sprider evangeliet bland muslimer. Be om kraft att hantera förföljelsen de möter.



**"Jag tror att det är kyrkans roll att vara bland dem som aldrig har fått smaka på vad sann kärlek verkligen innebär. Kristna måste befinna sig på platser där de kan påverka samhället. Och det är vad jag gör."**

**Marta**

*kristen kvinna som hjälper och betjänar muslimer i Egypten.*

# HJÄLP OSS **SPRIDA HOPP!**

**BANKGIRO: 900-30 54**

MÄRK INBETALNINGEN MED "DÄR BEHOVEN ÄR SOM STÖRST".

**SWISH: 900 30 54**

GE EN GÅVA VIA SWISH, MÄRK INBETALNINGEN MED "DÄR BEHOVEN ÄR SOM STÖRST".

**GE ONLINE: [WWW.OPEN-DOORS.SE](http://WWW.OPEN-DOORS.SE)**

STÖD OPEN DOORS ARBETE VÄRLDEN ÖVER!

# Skriv en rad!



## SKRIV TILL *Zita* FRÅN KAMERUN

### Förföljd av sina släktingar för sitt beslut att följa Jesus

Zita är bara 15 år gammal. Hon är dotter till en muslimsk pappa och en kristen mamma. Efter påtryckningar från pappans muslimska släkt, gav han Zitas mamma ett ultimatum: Konvertera annars skickas barnen till släktingar för att uppfostras som muslimer.

Zitas mamma vägrade, men när Zita bara var åtta månader gammal förlorade mamman striden: Barnet togs till de muslimska släktingarna. I samma månad som detta hände dog mamman, möjligen på grund av en stressrelaterad sjukdom.

Året därpå dog även Zitas pappa plötsligt. Hon skickades nu fram och tillbaka mellan sina muslimska och kristna släktingar. När hon var 12 år gammal konverterade hon och blev kristen. Detta ledde till svår förföljelse.

För tillfället tar hennes kristna släktingar hand om henne, och nu har du möjlighet att skriva till Zita, visa ditt stöd och ge henne uppmuntran.

*Skrivkampanjen pågår till den 30 juni 2018.*

### Vägledning för brevskrivning

- Skriv en kort och uppmuntrande hälsning, med enkel och tydlig engelska.
- Skriv inte något negativt om islam/muslimer.
- Skicka inte med pengar.
- Skriv gärna ditt namn och vilket land du bor i, men skriv inte adressen.
- Nämn aldrig Open Doors vid namn.

Skicka din hälsning i ett kuvert till: **Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro.**

# WORLD WATCH NYHETER

## **NIGERIA:** Kristen flicka kvarhölls när 100 frihetsberövade frigavs

Den militanta jihadistgruppen Boko Haram förde den 19 februari bort 110 flickor från statens flickskola och tekniska högskola i Dapchi i nordöstra Nigeria. Den 21 mars överraskade kidnapparna omgivningen när 104 flickor frigavs. Fem flickor ska ha dött under den månadslånga fångenskapen.

Direkt efter frigivningen följde de till huvudstaden Abuja för läkarundersökning och säkerhetskontroll och för att träffa president Muhammadu Buhari. Den 25 mars återförändades de med sina familjer.

Samtidigt ställs frågor om varför Leah Sharibu, en 15-årig kristen flicka, inte ingick i den överenskommelse som förhandlats fram av regeringen

för att säkra studenternas frigivning. Hennes föräldrar fick veta att jihadisterna inte ville släppa henne, därför att hon vägrade avsäga sig sin kristna tro – hon var ensam kristen bland de kidnappade.

Det kristna advokatsamfundet i Nigeria har uppmanat regeringen "att leva upp till sitt ansvar och upprätthålla grundsatserna och principerna i Nigerias konstitution".

"Varje medborgare har rätt att åtnjuta skydd oavsett kön, kultur och religion," säger gruppen och kräver att president Buhari ska "garantera hennes omedelbara frigivning ... och de andra kvarvarande flickorna som kidnappades i Chibok 2014".



## **ERITREA:** Nygift par bland 32 arresterade kristna

Totalt arresterades 32 kristna i Eritreas huvudstad Asmara under mars månad. Bland de arresterade finns bland annat ett nygift par och tio bröllopsgäster. Söndagen den 25 mars arresterades 20 personer, som fortfarande hålls kvar i fängelse.

Det nygifta paret och de tio gästerna arresterades i paret hem den 5 mars, enligt vad en lokal källa rapporterat till nyhetsbyrån World Watch Monitor. Under en traditionell kaffecermoni, som hölls för att välkomna bruden, trängde

sig säkerhetspolisen in i huset och arresterade samtliga tolv närvarande.

I World Watch List 2018 hamnade Eritrea på sjätte plats bland de 50 länder i världen där det är svårast att leva som kristen. Situationen för mänskliga rättigheter i Eritrea fördömdes nyligen av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Dessutom har United Nations Watch, som arbetar för FN, rapporterat att tusentals kristna sitter frihetsberövade, eftersom religionsfrihet fortfarande inte gäller i Eritrea.



”JAG LÄNGTAR DESPERAT EFTER MIN FRU OCH MINA BARN. ÄNDÅ TROR JAG ATT DETTA ÄR SANT: DET ÄR EN ÄRA ATT FÅ LIDA FÖR JESUS.”

Pastor Andrew Brunson

## TURKIET: Amerikansk pastor riskerar livstids fängelse

Sedan oktober 2016 sitter den amerikanske pastorn Andrew Brunson arresterad utan möjlighet att släppas mot borgen. Han anklagas för att vara medlem och aktiv i det misslyckade kuppförsoket mot Turkiets regering i juli 2016. Åklagarna kräver nu livstids fängelse för den amerikanske pastorn.

Enligt domstolens talesman Anadolu Ajansi anklagas pastorn även för samröre med det förbjudna partiet Kurdistan Workers Party (PKK) och för spioneri. Om domstolen accepterar anklagelserna förväntas en formell rättegång mot Brunson. Hittills har varken pastorn eller hans advokat fått tillgång till utredningshandlingar i fallet.

Brunsons dotter Jacqueline vädjade i mars till FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHCR) i Geneve att verka för faders frisläppande.

”Jag vet att anklagelserna mot min far är absurda,” säger Jacqueline i en video från den amerikanska organisationen American Center for Law and Justice. Hon påpekar att hon vuxit upp i Turkiet och tillägger: ”Min familj älskar och respekterar det turkiska folket, och min far har i över två decennier varit överlåtten till att betjäna det turkiska folket.”

Jacqueline berättar att hon i augusti förra året fick tillåtelse att besöka sin far i fängelset. ”Det var svårt att se honom så nedbruten, så ma-

ger, så desperat,” säger hon till UNHCR. Därefter läste hon en anteckning som hennes far skrivit bara en vecka tidigare:

”För att tala klarspråk. Jag sitter inte i fängelse för att jag gjort något fel, utan för vem jag är – en kristen pastor. Jag längtar desperat efter min fru

och mina barn. Ändå tror jag att detta är sant: Det är en ära att få lida för Jesus Kristus, som många har fått göra före mig. Jag är djupt tacksam för alla runt om i världen som står tillsammans med mig och som ber för mig.”



Foto: Af World Witness



# 30 DAGAR

# I BÖN FÖR

## DEN MUSLIMSKA VÄRLDEN

### BE FÖR MUSLIMER UNDER RAMADAN

Var med och be om hopp och frälsning för muslimer under ramadan, den tid då många upprigtigt söker Gud. I år pågår ramadan mellan den 15 maj och 14 juni.

Använd gärna häftet **30 dagar i bön för den muslimska världen**, som följde med som bilaga i förra tidningen. Fler häften kan du beställa på vår hemsida: [www.open-doors.se](http://www.open-doors.se)

**Beställ senast 8 maj för att få häftena innan ramadan startar, den 15 maj.**

## OPEN DOORS TIDNING FÅR NY KOSTYM

I år firar Open Doors tio år i Sverige, tio år av Guds trofasthet. Vårt arbete, att väcka en förståelse och ett böneengagemang för förföljda kristnas situation, pågår outtröttligt.

För att förmedla vårt budskap på ett mer tydligt, lättillgängligt och tilltalande sätt kommer tidningen att ges ut i ett nytt format. Från och med augusti kommer den gamla tidningen att gå i graven och ett nytt magasin kommer att ges ut varannan månad. Bönekalendern kommer du att få ta del av varje månad. Under juli månad uteblir tidningen.





# 10 ÅRS JUBILEUM

The graphic features the number '10' in a stylized font. The '1' is a vertical bar with words like 'Mission', 'Viktig', 'Medlidande', and 'Hopp' written vertically. The '0' is a circle containing words like 'Engagerande', 'Bön', 'Modig', 'Hjälp', 'Stöd', and 'Kärlek'. To the right of the '10' is the word 'ÅRS' in a large, bold, sans-serif font, followed by 'JUBILEUM' in a slightly smaller, bold, sans-serif font.

**I år firar Open Doors tio år i Sverige. I maj 2008 anställdes vår generalsekreterare Peter Paulsson, för att etablera Open Doors i Sverige, och verka för att medvetandegöra den förföljelse som miljontals kristna möter.**

10-årsjubileet vill vi uppmärksamma med en stor endagskonferens som går av stapeln i Conventum, Örebro, den 15 september 2018.

– Det kommer bli en speciell högtid, där vi uppmärksammar att vi har funnits i Sverige i tio år, säger Peter Paulsson.

– Men vi gör det inte för vår egen skull, utan för att människor ska få upp ögonen för den förföljda kyrkan. Vi vill i första hand inte berätta om allt vi gjort under dessa tio år, utan vi vill samla Kristi kropp, representanter för olika samfund, som har ett engagemang för den förföljda kyrkan, till en samling där vi lyssnar till den förföljda kyrkan.

Konferensens huvudtalare kommer vara kristna som levtt eller lever under förföljelse.

– Vi kommer ge plats på scen för den förföljda kyrkan, till personer som normalt sett inte har möjlighet att tala för sin egen sak. Även Open Doors högsta ledare kommer att finnas på plats och tala, säger Peter.

Under frandet kommer det även finnas program för barnen, samt möjlighet att delta på inspirerande seminarier och möta den förföljda kyrkan. Dagen pågår från klockan 10:30 till klockan 20:00, och det är fritt inträde.

– Vi hoppas att så många som möjligt ska få chans att delta under dagen. Vi vill åstadkomma en aha-upplevelse, en insikt om att detta angår mig, en längtan att vilja ta hem detta till sin församling, vänner eller bönegrupp. Vi vill att människor ska träffas rakt in i hjärtat, och bli fascinerade av det Gud gör i världen och bli berörda av den uthållighet som finns hos många av dem som förföljs för sin tro. Detta är en dag som kan inspirera svensk kristenhet, avslutar Peter.

# 10 ÅRS JUBILEUM

SVERIGES STÖRSTA KONFERENS OM FÖRFÖLJDA KRISTNA

**15 september 2018**

kl. **10:30 - 20:00** | **Conventum** Örebro

**Inga kända talare!**

Vi ger plats på scen för röster som annars inte blir hörda.

BÖN | LOVSÅNG | SEMINARIER | FÖR ALLA ÅLDRAR | FRI ENTRÉ

Open Doors - 60 år i världen - 10 år i Sverige

[www.open-doors.se](http://www.open-doors.se)



**OpenDoors**

I tjänst för världens förföljda kristna