

# OpenDoors

Nr. 3 • Mars 2018

I tjänst för världens förföljda kristna

## NORDKOREAS tysta föräldrar

**När man inte vågar dela tron med sina barn**

- 04 | Farfars böner banade vägen för Esther
- 10 | Tillsammans hjälper vi kristna i Nordkorea
- 11 | Skriv en rad: Unikt tillfälle!
- 12 | Varför det inte finns några kristna barn i Nordkorea
- 14 | Ett med dem

## FÖRETAGSVÄNNER

Närkes energiteknik AB  
BMV Studio  
Sjöbergs Förlag AB  
AB Robert Lidbeck & Co.  
Avero AB  
Instansia Nordic AB  
Svanen Fiskeri AB



**Open Doors** är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.



Bankgiro: 900-3054  
Swish: 900 30 54

ISSN 2000-5962

Prenumeration:

kostnadsfri, 12 nr/år. Nästa tidning utkommer ca 2018 04 01

### Open Doors Sverige

Post- & besöksadress:  
Idrottsvägen 16  
702 32 Örebro  
Telefon: 019-31 05 00  
E-post: [sweden@od.org](mailto:sweden@od.org)



[www.open-doors.se](http://www.open-doors.se)  
[opendoorsse.wordpress.com/](http://opendoorsse.wordpress.com/)  
[twitter.com/OpenDoorsSE](https://twitter.com/OpenDoorsSE)  
[instagram: opendoorsse](https://www.instagram.com/opendoorsse)  
[facebook.com/OpenDoorsSE](https://www.facebook.com/OpenDoorsSE)  
[youtube.com/opendoorssverige](https://www.youtube.com/opendoorssverige)

### Ansvarig utgivare:

Peter Paulsson

### Redaktör:

Sara Bornold

### Presentatörer:

Vi har 15 personer utspridda över Sverige som representerar Open Doors och håller kostnadsfria informationsmöten.

### Medlemsavgifter:

Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 100 kr/år.  
Personer över 26 år: 200 kr/år.  
Familj/hushåll: 300 kr/år.

# Frigivna

## efter 70 år i fångenskap?

I år är det 70 år sedan staten Nordkorea grundades. Det var efter att man först lyckats befriat sig från de japanska ockupanterna och i efterdyningarna av andra världskriget som Demokratiska Folkrepubliken Korea bildades den 9 september 1948. Nationalhjälten Kim Il-sung – "Den store ledaren" – valdes enhälligt till landets statsöverhuvud, vilket också blev starten på den familjedynasti som fortfarande kontrollerar landet.

Det är också 70 år som är den beräknade medellivslängden för Nordkoreas invånare. Det innebär att i stort sett hela befolkningen vuxit upp och levt sina liv under "Den fantastiska revolutionära familjen".

På tal om familjen. Om en person i Nordkorea uppfattas som ett hot mot regimen, är det stor risk att hela familjen blir involverad och straffad på ett likartat sätt. Upptäcker man till exempel en regimkritiker eller att en person är kristen, kan hela familjen skickas till arbetsläger utan rättgång. Och ett arbetsläger i Nordkorea återvänder man sällan ifrån.

Enligt nordkoreanska dokument och vittnesskildringar från flyktingar och avhoppare sorteras alla nordkoreaner i så kallade Songbun-grupper. Det är ett sorts

statussystem som kartlägger individer och ger en samlad bedömning av varje medborgares lojalitet gentemot regimen. Här dokumenteras personens eget beteende tillsammans med tre generationer av den egna släktens politiska, sociala och ekonomiska engagemang. Songbun används för att bedöma om en individ är tillförlitlig. Systemet utgör också grunden för vilka möjligheter samhället erbjuder och kan vara avgörande för hur man lyckas skaffa livsnödvändig proviant.

Landets 25 miljoner invånare har vuxit upp och levt under ett diktatoriskt styre i 70 år. Hela befolkningen har indoktrinerats hela livet från morgon till kväll. Maktapparaten, polisstaten, angiverisystemet och Songbun är ett så effektivt kontrollsystem att landet ohotat har toppat World Watch List de senaste 17 åren. Kristna föräldrar vågar inte ens dela evangeliet med sina barn.

Symbolen för den ideologi som styr landet är det centralt belägna Juche-tornet, som är den högsta tillåtna byggnaden i huvudstaden Pyongyang. De 25 550 stenblocken motsvarar antalet livsdagar vid Kim Il-sungs 70-årsdag. Kims monument är byggt av hårda stenblock. Guds familj består av levande stenar.



Peter Paulsson | Generalsekreterare







”JAG TRODDE JAG VAR DEN FÖRSTA I FAMILJEN SOM KOMMIT TILL TRO, MEN DÅ GICK DET UPP FÖR MIG ATT MIN FARFAR HADE BETT FÖR MIG UNDER ALLA DESSA ÅR.”



**Foto: Kvinnan på bilden har ingen koppling till artikeln.**

# FARFARS BÖNER BANADE VÄGEN FÖR ESTHER

**Kristen är man i största hemlighet i Nordkorea. För säkerhets skull berättade Esthers farfar aldrig om sin kristna tro för henne när hon var liten, och inte förrän hon kommit till tro i vuxen ålder gick det upp för henne att hon inte var ensam kristen i familjen. Esther kom i kontakt med evangeliet långt hemifrån, i ett nordkoreanskt fångläger, genom en av Guds "änklar" på jorden.**

Under sin uppväxt i Nordkorea tillbringade Esther ofta helgerna hos sin farfar. Redan då märkte hon att det var något märkligt med söndagarna. Då brukade farfars vänner komma hem till honom, och Esther fick leka utomhus, antingen hon ville eller inte.

Esther förstod inte varför. Söndag var ju vilodag i Nordkorea. Varför måste de träffas just då?

Det var först många år senare som hon listade ut svaret. Esther befann sig i Kina när en sydkoreansk missionär visade henne bilden av en bibel.

"På natten drömde jag om farfar", berättar Esther. "Jag såg hur han böjde knä tillsammans med sina vänner runt en bibel.

Jag trodde jag var den första i familjen som kommit till tro, men då gick det upp för mig att min farfar hade bätt för mig under alla dessa år."

Men låt oss gå tillbaka till Nordkorea och början på en resa som till slut skulle föra Esther till en personlig tro på Jesus.

## **Tvångsäktenskap**

Esther gifte sig och fick två barn med sin man. En dag omkom hennes man tragiskt nog i ett slagsmål med några spritpåverkade män.

"När min man dött behövde jag hitta ett levebröd", berättar Esther, som snart blev erbjuden arbete som smugglare. Hon skulle bli tvungen att ta sig illegalt till Kina och smuggla tillbaka vissa varor till Nordkorea. Det var farligt och räknades som lagbrott i Kina, men den nordkoreanska staten teg och samtyckte eftersom de behövde varorna.

Esther jobbade i några år som smugglare, innan hennes kinesiske leverantör åkte fast. Där stod Esther i Kina med två tomma händer, övertygad om att hon skulle hamna i nordkoreanskt fångläger om hon kom tillbaka utan något smuggelgods.

"Jag gömde mig ute på den kinesiska landsbygden, tills jag träffade en man som kände till en adress där jag kunde bo. Men han visade sig vara människohandlare och sålde mig till en kinesisk man. Honom blev jag tvungen att leva tillsammans med i flera år."

Det var en vidrig tillvaro. Esther avskydde sin



kinesiske "make", och hon fick ständigt ta emot ovetta av honom och hans familj. De höll henne hela tiden under uppsikt, och hon fick inte chans att rymma. Hon kände sig helt uppgiven och började trösta sig med alkohol.

"Hela tiden tänkte jag på mina barn hemma i Nordkorea. Jag frågade min man om jag kunde fara hem, men han sa att han hade betalat motsvarande 600 amerikanska dollar för mig och ville inte bli av med mig."

### Lurad och satt i fängelse

En tid senare blev Esther gravid och fick barn.

"Jag kunde inte älska barnet. Hon var en del av mitt problem och hindrade mig från att komma tillbaka till Nordkorea. Samtidigt hade jag dåligt samvete. Vad skulle hända om jag blev tagen av kinesiska polisen? Jag vistades ju fortfarande illegalt i Kina. Vad skulle hända med babyn? Jag såg ingen annan utväg än att rymma min väg."

Esthers kinesiska svärföräldrar började ge henne lite mer frihet. De trodde ju att hon för babyns skull inte längre skulle vilja rymma. Men där misstog de sig.

Så en dag fick Esther ett telefonsamtal från någon som sa att han kunde hjälpa henne att rymma.

"Fråga inte varför, men jag litade på honom", förklarade hon. Mannen stämde träff med henne i en kinesisk storstad. Esther satte sig på bussen, utan att berätta något för sin familj.

När hon träffade mannen bad han henne bekräfta att hon var nordkoreanska. Så snart hon gjort det visade han sitt ID-kort. Han arbetade för kinesiska polisen! Då rasade allt för Esther, hon hade gått i en fälla.

Nordkoreanska tjänstemän kom och hämtade henne. De tog med henne till Nordkorea, där hon blev inspärrad i en cell på fyra kvadratmeter, tillsammans med 40 andra kvinnor. Esther blev slagen och torterad av fångvaktarna, tills hon bröt samman och fördes till ett fångläger.

### En "ängel" förändrar Esthers liv

Esther försökte rymma från lägret men åkte snart fast och dömdes till internering i ett annat mindre fångläger. Där behandlades fångarna som djur. Ännu en gång hamnade hon under förfärliga omständigheter inlåst i en trång cell med 40 andra interner.

Allt kändes hopplöst, men i cellen lade Esther märke till en gammal kvinna som skilde sig från mängden. Trots att hon hamnat i ett helvete på jorden, såg hon så harmonisk ut. Till slut frågade Esther henne varför. "När jag var i Kina behandlade Gud mig som en prinsessa", svarade kvinnan.

Esther betraktade henne. Hon var gammal och bräcklig. Varför skulle någon behandla henne som en prinsessa? "I så fall vill jag också bli prinsessa", sa Esther spydigt.

"Då kan du be som jag", sa kvinnan och fortsatte: "Tack Gud för allt. Gör vad du vill. I Jesu Kristi namn. Amen."

Det var det besynnerligaste Esther någonsin hört – att någon var tacksam under sådana här förhållanden. Ändå valde hon att följa den gamla kvinnans exempel. "Jag tackade och bad Gud ta mig därifrån", berättar Esther. Hon lämnade sig åt Gud och blev hans prinsessa, och det gav henne ett nytt perspektiv på livet.

### Underverk och trygghet

Esther började uppleva under i fångelset. En av de allra grymmaste vakterna kom en dag fram till henne i cellen och frågade: "Har du några släktingar här i trakten?" Esther berättade att hon hade en bror i närheten, och samma kväll kom vakten tillbaka och sa att han hade hittat hennes bror. Några dagar senare dök brodern upp.

"Min bror kunde ge mig lite extra mat, och han lovade vakten mutor. Några månader senare släpptes jag. Det var ett bönesvar", säger Esther.

Tyvärr visste ingen var hennes barn fanns, och eftersom Esther inte såg någon framtid i Nordkorea började hon planera att på nytt fly till Kina. Snart tog hon sig över gränsfloden igen.

I Kina träffade hon på en missionär och började vara med på hans bibelstudier. Det gjorde stort intryck på henne. Hon började lära känna den levande Guden och bekände sina synder.

För några år sedan tog Esther risken att ta sig till Sydkorea. Av bara nåd kom hon fram välbehållen. För inte så länge sedan lyckades någon hjälpa Esther att komma i kontakt med sina barn i Nordkorea. Även de kommer att så snart som möjligt försöka sätta sig i säkerhet i Sydkorea. Också hennes kinesiska dotter har lyckats ta sig dit.

I dag ser Esther det som sin uppgift att hjälpa nordkoreaner att fly till Kina. Gud är verkligen en Gud som gör under!

*\*Namnet fingerat av säkerhetsskäl.*

"BE SOM JAG",  
SA KVINNAN OCH  
FORTSATTE: "TACK  
GUD FÖR ALLT. GÖR  
VAD DU VILL. I JESU  
KRISTI NAMN. AMEN."

## BE



- Be för Esthers båda barn som ännu bor kvar i Nordkorea. Be att de också ska kunna ta sig till Sydkorea och att Esther ska få dela evangeliet med dem.
- Be att Gud ska beskydda och välsigna Esther i hennes arbete bland nordkoreanska flyktingar.





**1.** Människor i Norkorea saknar mat – en del tvingas äta gräs för att överleva. **2.** Propagandabild på Kim Il-Sung och hans son, Kim Jong-Il, med barn. De första ord som föräldrar måste lära sina barn är "Tack, fader Kim Il-Sung". **3.** Människor bugar inför en staty av Kim Il-Sung, grundaren av dagens Nordkorea. **4.** Många desperata nordkoreanska kvinnor smugglas till Kina och säljs för äktenskap. Dessa nordkoreanska kvinnor deltar i ett bibelstudium som drivs av Open Doors i Kina. **5.** Bakom denna bergskedja ligger arbetslägret Yodok. Mellan 50 000 och 70 000 kristna sitter i fångläger i Nordkorea. **6.** Befolkningen övervakas hela tiden – av spioner, grannar och till och med av





sina egna familjemedlemmar. **7.** Det är olagligt att äga en bibel i Nordkorea, men otroligt nog lyckas Open Doors medarbetare smugla biblar till hemligt kristna. **8.** Juche-tornet i Pyongyang. Juche är den filosofi som lanserats av Kim Il-Sung, vilken framhåller människans självtillräcklighet. **9.** Det finns fyra kyrkobyggnader i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Avhoppare vittnar dock om att dessa kyrkor håller falska gudstjänster, i ett försök att övertyga besökare till landet om att det finns religionsfrihet i Nordkorea.



# TILLSAMMANS HJÄLPER VI KRISTNA I NORDKOREA



**TACK FÖR DIN GÅVA!  
PENGARNA GÅR DIT BEHOVEN  
ÄR SOM STÖRST, OM DU INTE  
ÖRONMÄRKER DIN GÅVA.**

**SWISH: 900 30 54  
BG: 900-3054**

**När du stöttar Open Doors arbete förmedlar du hopp, styrka och mod till många människor som har det som Esther, Lee och Kim, som vi kan läsa om i detta nummer.**

"Utan era böner och ert ekonomiska stöd kan vi inte fortsätta med denna verksamhet," säger våra fältarbetare. "Gud hörde Esthers böner. Han kommer också att höra dina. Och en gåva på några tiotus gör mycket stor skillnad i ett land där medelinkomsten knappast överstiger två dollar i månaden."

## **Exempel på vad Open Doors förmedlar till kristna i Nordkorea:**

- Mat, kläder och mediciner till många kristna som lever på svältgränsen. Tack vare detta kan de överleva och fortsätta att vara salt och ljus i Nordkorea.
- Tak över huvudet, bistånd, pastoral omsorg och bibelstudier bland nordkoreanska flyktingar i nordöstra Kina.
- Lärjungaträning för kristna föräldrar, så att de kan förbereda sina barn att ta emot evangeliet (av säkerhetsskäl kan vi inte ge fler detaljer).
- Kristet material som hjälper ledare i den underjordiska kyrkan att växa i tro och ledarskap.

Skriv en rad!

**UNIKT TILLFÄLLE!**

# UPPMUNTRA KRISTNA I NORDKOREA

Nu har du möjlighet att skicka en kort och uppmunt-  
rande hälsning till kristna i Nordkorea – missa inte  
detta sällsynta tillfälle! Hälsningarna, som skrivs  
på engelska, översätts till koreanska och läses in  
av kristna nordkoreaner i Sydkorea. Hälsningarna  
kommer att sändas ut över Nordkorea via radio under  
natten.

Din hälsning bör vara kort men tydlig. Till exempel:  
*"My name is Eva, I am from Sweden. I have prayed for  
North Korea since 2005. I pray that God will give you  
the courage and strength to follow Him".*

Din hälsning kan förmedla hopp från Gud till dem  
som möter stora svårigheter och påminna dem om  
att kristna från hela världen tänker på dem och ber  
för dem.

Läs mer:  
[www.open-doors.se/skriv](http://www.open-doors.se/skriv)

**Kampanjen pågår till och med 31 mars 2018.**

Då vi inte kan förmedla handskrivna brev eller kort  
kan du endas skicka in din hälsning online.

**LÄS MER PÅ [WWW.OPEN-DOORS.SE/SKRIV](http://WWW.OPEN-DOORS.SE/SKRIV)**







# Varför det inte finns några kristna barn i **Nordkorea**

**I Nordkorea, som är den farligaste platsen i världen för kristna, håller de flesta kristna föräldrar sin tro hemlig för sina barn. Att dela med sig av tron kan kosta dem allt.**

"Jag visste att mina föräldrar var annorlunda. Alla kallade dem för 'kommunistföräldrar', eftersom de tog hand om sjuka, fattiga och behövande. På nätterna läste de ur en hemlig bok som jag inte fick läsa i. Men jag hörde dem viska orden och jag visste att det var deras källa till vishet. Jag visste också att om jag någonsin berättade om detta för någon annan, skulle vår familj bli bortförd."

Lee Joo-Chan\* (som nu är i 50-årsåldern) är en av många nordkoreaner som växte upp i en kristen familj utan att vara medveten om det. Det är kanske en av de mest ledsamma konsekvenserna av det hårda förtryck Nordkorea utövar mot kristna: Att föräldrar inte kan ta risken att berätta för sina barn om sin tro.

På grund av detta finns det väldigt få kristna barn i Nordkorea. De barn som har hört om evangeliet har ofta gjort det oavsiktligt. Såsom Kim


Sang-Hwa\*, som hittade en bok i en hemlig garderob i sitt hem när hon var tolv.

"Jag öppnade boken och började läsa: 'I begynnelsen skapade Gud himmel och jord', minns hon. Orden fick henne att skälva till och hon tappade boken. "Jag blev så rädd. Jag hade fått lära mig om evolutionsteorin, så jag visste att den här boken var olaglig. Min upptäckt kunde kosta mig livet."

Under de kommande två veckorna övervägde hon olika alternativ. Hon visste att det var hennes plikt att rapportera upptäckten.

Det slutade med att hon konfronterade sin pappa om boken. Han började då undervisa henne om Bibeln. "Min pappa betonade alltid att jag inte skulle berätta för någon annan om det", säger Kim Sang-Hwa.

En del föräldrar väntar tills barnen är gamla nog innan de berättar om "familjehemligheten". Andra, såsom Lees föräldrar, vågar aldrig berätta. Inte förrän både Lee och hennes mamma hade flytt från Nordkorea och träffats i Kina nästan 20 år senare, kunde Lees mamma dela sin hemliga tro med henne.



**3 ORSAKER TILL ATT  
NORDKOREANSKA  
FÖRÄLDRAR INTE  
DELAR EVANGELIET  
MED SINA BARN:**



### 1. Pågående indoktrinering

Från morgon till kväll, från födsel till död, utsätts varje nordkoreansk medborgare för indoktrinering. De tar del av den genom televisionen, radio, tidningar och till och med ur propagandahögtalare. Några av de första ord som föräldrar måste lära sina barn är: "Tack, fader Kim Il-Sung". I skolan lär de sig om Kims familj och dennes "underbara gärningar". De bugar i vördnad inför statyer och bilder på ledarna. Genom böcker och filmer får barnen lära sig att de kristna är onda spioner som kidnappar, torterar och dödar oskyldiga nordkoreanska barn, och sedan säljer deras blod och organ.

### 2. Alltför riskfullt

Kim Sang-Hwa fruktade för sitt liv när hon hittade en bibel hemma. Men barn är inte alltid medvetna om att säkerheten äventyras. De kan oavsiktligt sjunga en sång eller återberätta en särskild historia från Bibeln. I skolan kan lärarna fråga om barnens föräldrar brukar läsa i en viss svart bok. Att dela evangeliet är extremt farligt. Att bli påkommen som kristen leder till ett

omedelbart fördömande, inte bara av den person det gäller, utan av hela familjen.

### 3. De har ingen som kan berätta för dem

Sorgligt nog har tiotusentals barn i Nordkorea (och kanske ännu fler) blivit hemlösa, eftersom deras familjer har splittrats av död, arresteringar eller andra tragedier. Ibland lyckas någon fly till Kina utan att kunna återvända. Det hårda nordkoreanska livet har splittrat ett oräkneligt antal familjer, och gett de drabbade barnen men för livet.

*\*Namnet fingerat av säkerhetsskäl.*

**BE**



- Be att kristna föräldrar ska få möjlighet att leva ut evangeliet, även när de inte kan prata om sin tro.
- Be om Guds beskydd för kristna familjer, och be att barnen inte ska användas för att lura föräldrarna in i en fälla.

A photograph of a group of young people at what appears to be a church event or prayer meeting. They are gathered under a blue tent-like structure at night. Many of the individuals have their eyes closed and their hands raised in the air, suggesting a moment of prayer or worship. The lighting is dim, with some blue and white lights visible in the background. The overall atmosphere is one of devotion and community.

# Ett med dem:

"VÅR VISION ÄR ATT BYGGA ETT  
NÄTVERK AV FÖREBEDJARE SOM  
REGELBUNDET STÅR ENADE I BÖN  
FÖR DEN FÖRFÖLJDA KYRKAN"





# **BLI EN DEL AV OPEN DOORS BÖNEMÖTEN**

Hösten 2018 lanserar vi ett nytt koncept för vår bönesatsning **Ett med dem**. Anslut din församling till vår internetbaserade direktsändning. Ta del av vittnesbörd, bönesvar, lovsång, personliga berättelser och gemensam bön för den förföljda kyrkan.

Efter fem år av bön i Örebro och tre år i Göteborg storsatsar vi nu på att församlingar över hela Sverige blir en del av Ett med dem. Bönesamlingen kommer att sändas, det vill säga streamas, i realtid över internet. Open Doors har ett stort fokus på att engagera människor i bön. Vi tror på att Gud hör vår bön och att han agerar. Vår vision är att bygga ett nätverk av förebedjare som regelbundet står enade i bön för den förföljda kyrkan.

## **Enade i bön**

Ett med dem är ett koncept med syfte att förena kristna. Vi ställer oss sida vid sida tillsammans med våra förföljda syskon i andra delar av världen, och är förenade i bön tillsammans med andra församlingar runt om i Sverige. Genom livesändningen ber vi för samma böneämnen, tar del av samma vittnesbörd och lovsjunger Gud samtidigt som vi gemensamt lyfter den förföljda kyrkan.

## **När**

Första onsdagen varje månad, kl 19.00-20.15 sänder vi live från Örebro, från och med hösten 2018. Sändningarna innehåller:

- Fokus på olika teman och geografiska områden
- Lovsång
- Bönesvar och vittnesbörd
- Personliga berättelser och information
- Gemensam bön med andra svenska församlingar för konkreta situationer och personer

## **Hur ansluter man till direktsändningen?**

Utse en kontaktperson som har det lokala ansvaret för att arrangera Ett med dem. Personen ansvarar för att lokalen är bokad, att ljud och bildöverföringen fungerar och att gå ut med information om att samlingen hålls.

Församlingens kontaktperson hör av sig till Open Doors. Vi ser till att skicka ut länken till direktsändningen i god tid, tillsammans med extramaterial, till exempel bönekort med böneämnen som deltagarna kan ta med sig hem, för att fortsätta be efter samlingen.

Anslut din församling till direktsändningen!  
Första onsdagen i månaden, kl 19.00 – 20.15  
**Start:** Hösten 2018

För mer information kontakta projektansvarig Anne Muench  
**E-post:** [annem@od.org](mailto:annem@od.org)  
**Tel:** 076 209 30 89



**SAVE  
THE DATE**



## **10-ÅRS JUBILEUM!** **14-15 SEPTEMBER**

Äntligen är det dags, Open Doors Sverige firar 10 år! Vad kan vara bättre än att fira det tillsammans med oss? Vi utlovar ett spännande program under dagarna. Kom och låt dig inspireras av fantastiska talare, bland annat från Open Doors fältarbete.

Håll utkik för mer information i kommande nummer.

Boka redan nu helgen den 14-15 september, så ses vi i Örebro! Välkommen!



## **KALLELSE TILL ÅRSMÖTE**

Lördagen den 7 april vill vi välkomna dig som är medlem till Open Doors årsmöte.

**Tid:** Klockan 13:00

**Plats:** Idrottsvägen 16, Örebro (Open Doors lokaler)  
Efter årsmötet bjuder vi på enklare fika.

Anmälan sker skriftligen till:

Open Doors  
Idrottsvägen 16

702 70 Örebro

eller till: [sweden@od.org](mailto:sweden@od.org)

*Senast den 23 mars behöver vi din anmälan.*