

Open *Doors*

I tjänst för världens förföljda **kristna**



KRISTUS I HJÄRTAT AV ISLAM

De goda nyheterna når ut till Arabiska halvön

Hunger efter evangeliet
sida 8-10

Skriv till Martina och hennes barn
sida 11

Indonesien: Tolerans på
tillbakagång?
sida 12

30 dagar av bön för den
muslimska världen
sida 14-15



FÖRETAGSVÄNNER

Närkes energiteknik AB
 BMV Studio
 Sjöbergs Förlag AB
 AB Robert Lidbeck & Co.
 Avero AB

Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

Open Doors Sverige

Post- & besöksadress:
 Idrottsvägen 16
 702 32 Örebro
 Telefon: 019-31 05 00
 E-post: sweden@od.org



www.open-doors.se
 opendoorsse.wordpress.com/
 twitter.com/OpenDoorsSE
 Instagram: opendoorsse
 facebook.com/OpenDoorsSE
 youtube.com/opendoorsverige

Ansvarig utgivare:
 Peter Paulsson

Redaktör:
 Sara Bornold

Presentatörer:
 Vi har 14 personer utspridda över Sverige som representerar Open Doors och håller kostnadsfria informationsmöten.

Medlemsavgifter:
 Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 100 kr/år.
 Personer över 26 år: 200 kr/år.
 Familj/hushåll: 300 kr/år.



Bankgiro: 900-3054
 Plusgiro: 90 03 05-4
 Swish: 900 30 54

ISSN 2000-5962

Prenumeration: kostnadsfri, 12 nr/år.
 Nästa tidning utkommer ca 2017 06 01

Islams hjärta

Man brukar säga att Egypten är islams hjärna medan Saudiarabien är islams hjärta. Det var också på den Arabiska halvön som Mohammed föddes och enligt islamsk tradition tog emot sina uppenbarelser från ängeln Gabriel. Här ligger Mecka och Medina, islams två heligaste platser. Bara muslimer får besöka dessa för islam så viktiga platser.

På 1700-talet levde Muhammad ibn'Abd al-Wahhab. Hans tolkning av koranen var bokstavig, och hans lära blev grunden till det som idag kallas för wahhabismen. Han ingick en allians med huset Saud mot löftet att han skulle stödja deras erövringar om de skyddade hans läror. När Muhammad ibn Saud erövrat större delen av den arabiska halvön, blev wahhabismen statsreligion i Saudiarabien.

Denna radikala tolkning av islam har inspirerat många muslimska grupper. På grund av sin oljerikedom har Saudiarabien kunnat sprida wahhabismen. I Pakistan har flera tusen koranskolor (madrass) etablerats, där barn och ungdomar lär sig den stränga tolkningen av islam. I många länder i Afrika byggs stora, vackra moskéer med höga minareter för att på detta sätt demonstrera islams storhet. Skolor etableras och barn från fattiga familjer får undervisning, bara de konverterar till islam. Saudiarabien bedriver ett omfattande missionsarbete som är statligt finansierat.

Saudiarabien är en absolut monarki med en successionsordning som sker inom Saud-familjen. Kungen innehar alla

de viktigaste posterna samtidigt som landet styrs av islams sharialagar.

Detta innebär att man inte är särskilt tolerant mot oliktankande minoriteter. Kungahuset bekämpar all form av opposition. Utgångspunkten är att alla saudier är muslimer, men även muslimer som bor i landet och har "fel tolkning av islam" blir kraftigt diskriminerade. All annan religionsutövning är i princip förbjuden och Saudiarabien är det enda landet i världen som saknar en kyrkobyggnad.

Vi blir dagligen påmind om hur den radikala formen av islam breder ut sig i världen. Men det vi inte hör lika mycket om är det som Gud gör bland muslimer.

Jesus uppenbarar sig för muslimer i syner och drömmar. Han talar till människors hjärtan genom internet och satellit-TV. Saudier har fått tillgång till Bibeln i sina mobiltelefoner.

Under kommande månad inleds ramadan och vällfärden till Mecka. När muslimer avsätter extra tid för att blicka Gud kan vi be att Jesus ska bli uppenbarad. Att Guds rike ska växa fram i Saudiarabien.



Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige



Open Doors

I tjänst för världens förföljda kristna



EVANGELIETS SKILJELINJE

Muslimska familjer brukar utsätta nykristna för häftiga påtryckningar för att de ska avsäga sig sin tro på Kristus. Det den unga mamman Lela utsattes för, är bara ett exempel i mängden på vad det kan kosta att följa Jesus i islams hjärta.

Allt började för fem år sedan, när Lela* för första gången på allvar började tvivla på sin muslimska tro.

På tevenyheterna såg hon hur en grupp kristna i Egypten blivit angripna. En av dem sa: "Alla muslimer är onda. De hatar oss verkligen."

Lela var då 30 år och frånskild med en dotter. Hon gick nästan aldrig till moskén, men som alla andra i sin kultur räknade hon sig som muslim.

Teveinslaget ledde till en upprörd ordväxling mellan några vänner.

Lela höll inte med: "Inte behöver vi hata de kristna. Och inte behöver vi väl använda våld mot dem?"

En av hennes goda vänner gjorde henne uppmärksam på att det faktiskt finns verser i Koranen som handlar om att döda icke-muslimer. Hon sa emot Lela: "Håller du inte med om det är

du inte någon riktig muslim. Jag tycker du har en klen tro. Är man en riktig muslim, så ska man följa hela Koranen.”

Den repliken påminde Lela om en tanke som en tid malt i huvudet på henne. ”Är jag en riktig muslim”, frågade hon sig, ”eller är jag kanske fel ute?”

Utrymme för evangeliet

Hon bestämde sig för att ta upp saken med några utländska vänner som hon visste var kristna. Vad hon inte visste var att vännerna länge hade bett för henne och ivrigt väntat på ett tillfälle att få vittna för henne.

Vännerna visade Lela ett teveprogram, där man på ett övertygande sätt tog upp inkonsekvenser i Koranen. Programledare var en före detta muslim som blivit kristen. Teveprogrammet skakade om Lela.

”Jag funderade hit och dit”, berättar hon. ”Jag kunde inte förstå att allt jag tagit för självklart skulle vara fel. Hur kom det sig att jag aldrig lagt märke till att Koranen faktiskt uppmanar muslimer att döda? När jag nu ser tillbaka på den perioden i mitt liv, förstår jag att Gud höll på att undan för undan öppna mina ögon för sanningen. Han skapade utrymme för evangeliet.”

Lelas kristna vänner visade henne Bergspredikan i Bibeln.

”De visade hur Jesus sa till sina efterföljare att bemöta motstånd på ett annat sätt, att reagera med kärlek, till och med när de blev ifrågasatta och behandlades med förakt”, minns hon.

Bergspredikan öppnade upp för resten av evangeliet, och så småningom lärde sig Lela mer och mer om Kristus. Hon gick med i en hemlig bibelstudiegrupp och överlämnade sig åt Gud. Ända sedan dess har hon varit fylld med en frid hon aldrig tidigare upplevt, men också med ett beslut att under alla omständigheter följa Kristus.



”Hon gick med i en hemlig bibelstudiegrupp och överlämnade sig åt Gud”

Svårt att tiga om sanningen

Lindas liv blev mycket svårare sedan hon kommit till tro. På hela Arabiska halvön är det strängt förbjudet att vittna om Jesus för muslimer. Men hur ska en kristen mamma kunna dölja sin nyfunna tro för sina barn? Det var mer än Lela klarade av.

”En gång kom min elvaåriga dotter Nadine* hem från skolan och grät. ’Mamma jag vill inte gå i skolan längre, de skrämmer mig’, sa hon om och om igen.”

I skolan hade Nadine fått lära sig att de som enligt islam inte levtt ett bra och rättfärdigt liv straffas, blir torterade och slagna i sin grav.

Lela stod inte ut med att hennes dotter led av det hon fått höra och bestämde sig för att berätta de goda nyheterna för henne.

”Det där stämmer inte. Gud älskar dig och han vill inte tortera någon. Han vill bara älska dig, och han vill att du ska älska honom och följa honom.”

Nadine blev överlycklig och kom, trots sin ungdom, till tro direkt. Men för en troende elvaåring är det mycket svårt att hålla tyst om Jesus. Nadine var eld och lågor och berättade de goda nyheterna för sin mor, Lelas mamma, en sträng och fundamentalistisk muslimsk kvinna med mäktiga vänner.

Mormodern blev, lindrigt sagt, upprörd över sin dotters och dotterdotters omvändelse till kristendomen.

”Hon var rasande”, berättar Lela. ”Från den dagen gjorde hon allt i sin

makt för att jag skulle avsäga mig min nya tro. Hon försökte dessutom så splittring mellan mig och Nadine.”

Redo att dö

Först fick Lela prata med en högt uppsatt muslimsk imam. Hon gick rakt på sak och sa: ”Jag älskar



muslimer, men jag tvivlar stort på Koranen.”

Mannen sa att han kunde svara på alla upptänkliga frågor, men när hon lade fram en lista över inkonsekvenser och frågor beträffande Koranen, började han slingra sig och avbröt plötsligt samtalet. Han sa åt henne att komma tillbaka en annan gång.

”Jag sa att det var illa att han doktorerat på islamisk teologi men inte kunde ge svar på de mest grundläggande frågorna om Gud.”

Självklart tog imamen aldrig kontakt med Lela igen. Men hennes familj gav sig inte. Några veckor senare krävde de att hon skulle komma till sin morbrors

hus på landet, långt från civilisationen. De sa att hon skulle komma ensam och lämna kvar sin dotter hemma.

”Jag var rädd för vad de skulle göra med mig. Men så beslöt jag mig för att åka dit. Dödar de mig så dör jag för Kristus, resonerade jag. Inget farligt kan hända för jag är i hans händer.”

När de träffades hotade Lelas familj henne till livet.

”De gav mig tre dagar att komma på bättre tankar och bli muslim igen, annars skulle de ta livet av mig. Det fanns många män där. De trängde bokstavligen talat in mig i ett hörn och blev hotfulla och sa att de kunde ta livet av mig här och nu och gräva

ner mig i skogen. Ingen skulle få veta något.”

Åtskilda

Vettskrämd och darrande i hela kroppen kom Lela hem igen samma kväll. Även om hon försökte dölja sina känslor för Nadine, märkte hennes dotter att hon var uppskakad.

Innan flickan gick och lade sig bad hon: ”Jesus, snälla gör så att mamma inte dör.” Så snart hon somnat visade sig Jesus för henne i drömmen. Han sa att hon inte behövde oroa sig och att allt skulle ordna sig för hennes mamma.

Vad Nadine inte visste var att hennes mormor i all hemlighet nu försökte påverka henne istäl-

let för Lela. Med hjälp av inflytelserika vänner lyckades hon få ett domstolsbeslut som hindrade den nu trettonåriga Nadine att lämna landet, då hennes mamma omvänt sig till kristendomen. Sedan begärde hon vårdnaden om sin dotterdotter fram till hennes artonårsdag.

Under den här perioden hota-

des Lela allt oftare till livet, och efter att hennes pastor bestämt gett henne rådet att fly för livet, bestämde hon sig för att lämna landet. Det gav henne inget annat val än att låta sin mamma ta hand om Nadine.

Att välja mellan sin dotter och en säker död är en valsituation som ingen borde behöva utsät-

tas för. Smärtan är stor, och varje dag tänker Lela på skilsmässan från sitt enda barn, allt för att hon valde att följa Honom som gav allt för att frälsa henne.

**Av säkerhetsskäl har namnen ändrats.*



Lela ber ständigt att hennes dotter ska kunna motstå sin mormors försök att göra henne till muslim igen. Hon väntar på att Nadine ska fylla arton och bli myndig, så att hon kan lämna landet och återförenas med sin mamma.

Be gärna för dem:

1. Be för Lela som befinner sig i ett annat land, borta från sin dotter, och som saknar henne varje dag. Be att Gud ska trösta henne och vara hennes fötters lykta och ett ljus på hennes stig (Ps 119:115).
2. Be för Nadine som är nykristen och lever i en fientlig omgivning. Be att Gud ska fortsätta trösta henne genom andra kristna, genom syner och drömmar och visa att han älskar henne. Be att hon ska kunna stå fast i tron och lita på Gud.
3. Be att Lelas mamma ska få upp ögonen för Guds kärlek och att den helige Ande ska få hennes förhärdade hjärta att mjukna.
4. Be att Lela och Nadine återförenas, så att de kan bo tillsammans och tillbe Gud i full frihet.

30 DAGARS BÖN FÖR MUSLIMVÄRLDEN

Under fastemånaden ramadan, som i år börjar den 27 maj, ber kristna runt om i världen för de muslimska länderna. Var med och be du också, och uppmuntra gärna andra att vara med och be! Använd bönehäftet "30 dagar av bön för den muslimska världen". Läs mer på sida 14.



Hunger efter evangeliet

Arabvärlden har gradvis blivit mer mottaglig för evangeliet. Det menar Judah, som delar ut biblar på Arabiska halvön. I denna artikel får du en unik inblick i hur Guds Ord sprids i den muslimska världen.

”Människor hungrar så efter Ordet, att det hittar sin väg till dem av sig självt”, säger Judah* som delar ut biblar bland muslimer.

Han har arbetat på Arabiska halvön i årtal, med stöd från Open Doors, och vet allt om de utmaningar som det innebär att föra in biblar i de strikt muslimska länderna i området.

I vissa länder, såsom Saudiarabien och Jemen, är det förbjudet att importera biblar i större antal än en eller två biblar för personligt bruk. I andra länder är toleransen högre, men det skiljer sig från ett land till ett annat. Biblar säljs bara hos kyrkorna, och är oftast mycket svåra att få tag på för landets medborgare.

Guds Ord förändrar liv

Med alla dessa restriktioner är det inte konstigt att evangeliet har svårt att komma in i islams hjärta. Ändå har Judah många gånger varit med om hur Guds Ord har nått människor och förändrat deras liv, framför allt när det gäller gästarbetare från icke-västerländska länder.

Miljoner asiatiska tjänstemän, hushållsanställda, arbetare och barnflickor jobbar i de arabiska länderna.

”Många pastorer delar väldigt djärvt med sig av evangeliet bland sina landsmän. De använder alla möjliga sätt för att sprida evangeliet.”

Faktum är att öppenheten enligt Judah är större än någonsin. Orsaken är huvudsakligen att det finns nya sätt att dela evangeliet.

Bibeln är inte längre begränsad till att vara en tryckt bok. Nyligen fick han 1 000 ljudboksbiblar på olika språk på ett mikro-SD-kort från en resenär från Open Doors som kom på besök.

”Många arbetare från asiatiska länder är i praktiken analfabeter, så det är svårt för dem att läsa en bibel. De kan helt enkelt sätta in sådana här minneskort med ljudbiblar i sina telefoner och lyssna på evangeliet. En del av dem fick höra evangeliet för första gången på sitt modersmål, i detta stränga land.”

Drömmar och visioner

Oliver* är en annan bibeldistributör som arbetar på Arabiska halvön. Han har bidragit till att föra många från lokalbefolkningen till Gud. Om nätterna placerar han biblar på trösklarna till människors hus, och följer sedan på dagen upp det med dem som är öppna för budskapet.

Oliver kan berätta mängder av historier om hur Bibeln har lett arabiska muslimer till Kristus, ofta i kombination med drömmar och visioner. ”Det räcker med att muslimerna läser evangeliet för att de ska hitta till Jesus.” Under

de senaste åren har han döpt en del av dem, alla i hemlighet.


Dessa nykristna kan inte gå med i någon existerande kyrka på Arabiska halvön, och ofta känner deras familjemedlemmar inte till att de följer Jesus, eftersom det kan skada dem. Men de undervisas av trofasta kristna, och har möjligheten att växa i lärjungaskap. Och närhelst Oliver kan för han dem samman och hjälper dem att bilda små grupper av underjordiska kyrkor.

Beroende av bön

I största hemlighet, mitt i islams hjärta, bygger Gud sitt rike bland dessa nykristna. Open Doors bidrar, genom bland annat Oliver och Judah, med stöd till de små grupperna, så att de får biblar och lärjungaskapsmaterial, men ser också till att de får förbönsstöd.

Judah har distribuerat biblar i ett årtionde. Han har lärt sig att det finns en sak han både måste och kan lita på, och det är att böns kraft ger honom stöd i hans arbete.

”Jag börjar dagen med bön och slutar dagen med bön. Och till och med när jag skickar e-post så ber jag över det, att mottagaren ska ta emot det på ett bra sätt och att det inte ska uppstå några fel i kommunikationen”, säger han och tillägger:

”Var snälla och be om stöd för mig i det här arbetet.” 

**Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.*



"Bibeln är inte längre begränsad till att vara en tryckt bok. Nyligen fick han **1 000 ljudboksbiblar** på olika språk på ett **mikro-SD-kort** från en resenär från Open Doors som kom på besök."





Be

- För länderna på Arabiska halvön: Saudiarabien, Jemen, Qatar, Oman, Bahrain, Förenade Arabemiraten och Kuwait. Be att de ska bli mer öppna för evangeliet. Tacka Gud för de öppningar han ger, och för den relativa frihet som råder i några av länderna.
- Tacka Gud för Judah och Oliver, för deras djärvhet och lydnad trots alla faror, och för deras tålmod – ibland kan det ta år innan deras arbete ger någon frukt.
- För arbetet som Oliver gör. Det är en extremt utsatt situation och han behöver Guds beskydd, vishet och känslighet varje dag.
- För utrikesdepartementen i de olika länderna, som ofta spelar en avgörande roll för de regler som de kristna måste rätta sig efter. Be att deras sinnen ska öppnas för Guds röst, och för att de ska ge de kristna tillåtelse att göra vad de behöver göra.



Ge

Hjälp till att sprida evangeliet på Arabiska halvön

Den Arabiska halvön, där islam grundades och dess mest strikta teologi undervisas, är känt för att vara en ogästvänlig plats för kristna. Profeten Muhammed ska ha sagt att bara en religion kan existera på Arabiska halvön, och att alla kyrkor i regionen därför måste förstöras.

Effekterna av den undervisningen är påtaglig: Alla sju länderna på Arabiska halvön finns på Open Doors World Watch List, med Jemen (nummer 9) och Saudiarabien (nummer 14) rankade högst.

Hemligt kristna på Arabiska halvön kämpar för att få tag på biblar och för möjligheten att träffa andra kristna, växa och bli stärkta i sin tro. Open Doors stödjer dem genom att organisera bön, distribuera kristen litteratur och undervisa lekmän och pastorer.

Vill du stödja vårt arbete och hjälpa oss förvandla livet för förföljda kristna över hela världen?

Här är några exempel på vad din gåva kan göra:

- **380 kr** – är ett bidrag som hjälper oss att producera och dela ut biblar och annan kristen media på de språk som talas i landet.
- **500 kr** – kan hjälpa en hemlig kristen att få kontakt med, och engagera sig i en kyrka genom en mobilapp. Många hemliga kristna kan inte fysiskt besöka en kyrka.

Du kan ge ditt stöd genom att använda det bifogade inbetalningskortet, genom vår hemsida www.open-doors.se, eller genom Swish: 900 3054. Gåvan går dit behoven är som störst.



Skriv en rad!

Nigeria – Martina och hennes barn

Joseph Kura var pastor i Evangelical Church Winning all i delstaten Nasarawa, Nigeria, när han brutalt mördades hemma på sin gård. Efter sig lämnade han sin fru och deras sju barn.

”Jag kommer alltid att minnas den 30 juni som dagen då jag förlorade min bästa vän”, berättar Martina.

Det var i juni 2016 som hennes make, Joseph, mördades brutalt på sina ägor av Fulani herdar. Efter sig lämnade han sin fru, Martina, och parets sju barn.

Några dagar innan attacken anklagades Joseph för att ha huggit ner ett träd, som tillhörde en annan person. Joseph betalade för trädet, men hotades av mannen som sa: ”En kamp avslutas inte på en dag”.

Han beslöt sig för att hålla sig undan från ägorna några dagar, men när ungdomar han hade hyrt in för att hjälpa honom med trädfällning ringde och behövde hjälp, gick han ut för att hjälpa dem. Han stannade sedan kvar på platsen för att avsluta arbetet.

När de höll på att plocka ihop verktygen, hörde de skottloss-

ning i bushen. På Josephs uppmaning flydde ungdomarna från platsen. Joseph attackerades av en mobb, som dödade honom och lemlästade hans kropp.

Uppgiften om Josephs död nådde snart hans fru. Martina fick besök av en gråtande församlingsmedlem, som berättade vad som hänt.

”Jag började skrika och kollapsade på golvet. Några män från församlingen hämtade hans kropp och förde den till bårhuset. Efter allt detta grät jag, tills jag inte hade några tårar kvar. Till slut insåg jag att tårar inte kommer ge mig Joseph tillbaka”, säger hon.

Då påmindes hon om orden i Psaltaren 139:16: ”Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.”



Open Doors medarbetare har besökt familjen, bett med dem och gett dem ekonomiskt bidrag för att täcka de mest nödvändiga omkostnaderna.

Be gärna för familjen, och skicka en uppmuntrande hälsning till dem!

Skrivkampanjen pågår till den 10 juli 2017.

Fler skrivkampanjer hittar du på www.open-doors.se/skriv

Vägledning för brevskrivning

- Skriv med en enkel och tydlig engelska.
- Skriv en kort och uppmuntrande hälsning, gärna med en bibelvers.
- Skriv aldrig något negativt om islam/muslimer.
- Skicka inte pengar.
- Skriv gärna ditt namn, och vilket land du bor i, men skriv inte adressen.
- Nämn aldrig Open Doors vid namn.

SKICKA DIN HÄLSNING I **ETT KUVERT** TILL:

Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro



WORLD WATCH NYHETER

MEXIKO: Droghandel förknippas med militanta islamister

20 terroristgrupper från olika delar av världen har kopplingar till droghandeln i Colombia och Mexiko. Den slutsatsen dras i en artikel som nyligen publicerades i den mexikanska dagstidningen El Diario de Coahuila.

Artikeln hänvisar till en officiell amerikansk rapport från 2014, som visar hur militanta islamistgrupper, bland annat al-Qaida i Islamiska Maghreb (AQIM) och Hizbollah i Libanon

"sponsras" av droghandeln som Sinaloa, ledd av Ismail "El Mayo" Zambada.

Rossana Ramirez från World Watch Research menar att uppgifterna är oroande men inte förvånande. "Förbindelserna mellan droghandel och 'knarkterrorist' blir alltmer omfattande men är inget nytt", säger Ramirez. "Faran för Mexikos del är att kriminella kretsar påverkas och lär av utländsk terrorism. De blir där-

med farligare och ett större hot mot stabiliteten i landet. I så fall kommer troligen alla församlingar och kyrkor som försöker bekämpa organiserad korruption eller brottslighet att bli utsatta för hämndaktioner."

Enligt en rapport i den brittiska tidningen The Guardian dödades under 2016 minst tre katolska präster för att de motverkat korruption eller brottslighet.

INDONESIEN: Tolerans på tillbakagång?

Indonesiska myndigheter har tvingat tre kyrkor i Bogor på västra Java att lägga ner sin verksamhet, uppger en katolsk nyhetskanal.

De berörda församlingarna tillhör Indonesiens Metodistkyrka och det protestantiska samfundet Huria Batak. Katolska kyrkan har tvingats stänga en byggnad som används för katekesundervisning. De lokala myndigheterna uppger att man inte kan garantera deras säkerhet.

Abdi Saragih, pastor i metodistkyrkan i Bogor, säger att hans församling genom åren har upplevt hot från såväl myndigheter som radikala muslimska grupper.

Dessa händelser är inget unikt. Förra året blev den helt nya kyrkan Santa Clara i Bekasi igenbomrad av en islamistgrupp, som samtidigt krävde att kyrkans

tillstånd skulle upphävas.

De tre kyrkorna i Bogor stängdes strax innan Saudi Arabiens kung besökte landet i början av mars, det första statsbesöket på 47 år. Den indonesiske kabinettssekreteraren Pramono Anung uttryckte då förhoppningen att Saudi Arabien skulle stödja moderat islam, med tanke på att kungariket leder en allians av muslimska länder med syfte att bekämpa Islamiska Staten.

Men besöket av den saudiske kungen och hans följe väcker också farhågor att islam i Indonesien är på väg bort från den tolerans som man historiskt varit känd för.

Moderata sunnimuslimer i Indonesien har länge riktat kritik mot att Saudi Arabien finansierar spridandet av salafistisk wahabism i landet, och anser att det är

en orsak till att hårdför islam där är på tydlig frammarsch.



”Förbindelserna mellan droghandel och ´knarkterrorism´ blir alltmer omfattande men är inget nytt.”

- Rossana Ramirez,
World Watch Research

INDIEN: Osäker framtid för de kristna efter valet



Det hinduiska nationalistpartiet BJP ser ut att ha säkrat sin ställning i Indien, efter att partiet vunnit flera delstatsval under februari och mars.

Sedan resultaten blev klara i delstaterna Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa och Manipur står det klart att partiet har en stabil majoritet i den folkrikaste delstaten, Uttar Pradesh, och även ökar sitt inflytande i övriga delstater.

I Uttar Pradesh fick BJP 225 av de 403 platserna i delstatsparlamentet. De vann också en överväldigande majoritet i Uttarakhand i Himalaya med 56 av de 70 platserna. Även om BJP inte uppnådde majoritet i Goa eller i Manipur, så var resultaten en

framgång för BJP.

Partiet har nu makten både nationellt och på delstatsnivå, i stora delar av landet. Det innebär att BJP kan utse vem de vill till president, när mandatperioden för den nuvarande presidenten, Pranab Mukherjee, går ut i juni.

För minoritetsgrupper kan situationen bli sämre. Under valupptakten rapporterades det om ökat våld, framför allt mot kristna. Det berättas om såväl mord som arresteringar, övergrepp, våldtäkter och trakasserier.

I Uttar Pradesh, Indiens folkrikaste och politiskt mest oroliga delstat, noterades en nästan trefaldig ökning av attackerna mot kristna. Omkring 1 procent

av befolkningen i delstaten är kristna, och 80 procent är hinduer. Våldet har även ökat i delstaterna Uttarakhand, Goa och Manipur.

Det finns rädsla för att valresultatet kommer att uppmuntra BJP till att ännu ivrigare driva sin hindu-nationalistiska agenda, och ytterligare öka trycket mot minoritetsgrupper.

Med den förstärkta representationen i överhuset kan BJP få igenom sitt förslag på en anti-konverteringslag på nationell nivå.

Redan nu finns anti-konverteringslagen i fem delstater: Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Gujarat och Himachal Pradesh.

30 DAGAR AV BÖN

för den muslimska världen

Bönerörelsen 30 Dagar startades 1993, och sedan dess har kristna varje år bett för muslimer under deras fastemånad ramadan. Vi ber om hopp, frälsning och Guds övernaturliga ingripande – under den tid då många muslimer uppriktigt söker Gud.

Häftet ges ut på över 30 språk och förra året använde över en miljon kristna från hela världen häftet, för att be för muslimer under ramadan!

Temat för årets upplaga är familjer, och vi kommer att tas med på en resa där skribenter från hela världen delar med sig av berättelser från familjer de mött, och de många behov som finns i olika muslimska kulturer och subkulturer. Varje dag får du ta del av en berättelse, men också specifika böneämnen.

I år pågår ramadan från **den 27 maj till den 25 juni**. Vi vill uppmuntra dig att be med oss!

Bakom den svenska versionen står nio olika organisationer och kyrkor: EFS, Evangeliska Frikyrkan, Ibra, Ljus i Öster, OM Sverige, Open Doors, Pingst Jönköping, Svenska Alliansmissionen och Ungdom med uppgift.



Som prenumerant får du häftet **30 dagar i bön för den muslimska världen** kostnadsfritt (ordinarie pris 20 kronor). Beställ gärna fler häften till dina vänner, familj, hemgrupp eller församling.



Bönehäftet

Pris:

1-9 ex	20 kronor/styck
10-19 ex	15 kronor/styck
20-49 ex	12 kronor/styck
över 50 ex	9 kronor/styck

(porto tillkommer)

Beställ dina häften via www.open-doors.se sweden@od.org, 019-31 05 00 eller talong!

Jag vill beställa _____ ex av häftet "30 Dagar" för 20 kr (Porto tillkommer)

Beställ senast 20 maj för att få häftena innan ramadan startar, den 27 maj.

Namn _____

Adress _____

Postnr _____ Ort _____

Tel/Mobil _____

E-post _____

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Open Doors

Svarspost
20522071
708 00 Örebro

SHOCK WAVE 2017

Den första helgen i mars arrangerade vi Shockwave, en internationell ungdomsrörelse i bön för världens förföljda kristna. Open Doors ungdomskoordinator Cornelia berättar om kvällen:

Det märks att det finns ett hjärta och en längtan bland Sveriges ungdomar till ett större engagemang för våra förföljda syskon. Det märktes inte minst då Shockwave 2017 hade mer än dubbelt så många arrangörer och deltagare jämfört med förra året. Totalt samlades över 30 grupper från hela Sverige för att be för Iran och för personer som sitter fängslade för sin kristna tro.

Under samlingarna passade många på att skriva brev med böner, uppmuntran och teckningar som kommer att skickas till dem som sitter fängslade i Iran.

Bönen är en av Open Doors grundpelare, och vi tror starkt på bödens kraft. Jag är övertygad om att vår gemensamma bön under Shockwave 2017 gjorde skillnad. Jesus säger i Matteus 25:40 att "vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig".

Vi vill troget fortsätta det uppdrag vi fått från Herren och bära det vidare till 2018 års Shockwave!

Hälsningar Cornelia
Ungdomskoordinator
Open Doors Unga

Vill du vara med nästa år och arrangera en Shockwave-samling i din hemförsamling?
Kontakta Cornelia på: cornelias@od.org

