

# Open *Doors*

Nr. 4 • April 2017

I tjänst för världens förföljda **kristna**



## ETT FÄNGELSE *Utan väggar*

Att arbeta med kvinnliga flyktingar från Nordkorea

..... Korea - fortfarande delat  
efter mer än 70 år  
sida 8-9

..... Uppdatering: Rädda kyrkan!  
sida 10

..... Iran: Pastor återförenad med  
sin familj  
sida 12

..... Finns det en framtid för Iraks kristna?  
sida 16



#### FÖRETAGSVÄNNER

Närkes energiteknik AB  
BMV Studio  
Sjöbergs Förlag AB  
AB Robert Lidbeck & Co.  
Avero AB  
Elteknik & Konstruktion

**Open Doors** är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.



Bankgiro: 900-3054  
Plusgiro: 90 03 05-4  
Swish: 900 30 54

ISSN 2000-5962

Prenumeration: kostnadsfri, 12 nr/år.  
Nästa tidning utkommer ca 2017 05 01

#### Open Doors Sverige

Post- & besöksadress:  
Idrottsvägen 16  
702 32 Örebro  
Telefon: 019-31 05 00  
E-post: sweden@od.org



[www.open-doors.se](http://www.open-doors.se)  
[opendoorssse.wordpress.com/](http://opendoorssse.wordpress.com/)  
[twitter.com/OpenDoorsSE](https://twitter.com/OpenDoorsSE)  
[Instagram: opendoorssse](https://www.instagram.com/opendoorssse)  
[facebook.com/OpenDoorsSE](https://www.facebook.com/OpenDoorsSE)  
[youtube.com/opendoorssverige](https://www.youtube.com/opendoorssverige)

Ansvarig utgivare:  
Peter Paulsson

Redaktör:  
Sara Bornold

Presentatörer:  
Vi har 15 personer utspridda över Sverige som representerar Open Doors och håller kostnadsfria informationsmöten.

Medlemsavgifter:  
Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 100 kr/år.  
Personer över 26 år: 200 kr/år.  
Familj/hushåll: 300 kr/år.

## Världens värsta land

Är Nordkorea världens värsta land? Ja, Nordkorea är det värsta landet för kristna att leva i, enligt World Watch List 2017. För det 16:e året i rad ligger det överst på listan. Men det är inte bara kristna som lever under extrem press, utan det är också ett av de värsta länderna i världen att vara medborgare i.

Jag har tidigare besökt landet. Det har gett mig en djupare förståelse över de villkor människorna lever under, men också gett mig en större kärlek till folket. När Kim Jong-Un kom till makten 2011, var vi många som hoppades på en större öppenhet, och större frihet för folket. Men förhoppningarna har visat sig felaktiga, och det motsatta har skett: Diktatorn fortsätter på samma linje som sin far och farfar, och gör det fortsatt svårt för varje kristen i landet – bara att överleva är en utmaning.

Det som varit mest överraskande under mitt besök är regimen totala likgiltighet över sin egen befolkning. Om det skulle dö 100 eller 500 000 personer till följd av till exempel hungersnöd, så gör det inget för regimen. Det viktigaste är att landets rykte bevaras. Det är viktigt för regimen att landet framstår som ett paradys. För oss i väst betyder individen mer än landets ära, men så är det inte för Nordkoreas ledare.

Varför griper Gud inte bara in? Det är en fråga jag ofta ställt mig. Många är vi som har bett, och fortsätter att be för landet. Men än så länge ser det inte ut att bli någon förändring. Vad har detta land och dess befolkning gjort, för att de ska lida så mycket?

Men det är något som händer. Inte öppet, men i människors hjärtan. Nordkoreas kristna står fasta i sin tro, trots den extrema förföljelse de möter. Flera nordkoreaner som flytt till friheten i Kina, har där blivit kristna och får en längtan att återvända till Nordkorea (och därmed en säker död om de upptäcks). Varför? För att de längtar efter att deras familjer och vänner ska få höra evangeliet.

Guds rike, som inte är av denna världen, verkar i Nordkorea. Därför måste vi fortsätta att be, inte bara om att det mänskliga styret ska falla, utan om att kristna ska fortsätta att missionera och nå ut med evangeliet till sina landsmän.

Men låt oss också be för oss själva – att den nöd som de har för att deras landsmän ska höra evangeliet, ska drabba oss, och att vi får en nöd för vårt land.

Är vi beredda att riskera livet, eller vår bekvämlighet, för att våra grannar, vänner och vår familj ska få höra evangeliet? Lyckligtvis kommer vi inte att riskera döden för att dela evangeliet, men ansvaret för att vår familj, grannar och vänner får höra det är ditt och mitt. Låt oss använda den frihet vi har!




Peter Paulsson  
Generalsekreterare  
Open Doors Sverige



**Open Doors**

I tjänst för världens förföljda kristna

A close-up photograph of a woman with dark hair, wearing a red top and a silver headband, smiling warmly. She is surrounded by other people, mostly men in dark suits, in what appears to be a crowded outdoor setting. The background is slightly blurred, focusing attention on the woman.

**SOM ETT FÄNGELSE**  
*Utan väggar*

**D**et finns en regel som håller Hwa-Young vid liv: Tro aldrig att du är säker. Denna modiga kvinna har gett sitt liv till att hjälpa nordkoreanska kvinnor som flyr till Kina. Många av dessa kvinnor flyr i hopp om att överleva eller med en dröm om en bättre framtid, men hamnar istället i en mardröm. Genom Hwa-Youngs tjänst förvandlar Gud dessa kvinnor och bygger upp den nordkoreanska kyrkan.

Hwa-Young\* arbetar i Kina med kvinnor som har flytt från Nordkorea eller blivit bortförda av människosmugglare och förda över gränsen. Många av dem lämnar ett bedrövt liv bakom sig, efter att de fått höra att de kan få jobb i Kina. Ofta blir de sålda till bordeller eller sålda in i äktenskap med fattiga kinesisk-koreanska män.

Nära 250 av dessa kvinnor har fått hjälp genom någon av Hwa-Youngs små kyrkogrupper. Där får kvinnorna en tillflyktsort och praktisk hjälp.

För Hwa-Young är det en belöning att se hur kvinnorna får ett bättre liv. Men i det stora hela är det ett farligt och ensamt jobb. Hon hoppas att flyktingarna en dag ska återvända till Nordkorea för att återuppbygga en kyrka. Huvudstaden Pyongyang var en gång känd som "Österns Jerusalem", eftersom det fanns ett stort antal kyrkor där. Men i dag är kyrkorna hemliga och gömda.

Hwa-Young är från Sydkorea. Hon arbetar i nordöstra Kina och reser långt för att träffa kvinnor som har korsat gränsen från Nordkorea.

Hon har en regel när hon reser: Tro aldrig att du är i säkerhet. Hon hoppas att kyrkorna, där hon träffar kvinnor från Nordkorea, inte är av-

lyssnade, men skulle aldrig ta den risken på ett hotell. Hon ger kvinnorna rådet att vidta samma försiktighetsåtgärder.

Om kvinnorna – som lever illegalt i Kina – tillfångatas så skickas de hem som avhoppare och kan få en hård behandling av den nordkoreanska regimen. Många gånger hamnar de i ett arbetsläger.



Open Doors organiserar små bibelstudiegrupper för nordkoreanska kvinnor som bor i Kina.

### Fast hos en död diktator

För flera år sedan förverkligade Hwa-Young en dröm om att arbeta med kvinnor som smugglas från Nordkorea. Hon lämnade en trygg arbetsplats i en kyrka i Sydkorea, som hon haft i 20 år. Under den tidigen fick hon erfarenhet i rådgivning och administration, färdigheter som har varit till hjälp i hennes nya arbete.

Men de första två åren var mycket tuffa.

"Jag hade ingen erfarenhet och pratade inte kine-

siska. Kulturen i Kina är helt annorlunda mot vad jag var van vid hemma [i Sydkorea]. Det är som ett fängelse utan väggar. Du befinner dig alltid i en pressad situation", förklarar hon.

"Sedan är det säkerhetsfrågan. Hur undviker man att arresteras? Jag kände mig ensam, under press och hade hemlängtan hela tiden."

Att arbeta med nordkoreanska kvinnor är också en utmaning, då de indoktrinerats till att idolisera och avguda Kim Il-Sung, grundaren av det "moderna" Nordkorea och farfar till den nuvarande ledaren Kim Jong-Un.

"Han är fast i varje persons själ. När människor börjar tro på Gud är det svårt att ersätta

denna avgud i deras hjärtan. Även när flyktingar har bott i Kina eller Sydkorea under en tid, har de svårt när något negativt sägs om Kim Il-Sung. Han har varit död sedan 1994, men det är som att han alltid är närvarande, vart de än går."

### Ingen att dela med sig till

Trots svårigheterna under Hwa-Youngs två första år, har arbetet blivit lite lättare med tiden.

"Jag är inte längre rädd för döden. Jag är singel och har ingen familj. Jag är beredd att

dö för detta.”

Det svåraste för Hwa-Young har varit det faktum att hon inte kan lita på någon annan. Och när hon känner sig ensam, finns det ingen hon kan prata med.

”Ibland känner jag behovet av att ha en kollega. Jag går till arbetet ensam och kommer hem igen ensam. Det finns ingen som väntrar på mig.”

Hon kan inte berätta för någon om vad hon gör. Om hon skulle berätta om hur ensam hon känner sig, skulle det inbjuda till alltför många följdfrågor.

”Det är farligt för mig och för andra. Jag kan inte dela med mig av berättelserna över telefon, eller prata med någon pastor. Jag har två vänner, men till och med till dem delar jag bara hälften av allt som tynger mig.”

**Uppfostrad med rädsla**  
Kvinnorna som Hwa-Young arbetar med är inte ”genomsnittliga” kvinnor, de är själsligt sårade och rädda från sin tid i Nordkorea:

”De är fångar i ett fängelse. De känner inte till världen utanför. Närhelst jag berättar för dem om vad som händer utanför Nordkorea och nordöstra Kina kan de inte förstå vad jag säger till dem”, förklarar hon och fortsätter:

”De känner sig som offer hela tiden. Om jag ger dem något, så ser de inte det som en vänlig gest. För dem känns det som att jag utnyttjar dem.”

Hwa-Young tror att orsaken till kvinnornas brustenhet är att de har uppfostrats i rädsla.

”De går till förskolan från omkring fem års ålder, och tvingas att titta på offentliga avrättningar. Ibland mördas vänner eller grannar framför deras ögon.”

Även efter att kvinnorna lämnat landet upplever de rädsla. Det finns mycket mer frihet i Kina, men kvinnorna går inte säkra.

”De flesta av dem har utnyttjats i både Nordkorea och Kina. De känner sig avtrubbade, och känner inte ens smärtan längre. De växte upp i svår fattigdom, och gick alltid hungriga. De vet alla vad det innebär att känna oro inför varje måltid, att äta från det som någon annan har slängt och att tigga om mat.”

Nordkoreanska kvinnor bär med sig en känsla av svek, säger hon.

”Det är något av det svåraste



Nordkoreanska kvinnor lovsjunger vid en hemlig bibelstudiegrupp i Kina.

för dem. Ibland under våra gruppmöten, undervisar jag om att förlåta andra. Jag frågar: 'Känner du till några människor som du inte kan förlåta?' Alla känner till åtminstone en sådan person.”

### Saknad

En dag fick Hwa-Young ett telefonsamtal om att en i hennes grupp saknades. Det var Grace, en 36-årig kvinna som sålts av människohandlare till en kinesisk man. Trots att han gifte sig med henne och behandlade henne väl, så rymde hon och lämnade honom med sin dotter.

Genom en vän kom Grace i kontakt med en av Hwa-Youngs husgrupper, och under hennes le-

darskap började en förändringsprocess som ledde Grace till att vilja återförenas med sin make, trots att han vägrade träffa henne.

Men sedan försvann hon. Grace hade stoppats av den kinesiska polisen som ville se hennes identitetspapper. Hon hade dem inte och hennes man vägrade att hjälpa henne, så hon skickades tillbaka till Nordkorea.

Vid polisstationen i Nordkorea sa en polis att han kunde släppa henne fri mot 2 000 amerikanska dollar. En oerhörd summa i hennes situation, men hon lyckades få tag på pengarna genom några vänner i Kina.

Innan Grace frigavs tillbringade hon en månad i fängelset. Genom att sälja några av sina kläder kunde hon köpa salt och rent vatten, som hon drygade ut med gamla, många gånger ruttna, majs-korn. Innan hon flydde tillbaka till Kina för att återförenas med gruppen, spenderade hon ett halvår hos sina systrar i Nordkorea för att återhämta sig.

”Vi hade ett fantastiskt firande när hon kom tillbaka, ingen tårta eller kakor, men med de vanliga rätterna som vi alltid har. Hon berättade för oss om sina erfarenheter, människorna hon träffat och svårigheterna hon gått igenom. Som de flesta nordkoreaner visade hon inte många känslor, utan berättade bara fakta”, förklarar Hwa-Young.

Grace fick till slut ett sydkoreanskt pass och ett jobb i Sydkorea. Hon hoppas fortfarande på att återförenas med sin kinesiske man och ta med honom och sina systrar till Sydkorea.

*\*Namnet har fingerats av säkerhetsskäl.*



## Livet som kristen i Nordkorea

Tiotusentals personer i Nordkorea har fängslats, många för att de inte har visat tillräcklig vördnad inför ledaren, Kim Jong-Un. Andra har deporterats till isolerade och stängda byar.

Eftersom de kristna tillber en högre auktoritet än regimen, är de särskilt utsatta och måste träffa varandra i hemlighet. Ändå väljer många nordkoreaner att följa Kristus.

För sextonde året i rad är Nordkorea det värsta landet i världen för kristna att leva i, enligt World Watch List

På vår hemsida kan du läsa mer om förföljelsen mot kristna i Nordkorea:

[www.open-doors.se/nordkorea](http://www.open-doors.se/nordkorea)

## Ditt stöd gör skillnad!

Open Doors hjälper till att bygga och stötta den nordkoreanska kyrkan. När du står tillsammans med oss för att stödja förföljda kristna, gör du verkligen skillnad.

"Vi har fått höra att Gud har mobiliserat kristna från hela världen, som ber för oss och hjälper oss ekonomiskt. Vi blev förundrade över att Gud älskar oss så mycket att han använder kristna bröder och systrar som vi inte ens känner för att hjälpa oss. Vi vill tacka er från djupet av våra hjärtan", säger en kristen nordkorean.



Be

Stöd kristna i Nordkorea genom att be för dem. Varför inte be en stund just nu? Använd artikeln som inspiration för din förbön, eller använd den bifogade bönekalendern. Eller be utifrån böneämnet nedan:

- Nordkoreaner indoktrineras till att tillbe den döde ledaren Kim Il-Sung. Till och med när de kommit till tro på Gud är det svårt för dem att få bort denna avgud ur sitt hjärta. "Han har varit död sedan 1994, men är på ett sätt alltid där, vart de än går. Det hindrar deras andliga tillväxt," säger Hwa-Young\*, som arbetar bland nordkoreaner i Kina. Be Herren göra dem verkligt fria.



Ge

Stöd den förföljda kyrkan i Nordkorea genom att ge en gåva till Open Doors arbete. Vi hjälper kristna i över 60 länder. I Nordkorea stöttar vi bland annat kvinnor som utsatts för människohandel, ger själavård och bibelstudier. Vi förser också nordkoreaner med mat och förnödenheter, distribuerar biblar, bistår kristna radiosändningar och utbildar och stödjer kristna. Detta är möjligt tack vare de gåvor vi får in.

Stötta vårt arbete genom att använda den bifogade giroblanketten, ge via vår hemsida [www.open-doors.se](http://www.open-doors.se) eller skänk en gåva via **Swish: 900 30 54**. Pengarna går dit behoven är som störst, om du inte öronmärker gåvan. **Tack för din gåva!**

# Korea-fortfarande delat efter mer än 70 år

**M**ånga kristna koreaner ber att Nord- och Sydkorea en dag ska återförenas. Under de sju decennierna av åtskillnad har de två länderna utvecklats åt motsatta håll. Vad de har gemensamt är en kyrka som är stark i tron. En del av kyrkan är fri, den andra gömd.

Den 15 augusti 1945 delades den koreanska halvön. Sovjetunionen och Japan skulle tills vidare förvalta den norra delen och USA den södra. Denna godtyckliga delning av Korea för drygt sjuttio år sedan har resulterat i de två helt olika länderna.

Arvet från de första kristna missionärerna på 1800-talet ser helt olika ut. I Nordkorea finns en regim som rutinemässigt fängslar, torterar och avrättar människor på grund av deras tro. I Sydkorea finns några av de största kyr-

korna i världen, och man sänder ut fler missionärer än något annat land, med undantag för USA.

Men hur såg det ut i Korea före delningen? Den norra delens kristna historia överraskar. Under det tidiga 1900-talet var Nordkoreas nuvarande huvudstad Pyongyang känt som "Österns Jerusalem" på grund av de många kyrkorna i staden.

I motsats till i dag, var den norra delen av Korea känd för att vara mer öppen och tolerant än de traditionella jordbruksområdena i söder. Genom att gränsa mot resten av kontinenten hade den norra delen handelsutbyte och kulturellt utbyte med Kina och Manchuriet. De unga amerikanska missionärer som kom på 1880-talet verkade framgångsrikt inom tre områden: evangelisation, utbildning och sjukvård. De byggde kyrkor, skolor och sjukhus och använde den då nyligen

översatta koreanska bibeln.

## Nordkorea: Underjordisk gudstjänst

Missionsarbetet som pågick under flera decennier, nådde sin höjdpunkt med den stora Pyongyangväckelsen 1907. Denna väckelse lade vikt vid offentlig syndabekännelse, som även innefattade ånger för det hat man känt mot japanerna, som hade ockuperat staden sedan 1904. Massomvändelserna medförde att kyrkor växte upp överallt.

Japans formella styre från 1910 – 1945 blev emellertid en traumatisk period för koreanerna. De som följde buddhistiska och konfucianska traditioner fick, tillsammans med kyrkan, möta förföljelse. Efter andra världskrigets slut och delningen 1945 började Nordkorea attackera kyrkan mer specifikt.

Demokratiska folkrepubli-





1.

1. Ett bönemöte i Sydkorea.

2. Gudstjänst i Pyongyang Central Presbyterian Church under väckelsen 1907.

ken Korea (DFK) bildades officiellt 1948 och därmed började den oavbrutna förföljelsen och försöken att utplåna kristendomen ur folksjälen, under Kim Il-Sungs ledarskap. Många kristna lämnade vid den här tiden denna stalinistiska "utopi" och flydde till Sydkorea. Efter Koreakriget (1950 – 1953) förbjöds varje form av offentlig kristen tillbedjan och kristna fick gå under jorden med sin tro.

Nordkorea är i dag en ateistisk och totalitär stat, men missionsinsatser pågår fortfarande för fullt längs den nordöstra gränsen mot Kina. Enligt korearexperten Andrei Lankov är regimen "livrädd för kristendomen", eftersom man fruktar att den ska spridas på samma sätt som i Sydkorea och bli en alternativ kraftkälla och ideologi. Och det har regimen kanske skäl att vara, eftersom det finns bevis på att den underjordiska kyrkan växer, med

kristna som är redo att möta tortyr, fångläger och döden.

### Sydkorea: Bönemöten på bergen

I dagens Sydkorea är ungefär en tredjedel av befolkningen kristen. Denna starka tillväxt, då endast 2 procent var kristna innan Koreakriget, kan delvis förklaras av sociala och ekonomiska faktorer. Efterkrigstiden på 1950-talet var en mörk tid, men det fanns en nationell iver att bygga upp landet igen. Den "protestantiska arbetsmoralen" visade sig vara en väg till världslig framgång. Det fanns även de som såg framgången som ett tecken på Guds välsignelse.

Att kyrkan i Sydkorea var associerad med USA tilltalade landets strävan mot modernitet, men där fanns även en äkta andlig tillväxt.

Under ockupationen före kriget och under tider av förföljelse

begav sig många kristna upp i bergen runt Seoul tidigt innan gryningen för att be för sitt land. Bergen blev kända som Bønebergen och bönen lever vidare än i dag, men med annan inriktning.

Sydkoreansk bön är ofta intensiv, med många personer som ber samtidigt med höga röster. Många kyrkor har fortfarande tidiga morgonböner innan dagen börjar, såväl som hela bönenätter på fredagar.

Under 1990-talet började dock församlingstillväxten att sakta av. En del analytiker ser en ökad levnadsstandard som en anledning, men pekar också på skandaler och konflikter som ägt rum i några av de större kyrkorna. Sydkoreanernas inställning till återhämtning och hårt arbete i kombination med deras samhällsengagemang innebär däremot att kyrkan i dag fortsatt står mycket stark.

# HOPP FÖR MELLANÖSTERN

**”Vi ser någonting i Mellanöstern som förmodligen aldrig setts förut: Den enorma flyktvågen av kristna som lämnar området. Samtidigt inser allt fler kristna runt om i världen hur viktigt det är att kristen närvaro bevaras i Mellanöstern. Vi kristna är Guds ambassadörer, om de kristna lämnar Mellanöstern är det som om Guds närvaro skulle lämna Mellanöstern”,** säger Rami\*, en syrisk kristen som nu bor i Storbritannien och är samordnare för Open Doors kampanj Hopp för Mellanöstern. Målet med den sjuåriga opinionskampanjen är att kyrkan i Mellanöstern ska få finnas kvar, men också återuppbyggas.

Skriv på och påverka

## VÄRLDENS LEDARE



Den kristna kyrkans närvaro i Mellanöstern är ytterst viktig. Människor i Syrien och Irak är desperata och många har tappat hoppet om en framtid i landet. Kyrkan spelar en nyckelroll i att uppmuntra människor och att åter ge dem hopp. Att upprätthålla en kristen närvaro i landet handlar inte enbart om de kristna, utan vi tror att det är för hela samhällets bästa, och att de kristna har en viktig roll i att återuppbygga landet.

Låt deras hopp leva – underteckna vår namninsamling, som bland annat ska överlämnas till FN:s nya generalsekreterare i december 2017.

Varför skulle FN lyssna på oss? Vår röst är svag bland de tusentals andra organisationer som också försöker få ett inflytande i FN. Men kan vi lämna över 1 miljon namnunderskrifter ger det oss en röst som inte går att nonchalera. Kan vi räkna med dig?

Även kristna i Mellanöstern har skrivit på petitionen. Låt oss visa att de inte är ensamma. Skriv på petitionen i dag!

**Skriv under petitionen på [www.open-doors.se/raddakyrkan](http://www.open-doors.se/raddakyrkan)**



**I dagsläget har över 140 000 signaturer från hela världen kommit in!**

# Skriv en rad!

## Indien – Krishna och Jitendra

**Jitendra och hans familj kom till tro på Jesus för snart sju år sedan. Sedan dess har grannar och lokala ledare trakasserat familjen. De behöver din uppmuntran.**

Innan den i dag 21-åriga Jitendra och hans familj kom till tro, tillbad de hinduiska gudar. Men så berättade en vän för honom om Jesus.

Jitendra var ofta sjuk på den tiden.

”Jag led ofta av huvudvärk och feber, men följde med min vän till en kristen bönesamling. Gud gjorde mig frisk med det samma. Tidigare hade jag utfört många hinduiska ritualer, men utan att bli frisk”, fortsätter Jitendra.

Han började gå i kyrkan, och efter en tid följde hans familj med. Hans föräldrar började läsa Nya Testamentet. Jitendra och hans syskon bestämde sig snart för att ta bort alla hinduiska gudabilder från de altare de hade hemma, och de brände upp bilderna utanför huset.

Snart började omgivningens motvilja mot familjen att växa.

Det spreds rykten om dem och Jitendra blev mobbad i skolan.

För ett år sedan, efter att familjen återigen nekat bidra ekonomiskt till de hinduiska festerna, började folk kasta sina sopor utanför familjens hus, till och med kogödsel.

”Ibland kunde jag inte ens äta”, förklarar Jitendra. ”Vi bad för dem som kastade sopor utanför vårt hus, men vid ett tillfälle blev vi tvungna att polisanmäla händelsen.”

Polisanmälan väckte ilska bland byborna. En dag när Jitendras mor var ensam hemma, bröt sig några människor in i huset och misshandlade henne. Byrådet hotade med att jaga bort familjen, om de inte tog tillbaka sin anmälan.

Dagen efter misshandeln gick Jitendras far, Krishna, ut på tomten till familjens toalett. Där väntade några män på honom. Ji-



tendra hörde sin far skrika och sprang ut för att hjälpa honom, men tre män angrep Jitendra. Medan Jitendra kämpade för att hämta andan, fortsatte de att slå honom med käppar.

Krishna och Jitendra överlevde, och angriparna försvann.

Du kan skicka en uppmuntrande hälsning till dem.

*\*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.*

**Skrivkampanjen avslutas  
den 16 april 2017**

Fler skrivkampanjer hittar du på [www.open-doors.se/skriv](http://www.open-doors.se/skriv)

## Vägledning för brevskrivning

- Skriv med en enkel och tydlig engelska.
- Skriv en kort och uppmuntrande hälsning och gärna en bibelvers.
- Skriv aldrig något negativt om hinduism eller hinduer.
- Skicka inte pengar.
- Skriv gärna ditt namn och vilket land du bor i men skriv inte adressen.
- Nämn aldrig Open Doors vid namn.

SKICKA DIN HÄLSNING I **ETT KUVERT** TILL:

**Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro**



# WORLD WATCH NYHETER

## IRAN: Pastor återförenad med sin familj

Pastor Behnam Irani har nyligen återförenats med sin familj, efter att ha avtjänat ett sexårigt fängelsestraff. Han dömdes för att ha lett ett nätverk av husförsamlingar i Iran. Bara att konvertera från islam till kristen tro är ett brott i landet.

Nu har han återförenats med sin familj, hustrun Kristina och barnen Rebecca (14) och Adriel (9). Familjen lever i dag som flyktningar i Turkiet.

I fängelset hölls Behnam till en början isolerad men

fick senare dela cell med drogmissbrukare. Han nekades medicinsk vård, men berättar att han varje dag upplevde att Herren var nära honom.

“Livet i fängelse var naturligtvis inte lätt. Men det var ändå en förmån att få vara fånge för Herren. Han gav mig tillfälle att dela med mig av Hans kärlek på denna mörka plats”, säger Behnam.

Behnam och Kristina hoppas att en dag kunna återvända till ett tryggt Iran. Det är där, hos den växande kyrkan, som de har

sitt hjärta. Men de litar på att Gud har en plan för dem där de befinner sig nu.



## INDONESIEN: Hädelseanklagad kristen vinner en första valomgång

I februari hölls den första omgången av guvernörsvalet i delstaten Jakarta i Indonesien. Den sittande guvernören Ahok fick 43 procent av rösterna, och vann därmed över sin närmsta konkurrent med knappt tre procentenheter.

Den kristna guvernören Ahok står åtalad för hädelse. Helgen före valet samlades tiotusentals människor till bön i Jakartas stora moské, där de uppmanades att rösta på en av de muslimska kandidaterna.

Den andra valomgången kommer att hållas i april, och valet står då mellan guvernör Ahok och den förre utbildningsministern Anies Baswedan.

“Att Ahok, som tillhör både

den etniskt kinesiska och den religiöst kristna minoriteten, vann den första valomgången är ett tydligt tecken på att många väljare bryr sig mer om att få landets stora problem åtgärdade än att hävda en religiös identitet,” säger Thomas Muller, förföljelseanalytiker hos World Watch Research.

Anklagelserna för hädelse hänger fortfarande över Ahok, och domen väntas falla senare i år. Om han blir dömd kommer han knappast kunna fortsätta i offentlig tjänst. Den politiska pressen på domstolen är hård, och stora demonstrationer för att få Ahok fälld har hållits.

“Om Ahok blir återvald, kommer han att tvingas navigera försiktigt i en mycket aggressiv

miljö,” förklarar Muller. “Indonesien har setts som ett tolerant muslimskt land med en tolerant form av islam, men den bilden krackelerar alltmer.”



”Livet i fängelse var naturligtvis inte lätt. Men det var ändå en förmån att få vara fånge för Herren.”

- Behnam Irani

## INDONESIEN: Församling kan återigen fira gudstjänst i sina lokaler

Efter en nio år lång konflikt har en kompromiss uppnåtts mellan lokala myndigheter och en församling i Bogor, 6 mil söder om Jakarta. År 2008 stängdes församlingen GKI Yasmin Churchs kyrkobyggnad, och sedan dess har församlingen i protest hållit gudstjänster under bar himmel utanför presidentpalatset i Jakarta.

Nu har församlingen fått tillåtelse att öppna kyrkan igen, men under förutsättningen att en moské ska byggas inom församlingens område.

"Snart hoppas vi att problemen skall vara över för vår församling och för andra med

liknande svårigheter", säger pastor Sony Dandel.

År 2008 så låstes och förseglades kyrkan på order av borgmästaren och kommunstyrelsen i Bogor. Borgmästaren påstod bland annat att församlingen orsakat bråk med muslimska grannar. Senare ska han också ha sagt att en kyrka inte borde byggas på en gata med muslimskt namn.

I december 2010 fick församlingen rätt i Högsta Domstolen, men trots domstolsbeslutet vägrade borgmästaren att öppna kyrkan igen. År 2011 drogs församlingens bygglov tillbaka av statsförvaltningen i Bogor, men nu har Indonesiens motsvarig-

het till justitieombudsmannen rivit upp statsförvaltningens beslut, och församlingen kan återigen fira gudstjänst i sina lokaler.



## SUDAN: Tjeckisk hjälparbetare frigiven

Den tjeckiske hjälparbetaren Petr Jasek (52) som suttit fängslad i Sudan sedan december 2015, benådades av president Omar Bashir i februari i år. Tjeckiens utrikesminister Lubomir Zaoralec hade kommit till Sudan för att uppmana till hans frigivning, och den 26 februari kunde Jasek flyga hem till Prag i sällskap med ministern.

Jasek dömdes i januari 2016 till 23,5 års fängelse, och stod bland annat anklagad för spioneri. Han dömdes också att böta 100 000 sudanesiska pund (cirka

140 000 kronor) för att ha ägnat sig åt volontärarbete utan tillstånd.

"De första två månaderna var de svåraste, eftersom jag då delade cell med IS-medlemmar, som förnedrade mig som kristen. Det eskalerade sedan till fysisk miss-handel och psykisk tortyr," berättade Petr Jasek när han var i säkerhet igen på tjeckisk mark.

Han flyttades mellan sammanlagt fem olika fängelser, "som alla var värre än det förra".

I ett kort anförande tackar

Jasek alla som arbetat för hans frigivning, men också alla kristna runt om i världen som bett för honom. Samtidigt uppmanar han till bön för två män som fortfarande sitter fängslade: den sudanesiske kyrkoledaren Hassan Taour och akademikern Abdulmonem Abdu-mawla från Darfur. De är dömda till tolv års fängelse vardera, för att ha "hjälp och bistått" Jasek i hans påstådda spioneriverksamhet.

# VI SÖKER VOLONTÄRER TILL SOMMARENS KONFERENSER!



**Planerar du, precis som vi, att åka på någon av sommarens konferenser?** Vill du på ett konkret sätt hjälpa dina förföljda syskon – genom att få fler personer att uppmärksamma den situation som förföljda kristna befinner sig i?

**Då behöver vi din hjälp!** Vi vill synas på bland annat Nyhetsveckan, Torpkonferensen, OAS-sommarmarknaden, Europakonferensen och Frizon. För att kunna göra det behöver vi volontärer som hjälper oss.

Har du ett hjärta för de förföljda, och möjlighet att hjälpa oss under en eller flera dagar i sommar?

**HÖR AV DIG TILL OSS FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER:**

Ring 019-31 05 00 eller skicka e-post till [volontar@od.org](mailto:volontar@od.org)

## RES MED OSS TILL ETT AV VÄRLDENS MEST STÄNGDA LÄNDER

**Följ med oss på en böneresa till ett av världens mest mytomspunna och stängda länder. De behöver våra böner.**

Under resan kommer du inte att få träffa några kristna som lever i landet, utan det är en strategisk och viktig böneresa, där vi ber att Guds rike åter ska få bryta ny mark. Sista anmälingsdag 1 juli.

”Vi skulle inte ens existera utan era böner” – en kristen från landet.

Läs mer på vår hemsida: [www.open-doors.se/resor](http://www.open-doors.se/resor)  
eller hör av dig till oss på [resor@od.org](mailto:resor@od.org)





## Kallelse till årsmöte

**Lördagen den 22 april vill vi hälsa våra medlemmar välkomna till årsmöte.**

Välkommen till Open Doors årsmöte, där vi berättar om året som gått, mål och framtidsplaner, samt genomför förhandlingar och val av styrelse. Efter årsmötet bjuder vi på fika. Välkommen!

**Tid:** Lördag 22 april klockan 16.30

**Plats:** Open Doors, Idrottsvägen 16, Örebro

**Anmälan:** Skriftligen till [sweden@od.org](mailto:sweden@od.org) eller till Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 70 Örebro. Anmäl dig senast 20 april.



## TV-program: I förföljelsens spår

**Missa inte Open Doors tv-program I förföljelsens spår, där vi fördjupar oss i olika teman. Du tar del av vittnesbörd från olika delar av världen och får veta mer om förföljelsen mot kristna.**

Programmen ser du på Kanal 10, Himlen TV7 och eller via vår **YouTube kanal**. Programmen sänds sista fredagen i månaden.

**Kanal 10:** Klockan 21.00

**Himlen TV7:** Klockan 20:15

# Finns det en framtid för Iraks kristna?

Flera orsaker hindrar kristna från att flytta tillbaka till Nineveslätten, som intogs av Islamiska Staten 2014: Landet är ännu inte säkert, i en del byar är det inte tillåtet att flytta tillbaka, det saknas infrastruktur och en majoritet av husen är förstörda eller obeboeliga.

Men det finns hopp för framtiden. Open Doors gör flera insatser för att hjälpa familjer att återvända hem.

Ge Iraks kristna en ny framtid:

BG 900-3054

Swish: 900 30 54

Märk din gåva: "Åter Irak"



**OpenDoors**

I tjänst för världens förföljda kristna